

GKIN Nieuws

JAARGANG 31 • NUMMER 2 • APRIL 2015



“Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven”
(Johannes 20:29b)

In deze uitgave:

Gedicht:		GKIN Actief! Amstelveen:
Open Handen	18 29	Gezinsdag
Lustrumviering	27 32	GKIN Actief! Amstelveen:
		KND Dagje uit



COLOFON

Uitgever

Gereja Kristen Indonesia Nederland

Kerkelijk Bureau

Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg

✉ LKB@gkin.org

Secretariaat GKIN Nieuws

Zonnehof 107, 2632 BJ Nootdorp

Redactie

Ds. J. Linandi

Ds. S. Tjahjadi

Jan van den Driest

Monica Natanael-Kusumadjaja

Kristina Santi Prijatna

Sarah Olivia Steller

L.F. Targanski

Contactpersonen regio

Ande Waardenburg-Pattiwael

Layout

Anton Quist

David Krishandoyo

Elvina B. Budisantoso

Phillip Tjahjadi

Reynitha Panjaitan

Penningmeester

Jan van den Driest

Rekeningnummers GKIN Nieuws :

ING :

rekeningnummer: NL19INGB0002618290

Rabo :

rekeningnummer: NL23RABO0302301305

Advertentiewerving en Mailing

Tio Sien Tjwan

Jan van den Driest

Ien Dalesstraat 1, 5122 BX Rijen

☎/📠 (0161) 228 041

✉ jan.vandendriest@gkin.org

Emailadres GKIN Nieuws

✉ gkinnieuws@gkin.org

INHOUDSOPGAVE VASTE RUBRIEKEN

Colofon 2

Overdenking 4

Bouwstenen v.d. GKIN 7

Milton Madjokromo & Manik Kharismayekti

Dagboek van de Voorzitter 12

KND Rubriek 19, 22 - 24

Preekbeurtenlijst 20 - 21

Vanuit het Dagelijks Bestuur 25

Verslag scriba 33

Kerkenraadlijst GKIN 37

VOLGENDE EDITIE

Volgende editie:

27 juni 2015

Inleverdatum copy volgende editie:

16 mei 2015

DOELGROEP GKIN NIEUWS

GKIN Nieuws is uitsluitend bestemd voor leden en sympathisanten en wordt gratis aan hen verstrekt, maar giften worden bijzonder op prijs gesteld

HERKENBAARHEID ARTIKELEN

“In verband met de herkenbaarheid van de inhoud van de ingezonden artikelen, onthoudt de redactie zich van het herschrijven van ingekomen artikelen”

Van de redactie

Wie kent ze niet de stickertjes die in het donker kunnen gloeien? "Glow in the dark" staat er op de verpakking.

Ze absorberen energie van zonlicht en lampen en geven die daarna door wanneer het nodig is: nl. als het donker wordt.

Hoe zien wij onze christelijke leven?

In maand december hebben de landelijke kerstviering mogen bijwonen die door regio Amstelveen georganiseerd was. Het was een mooie kerstviering. Iedere regio heeft zijn bijdrage geleverd. Wij voelden met z'n allen de saamhorigheid. Wat een contrast met wat daarna op verschillende plaatsen is gebeurd. Ongelukken, ruzie, oorlog en noem maar op. Wij vragen ons af: waar is God, heeft Hij ons verlaten?

Nee, God blijft naast ons. Soms laat Hij dingen gebeuren zodat wij verder kunnen groeien. Maar Hij verlaat ons niet. Hij laat ons leren, groeien, bloeien in Zijn tijd met onze eigen talenten.

GKIN bestaat dit jaar 30 jaar.

Wat betekent dat?

Wij mogen blij zijn, verheugd, want zonder God kunnen wij 30 jaar en nog veel mooie jaren niet bereiken. Wij moeten heel dankbaar zijn, ondanks alle gebeurtenissen die plaatsvinden, dat wij samen een mooi jaar kunnen hebben.



Wij voelen iedere keer de aanwezigheid van God. In het kader van het uitwerken van het jaarthema van GKIN 2015 "**Samen Gods aanwezigheid vieren in de eredienst**" zal het Ministerium van de GKIN een preken-serie houden met een drietal thema's.

Veranderingen zullen wij tegenkomen. Maar dit hebben wij gedaan alleen om Zijn Koninkrijk in deze wereld te vergroten.

Wij zullen ook kennismaken met fam. Madijokromo, hoe ze ons hebben gevonden, hoe actief ze zijn binnen de GKIN om samen verder te groeien met andere gemeentelieden.

GKIN blijft ook groeien in haar 5 regio's en haar huissamenkomsten. Wij kunnen dit ook terugzien in de activiteiten die hier en daar worden georganiseerd. Door jong en oud, klein en groot.

Tenslotte, wij moeten het Licht van Christus brengen, doorgeven in deze donkere wereld. Wij moeten altijd zichtbaar zijn. Zoals een kleine sticker die het licht en energie heeft geabsorbeerd en daarna doorgeeft aan de omgeving. Zo verwacht God ook van ons dan wij "**Glow in the dark**" kunnen zijn..... Zijn paaslicht straalt in deze wereld.

Een gezegend Pasen toegewenst





Overdenking

“Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven”
(Johannes 20: 19 – 29)

Geliefde gemeente in de Here,

Heeft u zich afgevraagd, waarom Jezus zich aan volgelingen heeft laten zien na zijn opstanding?

Is het om een kiekeboe spelletje te spelen? Zo in de trant van “kiekeboe, Ik ben er, Ik ben niet dood.” Nee, daarvoor is elke opstandingsverschijning van Jezus te ernstig weergegeven. Het is geen kinderspelletje.

Het is de bedoeling, dat de volgelingen na die verschijningen gaan getuigen van Jezus, dat Hij de zonde en de dood heeft overwonnen en dat met Hem het nieuwe leven begint. Dit zie je ook bij Jezus' verschijning aan zijn discipelen in ons Bijbelgedeelte.



De discipelen hebben de deuren van de kamer afgegrendeld uit angst voor de Joden. En dan verschijnt Jezus plotseling in hun midden. De discipelen waren blij. Let op, wat Jezus toen zei: “Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.” God heeft zijn Zoon Jezus op aarde gestuurd om de mensheid door zijn kruisdood te redden.

Jezus heeft door zijn opstanding bewezen, dat Hij de duivel en de dood heeft overwonnen. De discipelen hebben het zelf gezien

dat Jezus is opgestaan. Daarom moeten zij nu de wereld in om de overwinningsboodschap te verkondigen. Jezus is in het bijzonder aan mensen verscheen, die het heel moeilijk gehad hebben. Volgens 1 Korintiërs 15 was Christus aan Petrus als eerste mannelijke discipel verschenen. Petrus had Jezus verloochend. Hij kon het niet meer goed maken, dacht hij, omdat Jezus al dood was. Petrus was wanhopig. In zijn wanhoop zou hij zelfmoord kunnen plegen, zoals Judas

uit wroeging zichzelf het leven heeft benomen. Maar Jezus verscheen aan Petrus en zei: “Petrus, Ik ben opgestaan en Ik vergeef jou je zonden.” Petrus was zo dolgelukkig dat hij daarna de wereld inging

om de blijde boodschap te verkondigen. Hij werd zelfs de eerste bisschop van Rome en de stichter van de Katholieke Kerk. In ons Bijbelgedeelte verscheen Christus in het bijzonder aan Thomas.

Deze discipel was gebroken. Zijn leven had voor hem geen zin meer, omdat zijn Meester dood was. Dat verschijnt Jezus aan Thomas. Verrukt roep deze uit: “Mijn Heer en Mijn God.” Ook hij was dolgelukkig. Hij trok de wereld in om het heil aan vele mensen te verkondigen. Hij kwam zelf tot in India. Je hebt daar in de eerste eeuwen een christen

gemeente die zich Mar Thomas, dat is Thomaskerk noemde.

De apostel Thomas stichtte volgens de traditie in Kerala, een zuidwestelijke staat van India een kerk, op hetzelfde tijdstip als Paulus in Korinthe de christengemeente stichtte. Zo is ook Jezus aan Saul, de christenhater, verschenen. Deze man was op weg naar Damascus om de christenen aldaar te vervolgen. Door die ontmoeting met de opgestane Heer was Saul totaal veranderd. Hij veranderde van naam en onder de naam Paulus verkondigde hij het evangelie in Klein Azië, Griekenland en Italië. Het is duidelijk dat Jezus aan zijn volgelingen is verschenen om hen van zijn overwinning te overtuigen en hen tot zijn getuigen te maken in de wereld.

Maar na deze verschijningen is het nu niet meer nodig, dat Hij zich nog laat zien. De christenen moeten het hebben van geschreven getuigenissen in evangeliën en de brieven van de apostelen. Johannes schrijft in het Johannesevangelie hoofdstuk 20 : 31 "Deze dingen zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam." Zelf zegt Jezus tegen Thomas: "Omdat je Mij gezien hebt, geloof je? Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." De latere christenen moeten het dus hebben van de geschreven getuigenissen van de apostelen. Let op wat de Here Jezus zegt: "Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Met andere woorden je bent dom, als je eerst wilt zien en dan pas kunt geloven. Je mist dan zoveel.

Laat ik u een voorbeeld geven. Hoe weet u, dat de vrouw die zich uw moeder noemt, ook echt uw moeder is. U heeft toch niet gezien, toen zij u baarde? Hoe weet u dan,

dat zij uw moeder is. U antwoordt: "Ik weet dat van mijn geboorteakte." Ja maar, die geboorteakte is gebaseerd op het getuigenis van twee mensen die in die akte genoemd zijn en die weten dat u geboren bent uit die vrouw. U heeft het zelf niet gezien, maar u baseert uw geloof op de getuigenissen van twee personen.

Wat zegt u dan wel van het getuigenis van Jezus' opstanding dat gegeven is door tientallen mensen die door Heilige Geest geheiligd zijn. Het zijn niet zo maar gewone mensen, maar geheiligde mensen. Als u het getuigenis van twee doodgewone mensen in de geboorteakte gelooft, moet u toch zeker het getuigenis van vele geheiligde personen in de Bijbel geloven, niet waar?

Wat zegt u dan wel van het getuigenis van Jezus' opstanding dat gegeven is door tientallen mensen die door Heilige Geest geheiligd zijn. Het zijn niet zo maar gewone mensen, maar geheiligde mensen. Als u het getuigenis van twee doodgewone mensen in de geboorteakte gelooft, moet u toch zeker het getuigenis van vele geheiligde personen in de Bijbel geloven, niet waar?

Er komt nog wat bij. De getuigenissen in de Bijbel worden nog versterkt door onze ervaringen. Ervaringen die erop wijzen dat de opgestane Christus een realiteit is. Laat ik u twee voorbeelden geven. Het eerste is de persoonlijke ervaring.

Vele jaren geleden was ik vice-rector van de Theologische Hogeschool in Yogyakarta. Ik was belast met de financiën en in het bijzonder met de fondswerving. Ik moest veel op reis om financiële bijdragen van kerkbezoekers te krijgen in kerken waar ik preekte. Het geld was bedoeld om de begroting van onze



hogeschool rond te krijgen. Wij hadden veel geld nodig, niet alleen voor de exploitatie van de school, maar ook voor de uitbreiding en de bouw van docentenwoningen.

Elk jaar lukt het ons om de begroting sluitend te maken. Maar bij de jaarwisseling van een bepaald jaar bleek er een tekort van Rp 228.000,-. Nu was dat maar een klein tekort op de miljoenen die wij binnen kregen. Toch was ik teleurgesteld en bad ik tot de Heer: "Waarom Heer, elk jaar sluit de begroting en nu niet?" Maar ja, dacht ik bij mezelf: "Het is toch een klein bedrag op de vele miljoenen. Het overgrote deel is toch binnen." Een paar dagen later bracht de kantoorbediende een grote envelop met daarin enkele kleine enveloppen met giften van individuele schenkers van een kerk in Surabaya. Ik telde de bedragen en ik was stomverbaasd toen ik tot een bedrag van Rp 228.000,- kwam. Precies het bedrag dat wij nodig hadden. Hoe was dat mogelijk?

Niemand wist van dat tekort af. Maar het was alsof de Heer tegen mij zei: "Jij, kleingelovige!" Ik kon alleen maar zeggen: "De Heer Jezus, U bent een realiteit!"

Wat ik verder vertel is beslist de ervaring van vele gelovigen. Wanneer je regelmatig stilte tijd hebt en een goed contact met de Here hebt, zult je ervaren dat je vaak een stemmetje in je hoort, dat jou zegt wat moet je doen.

Het is een heerlijk gevoel, te mogen ervaren dat de Here Jezus naast jou staat, jou leidt, jou troost, jou vermaant, jou raad geeft. Tot slot wil ik u op iets wijzen, dat je het gevoel geeft dat de opgestane Heiland een realiteit is.

Ik denk aan wat ik in het boekje Overdenkingen gelezen heb. De schrijver van een stukje vertelde, dat hij eens een heuvel afdaalde. Enkele meters beneden zich zag hij het struikgewas iets schitteren. Het leek wel goud of een briljant. Toen hij naderbij kwam en het voorwerp opraapte, bleek dat een vieze glasscherf te zijn, dat in de zon flikkerde als diamant.

Hij schreef toen: "Zo is het ook in ons leven. Je mag nog zo vies zijn door jouw zondig verleden en je leven een ruïne, maar als de glans van Christus' opstanding jou beschijnt, dan krijg je het nieuwe leven in je en wordt, wat eerst vuil en vies is, schoon en helder."

Dat is de realiteit van de kracht van Christus' opstanding. Die vernieuwt en maakt je leven mooi. Je staat dan stomverbaasd van jezelf. Hoe is het mogelijk? Ik, een vuile zondaar, vernieuwd tot iets moois?"

Dit zijn allemaal voorbeelden van wat het betekent: "Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Je ziet de opgestane Christus niet, maar je ervaart zijn kracht elke dag. Amen.

Bron: U bent kostbaar in Gods Ogen
Dr. Rudy Budiman





Bouwstenen van de GKIN

Milton Madijokromo & Manik Kharismayekti

Kunt u uzelf allereerst voorstellen?

Milton Madijokromo (MM): Zij, die naast mij op de eerste foto staat, is mijn liefvallige vrouw Manik Kharismayekti. Zij is geboren in Yogyakarta en heeft met mij een zoon genaamd Lionel van bijna 1 jaar en een stiefdochter Romi van 9 jaar.

Manik Kharismayekti

(MK): Hij is mijn man genaamd Milton Madijokromo, geboren in Suriname en met mij in Yogyakarta in juli 2012 getrouwd.

Hoe bent u in aanraking gekomen met de GKIN?

MK: Ik was in Yogyakarta lid van GKJ Minomartani. In oktober 2012 emigreerde ik naar Nederland. We zochten op het internet een Indonesische kerk en vonden de GKIN website. We wonen in Zoetermeer en zijn daarom de eerste keer naar de kerk van de GKIN regio Rijswijk/Den Haag geweest.

MM: De eerste dienst voor ons bij de GKIN Rijswijk/Den Haag was toen in december 2012 tijdens de regionale kerst-

Dapatkah anda terlebih dahulu memperkenalkan diri?

MM: Dia yang berdiri di samping saya pada foto pertama adalah istri saya terkasih Manik Kharismayekti. Dia lahir di Yogyakarta dan bersama saya, memiliki seorang anak laki-laki bernama Lionel yang berumur hampir 1 tahun dan anak tiri perempuan, Romi yang berumur 9 tahun.

MK: Di samping saya adalah suami saya Milton Madijokromo, lahir di Suriname dan menikah dengan saya pada bulan juli 2012 di Yogyakarta.

Bagaimana anda dapat bergabung bersama GKIN?

MK: Saya dahulu adalah anggota Gereja Kristen Jawa (GKJ) Minomartani. Pada bulan oktober 2012 saya pindah ke Belanda. Kami pada awalnya mencari gereja Indonesia melalui internet dan menemukan GKIN website. Kami tinggal di Zoetermeer, oleh karena itu pertama kali kami mengunjungi GKIN regio Rijswijk/Den Haag.



viering in de Thomas Kerk.

Wat doet u in uw dagelijks leven en wat zijn uw hobby's?

MM: Ik werk als technisch projectleider bij een software bedrijf en ben soms ook als ontwikkelaar bezig met het verbeteren van ons eigen software product. In mijn vrije tijd speel ik voetbal. Samen met mijn broer leid ik een voetbalteam bij de S.C.S.V. de Ster voetbalclub in Den Haag. Muziek spelen op keyboard en gitaar is ook mijn hobby, maar dat is nu jammer genoeg steeds minder geworden.

MK: In Indonesië werkte ik als arts bij Yayasan SHEEP Indonesia (YSI), een NGO met een mandaat om de gemeenschappen te versterken op het gebied van o.a. gezondheid en onderwijs. Ook werkte ik als part-time docente op de Universitas Kristen Duta Wacana. In Nederland blijf ik voorlopig thuis met de kinderen. Een paar keren per maand ga ik naar andere steden voor mijn vrijwilligerswerk bij FairWork. Ik ben nu bezig met het behalen van mijn diploma NTII-2 op de Universiteit Leiden en hoop daarna een leuke baan te kunnen vinden.

Wanneer ik tot rust wil komen, speel ik op het keyboard en zing ik een paar minuten, daarna krijg ik weer energie om iets te doen. Ik val soms ook in als pianiste en treed soms ook op als (voor)zangeres tijdens de kerkdienst.

MM: Gezamenlijk houden we ook nog van films kijken. Na een lange dag op kantoor ben ik blij als ik 's avonds met mijn vrouw thuis film kan kijken of in het

MM: Ibadah pertama kami GKIN RW/DH adalah di bulan desember 2012, pada saat ibadah Natal regional di Thomas Kerk.

Apakah kegiatan sehari-hari dan hobby anda?

MM: Saya bekerja sebagai manajer proyek teknis di sebuah perusahaan perangkat lunak dan terkadang saya juga bekerja mengembangkan produk software kami sendiri. Di waktu luang saya bermain sepak bola. Bersama dengan kakak saya, saya memimpin sebuah tim sepak bola di klub sepakbola S.C.S.V. de Ster di Den Haag. Bermain keyboard dan gitar juga hobi saya, tapi sayangnya saya sekarang jarang melakukannya.

MK: Di Indonesia saya bekerja sebagai dokter di Yayasan SHEEP Indonesia (YSI), sebuah NGO yang memiliki mandat memperkuat masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan. Saya juga bekerja sebagai dosen part-time di Universitas Kristen Duta Wacana. Di Belanda, saat ini saya lebih banyak tinggal di rumah bersama anak-anak. Beberapa kali dalam sebulan saya pergi ke beberapa kota untuk pekerjaan volunteer saya di FairWork. Saat ini saya sedang mengerjakan diploma NTII-2 di Universitas Leiden dan berharap kemudian mendapatkan pekerjaan. Ketika saya ingin sejenak bersantai, saya akan bermain keyboard dan bernyanyi. Beberapa menit kemudian saya akan mendapat energi lagi untuk beraktivitas. Saya kadang bertugas sebagai pianis mengiringi ibadah di gereja ataupun sebagai pemimpin pujian.

weekend met Romi een leuke kinder- of familiefilm.

Wat is uw favoriete lied en Bijbelvers?

MK: Ik houd van bijbel kinderliedjes.

De melodieën zijn niet moeilijk en de teksten zijn makkelijk om te onthouden. Jullie kennen wel 'Jalan serta Yesus', 'Yesus sayang padaku', 'Diep diep als de zee' toch? Ik speel deze liedjes graag op keyboard of gitaar terwijl mijn dochter deze aan het zingen is.

MM: Een van mijn favoriete liederen is 'de kracht van Uw liefde/the Power of Your Love'. En ons favoriete bijbelvers komt uit **1 Korintiërs 13:4-8**: *"De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan."*

MK: Dit bijbelvers is bij ons trouwen tijdens de bidstond als trouwtekst gebruikt en is in principe ons levensmotto. We proberen alles met liefde te doen.

MM: Kami suka menonton film. Setelah melalui hari yang panjang di kantor, saya senang menonton film dengan istri di malam hari atau menonton film keluarga bersama Romi di akhir minggu.

Apakah lagu rohani dan ayat Alkitab kesukaan anda?

MK: Saya senang lagu-lagu anak gerejawi. Melodinya tidak susah dan teksnya mudah diingat. Anda pasti mengenal lagu 'Jalan serta Yesus', 'Yesus sayang padaku', 'Deep deep als een zee' kan? Saya suka mengiringi anak saya menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan keyboard/gitar.

MM: Salah satu lagu favorit saya adalah 'De kracht van Uw liefde/the Power of Your Love'. Dan ayat favorit kami diambil dari **1 Korintus 13:4-8**: *"Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan."*

MK: Ayat alkitab merupakan ayat renungan saat bidston sebelum pernikahan kami dan pada prinsipnya menjadi motto hidup kami. Kami mencoba melakukan segala sesuatu dengan kasih.



Wat betekent Pasen voor u persoonlijk?

MK: Het is een moment om stil te blijven staan dat Jezus Christus voor ons zich heeft laten kruisigen en uit de dood is opgestaan. Hij deed dit om voor onze zonden te betalen zodat wij bevrijd zouden worden van de bestraffing voor onze zonden.

MM: Pasen is voor ons ook een tijd van zelfreflectie. Het is

voor ons een tijd om terug te kijken en ons de vraag te stellen wat we goed hebben gedaan en wat wij beter hadden kunnen doen.

U bent een actief lid. Wat hoopt u te bereiken met GKIN?

MM: Als voorzitter van de Commissie Muziek van GKIN Rijswijk/Den Haag hoop ik met mijn overige commissie bestuursleden en de bestaande muziek coördinatoren, de gemeenteleden via muziek dichterbij te brengen met God.



Apakah arti Paskah bagi anda?

MK: Paskah adalah momen untuk merenungkan akan Yesus Kristus yang telah menyerahkan diriNya disalib dan bangkit dari kematian. Dia melakukannya untuk membayar dosa kita sehingga kita dibebaskan dari dosa-dosa kita.

MM: Paskah juga merupakan saat untuk refleksi diri. Bagi kami paskah merupakan saat untuk

melihat kembali kebelakang dan bertanya pada diri kami tentang apa yang telah kami lakukan dengan baik dan apa yang seharusnya bisa kita lakukan lebih baik lagi.

Anda adalah anggota jemaat yang aktif. Apakah yang ingin anda capai bersama GKIN?

MM: Sebagai ketua Komisi Musik GKIN Rijswijk/Den Haag saya bersama dengan pengurus dan seluruh koordinator musik yang ada membawa jemaat lebih dekat kepada Allah melalui musik.

MK: Als Landelijk KDM-lid (Komisi Diakonia Marturia) hoop ik de liefde van God te delen met mensen zowel binnen als buiten de GKIN. Als coördinator van de kinder angklung groep leer ik de kinderen om angklung te spelen. Daarnaast is het ook voor mij en de kinderen een manier om de Heer te kunnen prijzen.

MM: Voor ons beiden geldt dat we binnen de GKIN hopen in contact te komen met oude en mogelijk nieuwe leden, die de persoonlijke relatie met God verder willen opbouwen.

Is er nog iets wat u kwijt wil aan de gemeente van de GKIN?

Sinds ons eerste bezoek hebben we ons meteen thuis gevoeld bij de GKIN omdat de mensen daar heel vriendelijk en behulpzaam zijn. We gaan naar de kerk omdat we in ons geloof en in onze relatie met Jezus steeds verder willen gaan groeien. Dat zou in onze ogen eigenlijk de belangrijkste reden zijn waarom men naar de kerk zou moeten gaan. We krijgen via de prediking handvatten mee en soms zet het ons aan het denken geeft het ons nieuwe inzichten.

MK: Sebagai anggota KDM (komisi Diakonia Marturia) saya berharap bisa berbagi kasih kepada sesama baik di dalam maupun di luar GKIN. Sebagai koordinator angklung anak, saya melatih anak-anak bermain angklung. Bermain angklung bagi saya dan anak-anak merupakan salah satu cara untuk memuliakan nama Tuhan.

MM: Kami berdua ingin bertemu dan membangun relasi dengan anggota GKIN yang lama maupun yang baru yang ingin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan.

Sebagai penutup, adakah hal yang ingin anda sampaikan kepada pembaca GKIN Nieuws?

Sejak kunjungan kami pertama kali di GKIN, kami merasa berada di rumah sendiri, karena orang-orang yang kami temui disana sangat ramah sangat membantu. Kami pergi ke gereja karena kami ingin iman dan relasi kami dengan Yesus terus tumbuh dan berkembang. Menurut kami itulah alasan utama kenapa orang harus pergi ke gereja. Melalui khotbah kami mendapatkan sesuatu yang kadang-kadang menempatkan kami untuk berpikir dan memberi wawasan baru.

Als laatste wensen we iedereen een Vrolijk Pasen toe.

Akhir kata kami mengucapkan Selamat Paskah.





Dagboek van de Voorzitter

Juich de HEER toe, heel de aarde
dien de HEER met vreugde,
kom tot Hem met jubelzang
(*Psalms 100: 1-2*).

Op 25 december 2014 hadden wij een heel mooie landelijke kerstviering in Amstelveen met ongeveer 600 bezoekers. De viering was hartverwarmend en inspirerend. Het doet je goed om iedereen weer te ontmoeten. De bijdragen van de regio's en niet het minst de bijdragen van de kinderen waren fantastisch. De saamhorigheid straalde er van af.

Wat een schril contrast met alle gebeurtenissen vanaf december tot nu toe.

Op 28 december werden wij opgeschrikt door het bericht dat een vlucht van Air Asia uit Surabaya in de Java Zee was neer gestort. Alle 162 inzittenden kwamen om. Veel mensen kwamen uit Oost Java en waren bekenden van ons. Dit werd op 4 februari 2015 gevolgd door een andere vliegtuigramp in Taipei, waar een vliegtuig van Trans Asia in de rivier neerstortte. Door de koelbloedigheid van de piloot bleven de levens van 28 van de 58 inzittenden gespaard.

Ook werden wij opgeschrikt door terroristische aanslagen zowel in Parijs op 7 januari als in Kopenhagen op 14 en 15 februari. In Parijs vielen in totaal 17 slachtoffers waarvan 12 medewerkers van de satirische krant "Charlie Hebdo". In Kopenhagen vielen 2 doden en 3 gewonden. Vooral de aanslag in Parijs zorgde voor veel ophof die leidde tot een vreedzame demonstratie van meer dan 2 miljoen mensen waaronder veel

Bersorak-soraklah bagi TUHAN,
hai seluruh bumi!
Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai (*Mazmur 100: 1 - 2*).

Pada tanggal 25 desember 2014 yang lalu di Amstelveen kita melaksanakan perayaan natal landelijk yang sangat indah dengan jumlah jemaat yang hadir mencapai 600 orang. Perayaan ini menghangatkan dan juga menginspirasi. Alangkah menyenangkan semua dapat bertemu kembali. Persembahan dari setiap regio dan tidak ketinggalan persembahan dari anak-anak juga sangatlah menakjubkan. Rasa kebersamaan terpancar keluar.

Betapa kontrasnya dengan segala peristiwa yang terjadi sejak perayaan natal hingga kini.

Pada tanggal 28 desember kita dikejutkan dengan berita jatuhnya pesawat Air Asia dari Surabaya di Laut Jawa. 162 penumpang tewas dalam kecelakaan ini. Kebanyakan dari mereka berasal dari Jawa Timur dan beberapa diantaranya adalah kenalan kita. Kejadian ini disusul dengan jatuhnya pesawat Trans Asia di perairan Taiwan. Berkat kesigapan sang pilot, 28 penumpang dari total 58 orang, bisa terselamatkan.

Kita juga dikejutkan dengan serangan teroris di Paris pada tanggal 7 januari dan di Kopenhagen pada tanggal 14 dan 15 februari. 17 orang tewas dalam serangan di Paris, dimana 12 orang adalah para pekerja di majalah "Charlie Hebdo", sedangkan korban tewas di Kopenhagen berjumlah 2 orang dan 3 orang





lainnya luka-luka. Serangan di Paris menimbulkan gerakan demonstrasi massa lebih dari 2 juta orang dibawah pimpinan banyak orang terkemuka.

Yang hampir terlupakan adalah pembunuhan massal 2.000 penduduk di desa Doron Baga di Nigeria Timur oleh Boko Haram pada tanggal 7 januari 2015. Kebanyakan dari mereka yang tewas adalah orang kristen. Selain itu, para wanita diperkosa dan anak-anak diculik.

Bijna zouden wij vergeten zijn dat ook op 7 januari 2015 de Boko Haram in Oost Nigeria in het dorpje Doron Baga 2000 (de meesten christenen) van de 10 000 inwoners heeft uitgemoord, vrouwen werden verkracht en kinderen ontvoerd. <http://www.abc.net.au/news/2015-01-15/boko-haram-satellite-images-show-town-baga-wiped-off-map/6018810>.

De executies van IS van journalisten, humanitaire werkers en in het bijzonder van de Jordaanse piloot Moaz al-Kasasbeh die in januari levend werd verbrand wekte de boosheid van de hele wereld op.

Het lijkt nu net alsof de kwade machten in de wereld overheersen. Waar blijft God? Als je echter goed kijkt blijkt eigenlijk dat alleen een klein deel van de mensheid zich misdraagt. In de geschiedenis is het een komen en gaan van gebeurtenissen, maar God en de schepping blijven altijd bestaan.

Daarom wil ik met u de volgende ervaring delen:

Eksekusi yang dilakukan oleh IS terhadap para wartawan, pekerja sosial dan terlebih khusus pembakaran hidup-hidup Moaz al-Kasasbeh, seorang pilot yang berasal dari Yordania, di bulan januari menyulut api kemarahan diseluruh penjuru dunia.

Sepertinya sekarang ini kuasa jahat sedang melingkupi dunia. Dimanakah Tuhan? Jika anda jeli melihat, sebenarnya itu hanyalah sebagian kecil dari cerita manusia dengan kejahatannya. Dalam perjalanan sejarah, peristiwa datang dan berlalu, akan tetapi Tuhan Allah dan ciptaan-Nya selalu tetap ada.

Karena itulah saya ingin membagikan pengalaman saya kepada anda sekalian: Pada tanggal 23 januari sampai dengan tanggal 17 februari yang lalu, Sien dan saya bersama dengan sekelompok teman-teman pergi berlibur ke Argentina dan Antartica. Di antara perbatasan Brazil dan Argentina, kami pergi melihat air terjun Iguazu. Pemandangan yang sangat menakjubkan sepanjang 2,7 km dengan 275 air terjunnya.



Van 23 januari tot 17 februari jongstleden waren Sien en ik op vakantie met een groep vrienden naar Argentinië en Antarctica. Wij bezochten de watervallen van Iguazu op de grens van Brazilië en Argentinië. Een imposant gezicht van 2.7 km lengte met 275 watervallen.

Kemudian kami mengunjungi Patagonia untuk melihat geisler Perito Moreno: salah satu geisler terindah di dunia, bahkan mungkin yang paling indah,

Selanjutnya kami berlayar ke Antartika dan



Daarna naar Patagonië, waar wij onder andere de gletser Perito Moreno hebben bezocht: één van de mooiste, misschien wel de mooiste gletser van de wereld.

pulau Falkland, dimana kami bisa mengagumi gugusan pulau es dan juga mengenal flora dan fauna disana seperti pinguin, singa laut, ikan paus dan lain sebagainya.

Een machtig gezicht. Vervolgens maakten we een cruise naar Antarctica en de Falkland eilanden waar wij niet alleen het ijslandschap konden bewonderen maar ook kennis maakten met de flora en fauna, met name pinguïns, zeeleeuwen, walvissen e.a.

Segala keindahan itu menyadarkanmu tentang apa yang tertulis dalam Kejadian 1:25 Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.

Door al dat moois besef je de woorden in Genesis 1: 25 *God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En **God zag dat het goed was.***

Zelfs in het kleinste pampa grassprietje zag ik Gods Geest aan het werk.

Wat betekent dit voor ons en de GKIN? Wij zien dat Gods zegen op ons rust. Zowel in geloof en in omvang groeien wij. Wij zijn een oase in een wereld van geweld en tegenstellingen. Natuurlijk hebben we ook de nodige problemen en moeilijkheden. Lijden is immers inherent aan het Christen zijn. Je moet eerst gebroken worden om heel te kunnen worden. Dat hebben wij van de Heer Jezus geleerd.

Bahkan saya bisa melihat kerja Roh Kudus melalui rumput pampa yang paling kecil sekalipun.

Apakah artinya hal tersebut bagi kita dan bagi GKIN?

Kita melihat bahwa Allah memberkati kita dalam kenyamanan kita. Iman kita bertumbuh dan demikian juga dengan jumlah kita. Kita ibarat oase di tengah dunia yang penuh dengan pergolakan dan pertentangan. Sudah pasti kita juga mempunyai permasalahan dan kesulitan. Kesengsaraan adalah warisan Kristen. Kita harus dihancurkan dulu sebelum dibentuk menjadi sempurna. Hal itu semuanya dapat kita pelajari dari Tuhan Yesus.

Akan tetapi selalu masih ada hal-hal indah yang terjadi dalam gereja kita yang seharusnya tidak kita lupakan. Saya pribadi mengalami dan merasakan beberapa pengalaman di bawah ini.



gletser Perito Moreno

Pada pertemuan Moderaman yang terakhir, tanggal 21 februari 2015, saya melihat betapa baiknya hubungan dan pengertian di antara para anggota moderamen. Meskipun ada perbedaan pendapat, para anggota selalu memiliki rasa hormat

terhadap anggota moderamen yang lainnya.

Toch zijn er nog steeds mooie zaken in onze kerk die we niet moeten vergeten. De volgende gebeurtenissen mocht ik onlangs meemaken.

Op de laatste Moderamenvergadering op 21 februari viel het me ook op hoe goed de relatie en verstandhouding tussen de moderamenleden is. Hoewel er verschil van mening is heeft men altijd respect voor elkaar.

Ook tijdens de bevestiging van broeder Budi Tjitrowirjo als ouderling op 22 februari in Den Haag viel mij de saamhorigheid en de vreugde op. De dienst "bernuansa Minahasa" werd opgeluisterd door heel mooie zang en dans op zijn Minahasa. Ook de liturgie was op z'n Minahasa. Het thema was heel toepasselijk "vertrouwen tot aan het eind". Dit herinnert ons eraan om ons hele leven onder alle omstandigheden op God te vertrouwen. De dienst werd ook bezocht door de Militaire attaché van de Indonesische ambassade de heer Donald Kasenda. Hijzelf is afkomstig uit Minahasa en was erg onder de indruk en noemde de GKIN niet alleen een kerk om het woord van God te brengen maar ook een cultuurdrager voor Indonesië.

Daarom wil ik eindigen als bemoediging met de toepasselijke aanvangstekst tijdens deze dienst die ook voor ons allen geldt:

Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam:

Kesan kebersamaan dan kegembiraan juga saya temukan saat peneguhan sdr. Budi Tjitrowirjo sebagai majelis di Den Haag pada tanggal 22 februari yang lalu. Ibadah nuansa Minahasa yang dikumandangkan lewat lantunan lagu dan tarian khas Minahasa serta liturgi yang diwarnai nuansa Minahasa. Tema yang diusung adalah "Percaya hingga akhir". Hal ini kembali mengingatkan kita, bahwa di tengah hidup yang penuh lika-liku, kita perlu mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Turut hadir di tengah jemaat, Bpk. Donald Kasenda, atase militer Kedutaan Besar Indonesia yang juga berasal dari Minahasa. Beliau sangat terkesan dengan ibadah tersebut dan bahkan dalam sambutan singkatnya menyatakan bahwa GKIN bukan saja lembaga gereja yang mewartakan Firman Allah tetapi juga duta wisata bagi Indonesia.

Karena itu saya ingin mengakhiri tulisan saya ini dengan ayat pembuka pada kebaktian tersebut:

Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi! Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah, bahwa Tuhanlah Allah; Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanannya domba gembalaan-Nya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukur kepada-Nya dan pujilah nama-Nya! Sebab TUHAN itu baik, kasih setia-Nya untuk selamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun (Mazmur 100: 1-5).

de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht
(Psalm 100: 1-5).

Als laatste een oproep:

Gelukkig lijkt 2014 nog financieel positief afgesloten te kunnen worden. Dat hoewel de collecte en MKO terug zijn gelopen ondanks de toename van het aantal leden.

Deels komt het door de crisis. Immers, ook veel van onze gemeenteleden zitten zonder werk. Gelukkig waren de kosten in 2014 ook minder, omdat wij minder predikantskosten hadden. Volgens de begroting komen wij echter in 2015 waarschijnlijk wel € 20.000 tekort als wij op deze voet doorgaan. Als ieder gemeentelid 1 euro per week meer geeft en er 5% meer MKO binnenkomt zal de begroting gehaald worden. Bij deze wil ik alle leden van de GKIN bedanken voor hun bijdrage en oproepen om hiermee rekening te houden. Werken voor de GKIN betekent niet alleen een financiële bijdrage geven maar ook het actief meedoen met de activiteiten, zich inzetten voor het werk der kerk en voor elkaar en last but not least het brengen in gebed. Immers God heeft gezegd in Maleachi 3:10 *Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.*

Een gezegend Pasen toegewenst!
Paul The Gwan Tjaij

Als hinhbauan yang perlu diperhatikan oleh kita bersama:

Syukurlah bahwa kita dapat menutup laporan keuangan tahun 2014 dengan positif berkat persembahan dan MKO. Dimana jumlah ini bisa tercapai karena kenaikan jumlah anggota jemaat. Ini merupakan salah satu dampak dari krisis. Banyak anggota jemaat kita yang tanpa pekerjaan. Pengeluaran di tahun 2014 juga berkurang, karena pembayaran untuk para pendeta juga berkurang. Berdasarkan laporan keuangan di tahun 2014 ini, ada kemungkinan bahwa dalam perencanaan di tahun 2015, kita akan kekurangan hingga mencapai jumlah € 20.000. Apabila setiap anggota jemaat memberikan € 1 ekstra setiap minggunya dan 5% kenaikan MKO, kekurangan ini dapat tertutupi. Bersama dengan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap anggota jemaat GKIN atas sumbangsihnya dan juga menghimbau agar tetap menjadi perhatian bersama. Melakukan sesuatu bagi GKIN bukan hanya pemberian finansial melainkan juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan gereja, memberikan diri untuk terlibat dalam kerja gereja dan bagi sesama dan juga mendoakan. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan dalam Maleakhi 3: 10-:

Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap .langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.

Selamat Paskah!
Paul The Gwan Tjaij



Het Gedicht

OPEN HANDEN

*In een wereld waar de handen
vaak tot vuisten zijn gebald
Opgestoken open handen
tevergeefs roepen tot 'halt'.
Maar waar vuisten blijven dreigen
vol agressie en geweld,
tussen doden en ruïnes
waar die open hand niet telt.*

*In die vuisten volle wereld
lijkt de open hand taboe
Het geweld is daar geoorloofd
ook al leidt het nergens toe.
Waar de haat zo diep geworteld
elke open hand af hakt
Daar wordt in barbaarse woede
wereldvrede afgepakt.*

*In die vuisten volle wereld
wordt geen open hand gezien.
Maar er zijn twee open handen
die daar helpen heel misschien
't Zijn de handen van die Ene
waarvan daar niet wordt gehoord,
die de littekens dragen
en door spijkers zijn doorboord.*

*In die vuisten volle wereld
zorgt Zijn zegenende hand
dat tot vuist gebalde hand zich
langzaam opent en ontspant.
Misschien is het een illusie
maar die hoop is ons houvast
'Open handen' van vertrouwen
wat zo mooi bij Pasen past*

Hans Cieremans



Mozes en de Schelfzee (Rode Zee)

Palm Tree Werkblad 13 b



Woordraadsel

N	E	R	A	N	E	T	P	Y	G	E	B
O	M	A	I	R	I	M	K	L	O	W	S
N	P	I	L	A	A	R	P	L	M	A	G
E	F	O	O	L	E	G	R	Z	O	G	N
D	I	N	E	T	S	O	O	E	Z	E	I
R	R	E	T	A	W	O	D	E	E	N	N
A	E	L	A	N	D	R	E	I	S	S	O
A	W	I	N	D	A	D	D	N	A	H	K
P	T	H	C	A	M	R	E	G	E	L	O

- DROOG LEGERMAGHT RODE
- EGYPTENAREN MIRIAM WAGENS
- GELOOF MOZES WATER
- HAND OOSTEN WIND
- KONING PAARDEN WOLK
- LAND PILLAAR ZEE

Zoek dit verhaal op in
Exodus 14 en 15

**DOOR HET GELOOF KON HET VOLK
DOOR DE RODE ZEE TREKKEN ALS OVER
DROOG LAND** (Hebreeën 11:29)





Preekrooster april t/m juni 2015

3 APRIL Goede Vrijdag + Heilig Avondmaal

AM	Dr. L. Purwanto <i>I+N</i>
DH	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
AR	ds. S. Tjahjadi om 19:30 uur <i>I+N</i>
RT	ds. T.M.E. Lalenoh <i>I+N</i>
TB	ds. J. Linandi <i>N+</i>

5 APRIL Pasen

AM	ds. J. Linandi <i>N+</i>
DH	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
DD	Dr. L. Purwanto <i>I+N</i>
AR	ds. T. M. E. Lalenoh <i>I+N</i>
TB	mw. ds. Y. Pantou om 19:30 uur <i>I+N</i>

12 APRIL

AM	br. A.K. Satria M.A. <i>I+N</i>
DH	ds. J. Linandi <i>N+</i>
RD	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
NM	ds. S.M. Winckler-Huliselan <i>N+</i>
TB	ds. T.M.E. Lalenoh <i>I+N</i>

19 APRIL

AM	ds. T.M.E. Lalenoh <i>N+</i>
DH	mw. ds. Y. Pantou <i>N+</i>
DD	ds. J. Linandi <i>I+N</i>
AR	br. A.K. Satria M.A. <i>I+N</i>
TB	Dr. L. Purwanto <i>I+N</i>

Landelijk Kerkelijk Bureau ING

Heuvelstraat 141
5038 AD TILBURG

✉ LKB@gkin.org

rekeningnummer:
NL19INGB0002618290
te Den Haag

Scriba

☎ (06) 218 97 717

✉ scriba@gkin.org

Rabobank

rekeningnummer:
NL23RABO0302301305
te Den Haag

GKIN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer **27.34.55.44** en is bekend bij de Belastingdienst als een ANBI instelling.

26 APRIL

AM	ds. P. Kurnia <i>I+N</i>
DH	ds. S. Tjahjadi Gezamenlijke dienst met Marcus Kerk om 10.00 uur <i>I+N</i>
RD	br. A.K. Satria M.A. <i>I+N</i>
NM	ds. J. Linandi <i>N+</i>
TB	ds. S.M. Winckler-Huliselan <i>N+</i>

3 MEI

AM	mw. ds. Y. Pantou <i>I+N</i>
DH	ds. T.M.E. Lalenoh <i>I+N</i>
DD	ds. J. Linandi <i>N+</i>
AR	ds. J. van de Wal <i>N+</i>
TB	ds. P. Kurnia <i>I+N</i>

10 MEI

AM	br. A.K. Satria M.A. <i>I+N</i>
DH	mw. ds. Y. Pantou <i>I+N</i>
RD	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
NM	Ds. Ch. Gunawan <i>I+N</i>
TB	ds. T.M.E. Lalenoh <i>I+N</i>

14 MEI Hemelvaart

AM	ds. J. Linandi <i>N+</i>
DH	br. A.K. Satria M.A. <i>I+N</i>
DD	mw. ds. A.P.E. Lalenoh om 10:00 uur <i>I+N</i>
AR	ds. T.M.E. Lalenoh <i>I+N</i>
TB	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>

17 MEI

AM	ds. J. Slob <i>N+</i>
DH	mw. ds. N.K. Atmadja <i>N+</i>
DD	ds. T.M.E. Lalenoh <i>I+N</i>
AR	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
TB	ds. J. Linandi <i>I+N</i>

24 MEI Pinksteren

AM	ds. T.M.E. Lalenoh <i>I+N</i>
DH	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>



RT	ds. Ch. Gunawan <i>I+N</i>
NM	br. A.K. Satria M.A. <i>I+N</i>
TB	ds. D. Janssen-Sahertian <i>I+N</i>

31 MEI

AM	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
DH	mw. B. Westerbeek, <i>missionair pionier N+</i>
DD	br. A.K. Satria M.A. <i>I+N</i>
AR	mw. ds. A.P.E. Lalenoh <i>I+N</i>
TB	ds. C. Fieren <i>N+</i>

7 JUNI

AM	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
DH	ds. J. Slob <i>N+</i>
DD	ds. T.M.E. Lalenoh <i>I+N</i>
AR	br. A.K. Satria M.A. <i>I+N</i>
TB	ds. S.M. Winckler-Huliselan <i>N+</i>

14 JUNI

AM	ds. Ch. Gunawan <i>I+N</i>
DH	br. A.K. Satria M.A. <i>I+N</i>
RD	mw. ds. A.P.E. Lalenoh <i>I+N</i>
NM	ds. T.M.E. Lalenoh <i>I+N</i>
TB	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>

21 JUNI

AM	mw. ds. N.K. Atmadja <i>N+</i>
DH	ds. A. de Jong <i>N+</i>
DD	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
AR	ds. J. Linandi <i>N+</i>
TB	ds. T.M.E. Lalenoh <i>I+N</i>

28 JUNI

AM	ds. J. Slob <i>N+</i>
DH	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
RD	mw. ds. M. Kollenstaart-Muis <i>N+</i>
NM	ds. Ch. Gunawan <i>I+N</i>
TB	br. A.K. Satria M.A. <i>I+N</i>

G.K.I.N. erediensten zijn tweetalig.

N+I: preek in het Nederlands, de Indonesische versie wordt geprojecteerd.

I+N: preek in het Indonesisch, de Nederlandse versie wordt geprojecteerd.

Amstelveen [AM] – Heilige Geestkerk

Haagbeuklaan 3, (hoek Lindenlaan),
1185 KK Amstelveen
Secretariaat AM: Pond Sterlinglaan 34,
1060 RS Amsterdam, ☎ (020) 6194850.

Rotterdam [RD] - Immanuelkerk

Berlagestraat 96, 3067 CC, Rotterdam
☎ (010) 4207658.
(Van Station Rotterdam Blaak, Metro A, halte Prinsenlaan of Oosterflank)

Dordrecht [DD] - Opstandingskerk

Groen v. Prinstererweg 66,
3317 SP, Dordrecht
☎ (078) 617 67 66.
(Van Dordrecht CS, bus 3 richting Crabbefhof, halte Henri Polakstraat;
van Station Dordrecht Zuid, 8 minuten lopen)
Secretariaat SD/DD: Odinhof 72, 3124 SC Schiedam,
☎ (010) 4715849.

Den Haag [DH] - Marcuskerk

Jan Luykenlaan 90, 2533 JT te Den Haag,
☎ (070) 3886874.
(Tram 9, halte Zuiderpark en tram 16, halte Moerweg. Bus 130 halte Moerweg).
Secretariaat RW/DH: Sir Winston Churchillaan 370 - F205, 2285 SJ Rijswijk ZH.
☎ (06) 44890536,

Arnhem [AR] - Kruiskerk

Lisdoddelaan 30, 6832 EC, ☎ (026) 321 23 73.
(Van Arnhem CS, bus 1 richting 't duifje;
bus 32,33 richting Nijmegen, halte Visserlaan)

Nijmegen [NM] - Remonstrantsdoopgezindekerk

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ, ☎ (024) 322 04 51.
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk)
Secretariaat AR/NM: De Zicht 18, 6681 ER Bommel
☎ (0481) 848528

Tilburg [TB] - Pauluskerk

Heuvelstraat 141, 5038 AD,
☎ (06) 83170770.
(7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)
Secretariaat TB: Molenvaartje 25,
5109 SE 's Gravenmoer
☎ 06 37552766.

Aanvangstijd diensten **13.30 uur**, behalve Amstelveen (AM) en Nijmegen (NM) om **14:00 uur**, of Tilburg (TB) om **10:00 uur** of anders vermeld.
Preekrooster onder voorbehoud.





Lees dit verhaal in Matteüs 28



Hij is opgewekt uit de doden

(Matteüs 28:7)



letterladder

- a1. Medeklinker
- a2. Bevel
- a3. Spinnenweb
- a4. Rustplaats voor een dode
- b1. Medeklinker
- b2. Landbouwwerktuig
- b3. Haarverzorgingsproduct
- b4. Zonder inhoud

- c1. Niet levenden
- c2. Bezig zijn
- c3. Naaldboom
- c4. Lidwoord
- c5. Klinker
- d1. Bestaan
- d2. Kort
- d3. Oriëntering
- d4. Voegwoord
- d5. Klinker



Begin met de langste woorden, haal er steeds een letter af!





Kinderverhaal:

NAPPIE VINDT ZIJN HELD

Nappie is dol op geschiedenis. Op het tafeltje naast zijn bed liggen wel vijf boeken over geschiedenis. Die heeft hij van zijn moeder gekregen. Elke avond leest hij er wat uit. Er is echter een boek, dat zijn favoriet is. Het gaat over Napoleon. Die beroemde keizer staat op de buitenkant afgebeeld, fier rechtop zittend op zijn wit paard. De rode cape wappert achter hem aan, terwijl hij z'n rechterhand uitstrekt om het bevel te geven: 'Ten aanval!' Nappie kan er maar niet genoeg van krijgen om naar de plaatjes te kijken en te lezen hoe Napoleon zichzelf tot keizer kroonde, heel Europa overwon en zelfs naar Rusland trok. Tijdens de geschiedenisles op school is Nappie vol aandacht. Later wil hij geschiedenisleraar worden, net als z'n moeder. Zij geeft les op de havo. Ja, daardoor is Nappie wel vaak alleen, want lerares zijn is een drukke baan. Je went wel aan alleen zijn hoor. Maar toch... Diep in zijn hart is er een groot verdriet.

Je moet weten dat Nappie eigenlijk een tweelingbroertje had. Toen ze tweeënehalf jaar oud waren is Leon gestorven. Nappie was nog maar zo jong en toch maakte het op hem een heel grote indruk. Nog dagen en wekenlang vroeg hij naar zijn broertje. Moeder had zelf te veel problemen om aan Nappie te denken en korte tijd later ging zijn vader ergens anders wonen, zodat de kleine jongen eigenlijk ongetroost bleef. Nu is Nappie al tien. Iedereen denkt, dat hij Leon wel vergeten is, maar dat is niet zo. Vaak ligt hij in bed te dromen over hoe het zou zijn als Leon nog zou leven. Dan zouden ze samen grapjes maken en stoeien...

Op een dag wordt hij ziek. De dokter, die erbij gehaald wordt, begrijpt niet wat hem mankeert. Eigenlijk kan hij niets vinden. Nappie moet in bed blijven wegens de koorts. Nu worden de dagen nog saaier, want moeder moet natuurlijk toch naar school. Af en toe komt er een buurvrouw naar hem kijken. Nappie ligt maar te piekeren, met heimwee in z'n hart naar zijn broertje. Dan komt Chrissie hem opzoeken, z'n klasgenootje.

'Hoy, Nappie! Hoe gaat het, joh?'
'Gaat wel.'

Chrissie heeft wat voor hem meegenomen. Een pak tekeningen en kaarten van de kinderen uit de klas en van hemzelf nog een boek. Ja hoor, een geschiedenisboek. 'Het is een heel oude geschiedenis,' zegt Chrissie, 'maar wel echt gebeurd.' Nappie leest de titel: 'Bijbelse Geschiedenis.'





Hij is er blij mee en bedankt Chrissie.

‘Ja joh, al goed,’ antwoordt die wat verlegen. ‘Zullen we nog een spelletje doen?’ Het wordt mens-erger-je-niet. De middag vliegt om, jammer genoeg. Het was echt fijn. ‘Ik kom gauw weer terug,’ belooft Chrissie bij het afscheidnemen. Als moeder thuiskomt vindt ze hem echt wat opgefleurd.

De volgende dag begint Nappie in z'n nieuwe boek te lezen. Het boeit hem geweldig. Wat een spannende verhalen staan er in. Nappie is ergens halverwege begonnen. Het gaat over een man, die Jezus heet en iemand weer levend maakt. Op een grote plaat zie je die dode uit het graf komen met allemaal doeken om zich heen. Eronder staat: ‘Lazarus, kom eruit!’ Zou het echt gebeurd zijn? Nappie bladert wat verder. Dan trekt een heel grote plaat z'n aandacht. Jezus hangt er aan het kruis. ‘Wat?’ vraagt hij zich verbaasd af. ‘Waarom hebben ze hem vermoord?’ Treurig valt hij terug in de kussens. Er drupt een traan uit z'n gesloten ogen. Moeder vindt hem weer erger ziek. Ze meent dat het de schuld is van het vele lezen en zegt: ‘Geef dat boek maar hier. Dat spant je te veel in.’ Het Bijbelse Geschiedenisboek belandt boven op de kast. Maar in die nacht gebeurt er iets. Nappie droomt. Jezus komt naar hem toe in een mooie witte mantel. Liefdevol pakt Hij Nappie's hand. ‘Kom kind, voortaan doen we alles samen.’ zegt Hij. Nappie ontwaakt en glijdt zijn bed uit. Hij klimt op een stoel en pakt het boek weer van de kast, nieuwsgierig naar de afloop van het verhaal. Weet je wat hij ontdekt? Jezus is niet dood gebleven, maar Hij leeft. Hij is naar de hemel gegaan en maakt een plaatsje klaar voor een ieder die in Hem gelooft. Nappie is er opgewonden van. Jezus leeft nog steeds. Hij heeft echt gezegd: ‘Ik ben met je tot het einde van de wereld!’

Vanaf dat moment gaat het snel vooruit met de jongen. In een paar dagen tijds is hij opgeknapt. Niemand begrijpt hoe dat komt. De dokter niet en moeder niet. Het is een geheim tussen Nappie en Jezus. En bovendien krijgt Nappie ook een leuke vriend, Chrissie. Nu hoeft hij zich nooit meer echt eenzaam te voelen. Voortaan is Nappie's held niet meer Napoleon maar Jezus.



Vanuit het Dagelijks Bestuur

Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten" (I Korinthiërs 13:11).

Wij bestaan als GKIN dit jaar 30 jaar! In dit lustrumjaar mogen we dankbaar en verheugd zijn, maar dienen wij ons ook te bezinnen op onze toekomst. Het is naast een feestjaar ook een jaar van reflectie en aanzet tot verdere groei.

Zoals altijd blikken wij als Dagelijks Bestuur terug en kijken vooruit.

Terugblikkend zijn er de volgende zaken gepasseerd:

Niet eerder vermeld maar vanaf nu een vast punt in deze rubriek:

Er zijn meerdere ouderlingen afgetreden: in het bijzonder voor de regio Rijswijk-Den Haag: br. Eric Noteboom, br. Okto Wahju-wibowo en zr. Flora Widjaja; in het bijzonder voor de regio Tilburg: br. Jan van den Driest; in het bijzonder voor de regio Arnhem-Nijmegen: zr. Lita Gunther. De gemeente en de kerkenraad danken hen allen en wensen hen Gods onmisbare zegen toe.

De kerkenraad heeft twee nieuwe ouderlingen mogen verwelkomen, in het bijzonder voor de regio Rijswijk-Den Haag: zr. Monica Natanael-Kusumadjaja en br. Budi Tjitro-wirjo. Wij verwelkomen hen en verzoeken om uw voorbede voor hun beider bediening.

De kerkenraad vindt het kinder- en jeugdwerk binnen de GKIN belangrijk. Zij heeft in 2014 aan zr. Santi Tjahjadi verzocht om vanuit haar expertise een beleidsstuk hierover te schrijven. Na terugkoppeling vanuit de regio's waarbij de kindernevendienst commissies werden betrokken is in de moderamenvergadering op 21 februari 2015 besloten om zr. Santi Tjahjadi een coördinerende rol te geven voor het kinder- en jeugdwerk binnen de GKIN. Wij verzoeken om uw voorbede voor haar bediening, voor de bediening van de kindernevendienstbegeleiders en voor de kinderen binnen de GKIN.

De Landelijke Kerkenraad heeft in november 2014 de benoeming van zr. Ande Waardenburg-Pattiwael als voorzitter van regio Arnhem-Nijmegen bekrachtigd. De Landelijke Kerkenraad is blij dat zij dit op zich wil nemen. De functie van voorzitter was al enige tijd vacant. Graag uw voorbede voor haar bediening als voorzitter van regio Arnhem-Nijmegen.

De Landelijke Kerkenraad heeft het voorstel bekrachtigd om de vaste predikanten eens per vier jaar een maand sabbatical te verlenen. Ds. Johannes Linandi zal in april 2015 een maand sabbatical opnemen en in 2016 zal ds. Stanley Tjahjadi hier gebruik van maken.

De Landelijke kerkenraad heeft in haar vergadering in november 2014 besloten dat per 1 maart 2015 ds. Ebenheser Lalenoh aangesteld zal worden als deeltijd predikant van GKIN voor 10 uur per week voor de periode van één jaar om het vacuüm op te vullen dat



is ontstaan na het beëindigen van het vicariatschap van dhr. Adham K. Satria.

Wat betreft de regio's zien wij een groei van aantal bezoekers in alle regio's. Wij zien echter ook in een aantal regio's een terugloop van collectegelden, dit betreft regio's Amstelveen, Tilburg en Arnhem-Nijmegen. Zonder voldoende bijdragen kan de kerk niet bestaan. Wij vragen uw voorbede hierin dat de Here ons voorziet in hetgeen wij nodig hebben.

De landelijke kerstcollecte in Amstelveen van 25 december 2014 is bestemd voor Gereja Toraja Manas "Ebenheazer" te Makassar en heeft een geweldig mooi bedrag opgeleverd van 3484,96 euro welke door de KDM (Komisi Diakonia en Marturia) werd afgerond op 4000 euro.

Dit bedrag is door hen ontvangen en een dankwoord is door de GKIN ontvangen. Zij hopen het resterende deel vóór juli 2015 te hebben afgelost zodat zij de grond waarop hun kerk staat kunnen aankopen zodat hun kerk voor hen behouden kan blijven. De kerkenraad wil u allen bedanken voor uw gulle bijdrage en vraagt uw voorbede voor onze zusterkerk in Indonesië.

Vanaf 2015 voert de GKIN een nieuwe liturgie in voor haar erediensten. De doelstelling van de nieuwe liturgie is de betrokkenheid van de gemeente in de eredienst te vergroten. Deze nieuwe liturgie sluit aan bij het jaarthema voor 2015: "**Samen Gods aanwezigheid vieren in de eredienst**" (Aanbidding).

Vooruitblikkend zien wij uit naar het volgende:

In het kader van het uitwerken van het jaarthema GKIN 2015 "**Samen Gods aanwezigheid vieren in de eredienst/ Bersama-**

sama merayakan kehadiran Allah di dalam ibadah" zal het Ministerium van de GKIN een preken-serie houden met de volgende thema's:

"Eredienst: Samen Gods aanwezigheid vieren/ Ibadah: bersama-sama merayakan kehadiran Allah" (Psalm 100:1-5), door ds. J. Linandi.

"Eredienst: Eén richting of twee richting?/ Ibadah: Satu arah atau dua arah?" (I Timoteüs 3: 14-16), door ds. T.M.E. Lalenoh.

"Eredienst: Einde verhaal of wordt vervolgd?/ Ibadah: sudah berakhir atau masih berkelanjutan?" (Rom 12:1-2), door ds. S. Tjahjadi.

Laten we door deze preken-serie samen groeien in het vieren van Gods aanwezigheid in de eredienst.

Lustrumjaar GKIN.

De lustrumwerk-groep heeft het thema bepaald: "**talenten**". Het lustrumjaar zal worden gevierd met vijf landelijke activiteiten, elk gecoördineerd door één van de regio's:

- **Zaterdag 25 april 2015:** KND Daguitje (regio Tilburg)

- **Vrijdag 1 mei t/m zondag 3 mei 2015:** Retraite tieners & jongvolwassenen (regio Rotterdam/Dordrecht)

- **Zaterdag 27 juni:** Lustrumviering (regio Amstelveen)

- **September/Oktober:** Gezinsmaand (incl. landelijk daguitje senioren) (regio Rijswijk/Den Haag ism Amstelveen)

- **Vrijdag 25 december:** Landelijke kerstviering (regio Arnhem/Nijmegen)

U kunt de activiteiten vinden op de jaargenda van www.gkin.org. Wij nodigen u uit om actief deel te nemen zowel aan de activiteiten zelf alsook aan het organiseren ervan!

Op zaterdag 18 april zullen de ouderlingen worden toegerust door het ministerium. Het thema zal zijn "**eredienst in de GKIN**". Wij vragen uw voorbede voor deze toerusting.



Lustrumviering

Geschreven door: Ratna Pattiasina

Lieve Broeders en Zusters in Christus, 2015 is heel mooi jaar voor ons, waarin wij samen het 30-jarig bestaan van de Gereja Kristen Indonesia Nederland mogen vieren.

Mij is vorig jaar gevraagd om voorzitter te zijn van de landelijke lustrum werkgroep. Er was van tevoren heel weinig bepaald door het DB, ik kreeg de vrijheid om er iets van te maken. Wat vaststond waren 5 activiteitgroepen (kinderen, jongvolwassenen, gezamenlijke lustrumviering, gezinnen en kerstviering), maar de rest moest nog ingevuld worden.

In alle eerlijkheid was ik heel erg enthousiast om deze rol in te vullen, maar tegelijkertijd maakte ik mij ook zorgen omdat het voor mij de eerste keer is dat ik iets dergelijks organiseer voor een niet-commerciële instelling (in mijn werk organiseer ik regelmatig events – maar dat gaat er heel anders aan toe). Met de leiding van de Heer moet het wel goed komen, dacht ik maar zo.

Allereerst moest ik een werkgroep samenstellen. Hoe ga ik dit doen? Ik heb vaak genoeg aan God gevraagd: wat wilt U dat ik doe? Wat is Uw doel? Wat wilt U dat wij hiermee bereiken? Na enige tijd kreeg ik het antwoord. Het doel van deze werkgroep is om een landelijke platform te creëren waarin de 5 regio's in elke 5 activiteitgroepen de samenwerkingsbanden aansterken, elkaar beter leren kennen, samen groeien in geloof en van elkaar leren.

De opzet was er, nu moest ik nog gemeentelieden bereid vinden om deel te nemen. Ik

ben blij dat iedereen JA heeft gezegd en dat wij een hele fijne, leuke, actieve, gemengde en gezegende werkgroep hebben. Onze TEAM bestaat uit:

- Ratna Pattiasina: **voorzitter**
- Paul The Gwan Tjaij: **vertegenwoordiger vanuit het DB**
- Johannes Linandi, Stanley Tjahjadi: **predikanten**
- Ray Suling (RWDH), Patricia Kwa-Soekarno (AM), Hans Tromer (RDDD), Jan van den Driest (TB), Ande Waardenburg (ARNM): **vertegenwoordigende ouderlingen**
- Desiree Gandasasmita (TB), Elita Loa-Tan (AM), Monica Kusumadaja, Sarah Steller en Santi Tjahjadi (RWDH), Hilda Tan (RDDD), Michelle Gijsbers (ARNM): **KND activiteit**
- Sander Koster (RDDD), Lester Styns (AM), Joshua Susanto (RWDH), Deany Bergmans (TB) en Ande Waardenburg (ARNM): **Tieners & Jongvolwassenen activiteit**
- Elvin Leuhery (AM), Ray Suling en Yanky Horsting (RWDH), Hans Tromer (RDDD), Jan van den Driest (TB), Ande Waardenburg (ARNM): **Landelijke Lustrumviering**
- Ray Suling, Yanky Horsting, Reynitha Panjaitan (RWDH), Patricia Kwa-Soekarno en Jan Gie Loa (AM), Hans Tromer (RDDD), Jan van den Driest (TB), Ande Waardenburg (ARNM): **Activiteit Gezinnen**
- Ande Waardenburg (ARNM), Elvin Leuhery (AM), Ray Suling en Yanky Horsting (RWDH), Hans Tromer (RDDD), Jan van den Driest (TB): **Landelijke Kerstviering**





In de afgelopen maanden is er samen hard gewerkt aan het bepalen van het lustrumthema en het organiseren en vormgeven van de verschillende activiteiten. Maar hoe krijg je al deze mensen – die ver van elkaar wonen - regelmatig bij elkaar voor besprekingen? Thank God for modern technology & Skype!

Het thema voor ons 6e lustrumjaar is **“Talenten”**. De werkgroep onderbouwt deze keuze met het volgende:

- Gebruik de talenten die God u heeft gegeven / volg het plan van God dat hij u in uw hart heeft gegeven. Iedereen heeft een gave gekregen van God.

- Your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God! Uw talent en kennis zal Jezus gebruiken om velen te helpen / dienen. Laat Jezus uw talenten zegenen en laat 't ten goede komen voor de Heer, vergooi het niet. Wees bewust van uw talent, zie dit niet als vanzelfsprekend.

- Toepasbaar binnen de GKIN
- Toepasbaar op alle leeftijden
- Toekomstgericht
- Uitnodigend

Samen hebben wij plannen gemaakt en

programma's uitgewerkt voor de 5 activiteiten en zal de GKIN het volgende organiseren:

- **Zaterdag 25 april 2015: KND Daguitje** (coördinatie door regio TB)
- **Vrijdag 1 mei t/m zondag 3 mei 2015: Retraite tieners & jongvolwassenen** (coördinatie door regio RDDD)
- **Zaterdag 27 juni: Lustrumviering** (coördinatie door regio AM)
- **September/oktober: Gezins**

maand (incl. landelijk daguitje senioren) (coördinatie door regio RWDH i.s.m. AM)

- **Vrijdag 25 december: Landelijke kerstviering** (coördinatie door regio ARNM)

Iedereen is hartstikke enthousiast en gebruikt zijn/haar eigen talent(en) binnen de werkgroep ten behoeve van onze kerk en de opbouw van Gods Koninkrijk. Wij doen ons best en God doet de rest!

Nu wil ik u het volgende vragen:

- 1) *Bent u zich bewust van uw eigen talenten?*
- 2) *Zo ja: gebruikt u uw talenten in/voor de kerk?*
- 3) *Zo nee: waarom niet? Moet u misschien uw talenten nog ontdekken? Twijfelt u misschien aan uw eigen "kunnen"? Denkt u dan aan het volgende: "Your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God!"*

Ik hoop dat u net als ik uitkijkt naar de mooie momenten en feestelijke samenkomsten in 2015, waarin wij Onze Vader mogen danken en eren voor ons 30-jarig bestaan en dat wij samen mogen bouwen aan een vruchtbare GKIN.

Warme groet & Gods Zegen,
Ratna Pattiasina

Voorzitter Landelijke Lustrum Werkgroep 2015



GKIN Actief! Gezinsdag Amstelveen



Deze gezinsdag was een onderdeel van de activiteiten in de gezinsmaand en werd georganiseerd door de KND begeleiders en ds. J. Linandi.

Het was fijn dat zoveel gezinnen aanwezig waren en dat we elkaar mochten ontmoeten deze dag.

Op zaterdag 27 september 2014 vond er een gezinsdag plaats in de Heilige Geestkerk in Amstelveen.



Na een frisse start met samenzang en gebed heeft ds. Linandi ons een pakkend verhaal vertelt.

Na een korte pauze, zijn alle gezinnen verdeeld rond tafels en werd er flink geknutseld. Elk gezin kreeg een Bijbeltekst die met het gezin gelezen werd en vervolgens op een blad verwerkt moest worden tot een collage. Zo had ieder gezin een eigen interpretatie van het gelezen Bijbelgedeelte. Druk in de weer met tijdschriften, schaar, lijm en vooral veel tekenwerk kwamen prachtige creaties tevoorschijn. Wat een creativiteit! Wat fijn dat ieder gezinslid elkaar aanvulde en dat er goed samengewerkt werd. Een leuk idee om thuis ook eens met uw kind(eren) te doen.



Na een heerlijke maaltijd, verzorgd door enkele dames van de gemeente, mochten de kinderen om de beurt een stukje uit de Bijbel voorlezen en kon er geraden worden om welk Bijbelgedeelte het ging en waar dat precies stond. Dat zochten we dan samen op in de Bijbel. Soms werd er een stukje drama gedaan en werd de Bijbeltekst gevraagd. Een prachtig middel om te testen of we thuis zijn in de Bijbelverhalen en in de opbouw van de Bijbel. Zeker een aanrader om thuis uit te proberen.



Wat was het fijn dat we veel mochten zingen met elkaar onder begeleiding van enkele enthousiaste muzikanten. Ieder gezin gaf een korte presentatie van de gemaakte collage. Het was een feest van herkenning.



De gezinsmaand stond 3 zondagen in het teken van het gezin. Hierbij werden er 3 preken gehouden met als thema:

- God is mijn Vader en de kerk is mijn thuis (over kinderen in de kerk);
- Verantwoordelijkheid van de ouders voor geloofsofvoeding van de kinderen;
- De rol van de gemeente in de geloofsontwikkeling van de kinderen.

Deze thema's kwamen opnieuw aan bod tijdens een korte algemene bespreking. Al met al een geslaagde dag, bleek na de evaluatie en afsluiting. Komt u/jij aankomend jaar ook? Hoe meer zielen hoe meer vreugd!!





KND Uitje Amstelveen

Geschreven door: Kathinka Linandi

Op zaterdag 18 oktober 2014 heeft de KND in regio Amstelveen een uitje georganiseerd naar "KidZcity" in Utrecht.



Elk kind was enthousiast aan het spelen. Op de klimtoestellen, de glijbanen, de draaimolens, in de botsauto's, laser gamen en in de balenbak. Voor ieder wat wils.

Kinderen tot en met 12 jaar en enkele KND begeleiders en ouders, konden hun hart ophalen in de grote binnenspeeltuin. Samen spelen, samen plezier maken met vrienden van de kerk en begeleiders van de KND.

Er werd zelfs een mooie kerk gebouwd van grote LEGO blokken. Na een heerlijke afsluiting met patat, snacks, drinken en ijs, konden we terugkijken op een geslaagd uitje.

Namens KND begeleiding,
Kathinka Linandi



Het GKIN Nieuws team wil bij deze haar excuus aanbieden voor het ontbreken van de onderstaande namen in de vorige kerstwensen 2014:

Fam. H. Johanson-Damanik
Fam. L. Witterick-Tham
Fam. Frans & Melly Bertrand-Tan
Fam. Koster



GKIN Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB)

Verslag over 1e kwartaal: januari t/m maart 2015

Opgesteld door: Coördinator LKB (09 maart 2015)

1. Pastorale zorg:

- Regio Amstelveen e.o.: ds. J. Linandi
- De afdeling Noord / Oost Nederland (Steenwijk, Kampen, Paterswolde): ds. J. Linandi
- Regio Rotterdam-Dordrecht e.o.: ds. S. Tjahjadi
- Regio Rijswijk-Den Haag e.o.: ds. S. Tjahjadi
- Regio Arnhem-Nijmegen e.o.: ds. Ebenheser Lalenoh
- Regio Tilburg e.o.: ds. Ebenheser Lalenoh

2. Huissamenkomsten:

- Regio Amstelveen: 1 maal per maand op 4de donderdag om 11.00 uur in de Heilige Geest kerk te Amstelveen.
- Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: eenmaal per maand op 4de zaterdag om 14.00 uur te Eesveen (bij Steenwijk), of te Kampen, of te Paterswolde.
- Regio Amstelveen, afd. Almere: 1 maal per 2 maanden op de laatste vrijdag van de maand. Locatie: Almere, bij verschillende gezinnen thuis. Tijdstip: 18:30 uur.
- In Huize "Patria" in Bussum: 1 maal per 3 maanden een zondagsdienst door de GKIN, o.l.v. ds. J. Linandi.
- Regio Arnhem-Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag.
- Regio Rotterdam-Dordrecht: laatste vrijdag van de maand om 19:30 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Antwerpen: 2de zondag van de maand, aanvang 15:00 uur.

3. Catechisatie:

- In Amstelveen, Rijswijk-Den Haag, Rotterdam-Dordrecht, Arnhem-Nijmegen en Tilburg volgens afspraak.

4. Bijbelstudie:

- Amstelveen, 2de vrijdag van de maand Heilige Geest Kerk in het Indonesisch en Nederlands, o.l.v. ds. J. Linandi, Zr. Linda Kwee, Zr. Theya Tjoe Fat- Njoo.
- Amstelveen, Bijbelstudie / sharing Jongeren Embrace, elke 1e en 3e vrijdag van de maand om 20:00 uur.
- Wognum: 4de vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi.
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2de en 4de dinsdagavond om 19:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Nederlands, 1ste vrijdag van de maand om 12:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rijswijk-Den Haag: Gespreksgroep voor senioren, 3de vrijdag van de maand, bij gemeentelid thuis.
- Rotterdam-Dordrecht: 3de woensdagmiddag van de maand om 13:30, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rotterdam-Dordrecht: 3de vrijdagavond van de maand om 19:30 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.



- Arnhem-Nijmegen: 2de woensdag of 2de vrijdag van de maand.
- Arnhem-Nijmegen: Bijbelstudie voor studenten volgens afspraak.
- Tilburg: 3de vrijdag van de maand, 19:30 uur.

5. Groeigroep:

- Tilburg: 2 maal per maand dinsdagavond
- Tilburg: Pasutri: iedere 1e vrijdagavond van de oneven maanden
- Rijswijk-Den Haag: Pasutri, iedere 1ste vrijdag van de maand om 18:30 uur.

6. Diakonia:

7. Beëindiging ambtsperiode:

- 04-01-2015: Br. Jan van den Driest afgetreden als ouderling, na vervulling van 2 ambtstermijnen, in het bijzonder voor de regio Tilburg.
- 11-01-2015: Br. Eric Noteboom afgetreden als ouderling, na vervulling van 2 ambtstermijnen, in het bijzonder voor de regio Rijswijk-Den Haag.
- 11-01-2015: Br. Okto Wahjuwibowo afgetreden als ouderling, na vervulling van 2 ambtstermijnen, in het bijzonder voor de regio Rijswijk-Den Haag.
- 11-01-2015: Zr. Flora Widjaja afgetreden als ouderling, na vervulling van 2 ambtstermijnen, in het bijzonder voor de regio Rijswijk-Den Haag.

8. Bevestiging ouderling / overige ambten:

- 25-01-2015, Zr. Monica Natanael-Kusumadjaja, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, bevestigd als ouderling van de GKIN in het bijzonder voor de regio Rijswijk-Den Haag.
- 22-02-2015: Br. Budi Tjitrowirjo, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, bevestigd als ouderling van de GKIN in het bijzonder voor de regio Rijswijk-Den Haag.

9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en):

- 10-02-2015: DB vergadering via skype.
- 14-02-2015: Moderamen vergadering gehouden in de Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92 te Den Haag.
- 21-02-2015: CVB vergadering gehouden in de Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92 te Den Haag.
- 28-03-2015: DB-CvB-Penningmeesters-MKO Coördinatoren in Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92 te Den Haag.

10. Geboren:

11. Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis:

- 29-12-2014: In Eindhoven, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de volwassendoop ontvangen door dhr. Swie Hian Han.
- 15-02-2015: In de Heilige Geestkerk te Amstelveen, onder bediening van ds. Johannes Linandi, de Heilige Doop ontvangen door Jordana Saphira Abigail van der Lee, dochter van Jan en Joyce van der Lee, zusje van Rachel en Tirzah van der Lee.
- 15-02-2015: In de Heilige Geestkerk te Amstelveen, onder bediening van ds. Johannes Linandi, de Heilige Doop ontvangen door Aiden Constantine Sudjana, zoon van Chris

tina en Jerry Sudjana.

- 29-03-2015: In de Opstandingskerk te Dordrecht, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de geloofsbelijdenis afgelegd door Debby Sandy Agustina Koster.

12. Nieuwe dooplidmaten / belijdend lid:

- 29-12-2014: Swie Hian Han, dooplid
- 15-02-2015: Jordana Saphira Abigail van der Lee, dooplid
- 15-02-2015: Aiden Constantine Sudjana, dooplid
- 29-03-2015: Debby Sandy Agustina Koster, belijdend lid

13. Overleden:

- 30-11-2014: Br. Chuan Ho Yap, op 85-jarige leeftijd overleden te Zwijndrecht, echtgenoot van zr. Rose Nio Yap-Ong uit regio Rotterdam-Dordrecht.
- 10-12-2014: Mw. Swat Lioe Nio Kwa-Tio (Martha), op 71-jarige leeftijd overleden, echtgenote van wijlen br. George Kwa uit regio Amstelveen.
- 19-12-2014: Mw. Poddy Ong-Lay, op 80-jarige leeftijd overleden te Bogor (Indonesië), moeder van zr. Very Gernler uit regio Amstelveen.
- 29-12-2014: Dhr. Adrianus Picauly, op 65-jarige leeftijd overleden te Jakarta (Indonesië), broer van zr. Mathilda (Une) van Vessem-Picauly uit regio Arnhem-Nijmegen.
- 06-01-2015: Dhr. Samudra Satriabudi (Lim Tjeng Hay), op 92-jarige leeftijd overleden te Jakarta (Indonesië), broer van br. David Lim uit regio Tilburg.
- 09-01-2015: Mw. Rosina Sinay, op 85-jarige leeftijd overleden te Huizen, zuster van ds. Christine Leuhery-Sinay uit regio Amstelveen.
- 17-01-2015: Mw. Djoe Marleen-Tjee, op 84-jarige leeftijd overleden te Tilburg, zus van zr. Lasmi Lans-Tjandra en tante van zr. Mey Lan Bergmans-Tjee uit regio Tilburg.
- 27-01-2015: Mw. Tan Sioe Tjiauw (Anna), op 102-jarige leeftijd overleden te Baarn, moeder van Ong Kiong Hwa (Zus) uit regio Amstelveen.
- 25-02-2015: Mw. Hana Bwa Kwan Nio, op 83-jarige leeftijd overleden te Solo (Indonesië), moeder van zr. Debora Versteegh-Liem uit regio Rijswijk-Den Haag.
- 04-03-2015: Mw. Lien Nio Ko-Ong (Ien), op 84-jarige leeftijd overleden te Delft, weduwe van dhr. Ko King Hien uit regio Rijswijk-Den Haag.

14. Huwelijksinzegening:

15. Bouwfonds GKIN:

- Bouwfonds GKIN: bedroeg per 4 maart 2015: € 431.543,91

16. Overige activiteiten



17. Landelijke activiteiten:

- 20-12-2014: Kerstviering van de Huissamenkomst Noord-Oost Nederland te Paterswolde
- 25-12-2014: Landelijke kerstviering in de Heilige Geest kerk te Amstelveen
- 18-02-2015 t/m 05-04-2015: Lijdenstijd, dagelijkse Bijbeltekst ter overdenking.
- Prekenserie in het kader van jaarthema 2015 "Samen Gods aanwezigheid vieren in de eredienst", met de volgende thema's:
 - "Eredienst: Samen Gods aanwezigheid vieren/ Ibadah: bersama-sama merayakan kehadiran Allah" (Psalm 100:1-5), door ds. J. Linandi.
 - "Eredienst: Één richting of twee richting?/ Ibadah: Satu arah atau dua arah?" (I Timoteüs 3:14-16), door ds. T.M.E. Lalenoh.
 - "Eredienst: Einde verhaal of wordt vervolgd?/ Ibadah: sudah berakhir atau masih berkelanjutan?" (Romeinen 12:1-2), door ds. S. Tjahjadi.
- De prekenserie vindt plaats op de volgende data :
 - **Regio Amstelveen:** 1 maart (ds. Tjahjadi), 15 maart juli (ds. Linandi), 19 april (ds. Lalenoh)
 - **Regio Rijswijk-Den Haag:** 8 maart (ds. Linandi), 29 maart (ds. Lalenoh), 26 april (ds. Tjahjadi)
 - **Regio Tilburg:** 8 maart (ds. Tjahjadi), 22 maart (ds. Lalenoh), 17 mei (ds. Linandi)
 - **Regio Arnhem-Nijmegen:** 15 maart (ds. Lalenoh), 29 maart (ds. Linandi), 17 mei (ds. Tjahjadi),
 - **Regio Rotterdam-Dordrecht:** 15 maart (ds. Tjahjadi), 19 april (ds. Linandi), 17 mei (ds. Lalenoh)
- 07-03-2015: Landelijke Lustrum Werkgroep KND bijeenkomst, te Tilburg

18. Regionale activiteiten:

- Amstelveen:
 - 1e zondag van de maand : Gemeente bidstond
 - 15-03-2015: Commissievergadering
- Arnhem-Nijmegen:
 -
- Rijswijk-Den Haag:
 - 07-03-2015: Commissiedag
 - 22-03-2015: Gemeentevergadering
- Rotterdam-Dordrecht:
 -
- Tilburg:
 - 18-01-2015 Gezamenlijke dienst met Geredja Indjili Maluku en Parochie Peerke Donders
 - 01-02-2015 Kebaktian Nuansa Minahasa
 - 08-02-2015 Gemeentevergadering
 - 22-03-2015 Commissiedag

www.Houkes-Horeca-Applications.nl

06-53984260



收銀機系統(中、英、荷、印尼文)，專為餐館/薯店/外賣店量身訂做!

Afrekensysteem voor Chinese en Indonesische restaurants. In het indonesisch, chinees, nederlands en engels. We passen de kassa aan voor uw restaurant. Computer slechts 1 kg en geruisloos. Verdere informatie bij Bart Houkes, 06-53984260

Kasa komputer untuk restoran Indonesia dan Cina di Nederland. Menggunakan bahasa Indonesia, Cina, Belanda dan Inggris. Kasa sistem berukuran 1 kg, tidak berisik dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan restoran Anda. Untuk Informasi lebih lanjut hubungi Bart Houkes, 06-53984260



TOKO

JADI

Indonesische delicatessen

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
14.00 - 20.30
maandag gesloten

Torenlaan 21a, 1251 HE Laren

☎ (035) 531 8788

📠 (035) 538 1311

Toko Sil

Als je wat lekkers wil!

*Catering en afhaal
van authentieke en heerlijke
Indonesische gerechten bereid met
dagverse producten, groenten & vlees.*

*Almkerkplein 50, 2134 DR Hoofddorp
T. 023 – 5619893 E. info@tokosil.nl
www.tokosil.nl*

*Openingstijden (7 dagen open):
Zondag en maandag van 16:00 tot 20:00 uur
Dinsdag t/m zaterdag van 12:00 tot 20:00 uur*