

GKIN Nieuws

JAARGANG 31 • NUMMER 1 • JANUARI 2015



All I Want for Christmas is You! (Lucas 2: 8-20)

In deze uitgave:

Kerstwensen Arnhem-Nijmegen.....	15	Huissamenkomst in Antwerpen	
Gedicht: Het Vergeten Kind.....	16	44.....	is jarig
Kerstwensen Tilburg.....	20	46.....	Setahun Bersama Jemaat Antwerpen
Kersttoespraak.....	21		GKIN Actief!
Kerstwensen Rotterdam-Dordrecht.....	25	48.....	Foto-impressie Bazaar Arnhem-Nijmegen
Landelijker Commissie Diaconie		50.....	Kerstwensen Rijswijk-Den Haag
& Evangelisatie.....	26		GKIN Actief!
Kerstwensen Amstelveen.....	38	52.....	GKIN Rotterdam-Dordrecht Goes To
Stichting YAIR.....	40	55.....	Dusseldorf
Even Voorstellen:			Verslag Open Doors Dag
Kimberley & Jeffrey Souissa.....	42		



COLOFON

Uitgever

Gereja Kristen Indonesia Nederland

Kerkelijk Bureau

Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg

✉ LKB@gkin.org

Secretariaat GKIN Nieuws

Zonnehof 107,
2632 BJ Nootdorp

Redactie

Ds. J. Linandi

Ds. S. Tjahjadi

Jan van den Driest

Monica Natanael-Kusumadjaja

Kristina Santi Prijatna

Sarah Olivia Steller

L.F. Targanski

Contactpersonen regio

Ande Waardenburg-Pattiwael (Arnhem-Nijmegen)

Layout

Anton Quist

Elvina B Budisantoso

Phillip Tjahjadi

Reynitha Panjaitan

Penningmeester

Jan van den Driest

Rekeningnummer GKIN Nieuws ING

rekeningnummer: NL19INGB0002618290

Rabobank

rekeningnummer: NL23RABO0302301305

Advertentiewerving en Mailing

Tio Sien Tjwan

Jan van den Driest

Ien Dalesstraat 1, 5122 BX Rijen

☎/📠 (0161) 228 041

✉ jan.vandendriest@gkin.org

Emailadres GKIN Nieuws

✉ gkinnieuws@gkin.org

INHOUDSOPGAVE VASTE RUBRIEKEN

Colofon **2**

Overdenking **4**

Bouwstenen GKIN:

Sectie Diaconie Amstelveen **11**

Dagboek DB:

Een Brief van de voorzitter **17**

Vanuit Het Dagelijks Bestuur: **28**

KND Rubriek **31, 34-37**

Preekbeurtenlijst **32-33**

Verslag LKB **57-60**

Kerkenraadlijst GKIN **61-62**

VOLGENDE EDITIE

Volgende editie:

1 april 2015

Inleverdatum copy volgende editie:

1 maart 2015

DOELGROEP GKIN NIEUWS

GKIN Nieuws is uitsluitend bestemd voor leden en sympathisanten en wordt gratis aan hen verstrekt, maar giften worden bijzonder op prijs gesteld.

HERKENBAARHEID ARTIKELEN

“In verband met de herkenbaarheid van de inhoud van de ingezonden artikelen, onthoudt de redactie zich van het herschrijven van ingekomen artikelen”.

Van de redactie

Wie heeft de WK die in Brazilië gehouden werd dit jaar niet gezien? Ook als wij niet van voetbal houden weten wij dat afgelopen maanden juni en juli bijna iedereen hierover heeft gepraat. Wat hun favoriete team is, wat hun voorspellingen waren, wat goed ging en wat fout ging.



Wij hebben in de preek gehoord dat met **You "Ons"** wordt bedoeld. Wij zijn ook door HEM geroepen, gaan wij ook ZIJN roeping beantwoorden?

Eigenlijk is commentaar wel goed, want van sommige commentaren kunnen de teams beter gaan spelen, beter presteren. Maar alleen commentaar geven is niet voldoende, wij moeten ook doeners worden, want dan kunnen wij goed begrijpen waarom beslissingen genomen worden of dingen worden gedaan.

Hoe zit het met ons christelijke leven? Hebben wij iets gedaan zodat ons christelijke leven beter wordt? Of willen wij alleen commentatoren zijn?

Het is weer zover, het is weer Kerst. Zijn we er klaar voor ?

Het is weer tijd om iets te doen voor onze naasten, om de vreugde te delen met onze familie, vrienden, kennissen, buurman, buurvrouw en met iedereen.

Wat willen wij gaan doen met Kerst dit jaar? Wat zijn onze verlangens?

Het thema van de kerstpreek dit jaar is **All I want for Christmas is You**. Wie is You?

Alle engelen hebben hun boodschap gegeven, en dat is vreugde doorgeven. Wij moeten de vreugde niet alleen voor onszelf bewaren, maar het delen met anderen zodat iedereen van de kerstsfeer kan genieten.

God is er altijd voor ons, Hij is altijd met ons ook in onze moeilijke periodes. Dit jaar hebben we veel meegemaakt, veel verdriet, veel verlies, misschien ook ziektes. Maar Hij laat ons nooit alleen. Ik herinner me het gedicht "**De voetstappen in het Zand**" waar Zijn antwoord staat: *"Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was, toen heb ik je gedragen"*.

Wij kunnen in deze editie lezen dat er ook veel dingen zijn gebeurd in de GKIN zelf. Vele activiteiten georganiseerd, dit betekent dat wij in beweging zijn. Maar in welke richting gaan wij? In **Mattheus 5 : 13-16** staat: *Laat uw licht also schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken*.

Wij moeten het licht zijn voor de wereld, met Zijn licht gaan wij beginnen met in onze omgeving verandering te maken. Dit geven wij met Kerst als een waardevol geschenk aan onze naasten. Vreugde.

Gezegnede kerstfeest





Overdenking

“ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU!” (Lucas 2:8-20)

Preek tijdens landelijke kerstviering, 25 december 2014

All I Want for Christmas Is You' is een bekend lied uit 1994 van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey. De tekst van het eerste couplet van het lied luidt:

*I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you*

In dit lied probeert Mariah Carey de focus te vinden van Kerst. Temidden van allerlei kerstcadeaus onder de kerstboom, kerstversieringen, de gezellige witte kerst, richt zij haar focus op haar geliefde. Mariah Carey zingt dat het samenzijn met haar geliefde het enige is waar Kerst om draait. 'All I Want for Christmas Is You'.

Er zijn inderdaad veel dingen bijgekomen rondom Kerst die onze focus kunnen vertroebelen. Materialisme en commercialisme beïnvloeden Kerst heel sterk. Allerlei producten krijgen een kerststempel, zodat men die niet willen missen op Kerst. Kleding wordt kerstkleiding. Schoenen worden kerstschoenen. Parfum wordt kerstparfum. Boom wordt kerstboom. Kip wordt kerstkip. Tempe wordt kersttempe. Kerupuk wordt kerstkerupuk. Wat nog meer? Wij kunnen nog 1001 dingen noemen. Alle dingen kunnen toegevoegd worden aan het woord 'kerst'. Maar als alles bij de Kerst hoort, wat is Kerst dan nog? Het woord 'Kerst' betekent letterlijk - via

All I Want for Christmas Is You' adalah lagu terkenal dari tahun 1994 yang dinyanyikan oleh Mariah Carey, penyanyi terkenal dari Amerika. Teks dari bait pertama lagu ini berbunyi:

*I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you*

Dalam lagu ini Mariah Carey mencoba mencari fokus dari Natal. Di tengah-tengah segala kado natal di bawah pohon natal, di tengah-tengah hiasan natal, natal putih karena turun salju, ia mengarahkan fokusnya pada kekasihnya. Mariah Carey menyanyikan bahwa inti dari hari Natal ialah: bersama-sama dengan kekasihnya. 'All I Want for Christmas Is You'.

Memang benar ada begitu banyak hal yang muncul di seputar Natal yang dapat mengaburkan fokus kita. Materialisme dan komersialisme sangat mempengaruhi Natal. Berbagai produk mendapatkan stempel Natal, sehingga orang tidak mau merayakan Natal tanpa semua itu. Pakaian menjadi pakaian natal. Sepatu menjadi sepatu natal. Parfum menjadi parfum natal. Pohon menjadi pohon natal. Ayam menjadi ayam natal. Tempe menjadi tempe natal. Kerupuk menjadi kerupuk natal. Apa lagi? Kita masih bisa sebutkan 1001 macam lagi. Semua barang bisa ditambahkan dengan kata 'Natal'. Tapi kalau semua



'Christmas', 'Christ', 'Kerst' betekent 'Christus!' Kerst is de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God. Laten wij ons focussen op hoe het allemaal begon in de eerste kerstnacht.

Die nacht was donker en leek op de andere nachten. Zou die nacht niet de toestand van de wereld kunnen weer spiegelen? Een wereld die ondanks allerlei ontwikkelingen, toch beheerst wordt door onrust, onvrede, onrecht, haat, angst, geweld en oorlog. Dat zijn de gevolgen van de zondeval van de mens. Door de zondeval is de relatie tussen God en mens gebroken. Ook de relatie tussen de mensen onderling en de mensen met andere schepselen van God. De wereld is niet meer de wereld zoals God het heeft bedoeld. Donker. Duisternis. In deze situatie kon God de wereld vernietigen of verlaten. Maar geen van beide heeft God gekozen. God koos om de wereld te redden door Zijn Zoon Jezus Christus. Dat deed God omdat God zoveel van deze wereld hield en nog steeds doet Hij dat.

Op die eerste kerstnacht verkondigde de engel van de Heer de geboorte van Jezus Christus aan de herders: **'10 De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer'.**

Jezus Christus, de Redder is geboren. Het Licht is gekomen naar de donkere wereld.

termasuk Natal, apakah masih ada Natal? Kata 'Natal' arti harafiahnya melalui 'Christmas', 'Christ', 'Natal' berarti 'Kristus!' Natal adalah kelahiran Yesus Kristus, Anak Allah. Marilah kita memfokuskan pada bagaimana semuanya ini berawal di malam Natal pertama itu.



Malam itu gelap dan tampak seperti malam-malam lainnya. Apakah kegelapan malam itu merupakan cerminan dari keadaan dunia ini? Dunia yang sekalipun mengalami banyak kemajuan, tetapi toch dikuasai oleh kerusuhan, ketidakdamaian, ketidakadilan, kebencian, ketakutan, kekerasan, dan peperangan. Ini semua adalah akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, relasi antara Allah dan manusia hancur. Relasi antara manusia satu dengan

yang lain juga hancur. Demikian pula relasi manusia dengan ciptaan Allah lainnya. Dunia tidak lagi dunia seperti yang Tuhan inginkan. Gelap pekat. Di tengah situasi seperti ini Allah dapat menghancurkan dunia atau meninggalkan dunia. Tetapi Allah tidak memilih satu dari dua kemungkinan ini. Allah memilih untuk menyelamatkan dunia ini melalui AnakNya Yesus Kristus. Allah melakukan ini karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini.

Pada malam Natal pertama, malaikat memberitakan kepada para gembala tentang kelahiran Yesus Kristus: **'10 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut, sebab**



Goed nieuws voor alle mensen. Wat is het een buitengewoon voorrecht dat de herders, de eenvoudigen, het Goede Nieuws als eersten mogen horen. Wat een genade. Hoe gaan ze om met dit Goede Nieuws?

De herders blijven niet zitten en tegen elkaar zeggen: "Waw, wat prachtig. Wat een mooi koor van de engelen. Wat een super mooie belichting uit de hemel. Wat een show. Wij moeten het eigenlijk opnemen en op Youtube plaatsen. En wat een boodschap zeg. Echt Goed Nieuws! De Redder is geboren. Mooi en nu is het voor elkaar. Wij gaan nu weer aan het werk... Waar zijn wij net gebleven?"

De herders discussieerden of analyseerden niet: "Zullen we gaan of niet? Wat zijn de risico's? Wat zijn de voor- en nadelen? Wie zal voor onze schapen zorgen? Het is wel goed om daar naar toe te gaan, maar wij kunnen het toch beter uitstellen. Morgen maar wanneer het dag is gaan wij dat Kind wel zoeken".

De herders maakten ook niet allerlei voorbereidingen. Ze gingen niet eerst naar huis. Geen nieuwe kleding. Geen cadeau. Gewoon zoals ze zijn. Ze zeiden tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het Kind dat in de voederbak lag.

sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: 11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud".

Yesus Kristus, Sang Juruselamat telah lahir. Terang telah datang ke dunia yang gelap. Kabar sukacita untuk semua manusia. Sungguh suatu keistimewaan bagi para gembala, orang-orang sederhana, bahwa mereka boleh menjadi orang-orang yang pertama mendengar kabar sukacita itu. Sungguh suatu anugerah. Bagaimana mereka menanggapi kabar sukacita ini?

Para gembala tidak duduk diam dengan tenang dan berkata satu kepada yang lain: "Waw, sungguh luar biasa yah. Koor dari para malaikat tadi bagusya bukan main. Sinar dari langit juga bagus sekali. Sungguh suatu show yang luar biasa. Tadi kita sebenarnya harus rekam dan filmnya kita masukkan Youtube. Isi pesan dari para malaikat juga luar biasa yah. Sungguh kabar sukacita! Juruselamat sudah lahir. Syukurlah semua itu sudah terjadi. Sekarang kita kerja lagi... Tadi kita kerja sampai di mana?"

Para gembala tidak berdiskusi dan menganalisa: "Lebih baik kita pergi atau tidak? Apa risikonya? Apa keuntungan dan kerugiannya kalau kita pergi? Siapa yang akan menjaga domba-domba kita? Memang baik kalau kita pergi ke sana, tapi toch lebih baik kita tunda saja. Besok saja kita pergi mencari Anak itu





Ze komen persoonlijk tot de Heiland. Met haast! Onmiddellijk! Als het ware zeggen ze tegen het KerstKind: 'All I Want for Christmas Is You'.

Zoals de herders op de eerste Kerstnacht bij Jezus kwamen, zo wil Jezus ook dat wij op deze Kerst bij Hem komen. Kom zoals u bent! Kom zonder masker en opmaak. Kom met je vreugde en verdriet. Met je hoop en angst. Met je vallen en opstaan. Kom met je twijfel en pijn. Kom zoals je bent!

Met Kerst vieren wij de geboorte van Jezus Christus, het grootste geschenk van God voor ons allemaal. Het kerstdrama van GKIN regio Amstelveen dat wij zojuist hebben gezien, laat ons zien dat het mooiste geschenk dat wij aan de Heer kunnen geven op deze Kerst is: onszelf.

kalau sudah terang benderang”.

Para gembala juga tidak melakukan berbagai persiapan. Mereka tidak pulang terlebih dulu ke rumah. Tidak pakai baju baru. Tidak membawa kado. Mereka datang sebagaimana adanya mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain: 'Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.' Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan Bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan.

Mereka datang secara pribadi kepada Sang Juruselamat. Cepat-cepat. Langsung. Tanpa ragu-ragu! Seakan mereka berkata kepada Sang Anak Natal: 'All I Want for Christmas Is You'.

Seperti para gembala datang kepada Yesus di malam Natal pertama, demikian Yesus ingin kita datang kepadanya di hari Natal ini. Datanglah sebagaimana anda adanya! Datang tanpa topeng dan make up. Datang di dalam kesukaan maupun kedukaan. Datang dengan harapan dan ketakutan. Datang dengan kesuksesan dan kegagalan anda! Datang dengan keraguan dan kepedihan. Datang sebagaimana saudara adanya!

Pada hari Natal kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, hadiah terbesar dari Allah bagi kita semua. Drama Natal dari GKIN regio Amstelveen yang baru saja kita saksikan memperlihatkan kepada kita bahwa hadiah yang terbesar yang bisa kita berikan kepada Tuhan pada hari Natal ini adalah: diri kita sendiri!

Di tengah-tengah semua hal-hal indah di seputar Natal (hiasan indah, kado yang indah,

Temidden van allerlei prachtige dingen rondom Kerst (de mooie versieringen, de mooie cadeaus, allerlei lekkernijen, etc): mis de focus niet. Geef u zelf over aan Jezus Christus! Maak een keuze voor de Heer! Iemand heeft heel treffend gezegd: 'Zonder Jezus is kerst mis. Met Jezus is kerst feest'. Laat ons hart de kribbe zijn waar de Heer opnieuw geboren wordt. Laat Hij in ons leven groeien en groter worden. Zoals Johannes de Doper later zegt: **"Hij (Jezus) moet groter worden, en ik kleiner"** (Johannes 3:30).

Ik weet dat als u morgen om zes uur op het gemeentehuis zo maar duizend euro in ontvangst mag nemen als kerstcadeau, u daar ruim op tijd bent. U zult u zoiets niet laten ontgaan. Als u niet minder kunt krijgen dan het eeuwige leven, dat Jezus geeft aan ieder die tot Hem komt, waarom zou u dan niet tot Hem gaan? Laten wij op deze Kerst tegen de Here Jezus zeggen: 'All I Want for Christmas Is You'.

Vandaag komen wij samen als leden en sympathisanten van GKIN vanuit vijf regio's. Wij lijken op de herders die vanuit verschillende plaatsen samen bij elkaar zijn en het Goede Nieuws van Kerst horen. Als GKIN kunnen wij de herders als voorbeeld nemen:

1. Elkaar aansporen

De herders spoorden elkaar aan. Ze bemoeidgen elkaar. Ze maakten elkaar niet bang voor allerlei mogelijke slechte scenarios die konden gebeuren tijdens hun reis naar Betlehem.

makanan yang enak, dsb), janganlah kita kehilangan fokus Natal. Serahkanlah diri anda kepada Yesus Kristus! Ambillah keputusan untuk menerima Yesus dan mengikut Yesus! Sungguh tepat yang dikatakan oleh seseorang: 'Tanpa Yesus, maka Natal tidak ada arti. Bersama Yesus, maka Natal adalah pesta!'. Biarlah hati kita menjadi palungan di mana Tuhan Yesus dilahirkan kembali. Biarlah Ia bertumbuh dan menjadi semakin besar di dalam hidup kita. Seperti Yohanes Pembaptis mengatakan: **"Ia (Yesus) harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil"** (Yohanes 3:30).

Saya yakin kalau besok pagi-pagi jam 6 anda akan mendapat hadiah natal uang sebesar 1000 euro di kantor walikota, maka anda akan datang tepat pada waktunya. Anda tentu tidak akan melewatinya. Yesus menjanjikan tidak kurang dari hidup yang kekal bagi setiap orang yang datang kepadaNya. Kalau demikian mengapa kita tidak datang kepadaNya? Marilah kita di hari Natal ini berkata kepada Tuhan Yesus: 'All I Want for Christmas Is You'.

Hari ini kita datang bersama sebagai anggota dan simpatisan GKIN dari lima regio. Kita seperti para gembala yang datang dari tempat yang berbeda dan berkumpul bersama mendengar kabar sukacita Natal. Sebagai GKIN kita dapat mengambil teladan dari para gembala:

1. Saling mendorong

Para gembala saling mendorong satu sama lain. Mereka saling membangun. Mereka tidak saling menakuti dengan skenario buruk yang bisa terjadi dalam perjalanan mereka ke Betlehem.



Elkaar aansporen is ook herkenbaar in de GKIN, zowel regionaal als landelijk. In de GKIN steken wij elkaar vaak aan. Ik bedoel niet elkaar aansteken met griepvirus. Nee! Ik geef een voorbeeld: als een regio met een activiteit of iets nieuws begint, willen andere regio's dat ook doen. Een regio begint met jonge gezinnen groep, willen andere regio's dat ook doen. Een regio begint met dienst in traditionele nuance, willen andere regio's ook doen. Een regio heeft een facebook pagina, andere regio's willen dat ook. Zo steken wij elkaar aan in positieve dingen.

Aan de andere kant kunnen wij ook elkaar aansteken in negativiteit. Wij kunnen elkaar ontmoedigen. Wij kunnen elkaar meesleuren in roddels of conflicten. Wij kunnen elkaar bang maken of pessimistisch opstellen. Bijvoorbeeld: 'Wij hebben grote financiële tekorten. Wat is het moeilijk om een ouderling te vinden. Er komen weinig tieners en jongeren nu naar de kerk. Wij redden het niet!'

De herders zeiden tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan...'. Ze spoorden elkaar aan. Wat kunnen wij als GKIN hierin nog meer en meer groeien: elkaar aansporen.

2. Samen op weg gaan in eenheid

De herders gingen samen op weg naar Jezus. Ze treden samen in gemeenschap, in eenheid. Wat is hun geheim? Ze hebben gezamenlijk één doel: Jezus ontmoeten en aanbidden! Hun focus is gericht op Jezus.

Saling mendorong juga kita kenal di GKIN, baik di lingkup regio maupun di lingkup landelijk/pusat. Di GKIN kita sering saling menularkan. Maksud saya bukan saling menularkan virus influenza. Tidak! Saya berikan contoh: kalau satu regio memulai suatu kegiatan atau sesuatu yang baru, maka regio-regio yang lain juga ingin melakukannya. Kalau ada regio yang memulai kelompok keluarga muda/pasangan suami-istri, maka regio-regio lain juga ingin mencoba. Kalau ada regio yang mengadakan ibadah dengan nuansa daerah, maka regio-regio lain juga ingin mencoba. Kalau ada regio yang punya facebook, maka regio yang lain juga ingin punya facebook. Dari semua ini kita saling menularkan dalam hal-hal yang positif.

Di sisi yang lain kita juga bisa saling menularkan hal negatif. Kita bisa saling mengecilkan hati. Kita bisa saling menarik di dalam gosip ataupun konflik. Kita bisa saling membuat takut atau pesimis. Contoh: 'Aduh, keuangan kita kurang sekali. Aduh, susah sekali cari penatua di gereja. Aduh, remaja atau pemuda makin sedikit datang ke gereja. Kita tidak bisa mengatasi semua ini.'

Para gembala berkata seorang terhadap yang lain: 'Marilah kita pergi ke Betlehem...'. Mereka saling mendorong. Sebagai GKIN kita bisa terus bertumbuh dalam hal ini: saling mendorong.

2. Berjalan bersama di dalam kesatuan

Para gembala berjalan bersama datang kepada Yesus. Mereka melakukannya bersama-sama sebagai satu persekutuan, di dalam kesatuan. Apa rahasia mereka? Mereka mempunyai satu tujuan: berjumpa Yesus dan menyembahNya! Fokus mereka tertuju kepada Yesus.



Volgend jaar vieren wij samen als GKIN de 30ste verjaardag van GKIN. Zijn wij net als de herders samen op weg, in eenheid? Of gaan wij allemaal onze eigen weg bepalen? Hoe goed kennen wij elkaar als gemeente? Hoe is onze relatie onderling als broeders en zusters in de Heer? Hoe is de saamhorigheid tussen ons als een lichaam van Christus? Is onze focus allemaal gericht op Christus en de eer van Zijn naam? Het mooiste geschenk dat wij als GKIN kunnen geven voor de geboorte van onze Here Jezus is: onze gemeente opnieuw toewijden aan de Heer. Wij zeggen hiermee als het ware tegen de Heer: 'All I Want for Christmas Is You'.

Wanneer wij onszelf geven aan de Heer, zullen wij meer en meer onszelf geven aan elkaar. Paulus zegt in Filippenzen 2:3 'Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf'. Het 'geven aan elkaar' stralen we verder uit in onze gezinnen, in de vriendenkring, in de maatschappij, waar wij ons ook bevinden. Wij kunnen pas zonder bijbedoelingen of uit eigen belang tegen anderen zeggen: 'All I Want for Christmas Is You', wanneer wij tegen Christus zeggen: 'All I Want for Christmas Is You'. En deze woorden blijven niet alleen als een mooi lied uit onze monden, maar wij doen dat in de praktijk van ons leven. Gezegende Kerst toegewenst! Amen.

ds. J. Linandi

Tahun depan kita akan merayakan bersama ulang tahun GKIN yang ke 30 tahun. Apakah kita seperti para gembala yang berjalan bersama di dalam kesatuan? Ataukah kita menentukan jalan kita masing-masing? Berapa baik kita saling mengenal sebagai jemaat? Bagaimana relasi kita sebagai saudara di dalam Kristus? Bagaimana kebersamaan kita sebagai satu tubuh Kristus? Apakah fokus kita semuanya tertuju kepada Kristus dan kemuliaan NamaNya? Hadiah terindah yang kita sebagai GKIN dapat berikan untuk kelahiran Tuhan Yesus ialah: mendedikasikan jemaat kita kembali kepada Tuhan Yesus! Dengan ini kita seakan mengatakan kepada Tuhan: 'All I Want for Christmas Is You'.

Ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan lebih dan lebih lagi memberikan diri kita satu kepada yang lain. Paulus berkata di dalam Filipi 2:3 'dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri'.

'Memberi diri kepada yang lain' kita teruskan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah lingkungan persahabatan kita, di tengah-tengah masyarakat, di manapun kita berada. Kita baru bisa mengatakan kepada orang lain dengan tulus tanpa maksud tersembunyi atau kepentingan pribadi: 'All I Want for Christmas Is You', ketika kita mengatakan kepada Kristus: 'All I Want for Christmas Is You'. Perkataan ini tidak hanya berhenti sebagai suatu nyanyian indah yang keluar dari mulut kita, tetapi sungguh kita praktekan di dalam hidup kita sehari-hari. Selamat Natal. Tuhan memberkati!
Amin.

ds. J. Linandi



Bouwstenen van de GKIN Sectie Diaconie Amstelveen

Kunt u zich allereerst voorstellen?

Even voorstellen, wij zijn de sectie diaconie Amstelveen. Wij zijn: Marijcke Heuperman, Gien Sleebos, Eva Kristian, Oei Kiem Nio (Sien The), Kiong Hwa, Sian Ing – Ineke Ong, Lily Roesli, Johannes Linandi en tenslotte Patricia Kwa-Soekarno. Behalve ds. Johannes Linandi en Patricia is de gemiddelde leeftijd van diaconieleden 70 plus. Als individu zijn we een man van, een vrouw van..., een moeder of vader van... sommigen van ons zijn een grootouder van....

Wat betekent Christen zijn voor u persoonlijk?

Christen zijn betekent voor ons, zoals Sien-The het heeft verwoord, ons veilig voelen.

Dapatkah anda memperkenalkan diri?

Perkenalkan, kami anggota diakoni Amstelveen: Marijcke Heuperman, Gien Sleebos, Eva Kristian, Oei Kiem Nio (Sien The), Kiong Hwa, Sian Ing – Ineke Ong, Lily Roesli, Johannes Linandi, Patricia Kwa-Soekarno.

Apakah arti menjadi orang Kristen bagi anda?

Seperti yang dinyatakan oleh Sien The dan Eva, merasa aman dalam bimbingan Tuhan. Tuhan sebagai Bapa bagi mereka. Sebagai seorang anak yang merasa nyaman dalam kasih Bapa. Bagi Marijcke dia bisa melepas masalahnya dalam hadirat Tuhan. Sama halnya dengan tante Zus. Tante Zus merasa kehidupannya sangat diberkati. Semua sepa-

van links naar rechts: Glen, Ien, Sien, ds. Linandi, Marijcke, Patricia, Eva, Kiong
Zondag 6 april 2014, H.G. Kerk in Amstelveen

Team Diaconie
Amstelveen



van links naar rechts: Glen, Ien, Sien, ds. Linandi, Marijcke, Patricia, Eva, Kiong



Dit beaamt ook Eva, God leidt haar leven. God is hun Vader. Een kind voelt zich bij zijn Vader altijd veilig. In haar hart voelt Marijcke zich verbonden voelt met God kan zij dus met alle problemen bij God terecht. Tante Zus zegt dat zij met al haar problemen bij God kan komen. Zij dankt hem voor alle zegeningen. Volgens Gien zijn wij kinderen van God en moeten wij zijn wetten volgen. Iedereen is er mee eens dat je als Christen een gezegend persoon bent.

Wat zijn jullie doelen, jullie activiteiten?

De basis van onze diaconie is barmhartig zijn. Wij helpen mensen tot zover wij kunnen met veel empathie en passie. De activiteiten van de commissie diaconie zijn gericht op oudere mensen in de leeftijd van 70+ en 80+. Wij brengen huisbezoeken aan deze ouderen. In samenwerking met ds. Linandi bedienen wij het Heilig Avondmaal aan deze oudere mensen die niet meer naar de kerk kunnen gaan. Wij sturen ook verjaardagskaarten aan de ouderen. Daarnaast bezoeken wij deze mensen extra als zij ziek zijn. Wij bellen ook deze oudere mensen.

Een ander activiteit is dat we voedsel hebben verzameld voor de voedselbank. Na afloop van de inzamelingsactie hebben wij de coördinatrice van de voedselbank uitgenodigd om een toelichting te geven over de voedselbank en haar klanten.

Er is ook een toerusting gepland in samenwerking met ds. Linandi over huisbezoeken.



kat bahwa kehidupan sebagai orang Kristen itu penuh berkat.

Apakah tujuan dari komisi diakoni, apa kegiatan diakoni?

Basis dari diakoni adalah Kasih. Kasih untuk menolong orang dengan empati en passie. Kegiatan diakoni Amstelveen lebih mengarah ke orang tua berumur 70, 80 keatas. Kami mengunjungi mereka dan juga melayani perjamuan kudus bagi mereka yang tidak bisa ke gereja lagi, hal ini bersama dengan pendeta Linandi. Mengirim kartu ulang tahun, menjenguk orang yang sakit.

Kami juga mengumpulkan bahan makanan kering untuk voedselbank. Aksi ditutup dengan presentasi tentang voedselbank dan pengguna voedselbank. Pendeta Linandi juga akan merencanakan pembinaan untuk kunjungan rumah ini.

Rencana aktivitas yang akan datang adalah menyelenggarakan ibadah khusus untuk orang tua, menyediakan fasilitas antar jem-





**Mevr. Bien Thio (86 jaar),
Amstelveen, 6 maart 2013**

De planning voor volgende activiteiten is een dankdienst houden voor ouderen en het coördineren van het ophalen en het brengen van ouderen die naar de kerk willen gaan maar dit niet meer zelf kunnen. Er is ook behoefte vanuit ouderen voor hulp bij boodschappen vooral tijdens de wintertijd. Diaconie kan coördineren wie deze mensen willen helpen.

Vervolgens willen wij in de nabije toekomst, in samenwerking met de kerkenraadsleden, huisbezoeken brengen aan de overige gemeenteleden.

Als predikant zit ds. Linandi ook in de diaconie. Hij denkt actief mee en begeleidt ons met zijn adviezen. Hij stelt aan ons af en toe

put bagi orang tua yang tidak bisa lagi datang ke gereja. Atau disaat musim dingin menolong orang tua berbelanja.

Selain itu kami juga berencana bekerja sama dengan anggota majelis untuk mengunjungi anggota jemaat gereja yang lainnya.

Sebagai pendeta, ds. Linandi juga aktif dalam diakoni. Dia mengarahkan dan memberi bimbingan dengan advis advisnya. Terkadang dia juga memberi pertanyaan yg kritis supaya kita bisa introspeksi diri.

Apa yang anda harapkan dari jemaat GKIN?

Yang kita harapkan dari anggota adalah seperti awal dinyatakan, arah kegiatan dia-

kritische vragen om ons aan het denken te zetten.

Wat verwachten jullie van de gemeenteleden?

Zoals wij eerder hebben aangegeven, zijn de activiteiten van diaconie Amstelveen op dit moment vooral gericht op ouderen. Dit is bewust gekozen omdat de capaciteit van onze leden beperkt is. Wij verwachten dat we samen met gemeenteleden in de toekomst meer activiteiten kunnen realiseren. Een voorbeeld uit de praktijk is dat een gemeentelid/ kerkenraadslid zich aanbiedt om ouderen te helpen om boodschappen te halen.

Iedereen, iedere Christen is eigenlijk medeverantwoordelijk voor zijn medemens!

Het is weer kerst, wat doet de commissie diaconie voor kerst?

Ieder jaar delen wij kerstpakketten uit aan de ouderen. Vorig jaar hebben wij een aantal kerstpakketten ook thuisgebracht, hierdoor maakten wij ook contact met hen die mogelijk eenzaam zijn. Wij halen ook oudere mensen op om naar de kerstdienst te gaan die slecht ter been zijn.

Is er nog iets wat u kwijt wil aan de gemeenteleden van de GKIN?

Laatste boodschap van ons. Mensen denken vaak dat diaconaal werk zwaar is. Als je het met je hart doet is het niet zwaar, het komt eigenlijk vanzelf. Zolang je bereid bent om iemand te helpen ook al is het met iets kleins zoals een luisterend oor geven en gezamenlijk bidden kan je reeds een bijdrage geven aan je medemens.

koni Amstelveen adalah orang-orang tua berumur 70, 80 ke atas. Kami sengaja memilih grup ini karena kapasitas kami sangat terbatas. Karena itu kami mengharapkan dari anggota jemaat untuk bisa bekerja sama merealisasikan aktivitas kami yang lainnya. Contoh dari praktek nyata, anggota jemaat yang juga majelis spontan mengajukan diri untuk membantu orang tua berbelanja pada saat musim dingin.

Sebenarnya semua orang Kristen bertanggung jawab terhadap sesamanya!

Natal tiba, apa yang dilakukan diakoni

Tiap tahun kami membagi paket natal untuk orang-orang tua. Tahun kemarin kami juga membagi beberapa paket natal ini ke rumah mereka. Dengan cara seperti ini kami juga berkomunikasi dengan mereka yang kesepian. Kami juga menjemput dan mengantar beberapa orang yang tidak bisa lagi ke gereja untuk ke gereja merayakan natal bersama.

Adakah pesan yang ingin disampaikan untuk jemaat GKIN lainnya?

Pesan terakhir kami, orang cenderung berpikir bahwa diakoni adalah pelayanan yang berat. Sebenarnya kalau kita melayani dengan sepenuh hati kita, semua akan berjalan seperti apa adanya. Selama kita mau dengan sungguh-sungguh untuk melayani, walaupun dalam hal kecil seperti mendengarkan keluhan dan membawakannya dalam doa, maka hal itu telah sangat berarti bagi sesama kita.



Kerstwensen regio Arnhem-Nijmegen

Fam. Aalbers-Lessu
dhr. Adham Krisna Satria
Asido, Phia & Deo

Ds. A.T.G. Ouw & fam.
Ds. A. Verburg

Ds. Handi Hadiwianto
Ds. Lalenoh & fam.

Ds. Samuel Adi Perdana & fam
Edwin, Iin & Miranda van de Bunt
dhr. Guus Bernard

Fam. Heimans - Mangiri
Joop, Titi, Christie & Chico van den Bree
Joop & Mary Ahuluheluw-Titaley
mw. Joyce Tjan

Fam. Kneefel
Fam. Klokke - Manitik
Fam. Kosakoy - Sigarlaki
mw. Lita Gunther

Fam. Liem Pek Liong
Michelle, Zion & Zamere Gijsbers
mw. Onna Yap - Tjie
VG. Our Voices

Piet, Ande & Cyntha Waardenburg - Pattiwael
mw. Rita Speijers - Pajouw & fam.

Fam. Sahilatua - Senff
Mw. Tini Silvius - Saloh & fam.
mw. Tin Yap & fam.

Fam. Theo Tio & Michael Tio
Fam. Tjioe Tjwan Oen & Swie
Fam. Tjioe Marvin & Audrey
mw. Trees Tan

Fam. van Vessem - Picauli
Fam. Wouters - Possumah
mw. Yosefina Salakory



Het vergeten Kind

Hans Cieremans

Heb jij ook tv gekeken

actie 'het vergeten kind'?

Deed het ook jouw hart zo breken,

omdat jij dat treurig vindt?

Eens per jaar wat euro's schenken

gunnen wij dat kind wat tijd,

maar in 't drukke, jachtig leven

zijn we dat kind snel weer kwijt.

Eens per jaar met kerst met name

krijgt het kerstkind even tijd.

Zingen wij 'Komt al tezamen'

maar dat zijn we snel weer kwijt.

Dan komt er gewoon een werkdag,

haasten, rennen, tijd tekort

En het kerstkind verliest aandacht,

waardoor Hij vergeten wordt.

Maar dat kerstkind blijft aanwezig,

liefdevol en altijd trouw.

Ook al zijn we heel druk bezig.

Hij is er voor mij en jou.

Ook al zijn we Hem vergeten

tot de kerst van volgend jaar

Luister goed, Hij laat ons weten

"Ik sta altijd voor je klaar".

Heb jij ook tv gekeken

actie 'het vergeten kind'?

Deed het ook jouw hart zo breken,

omdat jij dat treurig vindt?

Wil dan aan het kerstkind denken

't Kindje in die arme stal

Die ons Zijn 'sjaloom' wil schenken

en ons nooit vergeten zal.





Dagboek DB

Een brief van de voorzitter

22 *“Daarom, zo heb ik vastgesteld, is het maar het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Dat is wat hem is toebedeeld, want wie zal hem van iets laten genieten na zijn dood?” (Prediker 3:22)*

Als ik terugkijk naar de afgelopen 3 maanden komen de bovengenoemde woorden in mijn gedachten.

Overall in de wereld zijn er conflicten. De wereld is in de ban van IS. De oorlog in Oekraïne, Syrië, Mali en Irak woedt voort. De Ebola epidemie verlamt verschillende landen in Centraal Afrika en bedreigt de hele wereld. In Nederland maakt men zich zorgen over alles en nog wat. Men maakt zich zorgen over de transitie van bepaalde taken van de overheid naar de gemeente. De werkloosheid duurt maar voort en na 7 jaar is er nog geen zicht op de verbetering van de crisis. Men is bang voor een eventuele terreuraanslag.

Dan denk ik toch met de Prediker, *“het is maar het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt”*

Inderdaad mocht ik de laatste tijd ook leuke en nuttige dingen meemaken *“waar ik vreugde uit put”*.

Op 1 september bezocht ik de Paulus Kerk in Rotterdam. Na de renovatie enkele jaren geleden is het een gezichtsbepalend gebouw geworden, mooi van architectuur. Naast een kerk is het een opvanghuis voor daklozen en vreemdelingen zonder papieren. Je kunt zo binnenlopen en je wordt onthaald met een kop soep en je kunt bijkomen van je om-

zwervingen in de stad Rotterdam. Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Rotterdam. Echt een aanrader voor een bezoek.

Op 13 september waren Sien en ik te gast bij de bazaar in de Marcuskerk in Den Haag. Heel gezellig om weer te babbelen met de gemeenteleden in Den Haag en te genieten van het lekkere eten. Dezelfde middag bezochten wij de verjaardag van Tante Edmee, een van onze leden in Mijdrecht. Zij werd 92 jaar. Een krasse, oude, vriendelijke dame.

De gezinsdag in Amstelveen op 27 september was ook heel gezellig en inspirerend. De dag was de afsluiting van de gezinsmaand georganiseerd door de kindernevendienstcommissie van de regio. Zowel ouders als kinderen hadden het naar hun zin. Er werd geanimeerd gezongen en geknutseld en gelachen met elkaar.

Op 4 oktober was de Mini Bazaar in Amstelveen ten behoeve van het Bouwfonds voor het kerkgebouw. Ook dit was een groot succes ondanks de moeilijk bereikbare locatie. Er was een gezellige sfeer en iedereen was blij.

Op 8 oktober bezochten wij samen met het team Diaconie Amstelveen mevrouw The Bian Hong (92 jaar) woonachtig in huize Raffy in Breda. Voorheen was zij lid van regio Amstelveen en woonde ze in Baarn. Hoewel reeds wat dement herkende ze nog een paar van ons en was zij blij ons te zien.

Op 12 oktober mocht ik in de Pauluskerk in Tilburg zuster Pitty Buitendijk-Herrmann



toepreken bij haar bevestiging als ouderling voor de regio Tilburg. Ik ben overtuigd dat zij een goede aanwinst zal zijn voor de GKIN. Dezelfde middag gingen wij, Sien en ik, samen met de voorzitter van de regio Amstelveen de heer The Kian Gwan en zijn echtgenote naar Antwerpen om het eenjarig bestaan te vieren van de Huissamenkomst van de GKIN te Antwerpen. Het werd druk bezocht. Er waren 63 volwassenen en 13 kinderen. Na de dienst was het uiteraard lekker eten met een "Nasi Tumpeng ceremonie".

Op 21 oktober bezochten Sien en ik samen met de families Liem Sing Hong en Han Tiong Bo dominee Wim Reinders en zijn vrouw in Diepenveen. Wij hadden een lunch meegenomen en hadden een heel geanimeerde middag waar wij oude herinneringen over de GKIN ophaalden.

Op 25 oktober hadden wij een toerustingdag voor ouderlingen en activisten in de Marcuskerk in Den Haag. Dominee De Reuver gaf ons een mooie presentatie over missionair kerk zijn. Daarna volgde nog een workshop over de verschillende onderwerpen. Hopelijk is het resultaat een inspiratie voor ons missionaire werk.

Op 1 november bezocht ik de bazaar in Arnhem. Het was in een ruime prachtige locatie. Het werd druk bezocht. De koekjes waren heerlijk en er werd een fantastische show gegeven met heel mooie klederdrachten en zang. In het bijzonder het Angklung orkest.

De volgende dag hebben ik samen met een regiovoorzitter en een ouderling regio Rijswijk-Den Haag gevisiteerd. Hiermee zijn alle regio's gevisiteerd en kunnen de resultaten geëvalueerd worden.

Op 4 november waren Ds. Stanley Tjahjadi en ik aanwezig op vergadering van het Moderamen van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de geassocieerde kerken met name de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (BVEG), De Evangelisch-Altreformierte Kirche in Niedersachsen (EAK) en de GKIN. Na het algemene gedeelte waarin wij verslag deden over wat in dit jaar gebeurd is (o.a. de kerkscheuring) volgde een gesprek met de Scriba Ds Arjan Plaisier en een lid van het Moderamen tevens primus/contactpersoon voor de GKIN de heer Max van der Klooster. Hierbij werden de actuele zaken besproken met onder andere de mogelijkheid om mee te gaan met een gezamenlijke missie naar Sumba en deelname aan de Koningsdag op 27 juni volgend jaar in Dordrecht.

Naast deze activiteiten binnen de GKIN wil ik graag drie ervaringen in deze periode met jullie delen omdat ze indruk op mij gemaakt hebben en mij tot nadenken hebben gestemd. Deze activiteiten die ik noem vallen niet onder de bediening voor de GKIN, maar ik ben ervan overtuigd dat zij mij tot een betere voorzitter voor de GKIN maken. Daarom deel ik ze met u in de hoop u te bemoedigen zoals deze activiteiten het ook met mij hebben gedaan.

Op 26 oktober mocht ik aanwezig zijn bij de 80ste verjaardag van Ds Leen van Drimmelen in de Pelgrimskerk te Amsterdam, een goede vriend, een jurist specialist in kerkrecht met wie ik veel heb samengewerkt. De Heer heeft hem en zijn familie rijkelijk gezegend. Ik heb opgemerkt dat mensen die hun leven dienstbaar hebben gesteld voor de Heer gelukkig zijn en meestal ook lang leven.





Ook de moeite waard om te vermelden was de reünie van oud assistenten chirurgie in het AMC op 2 oktober. Allen chirurgen die in het Binnengasthuis, Wilhelmina Gasthuis of in het AMC hun opleiding hebben genoten. Het was heel fijn om elkaar weer te zien en op te merken dat de meesten nog zo goed gezond waren hoewel zij al boven de 70 en 80 jaar oud zijn. Een gezond lichaam en gezonde geest blijken uitermate belangrijk te zijn, vooral als je wat ouder bent. Uiteraard moet je er wat voor doen, hiermee moet je juist beginnen als je nog jong bent. Hard werken blijkt geen probleem te zijn.

Op 27 september hadden wij een reünie van onze oud badmintonclub "van Zijderveld". Een ontroerend moment was de herdenking van de zeventien vrienden die van ons zijn heengegaan van de in totaal drieënveertig leden. In het bijzonder herdachten wij de familie Gunawan die omkwamen bij de ramp met de MH 17.

De Prediker zegt: *"want wie zal hem van iets laten genieten na zijn dood?"*

Wij vinden echter troost en bemoediging in de woorden van de Heer Jezus aan Martha in Johannes 11: 25-26: ***"Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?"***

Ik ondersteund door mijn vrouw en familie ondanks mijn leeftijd dit allemaal nog mag meemaken en ook dat ik me dienstbaar kan maken voor onze kerk de GKin die met de dag bewuster is van haar taak in deze wereld voor de glorie van het koninkrijk Gods. Een kerk die we allen liefhebben.

Ik wens jullie allen een fijne Kerst en dat jullie kunnen genieten van de dagen die komen zullen in het nieuwe jaar 2015.

Dit alles met de zegen van onze Levende Heer.

Paul The Gwan Tjaij



Kerstwensen regio Tilburg

Tjiang & Kirsten

Vianty & Edwin de Jong

Fam. Emmen

Fam. Wulff - Kembie

Fam. Herreijgers - Tuapattinaja

Tjoan & Gyanti

Fam. Jan Hulterman

Jos, Lenny & Dave Denissen - Sihombing

Henri, Mary, Cas & Joey Somers - Bernadus

Tony, Rose, David & Manuel Felchlin

Fonny, Zeegert & Adaja

Fam. Gandasasmita

Roy A. Suryanegara

Fam. Ronny Liem, Kaatsheuvel

Fam. Souisa - Sangkaen, Oosterhout

Fam. Buitendijk - Herrmann

Fam. Van den Driest - Nainggolan

Vivienne & Richard Cooke

Anne Cooke & (achter)(klein)kinderen





Kersttoespraak

Dhr. Paul The Gwan Tjaij
Voorzitter Dagelijks Bestuur

I don't want a lot for Christmas
There's just one thing I need
I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true...
All I want for Christmas....
Is you...

Mariah Carey

Allereerst wil ik namens het dagelijks bestuur en de Landelijke Kerkenraad de Regio GKIN Amstelveen, de werkgroep en alle vrijwilligers bedanken voor het organiseren van deze inspirerende en hartverwarmende landelijke GKIN kerstdienst.

Wij hebben samen net de mooie preek gehoord van Dominee Linandi met het thema "All I want for Christmas is You".

U heeft allen gehoord wat Ds Linandi met "YOU" heeft bedoeld.

"YOU" : zijn de herders die meteen naar hem toe moeten komen.

"YOU" : zijn wij allen, die zoals de herders door Hem geroepen zijn.

"YOU" : zijn de woorden van ons aan elkaar.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pertama-tama, saya, atas nama Dagelijks Bestuur dan Landelijke Kerkenraad mengucapkan terima kasih kepada GKIN regio Amstelveen, kelompok kerja dan semua pihak yang dengan suka rela membantu dalam mempersiapkan perayaan natal bersama GKIN yang penuh dengan inspirasi dan kehangatan.

Bersama-sama kita telah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh pdt. Linandi dengan thema "All I want for Christmas is You (Yang 'ku inginkan dari Natal adalah Kau)

Anda telah mendengar apakah yang dimaksud dengan "KAU" menurut pdt. Linandi.

"KAU" adalah para gembala yang segera bergegas datang kepadaNya.

"KAU" adalah kita sekalian yang dipanggil olehNya, sebagaimana para gembala.

"KAU" adalah kata di antara kita bersama.

Kita telah melalui lagi satu tahun yang penuh dengan gejolak yang didominasi oleh bencana MH 17 dan penyebaran virus Ebola. Peperangan di Ukraina, Syria, Mali dan Irak menyulut kemarahan. Penduduk Belanda khawatir dengan serangan



Het jaar afgelopen jaar is weer een heel bewogen jaar geweest, gedomineerd door de ramp met de MH 17 en de uitbraak van de Ebola virus. De oorlogen in Oekraïne, Syrië, Mali en Irak woeden voort. Men is in Nederland bang voor een eventuele terreuraanslag door de ex Jihadgangers en de IS. Aan de andere kant maken wij ons druk over iets typisch Nederland, de kleur van Zwarte Piet !

Vanavond of misschien gisteren heeft u samen met familie of vrienden fijn en gezellig kerst gevierd.

Een heleboel Christenen in oorlogsgebieden kunnen echter geen Kerstfeest vieren. Ook veel vluchtelingen en daklozen niet. Alleenstaanden en ouderen hebben het in deze periode extra moeilijk. Juist in deze donkere dagen tussen Kerst en Nieuw Jaar hebben veel mensen het zwaar. Winterdepressie slaat toe, oude mooie en nare herinneringen komen op, men heeft last van neerslachtigheid en soms depressie. Het is bekend dat in deze periode veel zelfmoorden worden gepleegd.

*Mariah Carey heeft het mooi verwoord:
Make my wish come true
All I want for Christmas is you...
YOU baby*

Het gaat dus om jou en mij !

ex Jihad dan ISIS. Di lain sisi, kita disibukan dengan warna dari Zwarte Piet, ciri khas Belanda.

Malam ini atau mungkin kemarin anda sekalian bersama dengan keluarga dan teman merayakan natal yang berkesan.

Ada banyak orang Kristen di daerah perang yang tidak dapat merayakan natal. Termasuk para pelarian dan tunawisma. Para jompo dan orang yang hidup sendiri juga merasa lebih sulit di tahun yang telah berlalu. Kesulitan ini semakin terasa di gelapnya hari-hari antara Natal dan Tahun baru. "Winterdepressie" meningkat, kenangan masa lalu datang kembali, ada yang berbebani dengan kesedihan bahkan depresi. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam periode ini ada banyak orang yang melakukan bunuh diri.

Mariah Carey mengungkapkannya dengan indah:

Ini tentang kau dan aku!

Di sini anda sebagai orang kristen dapat melakukan sesuatu. Lihatlah dengan seksama ke sekelilingmu untuk menemukan mereka yang perlu pertolongan. Tinggalkanlah perseteruan. Kunjungilah atau hubungilah orang yang telah lama tiada kabar berita.

Bahaya dari perayaan natal adalah bah-



Als Christen kan je hier wat aan doen. Kijk goed om je heen, dan zie je mensen die je nodig hebben. Leg vooral je ruzies bij. Bezoek of bel mensen waar je al heel lang geen contact mee hebt.

Het gevaar van Kerstfeest is dat het immers een feest alleen van ons en voor ons wordt. Maar juist met Kerst toont God zijn solidariteit met de mensen.

Dus ook met de ander.

In Lucas 2:14 zingen de engelen bij de geboorte van Jezus:

14 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

De boodschap van de engelen is een boodschap van Heil en Vrede.

Hoe kunnen wij dan al die ellende verklaren? Heeft God ons dan vergeten? Hij heeft toch alle mensen lief? Maar het gaat niet alleen over vrede tussen de mensen, maar ook tussen God en zijn schepping. Hij brengt vrede in onze harten, ook in heel moeilijke omstandigheden. Daar gaat het om. Ondanks alle problemen, weten wij dat wij op God mogen en kunnen vertrouwen. Hij heeft immers Zijn zoon opgeofferd als offerlam voor de verlossing van onze zonde en die van de wereld.

Daarom wij moeten dus ook de lichtjes zijn van het Kerstfeest, de licht uit de stal, onderdeel van Christus, licht van de wereld.

wa natal itu hanyalah pesta dari kita dan dan untuk kita sendiri.

Sedangkan natal mereflesikan solidaritas Allah terhadap manusia. Jadi bertindaklah demikian terhadap orang lain.

Para malaikat dalam Lukas 2:14 menyanyi pada saat kelahiran Tuhan Yesus:

"Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya."

Para malaikat itu menyampaikan pesan kelepasan dan damai sejahtera.

Lalu, bagaimana kita dapat menjelaskan semua masalah dan bencana yang terjadi? Apalah Allah telah melupakan kita? Bukankah Allah berkenan terhadap semua manusia? Damai sejahtera bukanlah antar manusia saja, melainkan juga antara Allah dan ciptaan-Nya. Ia memberikan damai sejahtera di dalam hati kita, juga di masa yang sulit. Dari berbagai masalah yang ada, kita tahu bahwa kita dapat mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ia telah menyerahkan AnakNya sebagai korban persembahan atas dosa-dosa kita dan dunia ini.

Dengan demikian kita sekalian justru haruslah menjadi cahaya dari pesta natal, sinar dari kandang domba, bagian dari tubuh Kristus, cahaya bagi dunia ini.



Daarom willen wij ons ook aan elkaar geven als een geschenk. Wij mogen de vreugde met elkaar delen.

Maar juist te midden van alle moeilijkheden en ellende zijn mensen nodig die de boodschap van hoop en liefde uitdragen .. God zette ons op die weg – door de geboorte van Zijn Zoon Jezus Christus. Christus ging die weg op, tot aan het einde, Hij heeft zelfs zijn leven voor ons heeft gegeven.

Een Fijne Kerst Toegewenst!

Kita diajak untuk memberikan diri kita sebagai satu hadiah bagi sesama dan juga membagikan sukacita di antara kita.

Justru di tengah segala kesulitan dan bencana adalah perlu bagi kita untuk membagikan kabar pengharapan dan kasih. Tugas ini diberikan Allah kepada kita sekalian melalui kelahiran Putra-Nya, Yesus Kristus. Kristus tetap setia di jalan-Nya hingga akhir dan bahkan mengorbankan diri-Nya bagi kita

Selamat Hari Natal!





Kerstwensen regio Rotterdam-Dordrecht

**Fam. Budisantoso
Fam. Soema
Liem Sing Ing
Liem Siok Hwa
Fam. T.L. Yap
Fam. H.J. de Jong
Patricia G.S. Nie
Fam. Liem Sing Hong
Fam. J.A. Bossche
Fam. Gunadi
Leo & Lian Goudappel
Kim Hasselaar
Tine de Groot
Fam. Hans Tromer
Jos & Mira van Nimwegen
Evie Lo
Lucky Engelken
Betty & Siang Nie
Richard & Ilse Koraag
John & Norma Voll
Molly & Wim van Wiggen
Rene & Widya de Feijter
Peter & Dina Meeder
Hilda Tan
Metty & Ilona Peters
Willy, Yanny & Gwyner Witkamp
Jan, Mekaria & Anjanette Matena
Tijs, Nita, Abel & Samantha Kooijmans
Fam. Zwamborn**



Landelijke Commissie Diaconie & Evangelisatie (Komisi Diaconia dan Marturia)

Weet u het al, GKIN heeft een sterke, zichtbare en transparante Landelijke "Komisi Diaconia dan Marturia" (KDM)!

De KDM kan haar taak uitvoeren door uw steun, nl. door de 5de zondag collectes. Deze worden gebruikt om in de eerste plaats ieder regio de Diaconie taken te kunnen laten doen. In de tweede plaats wordt uw steun gebruikt voor diverse projecten met een korte en lange termijn ondersteuning. En als laatste voor de acute aanvragen. De kerstcollecte wordt altijd direct gebruikt voor charitatieve doelen.

In vogelvlucht vindt u hieronder onze werkzaamheden nadat de KDM in november 2011 werd bevestigd voor 3 jaar:

- Het beleidsplan formaliseren, welke is geaccordeerd door de Landelijke Kerkenraad; in dit beleidsplan worden criteria opgesteld ten aanzien van projectaanvragen en werkafspraken gemaakt. (Dit kunt u lezen in de GKIN Nieuws edities 2012 en 2013)
- In 2011 zijn diverse projectaanvragen behandeld; één project kwam in aanmerking

voor de lange termijn steun van KDM, dat is de Tanjung Benoa Street Kids, in Bali. Dit project is tijdens de kerstdienst 2011 aan u geïntroduceerd. Het project van de Tanjung Benoa Street Kids is voor een aantal jaren in de koelkast gezet, daar dit project te kampen heeft met diverse problemen, zoals het huren van de grond of een gebouw. Deze ontwikkelingen zijn tijdens de diakoniemaand in 2013 uitgebreid verteld.

- In 2012 zijn er wederom nieuwe aanvragen binnengekomen, waarvan één project een lange termijn steun van KDM kreeg, dat is Children's Hope in Bali. Deze is tijdens de kerstdienst 2012 aan u geïntroduceerd.
- In 2013 heeft KDM in juni de Diaconiemaand en in november de Marturiamaand georganiseerd. KDM was in juni On Tour door de 5 regio's. We hebben gesprekken gevoerd met de regio's en geprobeerd samen met de regio meer werk te verzetten in het **DIENEN = DIAKONIE**. In november en december kreeg **EVANGELISATIE = MARTURIA** de volle aandacht. We hadden een twee



tal gasten, nl. ds. van Barneveld van Operatie Mobilisatie en dhr. Bachet van Wycliff, uitgenodigd om ons te vertellen over hun drijfveren om te evangeliseren. We hoopten dat we als GKIN zijnde geïnspireerd zouden worden om op "Gods akker" te werken.

• In 2014 heeft KDM diverse aanvragen gesteund, onder andere:

- **IMWU NL** -> "Indonesian Migrant Workers Union" zie verslag van IMWU. IMWU heeft een documentaire gemaakt ter preventie van de mensenhandel. Het logo van GKIN is te zien in de flyer en de film. (eenmalig ondersteuning)

- **YAIR** -> "Yayasan Anak Ibu Rentan" ondersteuning van ouders bij de opvoeding van de kinderen in Kupang. (korte termijn ondersteuning)

- **Joëlle van Saane** -> zij is een ergotherapeute die door GZB voor 1 jaar is uitgezonden naar Rantepao in Sulawesi. Omdat ze zelf voor haar levensonderhoud moet zorgen helpt GKIN haar met een eenmalige ondersteuning.

U kunt de verslagen van deze drie projecten lezen in het GKIN Nieuws.

• Er zijn wederom aanvragen in 2014 voor 2015. Deze zullen bekendgemaakt worden in 2015.

In november 2014 zijn er 2 bestuursleden van KDM afgetreden nadat hun ambtsperiode was vervuld. De KDM heeft een nieuw bestuur gekregen, bestaande uit:

• Voorzitter:

mw. Patricia Kwa Sukarno (Amstelveen)

• Secretaris:

dhr. Hans Tromer (Rotterdam-Dordrecht)

• Penningmeester:

mw. Poan Li (Amstelveen)

• Leden:

Manik Kharisma, Patricia Verhaar,

Litha Gunther, Edwin de Jong

Zij zullen KDM dienen SAMEN met U!!!

Steun hen in hun werk, zowel materieel als immaterieel.

De KDM dankt u voor uw steun. Wij hopen dat u ons blijft steunen in het werk op Gods akker.

Namens de KDM

Rekeningnummer KDM - GKIN:

NL28 ING 0008 5873 14 t.n.v. Commissie Diaconie en Marturia





Vanuit het Dagelijks Bestuur

“Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God”. Efeziërs 5:1-2

In deze laatste dagen van het jaar blikken wij als Dagelijks Bestuur terug en kijken vooruit, in het besef dat willen wij vrucht dragen, ons denken en handelen gegrondvest moet zijn in de liefde voor onze Heer en voor elkaar.

Terugblikkend zijn er de volgende zaken gepasseerd:

Op zondag 8 juni werd het boek **“Kostbaar in Gods ogen”** gepresenteerd, een bloemlezing van preken en toespraken van wijlen dr. Rudy Budiman, eerste predikant van de GKIN. Dr. Budiman heeft een grote rol gespeeld in de opbouw van de GKIN en de kerkenraad wil met de publicatie zijn nagedachtenis eren maar vooral “het vuur van het evangelie brandende houden”.

Er zijn nog enige exemplaren beschikbaar, u kunt informatie verkrijgen via de scriba.

De regio Schiedam-Dordrecht heeft gezocht om een naamsverandering aangezien zij niet meer in Schiedam maar in Rotterdam kerkt. In de Landelijke Kerkenraadsvergadering van 29 juni 2014 is het verzoek tot naamsverandering bekrachtigd en is de naam van deze regio geworden GKIN regio Rotterdam-Dordrecht. (RD-DD)

Op zaterdag 25 oktober 2014 vond de landelijke toerusting plaats voor ouderlingen en activisten. De toerusting ging over Missi-

onair kerk zijn en was inzichtgevend en inspirerend.

Ook in 2015 zal er een landelijke toerusting worden georganiseerd die toegankelijk zal zijn voor ouderlingen en activisten. De kerkenraad en het ministerium roepen u op om aanwezig te zijn bij deze toerusting. Wij benadrukken het belang ervan voor zowel uw persoonlijke groei als de groei van de GKIN.

De kerkenraad is uitgebreid met zr. Fony van Huissteden-Tololiu en met zr. Pitty Buitendijk-Herrmann als ouderlingen van de GKIN in het bijzonder voor de regio Tilburg. Wij verwelkomen hen en verzoeken om uw voorbede voor hun beider bediening.

Bij het ter perse gaan van deze editie is het nog een aankondiging maar op 7 december zal een verdere uitbreiding van de kerkenraad plaatsvinden met br. Henry Sahilatua als ouderling van de GKIN in het bijzonder voor de regio Arnhem-Nijmegen. Ook hem verwelkomen wij en verzoeken om uw voorbede voor zijn bediening.

In 2014 werd door het ministerium een prekenserie gehouden in alle regio's binnen het jaarthema “bewustwording van GKIN als kerk”.

De preken, inclusief verdiepvingsvragen, van het jaarthema “Bewustwording van GKIN als kerk” staan nu online op www.gkin.org (onder “Overdenkingen-Preken”).

Met ingang van 1 november 2014 is er binnen het dagelijks bestuur een wisseling geweest: Ds. J. Linandi heeft voor 1,5 jaar de vertegenwoordiging binnen het dagelijks bestuur overgenomen van ds. S. Tjahjadi.



In Memoriam:

Op 4 juli 2014 heeft de Heer tot zich geroepen br. Frans Lo.

Hij was vele jaren coördinator van het Landelijk Kerkelijk Bureau, secretaris van de regio Amstelveen en preekvoorzitter van de GKIN. Ook is hij tot zijn eind betrokken geweest bij de verspreiding van de "Saat Teduh", of "Overdenkingen". Br. Lo was voor velen buiten de GKIN "het gezicht" of "de stem" van de GKIN. Wij hebben in br. Lo een trouwe, harde werker en een geliefd gemeentelid verloren, wiens nederigheid en bescheidenheid exemplarisch waren. De kerkenraad is dankbaar voor zijn trouwe bediening gedurende vele jaren.

Binnen het dagelijks bestuur is de vertegenwoordiging van het ministerium van grote waarde gebleken en wij zijn ervan overtuigd dat dit zal worden gecontinueerd na deze wisseling. Wij vragen uw voorbede voor de bediening van ds. Linandi binnen het dagelijks bestuur.

Vooruitblikkend zien wij uit naar het volgende:

Volgend jaar, 2015, bestaat GKIN 30 jaar. Het lustrumjaar zal worden gevierd met vijf landelijke activiteiten: voor kinderen, voor jongeren, voor gezinnen/familie/ouderen/alleenstaanden, een gezamenlijke lustrumviering en tot slot zal het lustrumjaar worden afgesloten met een gezamenlijke kerstviering. Iedere regio organiseert één van deze activiteiten. Zodra hierover meer bekend is kunt u de activiteiten vinden op de jaargenda van www.gkin.org Wij nodigen u uit om actief deel te nemen zowel aan de activiteiten zelf alsook aan het organiseren ervan!

Vanaf 2015 zal de GKIN een nieuwe liturgie voeren in haar erediensten. De doelstelling van de nieuwe liturgie is de betrokkenheid van de gemeente in de eredienst te vergroten.

In alle regio's is tweemaal deze liturgie gebruikt zodat de gemeenten hieraan alvast konden wennen. Deze nieuwe liturgie sluit aan bij het jaarthema voor 2015: **"Samen Gods aanwezigheid vieren in de eredienst"** (Aanbidding).

De kerkenraad vraagt uw aandacht voor de actie kerkbalans 2015:

De vraag rijst: "Waarom geeft de gemeente een dankofferande in de kerk?" Een kort antwoord hierop is dat het een uiting van dankbaarheid is voor de genade en zegeningen die de Heer ons geeft.

De verdere uitleg staat in de folder welke half januari 2015 samen met de toezeggingsformulieren zullen worden uitgereikt.

Wij roepen de gemeente op om uw toezegging van het MKO (Maandelijks Kerkelijk Offer) voor 2015 binnen twee weken terug te geven aan de coördinatoren.

De kerkenraad heeft deze informatie nodig om een planning te kunnen maken voor het jaar 2015. De gemeente kan met de toezegging voldoen aan haar verantwoordelijkheid als lid van het lichaam van Christus.

Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad van de GKIN





Dienst ter nagedachtenis van de overledenen





Kinderrubriek: Onderbouw Kleuren





Preekrooster januari t/m maart 2015

4 JANUARI *Eerstelingen Zondag*

AM	br. A.K. Satria M.A. N+/I
DH	mw. ds. Y. Pantou I+N
DD	ds. S. Tjahjadi I+N
AR	ds. Ch. Gunawan I+N
TB	ds. L.P.J. van Bruggen N+/I

11 JANUARI

AM	ds. C. Fieren N+/I
DH	br. A.K. Satria M.A. N+/I
RD	mw. ds. Y. Pantou I+N
NM	ds. Ch. Gunawan I+N
TB	ds. S. Tjahjadi I+N

18 JANUARI

AM	ds. A. Verburg N+/I
DH	ds. G. Olde N+/I
DD	mw. ds. D. Janssens-Sahertian I+N
AR	mw. Dr. N.K. Atmadja N+/I
TB	ds. S. Tjahjadi, gezamenlijke dienst met Parochie Frater Andreas en GIM I+N

25 JANUARI

AM	ds. Ch. Gunawan I+N
DH	ds. S. Tjahjadi Heilig Avondmaal I+N
RD	br. A.K. Satria M.A. N+/I
NM	mw. ds. Y. Pantou I+N
TB	ds. H.A. van Dop N+/I

Landelijk Kerkelijk Bureau

Heuvelstraat 141
5038 AD TILBURG
✉ LKB@gkin.org

Scriba

☎ (06) 218 97 717
✉ scriba@gkin.org

ING :

2618290, Zwijndrecht.
IBAN: NL19 INGB 0002
6182 90

Rabobank :

302301305, Zwijndrecht.
IBAN: NL23 RABO 0302
3013 05

1 FEBRUARI

AM	ds. S. Tjahjadi, Heilig Avondmaal I+N
DH	ds. J. Linandi N+/I
DD	ds. Ch. Gunawan I+N
AR	Dr. Ch. De Jonge N+/I
TB	mw. ds. Y. Pantou I+N

8 FEBRUARI

AM	ds. A. de Jong N+/I
DH	mw. ds. A.P.E. Lalenoh I+N
RD	mw. ds. Y. Pantou I+N
NM	mw. Dr. N.K. Atmadja N+/I
TB	ds. J. Linandi, Heilig Avondmaal N+/I

15 FEBRUARI

AM	ds. J. Linandi N+/I
DH	mw. ds. Y. Pantou I+N
DD	ds. H.A. van Dop N+/I
AR	ds. S. Tjahjadi, Heilig Avondmaal I+N
TB	br. A.K. Satria M.A. N+/I

22 FEBRUARI

AM	mw. ds. Y. Pantou N+/I
DH	ds. S. Tjahjadi N+/I
RD	ds. J. Linandi, Heilig Avondmaal N+/I
NM	br. A.K. Satria M.A. N+/I
TB	mw. ds. A.P.E. Lalenoh I+N

N+/I *Preek in zowel Nederlands als Indonesisch*
I+N *Preek Indonesisch / samenvatting Nederlands*

Aanvangstijd diensten 13.30 uur, behalve:
Amstelveen (AM) en Nijmegen (NM) om 14.00 uur,
Tilburg (TB) om 10:00 uur, of anders vermeld.
Preekrooster onder voorbehoud.

GKIN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 27.34.55.44, en is bekend bij de belastingdienst als een ANBI instelling.





1 MAART

AM	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
DH	br. A.K. Satria M.A. <i>N+</i>
DD	mw. ds. Y. Pantou <i>I+N</i>
AR	ds. J. Linandi <i>N+</i>
TB	ds. L.P.J. van Bruggen <i>N+</i>

8 MAART

AM	mw. ds. Y. Pantou <i>I+N</i>
DH	ds. J. Linandi <i>N+</i>
RD	ds. A. Verburg <i>N+</i>
NM	ds. C. Fieren <i>N+</i>
TB	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>

15 MAART

AM	ds. J. Linandi <i>N+</i>
DH	Dr. B. Plaisier <i>N+</i>
DD	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
AR	ds. T.M.E. Lalenoh <i>I+N</i>
TB	br. A.K. Satria M.A. <i>N+</i>

22 MAART

AM	ds. Ch. Gunawan <i>I+N</i>
DH	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
RD	mw. ds. A.P.E. Lalenoh <i>I+N</i>
NM	ds. A. Verburg <i>N+</i>
TB	ds. T.M.E. Lalenoh <i>I+N</i>

30 MAART *5de zondag*

AM	br. A.K. Satria M.A. <i>N+</i>
DH	ds. T.M.E. Lalenoh <i>I+N</i>
DD	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
AR	ds. J. Linandi <i>N+</i>
TB	mw. ds. Y. Pantou <i>I+N</i>

Amstelveen [AM] – Heilige Geestkerk

Haagbeuklaan 3, (hoek Lindenlaan),
1185 KK Amstelveen
Secretariaat AM: Pond Sterlinglaan 34, 1060 RS
Amsterdam, ☎ 020-6194850.

Rotterdam [RD] - Immanuelkerk

Berlagestraat 96, 3067 CC, Rotterdam
☎ 010 - 4207658. (Van Station Rotterdam Blaak,
Metro A, halte Prinsenlaan of Oosterflank)

Dordrecht [DD] - Opstandingskerk

Groen v. Prinstererweg 66, 3317 SP Dordrecht,
☎ (078) 617 67 66.
(Van Dordrecht CS, bus 3 richting Crabbehof, halte
Henri Polakstraat; van Station Dordrecht Zuid,
8 minuten lopen).
Secretariaat SD/DD: Odinholt 72, 3124 SC Schiedam,
☎ 010-4715849.

Den Haag [DH] - Marcuskerk

Jan Luykenlaan 90, 2533 JT te Den Haag,
☎ 070-3886874.
(Tram 9, halte Zuiderpark, en tram 16, halte Moerweg.
Bus 130 halte Moerweg).
Secretariaat RW/DH: Sir Winston Churchilllaan
370 - F205, 2285 SJ Rijswijk ZH.
☎ 070-7443637,

Arnhem [AR] - Kruiskerk

Lisdoddelaan 30, 6832 EC Arnhem,
☎ (026) 321 23 73.
(Van Arnhem CS, bus 1 richting
't duifje; 32,33 richting Nijmegen, halte Visserslaan)

Nijmegen [NM] - Remonstrantsdoopgezindekerk

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen,
☎ (024) 322 04 51.
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk)
Secretariaat AR/NM: De Zicht 18, 6681 ER Bommel
☎ 0481-848528

Tilburg [TB] - Pauluskerk

Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg,
☎ 06-83170770.
(7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)
Secretariaat TB: Molenvaartje 25,
5109 SE's Gravenmoer,
☎ 06-37552766





Kinderverhaal



In 1994 gaven twee Amerikaanse vrijwilligers gehoor aan een oproep van het Russische Ministerie van Onderwijs om op een aantal scholen en instituten te praten over de Bijbelse moraal en ethiek. Eén van de instellingen die ze bezochten, was een weeshuis met zo'n honderd verwaarloosde en mis-

handelde straat-

kinderen. Aangezien het bijna kerstmis was, vertelden de vrijwilligers Het Kerstverhaal. Dat hadden de meeste kinderen nog nooit eerder gehoord.

Iedereen zat dan ook aandachtig te luisteren naar het verhaal van Maria en Jozef, die geen plaatsje in de herberg konden vinden en uiteindelijk onderdak vonden in de stal, waar het kindje Jezus geboren werd en door Maria in de kribbe werd gelegd.

Na afloop van het verhaal besloten de vrijwilligers dat dit voor de kinderen een mooie gelegenheid was om wat te gaan knutselen en Het Kerstverhaal uit te beelden.

Ze gaven alle kinderen wat gekleurd karton om een kribbe te maken en een geel papieren servetje voor het stro.

Het kindje Jezus werd uit vilt geknipt en voor het dekentje kregen ze nog wat lapjes.

De kinderen gingen enthousiast aan de slag en de vrijwilligers gaven hier en daar wat aanwijzingen en kwamen tenslotte bij de zes jaar oude Misha.

Hij was al klaar met het kunstwerk.

Maar wat was dat ?....

In de kribbe lag niet één kindje... nee, er lagen er twee.

De vrijwilliger vroeg : "Waarom heb je dat zo gedaan ?"

Misha deed zijn armen over elkaar, trok een gewichtig gezicht en gaf heel serieus zijn versie van Het kerstverhaal.



Ofschoon hij pas zes was en het verhaal vóór die bewuste dag nooit eerder gehoord had, kon hij alle details nog heel goed navertellen, precies zoals het hem verteld was.

Tenminste, tot op het moment dat Maria het kindje in het kribbetje legde.

Toen begon zijn verhaal een eigen leven te leiden.

“Het kindje Jezus keek mij aan”, zei Misha heel ernstig.

Hij zei, “Misha, heb jij wel een plaatsje om te slapen ?”

Ik vertelde hem, dat ik geen papa en mama had en dat ik nergens een huisje had. Jezus zei toen dat ik maar bij Hem in de kribbe moest kruipen.

Maar ik vertelde Hem, dat dat niet ging, want ik had helemaal geen cadeautje voor Hem meegebracht zoals iedereen had gedaan.

Maar ik wilde eigenlijk heel graag bij Jezus blijven, dus ik dacht heel hard na of er misschien toch niet iets was wat ik Hem kon geven.

Toen vroeg ik aan Jezus :

“Als ik Je warm houd... is dat misschien een mooi geschenk ?”

Jezus zei toen tegen me :

“Dat is één van de mooiste geschenken die Ik gekregen heb.”

Toen klom ik dus ook in de kribbe en hield ik Jezus warm.

Hij keek me aan en zei dat ik voor altijd bij Hem mocht blijven.

Toen kleine Misha zijn verhaal beëindigd had, stonden er traantjes in zijn ogen, die langzaam over zijn wangetjes biggelden.

Toen sloeg hij zijn handjes voor zijn ogen en liet zijn hoofdje huilend op tafel zakken.

Maar van binnen was het bij Misha warm, want Hij had lemand gevonden, die hem nooit zou verwaarlozen en “voor altijd” bij hem zou blijven.





Kinderrubriek: Onderbouw

Geboorte van Jezus

"Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je". Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis waar ze woont. Ze kan hem niet zien want het licht achter hem is fel. Zijn stem klinkt vriendelijk, maar ze kent hem niet. Je bent begenadigd? De Heer is met je? Wat bedoelt deze persoon? Dit is geen normale groet en ook geen normaal bezoek. Ze raakt ervan in de war. Wat bedoelt hij?

"Wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoontje krijgen. Dat kindje moet je Jezus noemen. Hij zal de Zoon van God genoemd worden. Hij is de Messias!"

Allemaal gedachten tollende door haar hoofd. Genade bij God? Zwanger worden en een zoontje krijgen? Messias? Maar dat kan toch niet, ze is niet getrouwd! "Meneer, maar hoe kan dat dan, ik heb geen man. Hoe kan ik dan een kind krijgen?"

"God zal er zelf voor zorgen dat je zwanger wordt, daarom zal het Kind ook de zoon van God genoemd worden" vertelt de engel verder. "luister, je nicht Elisabeth, die al oud is, is ook in verwachting, al zes maanden, terwijl ze geen kinderen kon krijgen!"

Wat lijkt dat al lang geleden, dat die engel bij haar op bezoek kwam! Nu heeft ze al een dikke buik. Het zal niet lang meer duren voor het kindje zal komen. Ze heeft al geoefend om een baby in doeken te wikkelen, dat valt nog niet mee, zo'n beweeglijk kindje strak in de doeken te krijgen. 's Avonds komt Jozef met een bericht thuis wat niet echt leuk is. "Maria we moeten op reis! De keizer wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Iedereen moet naar de plaats gaan waar zijn voorouders gewoond hebben en daar hun naam op laten schrijven. Voor ons betekent dat, dat we naar Bethlehem moeten gaan." Verschrikt kijkt Maria Jozef aan. "Moet dat nog voor dat de baby komt?" "Als we zo snel mogelijk gaan, zijn we misschien al weer terug voordat het kindje komt."

"Hier is het" zegt Jozef. "dit is het stadje Bethlehem. We gaan kijken of er nog een slaapplek voor ons is. 't Is nu wel erg druk. De vorige keer dat ik hier was liepen er lang niet zoveel mensen." Vol goede moed gaan ze bij de herberg vragen. "sorry, ik zit helemaal vol." Er komt een gezellig lawaai uit de herberg. Ze kunnen wel zien dat het mutje vol is.

Ze lopen verder, en kloppen bij mensen aan, ze vragen of iemand nog een plekje weet. Gelukkig, iemand heeft nog ruimte in de stal. Ze zijn er blij mee, Jozef en Maria. Ze zijn niet veel luxe gewend. Ze maken het zich gemakkelijk, er ligt stro genoeg. Die nacht wordt het kindje geboren. Maria wikkelt hem in doeken, zoals ze al geleerd heeft. Dan kijkt ze rond voor een plekje waar ze haar kindje neer kan leggen. Haar ogen blijven rusten op de voerbak van de dieren. Daarin ligt hij beschermt. Niemand zal op hem trappen en hij ligt ook wat uit de wind.

Het is geboren, dit bijzondere Kind,
de Zoon van God, Jezus, de Messias!





Wat zegt de herbergier tegen Jozef en Maria? Maak de letters af en lees het!

DOEKEN

Een pasgeboren baby werd heel strak in doeken gewikkeld, omdat men bang was dat het kind anders krom zou groeien



Jozef en Maria moesten van Nazareth naar Betlehem lopen. Dat is een reis van ongeveer 150 kilometer. Hoeveel dagen zouden ze er over gelopen hebben?

HERBERG

Een herberg is een groot vierkant gebouw om een binnenplaats. De kamelen liggen in de zuilengalerij, waar ze overnachten. Vanuit de binnenplaats is een trap naar boven waar de gastenverblijven zijn. In Betlehem was waarschijnlijk maar één herberg. Die was vol! Jozef en Maria sliepen waarschijnlijk in het onderste deel van een huis of in een stal die ernaast stond.





Kerstwensen regio Amstelveen

Paul en Hilda Eikenaar

Bobby en Soe Hwa Njoo

Olly Tan-So

Fam. Paul Teguh

Ronald en Inge Tjoa

Irene Lie-Tjan

Jane Pardede en kids

Irene, Peter, Michael, Bryan en Richard de Heer

Pepijn en Katherina Stel

Bertus Teng en Jeanne

Fam. Wendarmin

Fam. Go, Elisabeth en Abraham

Marijcke Heuperman

Nora Soebrata

Hanna en Kok Liang Tan

Lanny, Bart, Tobias en Jonas Cremers

K.H. Tan-Ong

Ben en Esther Steevensz

Fam. T. Natawidjaja

Jan Gie en Wien Loa

Hok Liang en Nieke Oei

Gien Sleebos-Sujono

Eva Christian

Kiong Hie en Poan Lie

Jane Lo en fam.

Daniël en Henny Paramarta

Gwan Hien en Ineke Ong

Verry Gernler

Ong Hong Djien

Ong Hong Gie

Jacky Paramarta

Fam. Tom K.T. Kwee

David, Patricia en Christopher Kwa



**Theya, Peter, Mika en Emily Tjoe-Fat
Lisa Lie
Norman Halimsetiawan
Sian Li, Sie Kiat, Patrick en Lucas Lie
Grace, Herman, Ashira en Rafaël Boro
Thelmy, Agape en Thian Liem
Lub en Ratna Zeilmaker-Djajadi
Gwan Tjaij en Sien The
Mimie Idenburg
Lucy Ong-Simon en David Ong
Kartika, Fred en Ernst Moerkerk
Fam. K.G. The
Susan Kaligis
Eveline, Andy en Elisabeth Siem
Jessica, Danny, Kenzi en Sereni Loa
Elita, Martin, Josephine en Kyan Loa
Lan en Lionel Tan
B.B., C.C., D.D. en E.E. Leuhery
Fam. Ds. Linandi
Katinka, Johannes, Samuël en David
Wila, Danny en Jessica Soebrata
Kho Swan Nio
Ie Boen en Lian Kang
Roy en Vonny de Vogel
Leo en Rita de Groot-Bremer
Jeanet, Frank en Angel Lefrandt
Astrid, René, Mitchel en Hope Staal
Rhein en Amanda
Sabrina Komies
Bwee en Frans Hartong
Debby Siem en Piet van de Roest
Edmée Tirtokusumo
Patricia Verhaar – van Roon
Sally, Arjan, Lourien en Adwin Snoek
N.N.**



Een Dank Brief van YAIR aan GKIN

YAIR (Yayasan Anak Ibu Rentan/ Stichting Kwetsbare Moeder en Kind) is een lokale stichting die opereert in de provincie Oost Nusa Tenggara (NTT) Indonesië. YAIR voert haar werk uit vooral voor moeders en de ontwikkeling van jonge kinderen.

NTT is een van de armste provincies in Indonesië. Kupang, de hoofdstad van de provincie, biedt helaas weinig werk kansen aan zijn bewoners. Degenen, die weinig vaardigheden en geen opleiding hebben, moeten elk klusje doen om geld te verdienen. In de stad van Kupang kunnen wij ze vinden in de markten als verkoopsters, schoonmaaksters en poorters. Ze werken heel hard, dag en nacht maar ze verdienen helaas nog niet genoeg voor hun leven. Die situatie heeft zeker invloed op hun leven en hun kinderen. Ouders moeten continue werken. Ze hebben weinig tijd om aandacht aan de kinderen te geven en heel weinig kennis om op een goede manier hun kinderen te verzorgen. Die situatie levert allerlei problemen op. De grootste problemen zijn ondervoeding en ziektes.

YAIR wil graag verbetering om deze situatie brengen. In de komende drie jaar voert YAIR een project uit met titel 'Good Parenting and Early Child Development for Marginalized Parents and Children in Early Age' (Goede opvoeding en ontwikkeling van kinderen voor gemarginaliseerde ouders en jonge kinderen). In dit project voert YAIR diverse activiteiten uit zoals o.a. trainingen aanbieden aan ouders en verzorgers, ondersteuning geven, bescherming geven tegen huiselijk

geweld, gratis controle bij huisarts, gratis peuterspeelzaal voor kinderen enzovoort. Zoals de titel aangeeft zijn de begunstigden ouders (vooral moeders), verzorgers en kinderen. Het project is gericht op de mensen uit 2 wijken in Kupang: Kuanino en Naikolan. Ongeveer 80 kinderen en hun ouders nemen aan dit project deel.

GKIN ondersteunt YAIR om haar trainingssmissie te bereiken. Dankzij de ondersteuning van GKIN kan YAIR verschillende trainingen aan ouders en verzorgers van jonge kinderen bieden. De thema's zijn o.a. gezondheid en hygiëne, het voorkomen van ziektes, gezond eten voor kinderen, samen spelen en stimuleren, EHBO en religie.

De doelen van de trainingen zijn:

- Ouders/ verzorgers hebben kennis over goed eten en goed opvoeding,
- Ouders/ verzorgers hebben kennis over hygiëne en gezondheid en ziektes te voorkomen,
- Ouders/ verzorgers kunnen de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren.

Streven is dat die 80 kinderen over drie jaar in een basisschool ingeschreven kunnen worden voor een verdere opleiding. Verder zullen ze gezonder kunnen leven en beter weerstand hebben om in basisschool goed te kunnen leren. Samen bereiden wij de jonge kinderen voor op een goede opleidingen zodat zij een mooie toekomst tegemoet gaan. Het gaat hopelijk tot volgende generaties doorrollen.

Nogmaals bedankt, GKIN!
God zegene!



Gratis controle bij huisarts



Even Voorstellen: Kimberley en Jeffrey Souisa



Deze keer stellen we Kimberley en Jeffrey Souisa voor uit GKIN regio Tilburg, zus en broer uit het gezin Souisa, bekend van ouderling Josef en echtgenote Olga, dat zich volledig inzet voor het kerkgebeuren.

Dochter Kimberley een mooi meisje, 19 lentes jong. Beide kinderen zijn zeer leergierig. Sinds september 2014 volgt Kimberley een 4-jarige HBO opleiding International Business and Languages bij Fontys in Tilburg.

Kimberley: op de universiteit zijn er verschillende studies die je kunt volgen na mijn opleiding, zoals: International Business and Management, International Business and Administration. Er is dus geen specifieke vervolgopleiding. Zelf denk ik er over om na mijn HBO opleiding (internationaal) te gaan werken. De opleiding IBL is erg breed en dus niet specifiek gericht op een beroep. Na mijn

Ik heb destijds de opleiding Directiesecretarisse gekozen omdat het me erg leuk leek om voor mensen klaar te staan, om bijeenkomsten te organiseren, maar ook om nieuwe contacten te leggen. En ik wist vanaf het MBO al dat ik echt iets in de internationale business wilde gaan studeren. Zo ben ik op de opleiding gekomen die ik nu volg.

Naast deze studie heeft Kimberley een bijbaan en werkt in de bediening van een restaurant in Oosterhout. En wanneer er nog tijd over is gaat Kimberley graag met vriendinnen stappen.

Kimberley bezoekt de kerk trouw iedere zondag en helpt bij toerbeurt in de crèche met de allerkleinsten in de leeftijd van 0-4 jaar....aldus Kimberley Souisa.

* * * * *

Zoon en jongere broer Jeffrey is 18 zomers oud, goed gekleed en volgt na de Lagere- en Middelbare school nu een 4 jarige HBO opleiding Engelstalig International Food & Agri Business. Jeffrey vertelde me onlangs dat dit een volledig nieuwe opleiding is in Nederland die zich richt op de hele voedselketen. Internationaal en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden van de opleiding waar Jeffrey nu het 2e jaar volgt. Hiervoor moet hij dagelijks reizen met OV van Oosterhout naar Den Bosch. Wanneer Jeffrey in het volgende studiejaar zit, hoopt hij hiermee een stageplaats van een halfjaar te krijgen in het buitenland, met name Zuid Amerika. Want ondertussen houdt Jeffrey hier ook rekening mee en volgt hij een cursus Spaans.



Jeffrey: na mijn opleiding wil ik verder studeren, ik ben zo af en toe aan het oriënteren wat voor vervolgopleiding ik zou kunnen doen; het liefst een master Nutrition and Health op Wageningen Universiteit. Als afgestudeerde IFA-student (Intern. Food & Agribusiness) heb je all-round kennis van

de gehele Supply Chain en duurzaamheidsaspecten, specifiek ook in het gekozen domein tijdens de studie. Er is dan ook vrij makkelijk werk te vinden; voedsel is immers altijd no. 1 prioriteit en bedrijven komen langzaam aan tot het besef dat duurzaamheid succes in de toekomst.

Ik ben via een vriend bij deze opleiding terechtgekomen, de reden waarom ik voor deze studie heb gekozen is dat het een Engelstalige studie is, gericht op de toekomst en duurzaamheid van de wereldwijde voedselketen.



de sleutel is tot

Hoe leergierig zijn de jongelui heden ten dage. Net als zus Kimberley helpt Jeffrey ook mee op zondag in de crèche. Ook zit Jeffrey in de jongerencommissie, wat inhoudt elkaar meer te stimuleren in de omgang en zich 2 x per

jaar in te zetten voor de jongerendienst in de Pauluskerk te Tilburg. Eveneens is Jeffrey actief met het verzamelen van voedsel voor de voedselbank, echter zal hij hier het komend jaar geen tijd voor hebben vanwege de studie die veel tijd opslokt. Ook houdt

Jeffrey van lekker eten, luieren en slapen en golft hij zo nu en dan, maar vanwege zijn studie heeft hij daar ook weinig meer tijd voor. Daarnaast werkt Jeffrey op zaterdag in de horeca, geen wonder dat Jeffrey graag slaapt....aldus Jeffrey Souisa.

Vivienne Cook



Hiep... Hiep... Hoera... Huissamenkomst Antwerpen is Jarig!!

Het was zondag 12 oktober 2014. Zeker geen gewone zondag want op die dag vierde de Huissamenkomst Antwerpen (HSK Antwerpen) haar eerste verjaardag. En dat er op die zondag ook een Heilige Avondmaal gevierd werd, maakte het extra bijzonder.

Bepakt met de benodigdheden voor de Heilige Avondmaal, vertrokken we rond 13:15 richting de Heilige Drieuldigheid kerk in Berchem, Antwerpen.

63 volwassenen en 9 kinderen waren aanwezig bij de dienst in Antwerpen. Zij kwamen uit verschillende plaatsen rondom Brussel en Antwerpen. Daarnaast waren regio Amstelveen, Rijswijk/Den Haag en Tilburg ook vertegenwoordigd. Ds. Tjahjadi leidde de dienst met het thema **"het doel van het christelijke leven"**. En zoals wij gewend zijn van hem, bracht ds. Tjahjadi met vol enthousiasme de boodschap over aan ons allemaal.

Het ontbreekt ook niet aan muzikale bijdragen bij deze dienst. Drie verschillende mooie liederen werden ten gehore gebracht door de gemeenteleden van zowel de HSK Antwerpen alsook Tilburg. En als klap op de vuurpijl was er de bijdrage van de kinderen! Zij hadden in een korte tijd een lied over Zachaeus uit het hoofd geleerd die Jezus graag wilde ontmoeten. Zij zongen dit in het Indonesisch! Complimenten aan de kinderen en de begeleiders. En dankzij de vrolijke piano begeleiding van dhr. Asa Silalahi, ademde de dienst van enthousiasme en vrolijkheid.

Deze dienst werd afgesloten met toespraken van dhr. Stanley Pesik – coördinator HSK Antwerpen - en dhr. Paul The – voorzitter landelijke kerkenraad GKIN. Beide heren hebben een ingetogen reflectie gegeven over hoe God de verschillende mensen en situaties gebruikt had om uiteindelijk HSK Antwerpen tot stand te brengen. Wij zijn immers maar Zijn instrumenten. Er werd ook een heugelijk mededeling gedaan, dat vanaf deze maand, de HSK Antwerpen de kindernevendienst zelf zal begeleiden onder de coördinatie van ds. Deibby Janssens-Sahertian.

De dienst in de HSK Antwerpen werd voor het eerst gehouden op 13 oktober 2013 onder leiding van ds. Tjahjadi. Eén keer per maand wordt een dienst gehouden en wel op de 2e zondag van de maand. Deze dienst werd gemiddeld bezocht door ca. 30 tot 40 enthousiaste bezoekers en 8-10 vrolijke kinderen. In de tweede maand werd toen al een kinderdoop bediend.

In februari 2014 werd er naast de zondagsdienst een bijbelstudie gehouden op de 3e vrijdag van de maand. Er kwamen meestal 10 tot 14 personen. Toen wij meededen met de bijbelstudie in de maand juni, konden wij zelf ervaren hoe diep het verlangen is van deze bijbelstudiegroep om het Woord van God te begrijpen. Levendige discussies en spontane reacties; en toen ds. Tjahjadi aankondigde om te stoppen hoorden wij mensen die riepen "jaa... dominee, het is nu pas 22:00 uur... het is toch nog niet zo laat..."



Terug naar het feest van 13 oktober. Aan het einde van de toespraken volgde de “tumpeng ceremonie”. Het was heel leuk om te zien hoe zr. Deibby deze ceremonie in een korte tijd geïmproviseerd had, want we hadden expres niet van te voren afgesproken wie deze “tumpengan” zou leiden. “Wie gaat de tumpeng snijden?” vroeg ie-

En vervolgens de eerste hap te geven aan ds. Stanley Tjahjadi, de vertegenwoordiger van de herders van HSK Antwerpen.

Het was een genot om te mogen ervaren hoe gedreven ze zijn om naar het Woord van God te luisteren en de warmte die zij uitstralen



m a n d .
 “Hmmm... Stanley Pesik maar, als coördinator van HSK, ... euh... samen met Iskandar, die de kerkenraad van GKIN Tilburg vertegenwoordigt..., euh... wacht even...’ zei zr. Deibby hardop nadenkend. Na een korte overleg werd besloten om de tumpeng door drie mensen te laten snijden, namelijk Stanley Pesik, Paul The en ik zelf. Mooi bedacht!

bij-
 het vormen van een gemeenschap. Het werkt aanstekelijk. Zo aanstekelijk dat er na afloop van deze viering een gemeentelid van Rijswijk-Den Haag spontaan had aangeboden om een heerlijk maaltijd te verzorgen voor de volgende HSK dienst van 9 november. Zoiets hebben we nog nooit gezien!!

Iskandar Gandasmita



Setahun bersama dengan jemaat di Antwerpen

Een jaar met de gemeente in Antwerpen

Een jaar is ongemerkt voorbijgegaan waar wij samen met de gemeente in Antwerpen de zondagsdiensten mogen vieren..... Van deze kleine gemeente kan ik hun diepe verlangen zien om als kinderen van God een gemeenschap met elkaar te vormen en erediensden te vieren.

Toen ik voor het eerst naar de zondagsdienst in Antwerpen ging, kreeg ik de indruk dat zij een beetje terughoudend waren om ons Tilburgers aan te spreken (misschien omdat wij elkaar nog niet kennen, behalve familie Pesik die ik al langer ken). Tijdens het koffiedrinken, na de dienst, begon ik hen aan te spreken en met hen te kletsen. Het bleek dat ze daar wel open voor staan en we begonnen dus veel met elkaar te praten en het was heel leuk. In de maanden daarna konden we goed met elkaar praten en elkaar begroeten.

De 'Flashback' die van dit ene jaar bij mij opkomt:

Een plechtige Kerstviering, Paasviering, Kinderdoop, Dankdienst ter gelegenheid van de 50e verjaardag van ibu Meigy, De kinderverdienteklas (waarin de kinderen die enthousiast luisterden naar de Bijbelverhalen verteld door ibu Santi en Desiree) en natuurlijk ook de lekkere koekjes en eten haha...

En in oktober 2014 kunnen we in dankbaarheid onze God loven en prijzen voor Zijn liefde en nabijheid voor de HSK in Antwerpen. Moge de gemeente in Antwerpen verder groeien in haar bedieningen zoals de andere regio's .

Met vriendelijke groeten en God zegene ons

Satu tahun sudah tak terasa, kita bisa beribadah bersama jemaat Antwerpen... dari jemaat yang kecil ini saya bisa melihat akan kerinduan anak-anak Tuhan yg ingin sekali bersekutu dan beribadah.

Pengalaman pertama waktu saya beribadah di Antwerpen saya merasa mereka agak sungkan menyapa kami yang dari Tilburg (karna belum mengenal satu sama lainnya, kecuali keluarga Pesik yang saya sudah kenal). Setelah ibadah selesai, pada saat minum kopi, saya mulai angkat bicara dan berbincang-bincang dengan jemaat yang lain, di situ mereka mau sedikit terbuka dan banyak bercerita dan ternyata menyenangkan (ibarat pepatah: tak kenal maka tak sayang). Semoga dibulan-bulan berikutnya kita bisa akrab dan saling menyapa.

Flashback yang bisa saya lihat dalam setahun ini adalah

Perayaan Hari Natal yang hikmat, Ibadah Paskah, Baptisan Anak, Ibadah Pengucapan Syukur ibu Meigy (50 Tahun)...,

Kelas untuk Anak sekolah Minggu (dimana anak-anak yang antusias mendengarkan cerita Alkitab oleh ibu Santy en Desiree) dan tentu saja kue-kue dan makanan yang enak haha...

Dan dibulan Oktober 2014 ini kami dapat menaikan Syukur kami atas Kasih dan Penyertaan Tuhan kepada HSK di Antwerpen. Harapan saya, semoga jemaat di Antwerpen bisa terus bertumbuh dalam Pelayanannya seperti regio-regio yang lain.

Salam dan Tuhan memberkati kita semua ..





Familie Halim wenst u
Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 2015

-- Willy & Florence, Stanley & Verra, Jonathan & Manissa --

www.Houkes-Horeca-Applications.nl

06-53984260



收銀機系統(中、英、荷、印尼文)，專為餐館/薯店/外賣店量身訂做!

Afrekensysteem voor Chinese en Indonesische restaurants. In het indonesisch, chinees, nederlands en engels. We passen de kassa aan voor uw restaurant. Computer slechts 1 kg en geruisloos. Verdere informatie bij Bart Houkes, 06-53984260

Kasa komputer untuk restoran Indonesia dan Cina di Nederland. Menggunakan bahasa Indonesia, Cina, Belanda dan Inggris. Kasa sistem berukuran 1 kg, tidak berisik dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan restoran Anda. Untuk Informasi lebih lanjut hubungi Bart Houkes, 06-53984260





*Bazaar regio Arnhem-Nijmegen
Een foto-impresie...*



GKIN
Arabem - Nijmegen

**B
A
Z
A
A
R**


Indonesische
Dien & Orkesten
Musiek & Zang
Angklung
Dansen
Gospel muziek





Kerstwensen regio Den Haag-Rijswijk

**Cilly Soei-Tan
Bea Tan
Fam. Silitonga
Hanie & Carel Fenijn
Jimmy, Sisca, Jisi, Eyden Tan
Frank, Lia, Kezia Wieland
Baput & Reynitha Situmorang
Maria & Boy Soebrata
Yanti & Andris
Johan, Lusy, Kimberly Handojo
Dick & Charlotte vd Toorn Vrijthoff
Anton & Monica Kusumadjaja
Frits & Hennie Lim
Bing & Linda Oei
Fam. Schenkhuizen
Boy & Anita Swart
Hans R. Janssen
Resi & Ton Verheij
Freek & Inge Kapitan
Bea & Fred Crans
Lucky Kieffer
Ben & Lien Laban
Grace ,Gordon, Alexandra, Victoria Verhagen
Benny, Rina, Kevin, Kenneth Laban
Yvone & Eric Rumondor - Hardjosantoso
Fam. van Barneveld - Rumpesak
Edward, Maya, Vanessa
Fam. Noteboom (Eric, Irene, Matthew en Micha)
Olivia, Sonya, Salmon
Jason, Alin, Steve Langie
Fam. Hardjono - Pussung (Shelly & Chris)**



**Fam. Tjahjadi (Stanley, Santi, Phillip, Darell)
Roelof & Lanorce Bajema
Davied Hasibuan & Hesti Umiati
Kiat & Mei Mei Sie
Fam. Soewiknjo (Melany, Hari, Avisha)
KiSaTo (Kirsty, Lisa, Okto) Wahjuwibowo
Peter, Gita, Tamara, Samuel van Duijn
Dita & Ray Suling
MiMaRoLi (Milton, Manik, Romi, Lionel) Madijokromo
Gerda & Miming
Devi
Thina, Pablo, Bhevyn
Elning
Elvin & Paulus
Patrick, Nova, Jan-Willem Oomen
Ann & Mano van den Bosch
Fam. D.K. Kho (Dax, Petra, Eva, Sara, Anna)
Fam. K.L. Kho (Koey Liang en Ien)
Brenda, Monique, Budi Tjitrowirjo
Fam. Darmadi (Budi, Vina, Aileen)
Fam. Biever
Bwee Oei
Eunike Indrawan
Flora Widjaja
Tya
Sandi Dissy Karen
Luc & Els Leihitu
Tiong Bo, Daisy, Maartje
Irene en Rudi Lie (Toronto-Canada)
Anton & Ernia Quist
Fam. Doorenbosch
Nino & Iman
Mita, Ed, Naomi
Nicole, Naomi, Any, Liong Han
Hauw & Tineke Han**



GKIN Rotterdam - Dordrecht goes to Dusseldorf



Senang, riang, hari yang 'ku nantikan', cuplikan lagu dari tahun 90'an ini dapat merefleksikan kesukacitaan jemaat GKIN Rotterdam-Dordrecht, yang pada tanggal 27 September 2014 mengikuti kegiatan dagjeuit dengan tujuan Dusseldorf. Kegiatan yang dikordinir oleh tiga perwakilan jemaat GKIN

Rotterdam-Dordrecht, Lely Zwamborn, Siok Liem, dan Siang Nie, mendapat antusias yang luar biasa dengan terkumpulnya 84 orang peserta. Dengan menggunakan

transportasi bus yang dikendarai oleh Ramon, pengemudi yang interaktif dengan rombongan, pemberangkatan bertitik tolak dari Rotterdam pada pukul 08:00 pagi dan kemudian menjemput peserta lainnya yang berkumpul di Dordrecht pukul 08.30 pagi.

Ya, perjalanan pun dimulai, tentunya diawali dengan doa memohon pimpinan dan perlindungan Yesus Kristus. Pdt. Chandra Gunawan memimpin doa keberangkatan dan juga renungan wisata sehari ini. Sekilas mengenai Pdt. Chandra Gunawan, beliau baru berada di Belanda (Kampen) kurang lebih dua bulan lamanya, guna melanjutkan pendidikan Master Teologi. Sebelum memulai renungan, Pdt. Chandra mengajak jemaat untuk mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 19: 1- 3, "Tuhanku Yesus".

Rekreasi merupakan suatu perwujudan di mana manusia merasakan dan melihat karya Allah melalui ciptaan-ciptaanNya, inilah pengantar renungan dagjeuit GKIN Rotterdam-Dordrecht. Dengan berlandaskan pada Mazmur 19:2, "*Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya*", Pdt. Chandra mengajak jemaat untuk merenungkan makna dagjeuit dari

sisi Kristiani. Dagjeuit atau rekreasi bukanlah semata-mata kegiatan bersenang-senang dan menikmati waktu kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Pemikiran itu tidaklah salah, namun, ada makna lebih di balik itu. Rekreasi berarti merasakan dan melihat kehadiran Allah melalui karya-karya ciptaan-Nya. Hal inilah yang disampaikan pemazmur, karya Tuhan yang mencerminkan karakter Tuhan.

Daud mengatakan bahwa langit dan cakrawala memberitakan sesuatu kepada kita. Daud langsung teringat akan Allah sang Pencipta. Pertanyaannya adalah apakah yang diperlihatkan alam kepada manusia? Dalam konteks Daud kita dapat merangkumnya dalam **3K**, 1) **Keberadaan** Tuhan, 2) **Kebesaran** Tuhan, dan 3) **Kesempurnaan** karya Tuhan. Pdt. Chandra pun menutup refleksi dagjeuit dengan mengatakan bahwa



ketika peserta tiba nanti di Dusseldorf, jangan berhenti sampai pada tahapan mengagumi. Lihatlah dan rasakan pribadi yang menciptakan-Nya, Allah yang Maha Besar.



Renungan pagi pun berakhir dan peserta rombongan



semakin bersukacita menikmati perjalanan dengan berbagai snacks yang dibagikan oleh koordinator. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam 30 menit, rombongan dagjeuit GKIN Rotterdam-Dordrecht pun tiba di Dusseldorf.

Setiap peserta telah memegang jadwal kegiatan selama berada di tempat rekreasi ini. Kami memiliki waktu selama tiga jam untuk menikmati pusat kota Dusseldorf. Rombongan pun terbagi-bagi, ada yang memilih untuk wisata kuliner, *window shopping*, berburu souvenir, berburu foto,



Setelah 3 jam berkeliling, pukul 14.30, rombongan peserta harus berkumpul kembali untuk bersama-sama mengelilingi Dusseldorf dengan kapal. Perjalanan dengan kapal ini berlangsung selama 1 jam. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai kota Dusseldorf dan bangunan-bangunan yang merupakan ciri khas dari kota ini. Peserta pun menikmati perjalanan ini dan tentu tidak lupa mengabadikan moment ini dengan kameranya masing-masing.

Perjalanan yang tentunya menyenangkan dan didukung dengan cuaca cerah akan segera berakhir. Rombongan dagjeuit GKIN Rotterdam-Dordrecht pun bersiap-siap untuk kembali pulang.

Pukul 16.30, bus berangkat kembali menuju Belanda dan terlebih dahulu berhenti di Leerbroek untuk menikmati makan malam. Rekreasi bersama menikmati suasana kota, bercengkrama dan bersenda gurau, berkenalan dengan saudara baru, mempererat kekeluargaan, dan terlebih merasakan dan mensyukuri keberadaan Tuhan Yesus di setiap aspek kehidupan. Dagjeuit GKIN Rotterdam-Dordrecht tahun 2014 pun berakhir – sampai berjumpa di kegiatan rekreasi tahun mendatang.

“Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam diri-Mu. Yang Maha Indah, harta sorgawi, hanya Engkau, ya Tuhanku.”
(Kidung Jemaat 19: 5)

Indhira Sembiring Meliala





Verslag Open Doors dag, Utrecht 1 november 2014

Zaterdag 1 november waren we voor het eerst op de jaarlijkse dag van 'Open Doors', het werd dit jaar voor het eerst gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht (voorheen in de IJsselhallen te Zwolle). Open Doors is een organisatie die christenen steunt die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp, in zo'n 50 landen. Vaak in het geheim steunen ze christen broeders en zusters die op hun plek blijven ondanks zware vervolging en steunen ze christenen die vanwege vervolging alles zijn kwijtgeraakt. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgte kerk. Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Corinthiërs 12:26), omdat ze gelooft in de zendingsofdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

Er waren 2 sprekers voor het middagprogramma: een dominee uit Damascus, Syrië en een dominee uit Bagdad, Irak. Ze komen uit 2 plaatsen die de laatste jaren bijna dagelijks worden getroffen door terreur in de ergste vorm. De toespraken waren dan ook heel indrukwekkend. In Syrië is zoals u weet al jaren een burgeroorlog, de christenen daar ondervinden hevige vervolging. God belooft in Zijn Woord, ook al begrijpen we het vaak niet, dat Hij alle dingen laat meewerken ten goede. Dit is wat beide predikanten bevestigden en ze vertelde ons over de vele wonderen die ze ervaren hebben de afgelopen jaren. God maakt het onmogelijke mogelijk,

maar dan wel op Zijn tijd en volgens Zijn manier. Hier volgt een korte impressie van een wonderlijk verhaal dat wij hoorden van Gods werk in Syrië: "3 uur hadden ze gebeden op de berg, voordat ze naar beneden naar het dorp gingen. Het doel was: het Evangelie en dekens uitdelen aan de mensen in het dorp. Het probleem/de uitdaging: er woont geen enkele christen in het dorp... Een nogal onberekenbare situatie. Eenmaal aangekomen in het dorp pakten ze hun dozen met boeken van de auto en zette ze op straat. De bewoners van het dorp kwamen uit de moskee hun tegemoet, de imam liep voorop. Het hart van onze broeder bonsde in zijn keel, hij nam een bijbel in de hand en hield deze in de lucht. Met luide stem riep hij: "wij brengen u het Woord van de levende God". De imam met zijn witte gewaad en lange baard liep op hen af. Hij pakte een bijbel uit de doos, hield hem in de lucht, draaide zich naar de menigte en zei: "zie hier het Woord van de levende God". Iedereen liep op hen toe en wilde graag een exemplaar. Er was geen mens in het dorp die naar huis ging die dag zonder Evangelie." We werden er stil van en nog steeds gaan de vele bijzondere verhalen door ons hoofd welke wij die dag gehoord hebben.

Nog een paar belangrijke boodschappen die deze dag werden verteld door de predikanten uit Syrië en Irak:

Ze zeiden: "Denk niet dat het een ver van mijn bed verhaal is voor jou. Grenzen zijn door mensen gemaakt, maar het kwaad en gelukkig ook God zelf is niet aan grenzen gebonden. Het kan zomaar opeens dichtbij



komen en voor je deur staan. Wees voorbereid en sterk in de Heere! Wees bereid om uit je comfort zone gehaald te worden door God en het onmogelijke mogelijk te maken dankzij de Heilige Geest." Ondanks de grote dreiging van de dood vertelden ze: "We weten dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, er worden geen aardse wapens opgepakt, geen wapens die mensen doden. De wapenen van God die wij mogen gebruiken maken mensen levend, ze worden bevrijd uit de machten van het kwaad en mogen ontvangen: Eeuwig Leven (Efeze 6: 12-18)."

Verder staat er geschreven in Romeinen 8: 35-39 dat 'Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus'. De kracht die een mens hierdoor ontvangt indien hij wordt gebracht in situaties als in Irak/Syrië blijkt uit het volgende verhaal: 'De terroristen waren het dorp binnengevallen en iedereen moest zich op het dorpsplein verzamelen. De keuze werd gesteld: "Neem de Islam aan of sterf". 2 jongens van ongeveer twintig jaar antwoordden: "Ik ben als Christen geboren en als Christen zal ik sterven". Beide werden ter plekke door het hoofd geschoten. God gaf hun de kracht te getuigen en het geloof om op dat moment, ondanks dat het hun aardse leven kostte, te vertrouwen op hun verlosser: Jezus Christus. Eenmaal zullen ook wij sterven, denk daarom heden aan het woord van onze Verlosser: "23 En Jezus zei tot allen: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 24 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. (Lukas 9: 23-24)"



Indien de Heer nog niet is teruggekomen, staat de volgende Open Doors dag gepland op 28 november 2015. Ze vieren dan hun 60 jarig bestaan: 60 jaar van bijbels smokkelen, de ondergrondse verdrukte kerk steunen en nog veel meer. De indrukwekkende opsomming van Gods wonderen leest u op hun website: <https://www.opendoors.nl/ons-werk/over-ons/geschiedenis/>.

Kortom, het is nog ver maar zet hem in uw agenda, het is zeer de moeite waard om u op deze manier te laten inspireren. U hoeft overigens niet een jaar lang stil te zitten, op de website van Open Doors kunt u zich aanmelden voor gebedsnieuws. U hebt gelezen wat er na 3 uur bidden op de berg kan gebeuren, maar God hoort ook u als u bidt voor uw vervolgte broeder en zuster. Bidt u mee?





GKIN Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB)

Verslag over 4e kwartaal: oktober t/m december 2014

Opgesteld door: Coördinator LKB (27 november 2014)

1. Pastorale zorg:

- Regio Amstelveen e.o.: ds. J. Linandi.
- De afdeling Noord / Oost Nederland (Steenwijk, Kampen, Paterswolde): ds. J. Linandi.
- Regio Rotterdam-Dordrecht e.o.: ds. S. Tjahjadi.
- Regio Rijswijk-Den Haag e.o.: ds. S. Tjahjadi.
- Regio Arnhem-Nijmegen e.o.: ds. Ebenheser Lalenoh
- Regio Tilburg e.o.: ds. Ebenheser Lalenoh

2. Huissamenkomsten:

- Regio Amstelveen: 1 maal per maand op 4de donderdag om 11.00 uur in de Heilige Geest kerk te Amstelveen.
- Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: eenmaal per maand op 4de zaterdag om 14.00 uur te Eesveen (bij Steenwijk), of te Kampen, of te Paterswolde.
- Regio Amstelveen, afd. Almere: 1 maal per 2 maanden op de laatste vrijdag van de maand. Locatie: Almere, bij verschillende gezinnen thuis. Tijdstip: 18:30 uur.
- In Huize "Patria" in Bussum: 1 maal per 3 maanden een zondagsdienst door de GKIN, o.l.v. ds. J. Linandi.
- Regio Arnhem-Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag.
- Regio Rotterdam-Dordrecht: laatste vrijdag van de maand om 19:30 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Antwerpen: Tweede zondag van de maand, aanvang 15:00 uur.

3. Catechisatie:

- In Amstelveen, Rijswijk-Den Haag, Rotterdam-Dordrecht, Arnhem-Nijmegen en Tilburg volgens afspraak.

4. Bijbelstudie:

- Amstelveen, 2de vrijdag van de maand Heilige Geest Kerk in het Indonesisch en Nederlands, o.l.v. ds. J. Linandi, Zr. Linda Kwee, Zr. Theya Tjoe Fat- Njoo.
- Amstelveen, Bijbelstudie / sharing Jongeren Embrace, elke 1e en 3e vrijdag van de maand om 20:00 uur.
- Wognum: 4de vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi.
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4de dinsdagavond om 19:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, 1ste vrijdag van de maand om 12:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rijswijk-Den Haag: Gespreksgroep voor senioren, 3de vrijdag van de maand, bij gemeentelid thuis.
- Rotterdam-Dordrecht: 3de woensdagmiddag van de maand om 13:30, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rotterdam-Dordrecht: 3de vrijdagavond van de maand om 19:30 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.



- Arnhem-Nijmegen: 2de woensdag of 2de vrijdag van de maand.
- Arnhem-Nijmegen: Bijbelstudie voor studenten volgens afspraak.
- Tilburg: 3de vrijdag van de maand.

5. Groeigroep:

- Tilburg: 2 maal per maand dinsdagavond, o.l.v. Br. Iskandar Gandasasmita.
- Rijswijk-Den Haag: Pasutri, iedere eerste vrijdag van de maand om 18:30 uur.

6. Diakonia:

7. Beëindiging ambtsperiode:

- Ds. Stanley Tjahjadi, afgetreden als ex-officio, vertegenwoordiger namens het ministerium in het Dagelijks Bestuur. Na een ambtstermijn van ruim 1,5 jaar.

8. Bevestiging ouderling / overige ambten:

- 12-10-2014: Zr. Pitty Buitendijk-Herrmann, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, bevestigd als ouderling van de GKIN in het bijzonder voor de regio Tilburg.
- 07-12-2014: Br. Henry Sahilatua, onder bediening van ds. J. Linandi, bevestigd als ouderling van de GKIN in het bijzonder voor de regio Arnhem-Nijmegen.
- De Landelijke Kerkenraad (LK) heeft de benoeming van mw. Ande Waardenburg-Pattiwael als voorzitter van regio Arnhem-Nijmegen bekrachtigd.
- Per 1 maart 2015 zal ds. Ebenheser Lalenoh aangesteld worden als deeltijd predikant van GKIN voor 10 uur per week voor de periode van één jaar om het vacuüm op te vullen dat is ontstaan na het beëindigen van het vicariaatschap van dhr. Adham K. Satria.
- 01-11-2014: Ds. Johannes Linandi, als ex-officio, vertegenwoordiger namens het ministerium in het Dagelijks Bestuur.

9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en):

- 15-11-2014: Landelijke Kerkenraadsvergadering (LKV) gehouden in de Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92 te Den Haag.

10. Geboren:

- 31-10-2014: Nehemia Naarah Styns, dochter van Lester en Velicia Styns, eerste kleinkind van Juul en Jimmy van der Sloot van de GKIN Amstelveen.

11. Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis:

- 26-10-2014: In de Marcuskerk te Den Haag, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de geloofsbelijdenis afgelegd door Joshua Susanto.

12. Nieuwe dooplidmaten / belijdend lid:

- 26-10-2014: Joshua Susanto, belijdend lid

13. Overleden:

- 19-09-2014: Mw. Corina Gimijati Anholt- Salim, op 81-jarige leeftijd overleden te Soest, trouwe bezoeker van GKIN Amstelveen.
- 27-09-2014: Dhr. Swandi Tjhung, op 81-jarige leeftijd overleden te Bandung (Indonesië), zwager van Bwee en Frans Hartong Sugiaman uit de regio Amstelveen.

- 28-09-2014: Dhr. Mozes Pieplenbosch, 84-jarige leeftijd overleden te Apeldoorn, zwager van mw. Cilly Tan en mw. Bea Tan, van regio Rijswijk-Den Haag.
- 02-10-2014: Dhr. Dekye Parera, op 84-jarige leeftijd overleden te Manado (Indonesië), vader van zr. Elly van Spall-Parera en schoonvader van br. Richard van Spall van regio Tilburg.
- 14-10-2014: Dhr. Kors Marcelis, op 82-jarige leeftijd overleden te Jakarta (Indonesië), echtgenoot van Sri Marcelis-Kartini. Dhr. K. Marcelis was gemeentelid van regio Rotterdam-Dordrecht.
- 20-10-2014: Mw. Anna Berbers-van Mook, op 90 jarige leeftijd overleden te Breda, moeder van br. John Berbers en schoonmoeder van zr. Levina Berbers-Kambey uit regio Tilburg.
- 03-11-2014: Mw. Agustina Rawar, op 61-jarige leeftijd overleden te Indonesië, zus van Juul Bobeldijk van de regio Amstelveen.

14. Huwelijksinzegening:

15. Bouwfonds GKIN:

- Bouwfonds GKIN: bedroeg per 26 november 2014: € 419.202,41

16. Overige activiteiten:

17. Landelijke activiteiten:

- 25-10-2014: Landelijke toerusting voor ouderlingen en activisten in de Marcuskerk te Den Haag. Het thema van de toerusting: "Missionair kerk-zijn: hoe en wat?" De spreker was ds. René de Reuver, predikant van Marcuskerk en schrijver van het boek "Anders Verder- Missionair kerk-zijn in een dynamische samenleving".
- 08-11-2014: Landelijke ontmoeting GKIN jongerencommissies van diverse regio's, gehouden in De Uithof te Den Haag.
- 30-11-2014 t/m 24-12-2014: Advent dagoverdenkingen:
 - 30 november 2014 Marcus 13:24-32
 - 01 december 2014 Jesaja 40:1-5
 - 02 december 2014 Daniel 7:9-14
 - 03 december 2014 Psalmen 72
 - 04 december 2014 2 Korintiërs 1:18-22
 - 05 december 2014 Jakobus 5:7-11
 - 06 december 2014 Kolossenzen 3:12-21
 - 07 december 2014 Marcus 1:1-8
 - 08 december 2014 Efeziërs 1:3-14
 - 09 december 2014 1 Korintiërs 2:1-9
 - 10 december 2014 Hosea 14:2-9
 - 11 december 2014 Hebreeën 10:1-18
 - 12 december 2014 1 Tim 4:7-16
 - 13 december 2014 1 Korintiërs 12:3-13
 - 14 december 2014 Joh 1:19-28
 - 15 december 2014 Galaten 6:1-10
 - 16 december 2014 Psalmen 56
 - 17 december 2014 Mateus 19:23-30



- 18 december 2014 Psalmen 73
- 19 december 2014 Filippienzen 3:17-4:1
- 20 december 2014 Romeinen 12:9-13
- 21 december 2014 Lucas 1:26-38
- 22 december 2014 1 Korintiërs 1:4-9
- 23 december 2014 Romeinen 8:22-27
- 24 december 2014 Jesaja 25:6-9

18. Regionale activiteiten:

Amstelveen:

- 04-10-2014: Minibazaar, gehouden in wijkcentrum "Pluspunt", Smeenklaan 1, Amstelveen.
- 18-10-2014: KND uitje georganiseerd naar KidZcity te Utrecht.
- 26-10-2014: Toerusting huisbezoek voor diaconieleden en belangstellenden.
- 23-11-2014: Dienst ter nagedachtenis van overledenen, onder bediening van ds. J. Linandi
- 18-12-2014: Kerstviering van de HSK senioren, onder bediening van ds. J. Linandi.

Arnhem-Nijmegen:

- 01-11-2014: Bazaar, gehouden in het Olympos College, Olympos 11 te Arnhem.

Rijswijk-Den Haag:

- 04-10-2014: Commissiedag
- In de maand oktober zijn in de diensten van regio Rijswijk-Den Haag thema's behandeld waarin het gezin centraal stond. Elke week werd een onderdeel binnen het gezin behandeld. De gezinsmaand is een initiatief van PaSuTri. Hieronder een overzicht van de weekthema's:
- 5 oktober: o.l.v. ds. J. Linandi: Thema: "De rol van de gemeente in de geloofsontwikkeling van de kinderen" - (Lucas 2:41-52)
- 12 oktober: o.l.v. br. Adham Satria: Thema: "God is mijn Vader en de kerk is mijn thuis" - (Marcus 10:13-16)
- 19 oktober: o.l.v. ds. Ebenheser Lalenoh: Thema: "Verantwoordelijkheid van de ouders voor geloofsofvoeding van de kinderen" - (Deuteronomium 6:4-9)
- 26 oktober: o.l.v. ds. S. Tjahjadi: Thema: "Een gezegend christelijk gezin dat een bron van zegen is" - (Psalm 128:1-6)

Rotterdam-Dordrecht:

- 18-10-2014: Jongerendienst samen met de Scots International Church Rotterdam, Schiedamsevest 121 Rotterdam. Thema: "Crossroads". Voorganger in deze dienst was dhr. Adham K. Satria.

Tilburg:

- 29-11-2014: Familiedag, Tilburg.

Toko Sil

Als je wat lekkers wil!

*Catering en afhaal
van authentieke en heerlijke
Indonesische gerechten bereid met
dagverse producten, groenten & vlees.*

*Almkerkplein 50, 2134 DR Hoofddorp
T. 023 – 5619893 E. info@tokosil.nl
www.tokosil.nl*

*Openingstijden (7 dagen open):
Zondag en maandag van 16:00 tot 20:00 uur
Dinsdag t/m zaterdag van 12:00 tot 20:00 uur*



TOKO

JADI

Indonesische delicatessen

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
14.00 - 20.30
maandag gesloten

Torenlaan 21a, 1251 HE Laren

☎ (035) 531 8788

📠 (035) 538 1311

 mijn apothekwinkel.nl

Eucerin®

Louis
Widmer



LABORATOIRES
FILORGA
PARIS

ADVIES

door ervaren
apotheker-
assistentes
&
schoolheids-
specialisten

Phital

**MIJN
APOTHEEK
WINKEL**

VICHY
LABORATOIRES



Doliva

voor elke huid
een gepaste
oplossing

alli

DECUBAL®
HDDIT MEER EEN DROGE HUID


SODERMIX

sanaproct®

Somatoline
Cosmetic™



EAU THERMALE
Avène
L'innovation en dermatologie

Apotheek Malvert • ☎ 024-3443738 • 🌐 www.mijnapothekwinkel.nl