

GKIN Nieuws

JAARGANG 30 • NUMMER 3 • JULI 2014



“Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden
en dankzeggingen te doen voor alle mensen”
(1 Timoteüs 2 : 1)

In deze uitgave:

Estafette in Gods Koninkrijk		GKIN Actief! Tilburg:
Van generatie op generatie.....	16 40	Dagje uit naar de Ark van Noah
Parabel van de Pinksterbloem.....	25 41	Pedoman Hidup
Bekende liederen en hun verhaal:		Nusa Dua Kleuterschool
Mein leben ist ein Pilgerstnad.....	32 43	Taman Kanak-Kanak “Gembala Yang Baik”
GKIN Actief! KND Amstelveen:		Foto Presentatie Boek ds. Rudy Budiman
“De Ark van Noah”.....	34 46	U Bent Kostbaar in Gods Ogen
GKIN Actief! Arnhem - Nijmegen:		
Seminar Komunikasi “Let’s Talk”.....	38	



COLOFON

Uitgever

Gereja Kristen Indonesia Nederland

Kerkelijk Bureau

Heuvelstraat 141

5038 AD Tilburg

✉ LKB@gkin.org

Secretariaat GKIN Nieuws

Zonnehof 107

2632 BJ Nootdorp

Redactie

Ds. J. Linandi

Ds. S. Tjahjadi

Jan van den Driest

Monica Natanael-Kusumadjaja

Kristina Santi Prijatna

Sarah Olivia Steller

L.F. Targanski

Contactpersonen:

Ande Waardenburg-Pattiwael

Layout

Elvina B Budisantoso

Phillip Tjahjadi

Reynitha Panjaitan

Penningmeester

Jan van den Driest

Rekeningnummer GKIN Nieuws

ABN-AMRO 42.34.27.865 te Rijen

Advertentiewerving en Mailing

Tio Sien Tjwan

Jan van den Driest

Ien Dalesstraat 1, 5122 BX Rijen

☎/📠 (0161) 228 041

✉ jan.vandendriest@gkin.org

Emailadres GKIN Nieuws

✉ gkinnieuws@gkin.org

Bezoek ook de website van de GKIN

<http://www.gkin.org>

INHOUDSOPGAVE VASTE RUBRIEKEN

Colofon 2

Overdenking 4

Vanuit het Dagelijks Bestuur 11

Bouwstenen v.d. GKIN:

Ratna Pattiasina 13

Dagboek van DB 22

KND Rubriek 26, 27, 30, 31

Preekbeurtenlijst 28, 29

Verslag scriba 47

Kerkenraadlijst GKIN 52, 53

VOLGENDE EDITIE

Volgende editie:

01 september 2014

Inleverdatum copy volgende editie:

01 augustus 2014

DOELGROEP GKIN NIEUWS

GKIN Nieuws is uitsluitend bestemd voor leden en sympathisanten en wordt gratis aan hen verstrekt, maar giften worden bijzonder op prijs gesteld

HERKENBAARHEID ARTIKELLEN

“In verband met de herkenbaarheid van de inhoud van de ingezonden artikelen, onthoudt de redactie zich van het herschrijven van ingekomen artikelen”

Van de redactie

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden (Matteüs 18:20).



Beste lezers, soms beseffen wij niet ons hoe krachtig een gebed is. Een gebed dat wij brengen met de hulp van de Heilige Geest. Maar wat moet er eigenlijk gebeuren voor en na het bidden? Het is duidelijk dat de Here wil dat wij ons leven bekeren voordat wij bidden. Een gebed dat wij brengen, maar dat niet vanuit ons hart komt zal niet het doel bereiken. In deze editie van GKIN Nieuws vinden wij de inhoud van het bekeerde leven. Hoe moeten wij eigenlijk ons gebed brengen, en wat zijn de belemmeringen die wij hebben zodat wij niet kunnen bidden?

Wij zijn erg dankbaar voor onze gemeentelieden die een taak willen aanvaarden in een bepaalde functie in de kerk. Zo kan onze kerk blijven groeien, zo kunnen wij de Estafette in Gods Koninkrijk voortzetten – van generatie op generatie. Dit estafettestokje kunnen wij ook terugvinden in de Bijbel: Paulus bemoedigt Timotheüs, Timotheüs heeft het ook niet voor zichzelf bewaard maar hij geeft het door naar andere gemeenteleden. En zo gaat het door.

Volgend jaar wordt onze kerk, de GKIN, 30 jaar. Wat hebben wij voor onze kerk gedaan, wat hebben wij als de verlangens van Gods handen gedaan? Willen wij deze estafettestokjes steeds doorgeven naar de volgende generatie?

Dit kunnen wij zien in het verhaal in de rubriek Bouwstenen van de GKIN. God heeft altijd een goed plan voor ons allemaal.

Hij heeft een ieder van ons gezegend met kennis en talenten en Hij gaat ons gebruiken voor Zijn werk, maakt niet uit wie jij bent.

Als ik de woorden van Ratna mag lenen: Samen doen wij ons best en God doet de rest.

“U bent kostbaar in Gods ogen” is een bloemlezing van preken en toespraken van wijlen Dr. Rudy Budiman. Dit boek is tijdens de Pinksterviering gepresenteerd. Het is een inspirerende verzameling van preken, voordrachten en Bijbelstudies die hij in de laatste 4 jaar van zijn leven heeft gehouden. Kortom het is een mooi inspirerend boek.

GKIN Actief van regio Amstelveen en regio Tilburg: van beide regio's zijn de kinderen en hun begeleiders een dagje uit naar de “De Ark van Noach” geweest. Zo kunnen de kinderen voorstellen hoe het toen is gegaan.

In regio Arnhem-Nijmegen is een seminar over communiceren georganiseerd, deze gelegenheid werd begeleid door ds. Ebenheser Lalenoh en br. Paul The Gwan Tjai.

In Vanuit het Dagelijks Bestuur wordt aandacht gevraagd voor de landelijke toerustingsdag die op 25 oktober 2014 plaats zal vinden. Noteert u dit alvast in uw agenda!

Samen zijn we sterk. Beter communiceren met elkaar, probeer elkaar te begrijpen, samen bidden met hulp van de Heilige Geest. Samen bouwen wij mee aan Gods kerk, Gods werk.

Van de redactie GKIN Nieuws





Overdenking

“Een kerk die volhardt in het gebed”

Geliefde gemeente in de Here,

Wat is een bijzonder kenmerk en de manier van leven van de eerste gemeenten? Nadat Jezus werd opgewekt en naar de Hemel was opgevaren door God den Vader, ontmoeten en baden de eerste gemeenten altijd tesamen. (Handelingen 2:42) Hun gebeden waren persoonlijk die verenigd werden in een gezamenlijk gebed tot de Heer. Zo werd hun gebed een gebed van de gemeente.

Aldus zijn de persoonlijke gebeden belangrijk zodat het erg vreemd is als er een gemeente is die op dat moment vraagt om te bidden antwoordde, “Sorry, mijnheer... , maar ik kan niet bidden” of “Ah,... Mijnheer de dominee bid maar, ik kan niet zo spontaan bidden” en andere antwoorden, “Ik ben er nog niet klaar voor!” of “Sorry, ik heb kiespijn, mijnheer!”... van belang is dat er dus redenen zijn om niet te hoeven bidden. Wel,... dat is vreemd nietwaar!

Als wij bidden is dat te vergelijken als een ademhaling voor een Christen om te leven daarmee is het dus erg vreemd als wij antwoorden, “Ik kan niet bidden, mijnheer de dominee!” dat heeft niet dezelfde betekenis als wij zeggen, “Ik kan niet ademen, mijnheer de dominee!... Wel, is dat niet gevaarlijk als wij als individu binnen de gemeente niet geestelijk kunnen ademen. Het is nodig dat voor de gemeente die niet kan bidden een eerste hulp wordt bereid. Waar of niet? Laten wij zien wat er in de EHBO kist zit.

Jemaat yang dikasihi Tuhan,

Apakah yang menjadi salah satu dari ciri khas dan cara hidup jemaat mula-mula? Setelah Kristus dibangkitkan dan diangkat ke surga oleh Allah Bapa, jemaat mula-mula selalu bertemu dan berdoa bersama (Kis. 2:42-47). Doa mereka adalah doa-doa pribadi yang menyatu dalam sebuah doa bersama kepada Tuhan. Dengan demikian doa mereka menjadi doa umat/jemaat.

Demikian pentingnya doa-doa pribadi ini sehingga sangat aneh sekali jika kemudian ada jemaat yang saat diminta untuk berdoa menjawab, “Mohon maaf, Pak..., tapi saya tidak dapat berdoa” atau “Ah,...Pak Pendeta saja yang berdoa, saya tidak bisa berdoa secara spontan” ada yang lain menjawab “Saya belum siap!” atau “Maaf, saya lagi sakit gigi, Pak!” ...pokoknya ada saja alasannya. Nah,...ini kan aneh!

Jika doa kita ibaratkan sebagai nafas hidup kita sebagai orang Kristen maka kan aneh sekali jika kita menjawab, “Saya tidak dapat berdoa, Pak Pendeta!” itu kan artinya sama saja dengan mengatakan “Saya tidak dapat bernafas, Pak Pendeta!”...Lho, ini kan bahaya kalau pribadi dalam jemaat kita tidak dapat bernafas secara rohani. Perlu disiapkan pertolongan pertama bagi jemaat yang tidak dapat berdoa. Betul atau tidak? Mari kita lihat apa saja isi kotak pertolongan pertama ini:

PERTOLONGAN PERTAMA: Jika kita berani menyebut Allah sebagai Bapa kita, maka



Eerste hulp: Als wij de moed hebben om God te ontmoeten als onze Vader, is het gebed daarmee een communicatiemiddel voor ons met God.

De Here Jezus zegt zelf, "...zeg in uw gebed geen onzinnige dingen zoals de gewoonte is van de mens die God niet kent. Zij denken dat vanwege de veelheid van woorden hun gebed zal worden verhoord." (Math. 6:7)

Als wij ons bewust zijn dat wij niet met mooie woorden kunnen bidden is het nodig dat hij bidt met eenvoudige woorden in een aangenaamheid die die broeder/zuster zelf uitspreekt. Dat gebed is een uitdrukking van het hart van het individu tot de Here. Als het hart zich niet aangenaam voelt, stop met het gebed en begin opnieuw bij het begin.

De tweede hulp: Wat moet er eigenlijk gebeuren voor en na het bidden? Het is duidelijk dat de Here wil dat wij ons leven bekeren voordat wij bidden.

Evenals wat wordt aangereikt door de Here aan Salomo in een verschijning, "Als Ik de Hemel toesluit, zodat er geen regen zal zijn en als Ik de sprinkhanen gebiede om de opbrengst van de aarde te verteren, en als Ik de pest loslaat onder het volk, en Mijn volk over dewelken Mijn naam wordt genoemd, zichzelf verootmoedigt, en bidt en zoeken Mijn aangezicht, en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal Ik uit de Hemel horen en hun zonden vergeven, en hun land herstellen/genezen." (2 Kronieken 7:13-14)

De achtergrond van de geschiedenis is als volgt: dit Bijbelboek is ongeveer geschreven 430 jaar voor Christus en omvat een groot gedeelte van hetgeen plaatsvond in de tijd

doa adalah alat komunikasi kita dengan Allah. Kata-kata bisa kita pelajari sambil terus berlatih, namun ketahuilah bahwa kata-kata bukanlah hal terpenting yang membuat doa kita akan didengarkan oleh Allah.

Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "...dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." (Mat. 6:7).

Jika kita sadar bahwa kita tidak bisa berkata-kata yang indah dalam berdoa, maka yang saudara perlu lakukan ialah berdoa dengan kata-kata sederhana yang saudara bisa ucapkan sendiri dengan nyaman. Berdoa itu adalah ungkapan hati pribadi kita kepada Tuhan. Jika hati kita tidak merasa nyaman, maka berhentilah dan mulai lagi dari awal. PERTOLONGAN KEDUA: Apa yang seharusnya terjadi sebelum dan sesudah berdoa? Ternyata sebelum berdoa Tuhan menghendaki pertobatan hidup.

Sebagaimana yang disampaikan Tuhan kepada Salomo dalam sebuah penampakan, "Bilamana Aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bilamana Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bilamana Aku melepaskan penyakit sampar di antara umat-Ku, dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." (II Taw. 7:13-14).

Latar belakang sejarahnya sebagai berikut: kitab ini ditulis kira-kira tahun 430 SM dan



tussen de regering van Salomo. (970 voor Christus) en het begin van de wegvoering naar Babylon (586 voor Christus). De voornaamste thema's van deze 2 Kronieken zijn: Gods Tempel, vrede, gebed, bekering, en het instorten van Israel door het Babylonische rijk.

Na de dood van Salomo werd het rijk van David gesplitst. Als er een Koning was die zijn volk naar de aanbidding van afgoden bracht dan zal het gehele volk daardoor lijden. Doch wanneer de Koning en zijn volk bid en vraagt om Gods redding en zich bekeert van haar boze weg dan zal de Here hen daarom bevrijden.

Wat is de inhoud van dit bekeerde leven:
A. Verootmoedig jezelf voor het aangezicht van de Here als een belijdenis dat ons volk schepselen Gods zijn die niet los kan zijn van zonden en daarom wij willen ons overgeven aan de zonden en botsingen met God;
B. Bid en zoek het aangezicht van God als in het gestalte van onze pelgrimstocht in het geloof om het aangezicht van God te zoeken die vol van medelijden is. Bidden heeft volharding nodig en daarom moeten wij ook met volharding smeken om vergeving aan Hem.
C. Terugkeren van de boze wegen, de verkeerde wegen, eist een offering en een open hart om opnieuw voort te gaan in de vergeving van God. Als ons al door God wordt vergeven, wordt ook van ons gevraagd om onze medemens te vergeven. Dit is de vrucht van ons bidden, namelijk dat wij hen kunnen vergeven die in ons leven al kwaad gedaan hebben.

Dit is wat er eigenlijk gebeurd voor en na

mencakup sebagian besar kejadian yang terjadi antara masa pemerintahan Salomo (970 SM) dan awal dari masa pembuangan di Babilonia (586 SM). Tema-tema utama dari II Tawarikh ini adalah: Bait Allah, keda-maian, doa, pertobatan, dan keruntuhan Israel oleh kerajaan Babilonia.

Setelah kematian Salomo, kerajaan Daud terpecah. Jika ada seorang raja yang membawa bangsanya ke penyembahan berhala maka seluruh umat akan menderita. Namun jika Sang Raja dan umatnya berdoa meminta keselamatan dari Tuhan dan bertobat dari jalannya yang salah maka Tuhan akan membebaskan mereka.

Apa isi dari pertobatan hidup ini:
A. Merendahkan diri kita dihadapan Tuhan sebagai pengakuan bahwa kitalah umat ciptaan Tuhan yang tidak bisa luput dari dosa dan oleh karena itu kita ingin memasrahkan dosa dan pelanggaran kita kepada Allah;
B. Berdoa dan mencari wajah Tuhan sebagai wujud peziarahan iman kita untuk mencari wajah Tuhan yang penuh belas kasih. Berdoa membutuhkan ketekunan dan untuk itulah kita juga dengan tekun memohon pengampunan kepadaNya;
C. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat menuntut sebuah pengorbanan dan hati yang lapang untuk kembali berjalan di dalam pengampunan Allah. Jika kita sudah diampuni oleh Allah maka kitapun diminta untuk mengampuni sesama kita. Inilah buah dari doa kita, yaitu bahwa kita bisa mengampuni mereka yang telah menjahati hidup kita.

Inilah yang seharusnya terjadi sebelum dan sesudah doa: memasrahkan dosa dan pelanggaran kita pada Allah ✠ menemukan



botsingen met God - Gods aangezicht ontmoeten die vol van medelijden is en smeken om Zijn vergeving, voortgaan op de weg van de vergeving Gods op een manier die de medemens vergeeft die ons eerder kwaad had gedaan.

Als wij voorafgaand aan ons bidden niet kunnen vergeven, zouden wij na het zegen van het "Amen" eigenlijk andere mensen moeten kunnen vergeven. Als wij dat niet kunnen is het nodig dat wij opnieuw beginnen vanaf het begin, zodat tenslotte de vrucht van de vergeving ons resultaat kan zijn.



wajah Tuhan yang penuh belas kasih dan mohon pengampunan dariNya ✕ berjalan dalam jalan pengampunan Allah dengan cara mengampuni sesama yang telah menjahati kita.

Jika sebelum berdoa kita tidak bisa mengampuni, maka setelah berdoa dan mengatakan "Amin" maka kita seharusnya bisa mengampuni orang lain. Jika tidak demikian, maka kita perlu mulai lagi dari awal hingga akhirnya buah pengampunan itu bisa kita hasilkan.

PERTOLONGAN KETIGA: Sekumpulan anak bebek mengikuti induknya menuju sungai. Sang Induk langsung terjun ke sungai dan berenang. Anak-anaknya masih takut dan ragu-ragu. Namun kemudian akhirnya mereka memberanikan diri untuk terjun dan di sana mereka baru sadar kalau ternyata mereka bisa juga berenang.

Nah, demikian pula dengan kita,...jika kita sendiri merasa tidak/belum mampu berdoa maka jangan jauhkan diri kita dari kumpulan-kumpulan doa yang diadakan di Gereja kita. Datang, terjun dan libatkanlah diri Anda dalam persekutuan-persekutuan doa, pemahaman Alkitab, katekisasi, dll agar bersama-sama kita belajar bagaimana berdoa. Sebab dalam persekutuan di Gereja-lah Tuhan mendengarkan doa kita.

Sebagaimana yang telah dikatakan Allah kepada Salomo, "Sekarang mata-Ku terbuka dan telinga-Ku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah Kupilih dan Kukuduskan rumah ini, supaya nama-Ku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mata-Ku dan hati-Ku akan ada di situ sepanjang masa." (II Taw. 7: 15-16)

De derde hulp: Een groep ganzen kuikens volgden hun moeder richting de rivier. De moeder dook direct de rivier in en zwom. Haar kuikens waren nog bang en twijfelden. Maar tenslotte hadden zijzelf genoeg moed om erin te duiken en daarna werden zij zich bewust dat ook zij konden zwemmen.

Wel, zo is het ook met ons...als wij onszelf nog niet in staat achten om te bidden verwijderen wij ons dan niet ver van de gebedsgroepen die er zijn in onze kerk. Kom, ga mee en compromitteer u zelf aan gebedsgroepen, Bijbelstudie, catechisatie, enzovoorts opdat wij leren hoe te bidden. Want door de gemeenschap in de kerk hoort God onze gebeden.

Evenals hetgeen reeds door God tegen Salomo werd gezegd, "Nu zullen Mijn ogen geopend zijn en Mijn oren opmerkende op het gebed van deze plaats. Want Ik heb nu dit huis gekozen en geheiligd, opdat Mijn naam blijft tot in eeuwigheid en Mijn ogen en Mijn hart zullen daar zijn te allen dagen." (2 Kronieken 7:15-16)

Als wij dat doen zullen wij juist eigenlijk beleven wat het betekent om een gemeente te worden die de komst van den Here verwachten. Namelijk als gemeente die verenigd is in de godsdienstige ontmoetingen, volhardend in het elkaar opbouwende adviezen te geven en steeds actief alles te doen een als een uiting/gestalte van onze voorbereiding verwelkomende de Here.

De vierde hulp: Als wij eigenlijk niet weten hoe wij moeten bidden weet dan dat de Here Jezus de Meester van ons gebed is. Kom tot Hem en vraag Hem om "Het onze Vader" aan ons te leren. Vereer Hem door

Jika kita melakukannya maka kita sebenarnya sedang menghayati apa itu artinya menjadi jemaat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Yaitu sebagai jemaat yang bersekutu dalam pertemuan-pertemuan ibadah, bertekun untuk saling memberikan nasihat yang membangun dan semakin giat melakukan semuanya itu sebagai wujud persiapan kita menyambut Tuhan. (baca Ibr. 10:25)

PERTOLONGAN KEEMPAT: Jika kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa maka ketahuilah bahwa Tuhan Yesus-lah yang menjadi Guru Doa kita. Datanglah padaNya dan minta Dia untuk mengajarkan kepada kita "Doa Bapa Kami." Mulailah dengan menghapalkan doa ini di luar kepala. Jika sudah lancar gunakanlah doa ini sebagai doa penutup dari semua doa umat atau doa-doa pribadi kita.

Doa Bapa Kami sudah mencakup kelengkapan sebuah doa: a) Memuliakan Allah; b) mendoakan karya Allah di dunia ini; c) mendoakan kebutuhan-kebutuhan harian kita; d) memohon pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan pribadi kita hari demi hari. Oleh karena itu ajarkan dan berdoalah bersama-sama dengan putra-putri Anda doa Bapa Kami setiap hari, paling tidak satu kali sehari.

Doa hafalan dan doa spontan saling melengkapi satu sama lain. Sebagian orang berpikir bahwa jika kita terus mengulang-ulang doa dengan kata-kata yang sama (dalam tradisi Kristen cara ini disebut dengan "pendarasan") maka Tuhan akan mendengarkannya.

Tidak ada salahnya untuk mengulang-ulang



dit gebed uit het hoofd te leren. Als wij dit gebed al vlot kennen gebruik het dan als een slot van alle gebeden in de gemeente of in onze persoonlijke gebeden.

Het "Onze Vader" omvat al een compleet gebed:

- a) Het eert God;
- b) het bidt om Gods arbeid in deze wereld;
- c) bidt voor onze dagelijkse benodigdheden;
- d) smeekt om Gods hulp in al ons persoonlijke worstelingen van elke dag. Daarom leert en bidt U te samen met de kinderen het "Onze Vader" iedere dag, tenminste eenmaal per dag.

Een gebed uit het hoofd en een spontaan gebed vult elkaar aan. Een deel van de mensen denkt dat als wij door een gebed te herhalen met dezelfde woorden (in de Christelijke traditie wordt dit genoemd "reciteren") zal God ernaar luisteren.

Er is niets verkeerd aan om een gebed te herhalen door gebruik te maken van dezelfde woorden. Door het gebed "Onze Vader" moedigt de Here Jezus eigenlijk deze vorm van gebed aan. Doch het wordt niet verlangd door de Here Jezus dat er een herhaling van gebedswoorden is die gedaan wordt zonder dat er een oprechtheid is om het uit te spreken.

Wij kunnen nooit te overvloedig zijn in het bidden als wij echt oprecht ons gebed uitspreken. Daardoor onderzoeken wij ons hart en mond voordat wij bidden, wat ik in geloof bid en zeg in mijn gebed is dat naar eer en geweten.

doa dengan menggunakan kata-kata yang sama. Melalui doa Bapa Kami Tuhan Yesus sebenarnya menganjurkan bentuk doa seperti ini. Namun yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah pengulangan kata-kata doa yang dilakukan tanpa adanya mulut dan hati yang tulus untuk mengucapkannya.

Kita tidak akan pernah berlebihan dalam berdoa jika kita dengan sungguh-sungguh dan tulus dalam mengucapkan doa itu. Oleh karena itu periksa hati dan mulut kita sebelum kita berdoa, apakah saya betul-betul sungguh-sungguh tulus mengimani apa yang saya katakan dalam doa saya? Jemaat yang dikasihi Tuhan,

Perlu juga untuk dilihat apa saja kira-kira kendala/masalah yang membuat kita tidak bisa berdoa:

1. Bagaimana gambar Tuhan bagi kita pribadi? Siapakah Tuhan itu bagi kita?
2. Bagaimana relasi kita (sebagai anak-anak Allah) dengan sang Bapa?
3. Pengalaman buruk dengan bapak duniawi mempengaruhi pengalaman pribadi dengan Bapa Sorgawi.

Demikianlah isi dari kotak pertolongan pertama bagi jemaat yang tidak/belum bisa berdoa. Kita semua memerlukannya, oleh karena itu simpanlah dengan baik kotak ini, siapa tahu suatu ketika nanti Anda akan memerlukannya. Baik untuk keperluan pribadi maupun dalam sebuah persekutuan.

Sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam sebuah doa, paling tidak diharapkan adanya unsur-unsur berikut: pemuliaan (Aanbid-ding); pengakuan (Belijdenis); penguapan syukur (Dankzegging); permohonan

het gebed: de zonden overgeven en onze Geliefde gemeente in de Here,

Het is ook nodig om te zien wat zo ongeveer de belemmeringen/problemen zijn die maakt dat wij niet kunnen bidden:

1. Hoe is ons persoonlijk beeld van de Here? Wie is de Heer voor ons persoonlijk?
2. Hoe is onze relatie (als kinderen Gods) met de Vader?
3. Slechte ervaringen met de aardse vader beïnvloeden de persoonlijke ervaringen met de Hemelse Vader.

Zo is het ook met de EHBO kist voor de gemeente die niet kan of nog niet kan bidden. We hebben het (de EHBO kist) allemaal nodig, daarom bewaar deze EHBO kist zorgvuldig, wie weet heb je het straks op een moment nog nodig. Zowel voor persoonlijk gebruik als ook voor het gebruik door de gemeente.

Het laatste dat ik aan wil reiken is dat het gebed een steunpilaar is van een levende kerk. Het gebed is de ademhaling van het geloof van een Christen en de ademhaling van het bondsgenootschap met den Here. Bidden is een werkwoord, er is een element van een duidelijk werken in het gebed. Daarmee een kerk die bidt is een kerk die kennelijk vrucht heeft van haar gebedsleven. Vervolgens is de vraag nu: Wat is dus ongeveer de kennelijke/feitelijke arbeid van het gebedsleven voor ons als kerk?

Laten wij deze vraag overdenken in een moment van stilte en laten wij de Here smeken om ons in staat te stellen om steeds actiever vrucht te dragen in het feitelijke werk van ons gebedsleven als kerk.

(Smeeking).

Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan ialah bahwa doa adalah pilar dari sebuah Gereja yang hidup. Doa adalah nafas iman orang Kristen dan nafas dari persekutuan jemaat Tuhan. Berdoa adalah sebuah kata kerja, ada unsur karya nyata dalam sebuah doa. Maka Gereja yang berdoa adalah Gereja yang mempunyai karya nyata sebagai buah dari kehidupan doanya. Lalu pertanyaannya sekarang: Apa saja kira-kira karya nyata dari kehidupan doa kita sebagai Gereja?

Marilah kita merenungkan pertanyaan ini dalam saat teduh dan marilah kita minta pertolongan dari Tuhan untuk dimampukan untuk semakin giat menghasilkan karya nyata dari kehidupan doa kita sebagai Gereja.

Tuhan memberkati kita sekalian.

Amin.
(aks, tilburg, 5 mei 2014)





Vanuit het Dagelijks Bestuur

Maar de HEER zei tot Samuel: ('Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen'). Het gaat niet om wat de mens ziet de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart (1 Samuel 16:7).

Wij leven in roerige tijden; volgend jaar vieren we de 30e verjaardag van de GKIN. Het kan niet anders of deze jaren kennen zowel hoogte- als dieptepunten. Telkens zijn daar mensen zoals wij voor verantwoordelijk geweest.

Wij merken in de bediening dat mensen kritisch zijn naar elkaar en naar de (dagelijkse) leiding. Laten wij dan als troost en aanmoediging bovenstaande in gedachten houden. Laten we vooral in tijden wanneer wij twijfelen aan onszelf en aan anderen weten dat de mens wikt maar dat uiteindelijk GOD beschikt. Hij doet dit door de juiste instrumenten op de juiste manier op de juiste tijd in te zetten. En die instrumenten zijn wij.

Hieronder volgen enkele landelijke ontwikkelingen van het afgelopen half jaar:

We hebben een nieuwe voorzitter van de CvB (Commissie van Beheer): Er rust een grote verantwoordelijkheid op de kerkenraad om de financiën van de GKIN op orde te houden zodat er voldoende geld is voor de missionaire taak en om veranderingen door te voeren waardoor de GKIN ook in de toekomst de ANBI status kan behouden. De CvB vervult daarin een belangrijke rol en miste node een voorzitter. Inmiddels vervult

broeder Ray Suling uit de regio Rijswijk/Den Haag deze functie en is een waardevolle aanvulling op het dagelijks bestuur gebleken. Wij zijn dankbaar dat de HEER hierin heeft voorzien en vragen uw voorbede voor zijn bediening.

De landelijke kerkenraad heeft, na een aantal evaluaties, besloten dhr. Adham K. Satria niet te beroepen als predikant van GKIN. Het profiel waarnaar GKIN op zoek is, sluit onvoldoende aan bij het profiel van dhr. Adham K. Satria. Het vicariaat eindigt op 8 september 2014. Dhr. Adham K. Satria heeft besloten om een driejarige masterstudie in Theologie op te pakken aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft aangegeven beschikbaar te blijven als gastpredikant voor GKIN. Wij danken dhr. Adham K. Satria voor zijn toewijding in zijn bediening binnen GKIN en voor de fijne samenwerking. Dhr. Adham K. Satria blijft beschikbaar voor bediening binnen GKIN. Wij wensen hem Gods onmisbare zegen toe en willen u vragen voorbede te doen voor hem en voor het zoeken naar een derde predikant, in het bijzonder voor regio's Arnhem-Nijmegen en Tilburg.

We hebben als kerkenraad een visitatie-ronde gedaan in de regio's Arnhem/Nijmegen en Tilburg. De planning is om eind 2014 alle regio's te hebben gevisiteerd. Het doel van een visitatie is om de regionale kerkenraad aanbevelingen te kunnen doen om de bediening te verbeteren. Zodra uw regio aan de beurt is wordt dit regionaal medege-deeld.



In de LKV van juni 2013 werd op verzoek van de kerkenraad van Rijswijk/Den Haag een beslissing genomen omtrent kerken in één kerk, namelijk de Marcuskerk in Den Haag. Omdat onvoldoende ruimte was geboden aan tegenstanders van dit besluit om hun standpunten naar voren te brengen is hierover opnieuw besloten in een ingelaste moderamenvergadering in september 2013 waarbij deze gemeenteleden werden uitgenodigd en gehoord. In deze moderamenvergadering werd het besluit bekrachtigd. Een onbedoeld gevolg hiervan is geweest de oprichting van een nieuwe kerk, namelijk de GPIN, door gemeenteleden die wilden blijven kerken in de Nieuwe Kerk in Rijswijk. De kerkenraad betreurt deze breuk en wij vragen uw voorbeden en Gods leiding om te komen tot een verzoening tussen alle betrokkenen.

Er wordt groei gemeld in alle regio's; zowel het aantal zondagse bezoekers groeit, als ook de locaties van bediening. Bijzonder is de huissamenkomst in Antwerpen welke onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van regio Tilburg wordt gehouden en waarin onze vaste predikanten voorgaan.

In de laatste Moderamenvergadering 17 mei 2014 werd een overeenkomst van samenwerking (Memorandum of Understanding) getekend met de GKI door de scribe en de landelijke voorzitter van de kerkenraad van de GKIN. Dit is een eerste stap voor nauwere samenwerking met onze zustergemeente in Indonesië.

Wij merken dat de gemeente ernaar verlangt om de roeping te vervullen het zout der aarde te zijn. De GKIN wil dit onder andere doen door middel van het steunen van diaconale doelen met de tweede collecte

op de vijfde zondag. De landelijke commissie KDM (Komisi Diaconia en Marturia) is hiertoe enige jaren geleden in het leven geroepen, mist echter tot op heden zichtbaarheid en daadkracht voor de gemeente. In gesprek met het dagelijks bestuur is er een nieuwe impuls gekomen. Wij vertrouwen erop dat de KDM haar taken voortvarend zal oppakken en vragen uw voorbede voor haar bediening.

Aandachtspunten:

We willen u bij deze alvast oproepen om zaterdag 25 oktober 2014 vrij te plannen in uw agenda: op die dag zal er een landelijke toerusting plaats vinden waarbij alle gemeenteleden welkom zijn. Nadere informatie volgt.

We constateren een terugloop in de tijdigheid en de hoogte van de MKO-betalingen. Wij willen u vragen om hier aandacht aan te blijven geven.

Het Dagelijks bestuur van de Landelijke kerkenraad van de GKIN





Bouwstenen van de GKIN Ratna Pattiasina

“Estafette in Gods Koninkrijk- Van generatie op generatie” – Gods plan voor mij

Lieve Broeders en Zusters, velen van u kennen mij al, maar toch wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om mijzelf aan u voor te stellen en mijn verhaal met u te delen.

Mijn naam is Ratna Davina Pattiasina, 33 jaar en woonachtig in

Amstelveen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als ‘Manager Secretariat’ binnen een Japanse multinational, gevestigd in Amstelveen, waarbij ik naast het aansturen van het secretariaat tevens ook de personal assistant ben van onze CEO. Dit doe ik al ruim 5 jaar met heel veel plezier. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan sporten, reizen, koken, zingen, naar de bioscoop gaan, familie en vrienden en ook aan het werk voor de kerk en de Heer. Over het laatste, wil ik graag met u mijn verhaal delen.

Ik kom uit een Christelijk gezin en ben de oudste van twee, ik heb nog een jongere zus. In mijn jeugd ging ik altijd naar de kerk, maar toen ik ouder werd en mijn “eigen ik/ Vanaf dat moment, ervaar ik dat God inmet



mijn identiteit” wilde ontdekken en keuzes ging maken, ben ik een tijdje niet naar de kerk gegaan. In deze periode, waar ik wel licht een niet zo Christelijk leven heb geleid, heb ik altijd een gemis gehad. Ik miste mijn relatie met God en er was geen balans.

In de loop der jaren ben ik ouder en wijzer geworden en ben ik steeds meer mijn “eigen ik/mijn identiteit” gaan vinden. Ik kwam tot de conclusie dat een leven zonder God geen echt leven is. Ik ging op zoek naar die plek waar ik mij thuis voel, die plek waar ik mijn relatie met God kan opbouwen en op mijn manier mijn geloof kan belijden en bovenal was ik op zoek naar rust. In de loop der jaren heb ik verschillende kerken bezocht, maar in deze kerken vond in niet wat ik zocht. Totdat mijn vader en mijn tante in 2009 naar de GKIN erediensten in regio Amstelveen gingen en mij vertelden over deze kerk. Ik ben toen een keer meegegaan. Ik werd hartelijk ontvangen en een paar leden van de kerk kende ik al, dus dat was ook leuk. Steeds vaker ging ik naar de erediensten toe en af en toe ging ik mee naar de Embrace Jongeren Bijbelstudie.

In het voorjaar van 2010 werd er een mededeling gedaan voor catechisatie en ik dacht: ‘Dit is mijn kans, dit is voor mij! Dit is de manier om meer te leren over het Christelijk geloof en om God beter te leren kennen.’ Ik heb mij direct aangemeld. De catechisatiegroep waar ik deel van uit maakte, was een hele leuke groep. Tot op de dag van vandaag denk ik nog steeds terug aan de leuke momenten samen. In oktober 2010 heb ik belijdenis gedaan.

Vanaf dat moment, ervaar ik dat God intensiever bezig is met mij en ik mijn relatie met Hem wil versterken. Ik ben mij actief gaan inzetten binnen de regio Amstelveen. Allereerst ben ik Kindernevendienstbegeleider voor de middengroep geworden en daarnaast ben ik gaan zingen in verschillende zanggroepen. Maar mijn bediening is niet alleen regionaal. Vanaf april 2013 heeft Eric Rumondor zijn estafettestokje aan mij overgedragen en neem ik de taken waar als Landelijk Kerkelijk Bureau binnen de GKIN en op 23 maart jl. ben ik onder bediening van ds. Johannes Linandi tot ouderling bevestigd voor de regio Amstelveen en mag ik mij (vooral nog) de jongste ouderling binnen de GKIN noemen.

Als ik terugkijk naar hoe mijn leven is gelopen sinds dat ik belijdenis heb gedaan binnen de GKIN, dan zie ik mijn persoonlijke geestelijke groei maar ik zie nu ook in dat God alles heeft laten verlopen met een plan. Ik heb in de afgelopen jaren veel zegeningen mogen ontvangen, maar ik heb ook afstand moeten doen van dingen en personen en verdriet gehad. Maar ik geloof dat God mij alles heeft gegeven met een reden en dat alles onderdeel is van Zijn plan voor mij. Misschien snap ik nog niet alles, maar ik vertrouw op Hem en dat is het belangrijkste. Ik weet dat ik door dit alles de persoon ben geworden die ik nu ben. Was mijn leven anders gelopen, dan was ik wellicht ook een ander persoon geweest.

Wie ben ik om Gods wil niet te doen? Deze bediening is een roeping. Met deze overtuiging - dat het Gods wil is, dat ik geroepen ben en dat ik een onderdeel mag zijn binnen Gods plan voor de GKIN - heb ik de taak van ouderling geaccepteerd.

Ik vertrouw erop dat ik positief zal bijdra-

gen aan de kerkenraad en de groei van de kerk. Het is mijn verlangen, dat ik de "bruggebouwer" mag zijn tussen de verschillende groepen binnen de GKIN, zodat er meer vertrouwen, begrip, samenwerking en éénheid zal zijn. Het is ook mijn verlangen om mij te mogen richten op de groep jongvolwassenen en jongeren, de toekomst van de GKIN. Dat alles en iedereen mag bijdragen aan de groei van de gemeente voor de komende 10, 15, 20 jaar en later.

Zondag 23 maart jl. was een zeer bijzondere en gezegende dag voor mij. Mijn bevestiging vond plaats tijdens de regionale Jongerendienst. Ik had voor deze bijzondere dag familie en vrienden uitgenodigd en ik was blij verrast dat zij ook aanwezig waren. Het thema van deze dienst was; *"Estafette in Gods Koninkrijk- Van generatie op generatie"*. Een zeer toepasselijk thema, op zoveel vlakken. Maar voor mij heeft het ook een zeer persoonlijke betekenis, te weten; *"Estafette in Gods Koninkrijk- Van mijn grootvader, aan mijn vader, aan mij"*.

Ik wil de preek van deze bijzondere dag heel graag met u delen. Dat het u ook mag inspireren en bemoedigen.

Ter afsluiting van mijn verhaal; God heeft een plan voor ons allemaal en Hij heeft een ieder van ons gezegend met kennis en talenten. Laten wij samen, oud & jong, optimaal gebruik maken van deze kennis en talenten voor de opbouw van onze kerk en Gods Koninkrijk! Dat de ouderen openstaan voor verandering, voor ideeën en input van de jongeren & dat de jongeren openstaan voor de leiding en adviezen van de ouderen & dat wij samen naar Gods wil onze gemeente mogen laten groeien en dienen.



Dat onze estafettestok steeds overgedragen mag worden, 'SAMEN DOEN WIJ ONS BEST & GOD DOET DE REST!'

Warme groet & Gods Zegen!
Ratna Pattiasina



“Estafette in Gods Koninkrijk- Van generatie op generatie”

Deuteronomium 31:1-8, II Timoteüs 1:3-10
Een estafette is anders dan een individuele wedstrijd. In een estafette is iedere sporter een onderdeel van het grotere plaatje, het team. Er moet een goede samenwerking zijn in het team om het doel te bereiken. De estafettestok moet doorgegeven worden: van de ene naar de volgende sporter. En het einddoel van de estafette is dat de laatste sporter de finish bereikt met de estafette stok in de hand.

Het geloofsleven kunnen wij ook vergelijken met een estafette. Het geloof in Jezus Christus lijkt op een estafettestok. Iemand anders heeft die stok overgedragen aan ons. Het kan zijn je ouders, grootouders, je man/ vrouw, vriend, leraar, je evangelist, predikant, of wie dan ook. Vervolgens lopen wij hard in die wedstrijd. Op een gegeven moment dragen wij de stok verder over aan de volgende persoon, de volgende generatie. De volgende generatie geeft de stok verder over naar de volgende generatie. Zo gaat het door, totdat de finish bereikt is. Dat gebeurt wanneer de Here Jezus voor de tweede keer terug komt op aarde.

Het is een verlangen dat God ons geeft: dat er meer en meer mensen, van generatie op generatie zullen staan in de rij van de estafette in Gods Koninkrijk. Maar wat zijn de belangrijkste sleutels in het doorgeven van de estafettestok aan de volgende generatie? Ik wil dit met u delen in 3 B:

Begeleiden- Bemoedigen- Bidden.

Begeleiden:

In onze eerste lezing, lezen wij hoe Mozes Jozua begeleidt in het overnemen van de estafettestok.

“Estafet di dalam Kerajaan Allah- Dari generasi ke generasi”

Deuteronomium 31:1-8, II Timoteüs 1:3-10
Estafet berbeda dengan perlombaan individu. Di dalam estafet tiap olahragawan adalah bagian dari suatu gambar yang lebih besar, yaitu timnya. Harus ada kerja sama yang baik di dalam tim untuk mencapai tujuan. Tongkat estafet harus diteruskan: dari olahragawan yang satu ke olahragawan yang berikut. Tujuan akhir dari estafet ialah bahwa olahragawan terakhir mencapai garis finish dengan tongkat estafet di tangannya.

Hidup beriman dapat kita ibaratkan seperti sebuah estafet. Iman dalam Yesus Kristus seperti tongkat estafet. Seseorang telah meneruskan tongkat estafet kepada kita. Mungkin orangtua, kakek-nenek, sahabat, guru, penginjil, pendeta, atau orang lain. Kemudian kita berlari di dalam perlombaan itu. Pada suatu waktu tongkat estafet akan kita teruskan kepada peserta berikutnya, generasi berikutnya. Generasi tersebut meneruskan tongkat estafet itu kepada generasi selanjutnya. Demikian terus terjadi sampai garis finish tercapai. Inilah waktunya ketika Tuhan Yesus kembali ke dunia kedua kalinya.

Adalah kerinduan yang diberikan Tuhan kepada kita: bahwa semakin banyak orang, dari generasi ke generasi yang berdiri di dalam estafet Kerajaan Allah.

Tetapi apakah kunci-kunci utama di dalam meneruskan tongkat estafet itu kepada generasi yang berikut? Saya ingin membagikannya kepada saudara dalam 3 M:

Membimbing- Mendorong- Mendoakan.

Membimbing:

Dalam pembacaan kita yang pertama kita membaca bagaimana Musa membimbing



In onze eerste lezing, lezen wij hoe Mozes Jozua begeleidt in het overnemen van de estafettestok.

Mozes is 120 jaar. Gedurende 40 jaar heeft hij Israël geleid. Van de uittocht uit de Egyptische slavernij, de rondreis langs de wildernis, tot de drempel van het beloofde land. Maar de tijd van Mozes is bijna tot het eind gekomen. Hij zal zelf het volk Israël niet brengen naar het beloofde land. God heeft Jozua daarvoor gekozen. Om de estafettestok te kunnen overdragen aan de volgende generatie moeten wij bereid zijn om bepaalde dingen los te laten. Mozes is zich ervan bewust dat die estafettestok van God is, en niet van hem. God heeft hem die stok toevertrouwd uit genade. Het is nu de tijd voor Jozua om die stok over te nemen. Jozua is een man die vervuld is van de Geest (Numeri 27:18). Vroeger was hij een van de twaalf verkenners (spion) die werden verstuurd naar Kanaän. Later is Jozua de rechterhand van Mozes geworden. Mozes heeft dus een band met Jozua. In de loop van de tijd heeft Mozes Jozua voorbereid om hem op te volgen.

In onze tweede lezing lezen wij ook over het overdragen van de estafettestok: van Paulus naar Timotheüs. Paulus heeft een bijzondere band met Timotheüs. Voor Paulus is Timotheüs zijn geestelijk kind (II Tim. 1:2). Paulus dankt God voor Timotheüs. Als Paulus deze brief schrijft aan Timotheüs, zit Paulus in de gevangenis in Rome vanwege zijn geloof in Christus. Paulus denkt veel aan Timotheüs en verlangt ernaar om hem te zien. Deze brief aan Timotheüs is de laatste brief van Paulus, voordat Paulus later de doodstraf krijgt van de Romeinse keizer Nero.

Paulus ontmoette Timotheüs voor het eerst in Lystra, tijdens zijn tweede zendingsreis. Samen met zijn moeder Eunike en oma Lois was Timotheüs ook door de verkondi-

Yosua di dalam mengambil alih tongkat estafet. Musa sudah 120 tahun. Sudah 40 tahun lamanya ia memimpin Israel. Dari keluaran dari perbudakan di Mesir, perjalanan di padang gurun, sampai di ambang negeri perjanjian. Tetapi waktunya Musa sudah hampir tiba. Ia sendiri tidak akan membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan Allah telah memilih Yosua untuk tugas itu. Untuk dapat meneruskan tongkat estafet ke generasi yang berikut kita harus bersedia untuk melepaskan beberapa hal. Musa menyadari sepenuhnya bahwa tongkat estafet itu adalah milik Allah dan bukan miliknya. Allah telah mempercayakannya tongkat estafet itu atas anugerahNya. Sekarang adalah waktunya Yosua untuk mengambil alih tongkat itu.

Yosua adalah seorang yang penuh dengan roh (Bilangan 27:18). Dulu ia adalah satu dari keduabelas pengintai yang dikirim ke Kanaan. Kemudian Yosua menjadi tangan kanan Musa. Musa mempunyai relasi dengan Yosua. Di dalam perjalanan waktu Musa mempersiapkan Yosua untuk menggantikannya.

Dalam bacaan kita yang kedua dari Perjanjian Baru kita membaca penerusan tongkat estafet dari Paulus ke Timotius. Paulus mempunyai hubungan yang istimewa dengan Timotius. Bagi Paulus, Timotius adalah anak rohaninya (II Tim 1:2). Paulus mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk Timotius. Ketika Paulus menulis surat ini kepada Timotius, ia sedang ada di penjara di Roma karena imannya kepada Yesus. Paulus sering mengingat Timotius dan rindu untuk bertemu dengannya. Surat Paulus kedua ini kepada Timotius adalah surat terakhir Paulus sebelum ia mendapatkan hukuman mati dari kaisar Romawi Nero.

Paulus berjumpa dengan Timotius pertama kali di Listra, dalam perjalanan penginjilan yang kedua. Bersama dengan ibunya



ging van Paulus christen geworden. Paulus beschouwt Timotheüs niet alleen als zijn kind, maar vertrouwt Timotheüs ook als volwaardige medewerker in Christus (Rom. 16:21). Timotheüs ging mee met Paulus op zijn verdere zendingsreis.

Timotheüs komt ook in de zes brieven van Paulus voor als de medeafzender van Paulus' brieven (II Corinthiërs, Filippenzen, Colossenzen, I en II Thessalonicenzen, Filemon). Paulus zond Timotheüs naar verschillende gemeente om de vervolgd gemeente aan te moedigen, om de eenheid in de gemeente te bewaren, en om de gemeente op te bouwen. Later vertrouwde Paulus de gemeente in Efeze helemaal toe aan de hoede van Timotheüs.

In het begeleiden van de volgende generatie, geven Mozes en Paulus 'advies en voorbeeld'.

Een van de 'adviezen' van Paulus aan Timotheüs is te vinden in II Tim. 2:22 'Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen'. Wat betreft 'voorbeeld', zegt Paulus in I Corinthiërs 11:1: "Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg". Begeleiding moet dus gegeven worden niet alleen door instructies, maar ook door voorbeeld te geven. Laten zien door woorden en daden. De belangrijkste aspecten van begeleiden kunnen wij dus samenvatten: bouwen aan een relatie/ band, vertrouwen, niet neerki- jken op de volgende generatie, kans geven, advies en voorbeeld geven.

Bemoedigen:

Nadat Mozes het volk bemoedigt, bemoedigt hij Jozua voor het aangezicht van het volk. Hierdoor erkent het volk het gezag van Jozua en blijft loyaal aan hem als de nieuwe leider van Israël.

dan neneknya Lois, Timotius menjadi orang Kristen sebagai buah pekabaran Injil Paulus. Paulus menganggap Timotius bukan hanya sebagai anaknya, tetapi ia mempercayai Timotius sebagai kawan sekerja penuh di dalam Kristus (Roma 16:21). Timotius ikut dengan Paulus dalam perjalanan penginjilannya selanjutnya.

Timotius juga muncul dalam 6 surat Paulus sebagai 'sesama pengirim' (II Korintus, Filipi, Kolose, I dan II Tesalonika, Filemon). Paulus mengutus Timotius ke jemaat yang berbeda untuk menguatkan jemaat yang tertindas, untuk menjaga kesatuan jemaat, dan untuk membangun jemaat. Paulus juga kemudian mempercayakan jemaat di Efe- sus sepenuhnya kepada penggembalaan Timotius.

Di dalam membimbing generasi selanjutnya, Musa dan Paulus memberikan 'nasihat dan teladan'. Salah satu 'nasihat' dari Paulus kepada Timotius kita temukan di II Tim 2:22: 'Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni'. Berkaitan dengan 'teladan', Paulus mengatakan di dalam I Korintus 11:1: 'Ikutilah teladanku, sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus'. Jadi bimbingan harus diberikan bukan hanya dalam bentuk instruksi tetapi juga dengan memberikan teladan. Perhatikanlah dengan perkataan dan perbuatan.

Kita dapat menyimpulkan aspek-aspek yang paling penting di dalam membimbing: membangun relasi, saling percaya, tidak menganggap rendah generasi yang berikut, memberikan kesempatan, memberikan nasihat dan teladan.

Mendorong:

Setelah Musa mendorong umat Israel, Musa mendorong Yosua di hadapan umat Israel.



Mozes weet dat er uitdagingen en moeilijkheden zijn die Jozua zal tegenkomen. Hij bemoedigt Jozua voor het hele volk. 'Wees vastberaden en standvastig, want jij zult het volk het land binnenleiden dat de HEER onder ede aan hun voorouders had beloofd, en onder jouw leiding zullen ze het in bezit nemen. De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.' Wat een bemoediging! Ga met God Jozua! Deze bemoediging zal Jozua verder vergezellen gedurende zijn leven.

Paulus bemoedigt Timotheüs in onze lezing door hem aan te sporen het vuur in zijn hart brandend te houden. De gave die de Heilige Geest schenkt moet Timotheüs niet verbergen, maar gebruiken in de dienst van Gods Koninkrijk. Blijft werken! Blijft getuigen!

Als u een band heeft met de volgende generatie, kent u zijn/ haar sterke kanten. U bemoedigt hem/ haar om zich te ontwikkelen, te groeien. Maar u kent ook de zwakheid en de zorg. Dat zien wij ook bij Paulus. Hij kent Timotheüs door en door. Paulus weet wat de worsteling van Timotheüs is. Hij was nog erg jong (nog geen veertig). In die tijd werden jonge mensen minder gewaardeerd dan ouderen. Tot nu toe is het hetzelfde in bepaalde culturen.

In zijn eerste brief (I Timotheüs 4:12) moedigt Paulus Timotheüs aan: 'Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid'. Nu bemoedigt hij Timotheüs opnieuw in vers 7: 'God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid'. Wees niet bang Tim! Ga met God!

Melalui peristiwa ini maka umat Israel mengakui kewibawaan Yosua dan tetap loyal kepada Yosua sebagai pemimpin baru Israel. Musa tahu ada tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi Yosua. Ia mendorong, mendukung Yosua di hadapan seluruh umat. 'Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati'. Suatu dorongan yang luar biasa dari Musa! Pergilah bersama Tuhan Yosua! Dorongan ini akan menyertai Yosua sepanjang kehidupannya. Paulus mendorong Timotius di dalam pembacaan kita dengan mengingatkannya untuk menjaga api yang menyala di dalam hatinya tetap berkobar. Karunia yang diberikan Roh Kudus tidak boleh dipendam oleh Timotius tetapi harus digunakan di dalam pelayanan Kerajaan Allah. Tetaplah bekerja! Tetaplah bersaksi!

Kalau saudara mempunyai relasi dengan generasi yang berikut, maka saudara mengenal 'sisi kuatnya'. Saudara mendorongnya untuk berkembang dan bertumbuh. Tetapi saudara juga mengenal 'sisi lemahnya' dan kekuatirannya. Hal ini juga dilihat oleh Paulus. Ia sangat mengenal Timotius. Timotius waktu itu masih muda (belum 40 tahun). Di masa itu anak muda kurang dihargai dibandingkan dengan orang dewasa/tua. Sampai sekarang ini juga kita temui di kebudayaan-kebudayaan tertentu. Dalam suratnya yang terdahulu (I Tim 4:12), Paulus menguatkan Timotius: 'Jangan seorang pun menganggap engkau rendah

Bidden:

De bemoedigende woorden van Mozes aan Jozua is tegelijk zijn gebed. Hij vraagt God om Jozua bij te staan: waar hij ook naar toe gaat, op elk moment van zijn leven, voor altijd, zoals God zelf heeft beloofd. Paulus noemt Timotheüs in zijn gebeden, dag en nacht.

Mozes en Paulus bidden niet dat de volgende generatie, Jozua en Timotheüs hen zullen kopiëren. Ook niet dat Jozua en Timotheüs dingen doen precies op en volgens de manier van hun voorgangers. Nee. De tijden veranderen. Ieder generatie heeft zijn eigen leefwereld. De denkwijze van de ene generatie is de ander niet. De geloofsbeleving per generatie kan ook anders zijn. De muziekkeuze kan ook anders zijn. In het filmpje van de tieners zien wij bijvoorbeeld dat wat de tieners bezighoudt anders is dan de ouderen. Tieners en jongeren zijn constant bezig met smart Phone. Ze leven in een wereld van sociaalmedia.

Maar de onveranderde essentie, waar het echt om draait is het Koninkrijk van God in Zijn Zoon Jezus Christus. God wil iedere generatie behouden door Jezus Christus en God wil iedere generatie gebruiken in Zijn Koninkrijk. Omwille van Gods Koninkrijk moet de ene generatie open staan voor een dialoog met de volgende generatie en omgekeerd ook. God verandert niet. God die Mozes en Paulus heeft geroepen is dezelfde God die Jozua, Timotheüs, en ons allemaal roept. God die ons allen roept, is dezelfde God die ons wil bijstaan en ons met Zijn Geest vervult.

Volgend jaar wordt onze kerk, de GKIN 30 jaar. In de geschiedenis van de GKIN zien wij generaties komen en generaties gaan. Als wij willen dat de estafettestok steeds voorgedragen wordt voor de volgende generatie, moeten wij investeren in de vol-

karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sekarang kembali Paulus menguatkan dan mendorongnya di ayat yang ke 7: 'Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban'. Janganlah takut Tim! Pergilah bersama Tuhan!

Mendoakan:

Dorongan Musa kepada Yosua adalah sekaligus doanya. Musa berdoa agar Tuhan menyertai Yosua: kemanapun ia pergi, di setiap momen dalam hidupnya, untuk selamanya, sebagaimana Tuhan sendiri telah berjanji. Paulus menyebut nama Timotius di dalam doanya, siang dan malam.

Musa dan Paulus tidak berdoa agar generasi yang berikutnya, Yosua dan Timotius 'memfotokopi' mereka. Mereka juga tidak berdoa agar Yosua dan Timotius melakukan segala sesuatu persis dengan cara yang dilakukan pendahulu mereka. Tidak. Waktu dan zaman berganti. Tiap generasi mempunyai konteks dan 'dunia'nya sendiri. Cara berpikir dari satu generasi berbeda dengan yang lain. Penghayatan iman tiap generasi juga dapat berbeda. Genre musiknya pun bisa berbeda. Di dalam film tadi kita melihat misalnya bagaimana para remaja sibuk dengan hal yang berbeda dengan orang tua. Remaja atau pemuda sibuknya dengan smart phone. Mereka hidup di dalam dunia sosial media.

Yang merupakan inti sebenarnya, suatu esensi yang tidak berubah adalah kerajaan Allah di dalam AnakNya Yesus Kristus. Allah ingin menyelamatkan tiap generasi melalui Yesus Kristus dan Allah ingin memakai tiap generasi di dalam KerajaanNya. Demi Kerajaan Allah, maka tiap generasi harus terbuka untuk dialog dengan generasi beri-



gende generatie.

Een oud spreekwoord luidt: 'Het beste moment om een boom te planten is 25 jaar geleden. Het één na beste moment is nu!'

Het is ons verlangen dat de volgende generatie de estafettestok zal overnemen en later verder overdragen aan de komende generatie. Maar wij kunnen het resultaat niet verwachten als wij de volgende generatie niet voorbereiden: door 3 B: Begeleiden- Bemoedigen- Bidden. De vraag voor ons allemaal is: wat is mijn rol in het begeleiden, bemoedigen, en bidden voor de volgende generatie? De estafette in Gods Koninkrijk gaat verder: van generatie op generatie.

Amen.

Ds. Johannes Linandi



kutnya. Sebaliknya juga demikian. Tuhan tidak berubah. Tuhan yang telah memanggil Musa dan Paulus adalah Tuhan yang sama yang memanggil Yosua, Timotius, dan kita semua. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita dan memenuhi kita dengan RohNya.

Tahun depan gereja kita GKIN akan berusia 30 tahun. Di dalam sejarah GKIN kita melihat ada generasi yang datang dan ada generasi yang pergi. Jika kita ingin tongkat estafet diteruskan ke generasi yang selanjutnya maka kita harus berinvestasi di dalam generasi berikutnya.

Sebuah pepatah lama mengatakan: 'Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 25 tahun yang lalu. Waktu terbaik yang kedua adalah sekarang!'

Adalah kerinduan kita bahwa generasi yang berikut akan mengambil alih dan kemudian meneruskan tongkat estafet ke generasi yang selanjutnya. Tetapi kita tidak dapat mengharapkan hasil ini jika kita tidak mempersiapkan generasi berikut dengan 3 M: Membimbing- Mendorong- Mendoakan. Pertanyaan bagi kita semua adalah: apakah peranan saya di dalam membimbing, mendorong, dan mendoakan generasi yang berikut? Estafet dalam Kerajaan Allah terus berlanjut: dari generasi ke generasi.

Amin.

Ds. Johannes Linandi



Dagboek van DB

Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan (Matteüs 25: 40).

“U bent kostbaar in Gods ogen” is een bloemlezing van preken en toespraken van wijlen Ds. Budiman die hij in de laatste 4 jaar van zijn leven heeft gehouden. Het is een mooi en uiterst lezenswaardig boekje geworden dat op de Pinksterviering op 8 juni dit jaar werd gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan mevrouw Poppy Budiman, die een ontroerende toespraak heeft gehouden. Ik raad iedereen aan om het te lezen.

Elders in deze uitgave vindt u een verslag van de presentatie.

De periode voor Pasen tot aan Pinksteren was drukke periode. Ik heb enerzijds geprobeerd om in mijn andere bestuursrollen buiten de GKIN een zo goed mogelijk ambassadeur te zijn voor de GKIN en anderzijds mocht ik de zegeningen ervaren van het werken voor en in de GKIN-gemeente:

Op 12 april mocht ik samen met ds. Ebeneser Lalenoh in de Kruiskerk in Arnhem een bijeenkomst verzorgen over communicatie, in het bijzonder in de GKIN. Dit omdat men daar het gevoel had dat men niet goed met elkaar kon communiceren. Deze bijeenkomst was de derde en laatste sessie. Het was een initiatief van en werd georganiseerd door de groep Jonge Gezinnen van Arnhem/Nijmegen. Het werd een geanimeerde en nuttige bijeenkomst. Nu maar

hopen dat de communicatie beter gaat. De strekking van de dag kan samengevat worden met onderstaande vers :

Sprekten is een wonder

Luisteren is bijzonder

Zeg toch wat je voelt

Hoor, wat een ander bedoelt

Als wij dat eens konden leren

Dat is pas: communiceren

Inderdaad is communicatie onderling binnen de GKIN nog vaak een probleem, training hierin lijkt mij daarom nuttig.

Op 19 april werd door het Ministerium een toerusting gehouden voor de ouderlingen waar de liturgie, het ambtsgeheim en het christelijk leiderschap besproken werden. Het was een inspirerende en waardevolle toerusting die goed bezocht werd en waar de predikanten in navolging van de Heer Jezus de voetwassing deden bij ons. Een emotionele ervaring (zie de foto's in de GKIN nieuws editie april).

Deze toerusting is belangrijk voor ons geloofsleven en om onze taak als ouderlingen goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast is het een goede gelegenheid voor de ouderlingen van de verschillende regio's om elkaar beter te leren kennen. Het valt me op hoe toegewijd de ouderlingen hun taak verrichten.

De volgende dag mocht ik de Paasviering in Amstelveen meemaken, een mooie viering waar de overwinning van Christus op de dood duidelijk tot uiting kwam. Ongetwijfeld hebben de andere regio's ook een mooie Paasviering gehad.



Op 24 april mocht ik als primus aan de Generale Synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) deelnemen. Ds Tjahjadi was de volgende dag aanwezig. Twee onderwerpen waren erg belangrijk: De zeven brieven inzake het ambt en de pioniersplekken.

Het ambt is binnen de PKN erg in beweging, men is de richting een beetje kwijt. Wat betekent het ambt van de predikant, ouderling, diaken en gelovige? Via 7 herderlijke brieven wil de PKN hier duidelijkheid in scheppen. Ook voor ons zijn deze brieven belangrijk. Ik kom in de toekomst hierop terug.

In 2009 is de PKN begonnen met het pionieren. In verbinding met de PKN zijn initiatieven ontplooid en pioniersplekken opgezet. Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerkzijn die aansluit op onze veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Er worden ontmoetingen georganiseerd in buurthuizen, kleidinguitleenzaken, cafés etc.. Het blijkt erg succesvol en vervult een behoefte. Op dit moment zijn er tientallen pioniersplekken waar mensen regelmatig samen komen.

Zie: www.pkn.nl/missionair

De Marcuskerk in Den Haag heeft ook een pioniersplek en GKIN Rijswijk/Den Haag heeft ook plannen er zelf een op te zetten

Ik mocht op 2 mei aanwezig zijn bij de presentatie van 3 informatieve boekjes voor de Indonesische arbeidsmigranten omdat ik heb geholpen bij de eindredactie van deze boekjes:

1. Buku Akses Pelayanan Kesehatan
(Toegang tot de Gezondheidszorg)
2. Buku Akses Pendidikan
(Toegang tot het Onderwijs) en

3. Buku Akses Bantuan Hukum (Toegang voor Juridische Hulp)

Deze boekjes zijn uitgegeven door de IMWU (Indonesia Migrant Workers Union Netherlands) - www.imwu-nl.com, een organisatie opgericht in 2010 van en voor Indonesische domestic workers / arbeidsmigranten zonder geldige papieren. Deze arbeidsmigranten worden door onwetendheid over hun rechten vaak uitgebuit, zijn soms zelfs slachtoffer van mensenhandel en belanden in de prostitutie. Deze boekjes verschaffen hen de benodigde basiskennis en zijn een middel om dit te voorkomen. De IMWU wordt ondersteund door FNV Bondgenoten, de Indonesische ambassade en enkele vrouwenorganisaties en komt op voor de rechten van de Indonesische ongedocumenteerden in Nederland en biedt hen steun. De presentatie vond plaats in een ontspannen huiselijke sfeer en werd mede bijgewoond door de Indonesische ambassadeur Ibu Retno Marsudi. Deze boekjes zijn ook heel nuttig voor degenen onder ons die net uit Indonesië komen en nog moeite hebben met het Nederlands. Zij zijn te verkrijgen via de IMWU of via ons Haagse GKIN-gemeentelid Manik Kharismayekti van de KDM die zich ook inzet voor deze groep mensen.

Ik ben blij dat wij binnen de GKIN ons bekommeren om deze kwetsbare groep. Als gemeente hebben wij allen deel gehad hieraan via de diaconale collecte van de lijdensstijd:

Sinds 1 januari moeten ongedocumenteerden € 5 betalen voor 1 recept (regel), de zogenaamde "Apothekenmaatregel". De GKIN heeft de diaconale collecte van de lijdensstijd (aangevuld door de KDM (Komisi Diakonia en Marturia) tot € 1500) hiervoor bestemd. Het geld wordt gedoneerd aan de Stichting STIL (Stichting Law/Recht) in

Utrecht en Stichting STOB (Stichting Onge-documenteerden Breda) die deze mensen helpen door de eigen bijdrage van € 5 voor hen te dragen.

Een andere kwetsbare groep waar ik buiten de GKIN bij betrokken ben zijn de Vreemdelingen in Detentie. Dit zijn meestal uitgeprocedeerde asielzoekers of mensen zonder verblijfsvergunning die niet teruggestuurd kunnen worden en gedetineerd worden, terwijl zij niets strafbaars hebben gedaan.

Ik ben lid van de Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie. Deze werkgroep heeft een rapport uitgebracht waar de misstanden op gebied van Gezondheidszorg aan deze groep wordt beschreven. Dit rapport werd op 8 mei 2014 gepresenteerd. Het rapport GEKETENDE ZORG Gezondheidszorgen in vreemdelingendetentie is te downloaden via www.amnesty.nl/nieuwsportal/rapport.

Op dit moment heeft de GKIN geen betrokkenheid bij deze groep. Vanuit mijn werkzaamheden voor de werkgroep meen ik dat dit wel zo zou moeten zijn, immers deze zorg past in de diakonale taak van de kerk en onder deze vreemdelingen bevinden zich ook mensen met een Indonesische origine.

Op 7 juni waren de vocaal groep van regio

Den Haag /Rijswijk en ik aanwezig op de Pinksterconferentie van de stichting Opwekking te Biddinghuizen, een manifestatie die elk jaar door 50 000 christenen wordt bezocht. Het Thema van de viering was de "De Indonesische Christenen in Indonesië en Nederland " De viering werd opgeluisterd door onze vocaal Group en een Moluks mannenkwintet . Ds. Verry Patty van de Gereja Injili Maluku vertelde over de ervaringen van de Molukse Christenen in Nederland . Onder andere hoe slecht ze in het verleden behandeld waren en ik gaf een voordracht over de toestand van de Christenen in Indonesië en een uitgebreid verhaal over de GKIN . Er waren ongeveer 300 aanwezigen . Het was een inspirerende bijeenkomst en een eyeopener voor veel mensen .

Zo heeft eenieder van ons wel iemand die zijn of haar aanwezigheid nodig heeft of misschien moeten zij zelf geholpen moet worden . De een biedt hulp , de ander gezelschap en weer een ander zorgt dat het leven van een bekende weer op de rails wordt gebracht . Zo doen we binnen de GKIN met z'n allen wat voor elkaar en proberen wij op deze manier de wereld wat beter te maken.

Immers wat zal ons dan scheiden van de liefde van Christus?" (Romeinen 8:35a)

*Paul The Gwan Tjaij,
voorzitter van de landelijke kerkenraad van
de GKIN*



PARABEL VAN DE PINKSTERBLOEM

'k Hoorde zwermen bijen zoemen
op een mooie dag in mei
bij wel duizend pinksterbloemen
in een grazig groene wei.
Door de bijen rijk bestoven
groeide 't pinksterbloemenperk
en het is niet te geloven:
'Wat doen bijen toch knap werk.'

En toen dacht ik: 'Pinksterbloemen
zomaar ergens in het veld
Straks dan zijn het er miljoenen
als ze worden opgeteld.
Als de bijen ze bestuiven,
is het nooit zo mooi geweest
Zullen pinksterbloemen wuiven
op het Pinksterbloemenfeest.'

Maar door gif, insecticiden
dreigen bijen uitgeroeid.
Moet je pinksterbloemen wieden
omdat er geen bloem meer bloeit.
Dus door bijen te beschermen
bij het mooie pinksterbed
kunnen zij weer verder zwermen,
wordt de pinksterbloem gered.

Dit gedicht is een parabel,
want als pinksterbloem zijn wij
rijk bestoven, het is geen fabel
door de Vader, da's de bij.
En het stuifmeel is genade
door Gods Geest op ons gestort
en het gif dat is het kwade
dat door ons bestreden wordt.

'k Hoorde zwermen bijen zoemen
op een mooie dag in mei
bij wel duizend pinksterbloemen
in een grazig groene wei.
Door de bijen rijk bestoven
wint de pinksterbloem terrein
't is het wonder van geloven
om Gods pinksterbloem te zijn

Hans Cieremans





Het kleine, zware olifantje

In het bos met alle dieren die er bestaan, woont ook het kleine olifantje Lila. Samen met papa olifant en mama olifant.

Op een dag ging Lila samen met papa en mama olifant een wandeling maken door het grote bos.

Ze kwamen bij de giraf. Lila wilde op de nek van de giraf zitten, maar ze was te zwaar. Ze liepen door naar het volgende dier, de zebra. Lila wilde de zebra een knuffel geven, maar ze was te klein. Ze liepen door naar het krokodillen water. Lila wilde over de krokodillen naar de overkant springen, maar Lila was te zwaar.

Ze moest door het water lopen naar de overkant, maar ze was te klein. Ze moest op papa olifants rug naar de overkant, en daar was ze niet te zwaar voor!

Psalm 103 : 13

"Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.





Kinderpuzzel

"God zorg voor jou!"

Zoek de 16 verschillen!



Preekrooster juli t/m september 2014

6 JULI

AM	ds. J. Linandi - Heilig Avondmaal <i>N+</i>
DH	mw. Dr. N. K. Atmadja <i>N+</i>
DD	ds. A. H. Leatomu <i>N+</i>
AR	ds. S. Tjahjadi - Heilig Avondmaal <i>I+(N)</i>
TB	ds. M. Tahitu <i>N+</i>

13 JULI

AM	Dr. C. de Jonge <i>N+</i>
DH	mw. ds. W. Verkuyl <i>N+</i>
RD	ds. S. Tjahjadi - Heilig Avondmaal <i>I+(N)</i>
NM	ds. T. M. Ebenheser Lalenoh <i>I+(N)</i>
TB	vic. A. K. Satria MA <i>I+(N)</i>

20 JULI

AM	Dr. L. M. van Liere <i>N+</i>
DH	ds. S. Tjahjadi - Heilig Avondmaal <i>I+(N)</i>
DD	Ds. J. Slob <i>N+</i>
AR	vic. A. K. Satria MA <i>I+(N)</i>
TB	ds. J. Linandi - Heilig Avondmaal <i>N+</i>

27 JULI

AM	ds. T. M. Ebenheser Lalenoh <i>I+(N)</i>
DH	ds. J. Linandi <i>N+</i>
RD	mw. ds. D. Janssens-Sahertian <i>I+(N)</i>
NM	Dr. C. de Jonge <i>N+</i>
TB	mw. Dr. N. K. Atmadja <i>N+</i>

Landelijk Kerkelijk Bureau

Heuvelstraat 141
5038 AD Tilburg
✉ LKB@gkin.org

Scriba

☎ (06) 218 97 717
✉ scriba@gkin.org

ING

rekeningnummer:
26.18.290 te Den Haag
IBAN:
NL19 INGB 0002 6182 90

Rabobank

rekeningnummer:
30.23.01.305 te Den Haag
IBAN:
NL23 RABO 0302 3013 05

3 AUGUSTUS

AM	vic. A. K. Satria MA <i>I+(N)</i>
DH	ds. R. de Reuver <i>N+</i>
DD	ds. L. P. J. van Bruggen <i>N+</i>
AR	ds. S. Tjahjadi <i>I+(N)</i>
TB	ds. L. P. J. van Bruggen <i>N+</i>

10 AUGUSTUS

AM	ds. T. M. Ebenheser Lalenoh <i>I+(N)</i>
DH	mw. Dr. N. K. Atmadja <i>N+</i>
RD	ds. S. Tjahjadi <i>I+(N)</i>
NM	ds. J. Slob <i>N+</i>
TB	vic. A. K. Satria MA <i>I+(N)</i>

17 AUGUSTUS

AM	ds. C. C. Stavleu <i>N+</i>
DH	mw. ds. A. Lalenoh <i>I+(N)</i>
DD	ds. G. Olde <i>N+</i>
AR	ds. T. M. Ebenheser Lalenoh <i>I+(N)</i>
TB	ds. S. Tjahjadi <i>I+(N)</i>

24 AUGUSTUS

AM	ds. J. Linandi <i>N+</i>
DH	ds. T. M. Ebenheser Lalenoh <i>I+(N)</i>
RD	vic. A. K. Satria MA <i>I+(N)</i>
NM	mw. ds. A. Lalenoh <i>I+(N)</i>
TB	mw. Dr. N. K. Atmadja <i>N+</i>

G. K. I. N. eredienst zijn tweetalig

N+I: preek in het Nederlands, de Indonesische versie wordt
geprojecteerd.

I+N: preek in het Indonesisch, de Nederlandse versie wordt
geprojecteerd.

GKIN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer **27.34.55.44** en is bekend bij de
Belastingdienst als een ANBI instelling.

Aanvangstijd diensten **13.30 uur**, behalve
Amstelveen (AM) en Nijmegen (NM) om **14:00 uur**, of
Tilburg (TB) om **10:00 uur** of anders vermeld.
Preekrooster onder voorbehoud.



31 AUGUSTUS

AM	Ds. J. Slob <i>N+I</i>
DH	vic. A. K. Satria MA <i>I+(N)</i>
DD	ds. M. Tahitu <i>I+(N)</i>
AR	ds. J. Linandi <i>N+I</i>
TB	mw. ds. D. Janssens-Sahertian <i>I+(N)</i>

7 SEPTEMBER

AM	vic. A. K. Satria MA <i>I+(N)</i>
DH	ds. M. Tahitu <i>I+(N)</i>
DD	ds. S. Tjahjadi <i>N+I</i> Gezamenlijke dienst VEG
AR	ds. J. Slob <i>N+I</i>
TB	ds. J. Linandi <i>N+I</i>

14 SEPTEMBER

AM	ds. S. Tjahjadi <i>I+(N)</i>
DH	mw. ds. W. Verkuyl <i>N+I</i>
RD	mw. ds. D. Janssens-Sahertian <i>I+(N)</i>
NM	ds. J. Linandi <i>N+I</i>
TB	ds. T. M. Ebenheser Lalenoh <i>I+(N)</i>
	HSK Antwerpen: ds. L. P. J. van Bruggen <i>N+I</i>

21 SEPTEMBER

AM	ds. J. Linandi <i>N+I</i>
DH	Dr. J. de Klerk <i>N+I</i>
DD	br. A. K. Satria MA <i>I+(N)</i>
AR	ds. S. Tjahjadi <i>I+(N)</i>
TB	mw. B. Tjipta Sari MK MSc

28 SEPTEMBER

AM	ds. J. T. H. Tan <i>N+I</i>
DH	ds. S. Tjahjadi <i>I+(N)</i>
RD	ds. J. Linandi <i>N+I</i>
NM	br. A. K. Satria MA <i>I+(N)</i>
TB	ds. T. M. Ebenheser Lalenoh <i>I+(N)</i>

Amstelveen [AM] – Heilig Geestkerk

Haagbeuklaan 3, (hoek Lindenlaan),
1185 KK Amstelveen
Secretariaat AM: Pond Sterlinglaan 34,
1060 RS Amsterdam, ☎ (020) 6194850.

Rotterdam [RD] - Immanuelkerk

Berlagestraat 96, 3067 CC, Rotterdam
☎ (010) 4207658.
(Van Station Rotterdam Blaak, Metro A, halte Prinsenaan of Oosterflank)

Dordrecht [DD] - Opstandingskerk

Groen v. Prinstererweg 66,
3317 SP, Dordrecht
☎ (078) 617 67 66.
(Van Dordrecht CS, bus 3 richting Crabbehof, halte Henri Polakstraat;
van Station Dordrecht Zuid, 8 minuten lopen)
Secretariaat SD/DD: Odinholt 72, 3124 SC Schiedam,
☎ (010) 4715849.

Den Haag [DH] - Marcuskerk

Jan Luykenlaan 90, 2533 JT te Den Haag,
☎ (070) 3886874.
(Tram 9, halte Zuiderpark, en tram 16, halte Moerweg. Bus 130 halte Moerweg).
Secretariaat RW/DH: ☎ (06) 44890536,
Sir Winston Churchillaan 370 - F205,
2285 SJ Rijswijk ZH.

Arnhem [AR] - Kruiskerk

Lisdoddelaan 30, 6832 EC, ☎ (026) 321 23 73.
(Van Arnhem CS, bus 1 richting 't duifje; 32,33 richting Nijmegen, halte Visserslaan)

Nijmegen [NM] - Remonstrantsdoopgezindekerk

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ, ☎ (024) 322 04 51.
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk)
Secretariaat AR/NM: De Zicht 18, 6681 ER Bommel
☎ (0481) 848528

Tilburg [TB] - Pauluskerk

Heuvelstraat 141, 5038 AD,
tel. (06) 83170770.
(7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)
Secretariaat TB: Ien Dalesstraat 1, 5122 BX Rijen,
☎ (0161) 228041





Kijk eens... hoeveel God van je houdt!

- Maak van een vouwblaadje een 'happertje', zie de beschrijving op blad 2.
 - Maak aan de binnenkant op de driehoekjes 8 tekens*, zie afbeelding, bijvoorbeeld: figuren, kleuren, stickers, bloemetjes of cijfers.
 - Schrijf op de achterkant van deze driehoekjes mooie woorden van God:
- God zegt: Ik houd van jou.
 - Ik denk altijd aan jou.
 - Ik zal jou nooit vergeten.
 - Wees niet bang, Ik ben altijd bij je!
 - Jij bent heel kostbaar voor Mij.
 - Ik ken je door en door.
 - Jij hoort bij mij.
 - Ik ben stapelgek op jou.
 - Je mag al je zorgen aan Mij geven.
 - Ik noem jou mijn liefste kind.
 - Ik vind jou bijzonder!
- 
- Objectles: Maak het happertje in een groter formaat.
 - De kinderen noemen om de beurt een getal.
 - Beweeg tellend het happertje het aantal keren heen en weer.
 - Noem de 4 tekens* die je nu in het geopende happertje ziet.
 - Het kind kiest een teken, vouw daarna dit driehoekje open.
 - Wat zegt God tegen jou? Lees voor wat er achter staat.
- De kinderen maken hun eigen happertje van een vouwblaadje. (20x20cm)
 - Met de woorden die je erin schrijft, vertel je elkaar hoeveel God van je houdt!



1
Leg een
vouwblaadje
voor je neer.



2
Vouw het blaadje
2x dubbel, je
krijgt een kruis
in het midden.



3
Vouw de 4
hoekpunten
naar het midden.



4
De 4 punten zijn
naar het midden
gevouwen.
Je hebt nu een
kleiner vierkant.



5
Draai het
vouwblaadje
om.



6
Vouw opnieuw
(als bij 3) de 4
hoeken naar het
midden.



7
Je blaadje komt er
zo uit te zien.
Draai je blaadje
om.



8
Je ziet nu 4
vierkantjes,
vouw de binnenste
hoekjes om naar de
buitenste hoeken...



9
dan is dit het
resultaat.



10
Vouw het
vouwwerkje
dubbel.



11
Stop je duimen en
wijsvingers in de
hoekjes.



12
Duw je vouwwerk met
je vingers naar binnen
en... klaar! Lees op het
andere blad wat je er
verder mee kunt doen!

www.bijbelidee.nl



Bekende liederen en hun verhaal Mein Leben ist ein Pilgerstand

DE pelgrimsstaf is in mijn hand

De pelgrimsstaf is in mijn hand,
ik ben op reis naar 't vaderland,
naar het Jeruzalem hierboven,
de sterke stad, door God gegrond
op Christus' bloed, op zijn verbond,
daar zal ik Hem, mijn God, steeds loven.
De pelgrimsstaf is in mijn hand,
ik ben op reis naar 't vaderland.

Heer, laat mij door uw Geest geleid,
mijn weg gaan in standvastigheid,
wil mij voor struikelen behouden.
Richt mij weer op, zo vak ik val,
trek mij, zodat ik volgen zal,
beschut mij, Heer, als stormen woeden.
Laat uw gena, uw lichte schijn
in donkerheid dicht bij mij zijn.

Hier trek ik door een vreemd gebied,
De blinde wereld kent mij niet,
daar ben ik thuis bij al mijn vrienden.
Daar zal ik met de engelen saam
U roemen, daar zal ik uw naam
in vuurge liefde immer dienen.

UAM 208

F.A. Lampe (1683-1729)

Vertaling: H. van 't Veld (1932)



Christen in *The Pilgrim's Progress* uit 1678 van John Bunyan zag het leven als een pelgrimstocht. Misschien is Friedrich Adolf Lampe, de in 1683 geboren dichter van het lied 'Mein Leben ist ein Pilgerstand', wel door Bunyans boek, dat in 1685 al in het Duits vertaald werd, beïnvloed.

Een pelgrim is in deze wereld niet echt thuis. Jezus had geen plaats, om Zijn hoofd neer te leggen. Paulus schreef over het 'vreemdeling' zijn op aarde en Luther vertaalde het Griekse woord daarvoor steeds met 'pelgrim'. Bunyans pelgrim trok door 'de wildernis van deze wereld'.

In pelgrimslieparen bemoedigen pelgrims elkaar. Als je hen vraagt: 'Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij?' antwoorden zij: 'naar Gods huis in 't vaderland'.

Bij die pelgriemsstoet Lampe zich aan. Letterlijk heeft hij zich in deze wereld nauwelijks thuis kunnen voelen. Toen hij drie was, nam zijn vader, die predikant was, een beroep aan naar Frankfurt. De kleine Friedrich kwam bij opa in huis. Toen hij zeven was, stierf vader, een jaar later grootvader. Moeder nam hij mee naar Bremen. Hij studeerde theologie en diende in Kleef, Duisburg, Bremen als predikant, in Utrecht en in Bremen als professor.

Hij stierf, toen hij pas 46 was. Was hij ziekelijk? Wij horen hem immers zeggen dat zijn leven zich wegspoedt, en bidden om een spoedige wederkomst van Christus. Toen hij negentien was, wist hij zich al het eigendom van Christus te zijn en dichtte hij een lang lied over het wondere verbond: 'U wordt min Bruidegom en U noemt mij uw bruid'.

Bron: Bekende liederen en hun verhaal
Drs. H. van 't Veld



GKIN Actief! KND Amstelveen

'De Ark van Noach'

Op zaterdag 29 maart jl. zijn de kinderen en de leiders/-sters van de Kindernevendienst regio Amstelveen samen naar 'De Ark van Noach' te Dordrecht geweest.

opgesplitst in kleine groepjes en hebben wij d.m.v. een routeplan en plattegrond de Ark verkend. Tijdens deze verkenning, hebben de kinderen een goede indruk gekregen over hoe het schip eruit heeft gezien en hebben ontdekt hoe Noach en zijn gezin geleefd moeten hebben. Op circa 20.000 m2 hebben wij presentaties over de

geschiedenis van Noach kun-

nen lezen en hebben wij wetenschappelijke achtergrondinformatie gekregen. Ook hebben wij diverse schilderingen kunnen bewonderen en diverse (teken) films kunnen bekijken in de filmzalen. Wij werden blij verrast door de aanwezigheid van verschillende

Om 9:00 uur hebben wij ons verzameld voor de ingang van de Heilige Geestkerk in Amstelveen en hebben wij onze dag samen geopend met gebed, door ds. Johannes Linandi. Hierna hebben de kinderen afscheid genomen van hun ouders en zijn wij met verschillende autos richting Dordrecht gereden. Enkele kinderen en hun ouders zijn rechtstreeks vanuit huis gegaan en wij hebben elkaar ontmoet op de centrale parkeerplaats voor de Ark.

Bij de ingang van de Ark hebben wij ons

levende dieren zoals; konijnen, geiten, vogels en wallaby's, maar ook levensgrote polyester replica's.

Maar het verkennen van zo'n grote Ark kost ook veel energie en dus hadden wij met z'n allen afgesproken voor een gezamenlijke lunch op het dek van de Ark, waar wij werden verwend met zelfgesmeerde smakelijke broodjes, koekjes, kacang Garuda en drankjes. Deze dag waren wij gezegend met SUPERweer, het zonnetje scheen de hele dag door!



Aan het einde van ons bezoek hebben wij wederom met elkaar afgesproken op het dek en hebben met elkaar onze belevingen gedeeld onder het genot van een waterijsje.

De indrukken van de kinderen waren groot en iedereen heeft het reuze naar zijn/haar zin gehad. Hierbij de indrukken van een aantal kinderen:

- Francesca (5 jaar): *"Vind het heel leuk om door de Ark te kunnen lopen."*

- Jonas (6 jaar): *"Heel erg leuk dat ze in de Ark nu ook een bioscoopzaal hebben! In de tijd van Noach nog niet."*

- Tobias (6 jaar): *"De bovenste verdieping van de Ark was het mooist en veel dieren gezien."*

- Ernest (7 jaar): *"Heel knap gemaakt en vraagt af hoe en wat de dieren aan boord eigenlijk hebben gegeten."*

- Abigail (9 jaar): *"Leuke dieren gezien. Ook het scheppingsverhaal mooi op de Ark gezien."*

- Emily (10 jaar): *"Leerzaam en leuke dieren gezien. Meer over de Ark van Noach geleerd."*

- Ryan (10 jaar): *"Leuk om tijdens het bezoek stempels te verzamelen."*

- Sabrina (10 jaar): *"Leuke foto's gemaakt met de neppe dieren. Knap dat Noach zo'n mooie*

grote Ark heeft kunnen maken."

- Tiara (10 jaar): *"Bij de Donald Duck versie van de Ark van Noach geleerd wat de Zondvloed was."*



Hope (13 jaar): *"Leuk om met andere kinderen samen een uitje te hebben naar de Ark van Noach."*

Nadat wij onze verhalen en indrukken met elkaar gedeeld hadden, zijn wij samen de Ark uitgelopen en na een paar groepsfoto's te hebben gemaakt hebben wij de dag samen afgesloten met gebed, hebben elkaar gedag gezegd en zijn wij huiswaarts gegaan. De grootste groep ging weer terug naar de opstapplaats in Amstelveen. Daar aangekomen, bleek dat de kinderen zich wel erg hadden vermaakt en uitgeput waren, omdat de meesten in de auto in slaap waren gevallen.

Het was een hele leuke, gezellige, informatieve en gezegende dag!



Onze ontmoetingsplek was bij de ingang van de bioscoop. Het was leuk om te zien dat er ook andere jongeren/vrienden waren meegekomen op uitnodiging van de groep. De kaartjes en brillen werden uitgedeeld en op naar de zaal. Onderweg moesten wij natuurlijk nog even een tussenstop maken voor

De Ark van Noach was in regio Amstelveen een 'hot topic' in de afgelopen periode, want ook de Embrace Jongeren waren naar dit verhaal benieuwd en hebben op 2 mei jl. de film 'Noah' in de bioscoop Pathé Arena Amsterdam samen bekeken. Iedereen kent wel het verhaal van Noach, maar vaak vanuit onze kinderjaren of uit de Kinderbijbel. Maar wat weten wij nou echt van dit Bijbels verhaal af?

de nodige snacks, popcorn en drankjes want het was een lange zit en Indo's zo lang zonder eten... dat kan natuurlijk niet :-D

De lichten werden gedimd, de brillen gingen op, de popcorn ging rond en daar zaten wij dan met z'n allen. Benieuwd naar dit Bijbels verhaal dat op Hollywood wijze, wereldwijd, aan het publiek werd gebracht.

ds. Johannes Linandi had voorafgaand aan het kijken van de film de jongeren huiswerk meegegeven, te weten;

1. Genesis 6 -9:29 lezen
2. De volgende vragen proberen te antwoorden na het zien van deze film:
 - Wat spreekt jou aan in deze film?
 - Wat is het verschil/zijn de verschillen tussen het filmverhaal en het verhaal uit de Bijbel?
 - Welk deel of aspect mis je in de film?
 - Wat wil jij vertellen/delen met een niet-Christen die deze film ook heeft bekeken?

Nadat de film was afgelopen, begonnen de gesprekken en in discussies al, lopend van de zaal tot aan de grote Pathé hal, tot aan de parkeerplaats. Het belofde al wat goeds voor onze volgende bijbelstudie, waarin wij de film en het huiswerk verder zouden bespreken.

Twee weken gingen voorbij en daar zaten wij dan samen, op 16 mei tijdens de bijbelstudie, klaar om alles te bespreken.

Hierbij een aantal belevingen en meningen van de jongeren:

De film is mooi gemaakt en men heeft gebruik gemaakt van verschillende effecten. Het is goed om te zien dat een Bijbels verhaal gekozen is als bron voor een Hollywoodfilm. Interessant om te zien dat het Scheppingsverhaal in de film is verwerkt en dat dit uitgebeeld is samen met de evolutietheorie. *Het Scheppingsverhaal werd ook beschreven in De Ark van Noach in Dordrecht.* Deze film kan nieuwsgierigheid opwekken bij niet-Christenen en hun aansporen om de Bijbel te gaan ontdekken. Het is jammer, dat het verbond tussen Noach en God niet goed zichtbaar is in de film. Noach wordt belicht als een onaardige en egoïstische man. Er ligt heel veel nadruk op de natuur (dieren, bomen etc) in deze film. En zo nog veel meer meningen, opvattingen en belevingen.

Deze film heeft in ieder geval genoeg gespreksstof opgeleverd binnen de groep. Mocht u/jij deze film nog niet hebben gezien, ga er dan heen en neem ons huiswerk mee als opdracht. Hoe zal u/jij deze vragen beantwoorden? Zal u uit zichzelf een dialoog aangaan met een niet-Christen en uw Christelijke visie delen naar aanleiding van dit verhaal?

Wij zijn in ieder geval blij, dat wij hierdoor, de Bijbel en in het bijzonder het verhaal van Noach hebben mogen bestuderen!

KND Commissie en Embrace Jongeren





GKIN Actief! Arnhem - Nijmegen Seminar Kommunikati "Let's Talk"

We communiceren iedere dag! Daarom is het noodzakelijk om de kwaliteit van de communicatie tussen ons met onze medemens continue te verbeteren. Met deze gedachte organiseerde de Commissie Jonge Gezinnen, GKIN regio Arnhem/Nijmegen een seminar over communiceren. Wel was dit seminar open voor alle gemeenteleden van GKIN Arnhem/Nijmegen. Er namen 24 mensen deel aan dit seminar.

ds. Ebenheser Lalenoh, de eerste spreker, behandelde "Communicatie-begeleiding bij het communiceren binnen de kerk", ter illustratie een voorbeeld van communicatie uit de Bijbel. Daarnaast gaf de spreker ook tips om de communicatie binnen de kerk te verbeteren.

De tweede spreker, br. Paul The Gwan Tjajj behandelde "De unieke zaken en de kenmerken om binnen de GKIN te communiceren". De deelnemers kregen tips over de grondbeginselen van communicatie. De basic van communicatie is de boodschap van de zender naar de ontvanger. De spreker gaf een uiteenzetting van de methode om een boodschap te zenden en hoe de ontvanger met die boodschap omgaat. Daarna wordt dit aspect in verband gebracht met de organisatie van GKIN.

Daarna werden groeps gesprekken gehouden, gevolgd door een plenaire bespreking om de resultaten van de groeps gesprekken te presenteren en alle overige vragen van de deelnemers te beantwoorden.

Aan het eind waren alle deelnemers het

Setiap hari kita berkomunikasi! Karena itu kita perlu untuk terus menerus memperbaiki kualitas komunikasi antara kita dan sesama kita. Berdasarkan hal tersebut, maka Komisi Jonge Gezinnen, GKIN Arnhem/Nijmegen, mengadakan seminar komunikasi tersebut. Adapun peserta acara tersebut terbuka untuk seluruh jemaat GKIN Arnhem/Nijmegen. Seminar tersebut, dihadiri oleh 24 orang.

Pdt. Ebenheser Lalenoh (pembicara 1) membahas 'Bimbingan komunikasi dalam komunikasi digereja' dengan contoh komunikasi dari Alkitab. Selain itu pembicara juga membagi tips untuk memperbaiki komunikasi di gereja.

Pembicara kedua, bapak Paul The Gwan Tjajj membahas "Hal unik dan ciri-ciri untuk berkomunikasi dalam GKIN". Peserta mendapat tip tentang hal-hal dasar dalam komunikasi. Dasar komunikasi adalah pesan yang disampaikan dari pengirim ke penerima. Pembicara menguraikan cara pengirim mengirim pesan dan bagaimana si penerima mengerti pesan ini. Setelah itu hal ini dihubungkan dengan organisasi GKIN.

Setelah itu diadakan diskusi kelompok, dan diadakan diskusi pleno untuk membahas hasil diskusi kelompok dan semua pertanyaan2 dari peserta.

Diakhir diskusi semua yang hadir sepakat untuk membuat janji akan memulai memperbaiki komunikasi dalam GKIN regio Arnhem/Nijmegen.





GKIN Actief! Tilburg

Dagje Uit Regio Tilburg naar De Ark van Noah

De Ark van Noach op ware grootte nagebouwd en helemaal nagebootst zoals die er toentertijd uitgezien zou moeten hebben, is echt uniek. Bij het bouwen van deze Ark is men uitgegaan van het boek Genesis, over de zondvloed en het sparen van Noach en zijn familie.

Bij het binnenrijden van Dordrecht zagen we de Ark al van ver liggen. De ligging van de Ark is erg gunstig, waardoor je van een mooi uitzicht kan genieten. Na een korte wandeling van de parkeerplaats naar de Ark, werden we vriendelijk ontvangen. Via een uitgestippelde route door middel van pootafdrukken van olifanten werden we over de 3 verschillende verdiepingen geleid.



De inrichting van houtwerk is heel mooi, de geur van het hout is overal aanwezig. Gelukkig was er elektrisch licht want zonder dat moet het wel bijzonder donker zijn geweest. Het is zo mooi nagemaakt dat men zich in de tijd van Noach waant en zich heel goed kan voorstellen hoe dat destijds is geweest. Wij zijn er 1 koude, regenachtige dag geweest, maar het is goed voor te stellen dat Noach met zijn familie (zijn vrouw, 3 zonen en 3 schoondochters), het 150 dagen hebben volgehouden tijdens de zondvloed.



Heel veel informatie, zoals die uitgebeeld is en verteld wordt, maakt het nog interessanter. De gereedschappen waarmee de Ark gebouwd is, worden toegelicht aan de hand van Bijbelteksten. De leefomstandigheden, zoals de slaappleaatsen zijn goed te zien, zoals ook de opslagpleaatsen voor alles wat er werd meegenomen. De Bijbelverhalen zoals deze verteld worden door middel van videobeelden zijn ook heel duidelijk, kort en krachtig tentoongesteld.

Zelfs met de kleintjes is rekening gehouden door het zondvloedverhaal te verfilmen in de vorm van Donald Duck waardoor het voor deze groep ook heel aantrekkelijk is om het verhaal te begrijpen.

De nagebootste dieren, waaronder olifanten en neushoorns op ware grootte, zijn ook heel erg indrukwekkend. Dit alles wordt afgewisseld met levende dieren en maakt het nog mooier en leuker. Af en toe was er een grapje door Noach ingebouwd, zoals het "toilet voor stoere mannen": bij het opentrekken van de deur kwam een grote beer te voorschijn.

Nadat we de diverse etages (3) hadden gezien kwamen we aan in het restaurant, waar we met de hele groep van de GKIN genoten van een kopje koffie en de diverse versnaperingen, verzorgd door de organisatoren.

Voor een groot schilderij van de Ark is de groepsfoto gemaakt. We hebben het heel mooi, indrukwekkend en leerzaam gevonden. Het was een geweldige belevenis en zeer zeker een aanrader om de Ark van Noach te bezichtigen.

Patricia Remst

PEDOMAN HIDUP

Dit schijnt zo te kloppen

- **WIE HET KLEINE NIET EERT IS HET GROTE NIET WEERD**
- **HAASTIGE MENSEN DOEN HUN WERK TWEE KEER**
- **ALS HET DONKER IS, ZIJN ER MEESTAL VEEL STERREN**
- **WIE MET U OVER ANDEREN RODDELT ZAL OVER U RODDELEN**
(SPAANS SPREEKWOORD)
- **EEN LEVEN VOL LOUTER GELUK ZOU EEN HEL OP AARDE ZIJN**
(BERNARD SHAW)
- **WAT GIJ NIET WILT DAT U GESCHIEDT DOE HET DAN EEN ANDER NIET**
- **WIE DE SCHOEN PAST TREKT HEM AAN**
- **NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN**
- **WIE HET KLEINE NIET EERT IS HET GROTE NIET WEERD**
- **ALS DE NOOD HET HOOGST IS, IS DE REDDING NABIJ**
- **ELK HUISJE HEEFT ZIJN KRUISJE**
- **MET DE HOED IN DE HAND KOMT MEN DOOR HET GANSE LAND.**

GESCHREVEN DOOR ANNET GEREKE - DE CALONNE



Beste Gemeenteleden,

Hierbij een verslag en dankbrief van de TK Gembala yang Baik (De Goede Herder) in Nusa Dua Bali. Een deel van de kerstcollecte van 2013 tijdens de Regionale Kerstviering te Amstelveen was voor hen bestemd. Het bedrag van € 525,46 is op 8 januari 2014 aan hen overgemaakt. Zoals u hieronder kunt lezen was het geld op het juiste moment gekomen. Wij danken alle gulle gevers.

*Namens de Kerkenraad van Regio Amstelveen
K.G.The*



NUSA DUA KLEUTERSCHOOL

TAMAN KANAK-KANAK GEMBALA YANG BAIK

De regio Nusa Dua is misschien wel de rijkste regio van Bali. Hier bevinden zich de mooiste, duurste en modernste hotels, resorts, beauty and massagesalons Grote wereldleiders als Bush, Obama, Putin en vele andere zijn in Nusa Dua geweest want in Nusa Dua worden belangrijke wereldconferenties gehouden.

De best bewaakte deel van Bali of misschien zelfs van heel Indonesië is Nusa Dua.

Ook de hogeschool voor hotel en toerisme is in Nusa Dua.

Niet ver van deze hogeschool is de zogenoemde 'Hill of Prayers'. Op een heuvelrug van ongeveer 150 meter lang staan de gebedshuizen van vijf religies vredig naast elkaar.

De Islamitische moskee, de Rooms Katholieke kerk, de Budistische tempel, de Protestantse kerk en de Hindoe tempel staan broederlijk naast elkaar. Het is een toeristische trekpleister.

Men zou denken dat in Nusa Dua geen arme mensen wonen, want er is volop werk met al die hotels en resorts enzovoorts, maar helaas.

Op ongeveer 200 meter, hemelsbreed gezien, van de Hill of Prayers, staat een kleine, tot school omgebouwde schuur, de T.K. Gembala Yang Baik, de Goede Herder. Toen mijn vrouw en ik naar de school gingen om de financiële gift van GKIN regio Amstelveen te overhandigen, zijn er 26 leerlingen en 2 leerkrachten aanwezig.

Een van de leerkrachten is een invalster, want de vaste leerkracht is in blijde verwachting en is thuis op ziekteverlof, maar dan zonder ziektegeld, dat moeten ze hier nog invoeren.

T.K. Gembala Yang Baik is een kleuterschool

op christelijke basis.

De leerlingen zijn kinderen van islamitische, budistische, hindoe en christelijke ouders.

Wie schoolgeld kan betalen, betaalt en wie dat niet kan, betaalt naar draagkracht. De salarissen van de leerkrachten worden, wat ze hier noemen 'geregeld'.

De huur van het gebouw wordt door de Christelijke kerk Bali betaald tot en met het jaar 2015. Vanaf januari 2016 moet de school dit zelf betalen. Financieel gezien kan de school dat niet opbrengen. Veel leerlingen gaan naar een andere school.

T.K. Gembala yang Baik zal de deuren moeten sluiten, ware het niet dat deze twee leerkrachten willen blijven lesgeven, mede omdat er een aantal kinderen niet meer naar school kan gaan omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Twee leerkrachten besloten toen om verder te gaan met wat er overblijft aan leerlingen en nemen het financiële risico op de koop toe. De invalster is een domina die het lesgeven ziet als een verlengstuk van haar diaconale roeping. Zij ziet de financiële steun van GKIN regio Amstelveen als verhoging van hun gebeden.

Leerkrachten, leerlingen en ouders van leerlingen bedanken GKIN regio Amstelveen voor de financiële steun die zij broodnodig hebben.

Toen wij afscheid namen schreeuwde een meisje van ongeveer 5 jaar ons toe: *'THANK YOU and GOD BLESS YOU'*.

Deze woorden zijn voor u bestemd die hen geholpen heeft.

ds. Dolf Leatomu – Nusa Dua Bali





FOTO PRESENTATIE BOEK ds. RUDY BUDIMAN



“U BENT KOSTBAAR IN GODS OGEN”

Kort na het overlijden van Dr. Budiman op 10 december 2009 heeft ds Linandi voorgesteld om de preken van Dr. Budiman van de laatste jaren uit te geven. Dit initiatief werd door de Landelijke Kerkenraad met goedkeuring ontvangen. Met steun van mevrouw Budiman, tante Poppy, hebben de heren Eric Rumondor en Jan Willem Oomen de preken gedownload van zijn computer. Er werd een werkgroep samengesteld om het publiceren van het prekenboek mogelijk te maken.

Na 1,5 jaar hard te hebben gewerkt, mocht het resultaat er zijn. Het prekenboek van Dr. Budiman is eindelijk klaar en op 8 juni na de Pinksterdienst in Amstelveen werd het boek gepresenteerd aan de gemeenteleden van de GKIN en het eerste exemplaar werd aangeboden aan mevrouw Budiman.

De kerkenraad van de GKIN wil met deze publicatie niet alleen zijn gedachten eren en waarderen, maar vooral het **“vuur van de Evangelie”** zoals verwoord door Dr. Budiman, **brandend houden**.

De vertegenwoordigers van de regio's, de familie en de vriendenkring van Dr. Budiman waren aanwezig tijdens deze presentatie. Twee van hen hebben een korte nagedachtenis ter ere van Dr. Budiman uitgesproken. ds. Reinders, die zelf meewerkte aan het boek, heeft in zijn korte toespraak gezegd hoe begaafd Dr. Budiman was. Niet alleen was hij een ijverige en gedreven theoloog, ook was hij een echt kerkmens. Zijn preken weerspiegelen zijn diepzinnige gedachten die hij elke keer weer goed aan

ds. Plaisier, die Dr. Budiman ook persoonlijk gekend heeft, sprak namens de PKN. Hij vond dat Dr. Budiman een heel inspirerende predikant was omdat hij niet alleen goed preken kon geven maar ook goed preken kon ontvangen. Daarnaast vond hij dat hij van de Indonesische en van de Nederlandse kerkgemeenschap, van deze 2 werelden, de beste dingen kon integreren.

Het koor “Tembang Tresna” van regio Amstelveen onder leiding van Robby Soetanto heeft verder gezorgd voor een persoonlijk tintje bij deze presentatie met het lied Amazing Grace, het favoriete lied van Dr. Budiman.

Ter afsluiting van de presentatie heeft mevrouw Budiman in het kort gesproken hoe fijn ze het vond om even terug te zijn bij de GKIN en dat de GKIN de gedachtenis van haar man in het boek levend houdt.

Het is een inspirerende verzameling van preken, voordrachten en Bijbelstudies van de laatste vier jaar van Dr. Budiman. Maar het boek lees je niet in een ruk binnen 1 nacht uit, dan krijg je hoofdpijn zoals ds. Reinders heeft gezegd.

Het boek lees je ter bemoediging, als een voorbeeld hoe een krachtige eigen persoonlijke relatie met God kan zijn. Als een drijvende kracht om voor God te werken. Ik adviseer iedereen om het boek te lezen.

(tekst: PS: Fotos: Debby Siem)





GKIN Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB)

Verslag over 2e kwartaal: april t/m juni 2014

Opgesteld door: Coördinator LKB (7 juni 2014)

1. Pastorale zorg:

- Regio Amstelveen e.o.: ds. J. Linandi.
- De afdeling Noord / Oost Nederland (Steenwijk, Kampen, Paterswolde): ds. J. Linandi.
- Regio Rotterdam - Dordrecht e.o.: ds. S. Tjahjadi.
- Regio Rijswijk - Den Haag e.o.: ds. S. Tjahjadi.
- Regio Arnhem - Nijmegen e.o.: vicaris Adham K. Satria.
- Regio Tilburg e.o.: vicaris Adham K. Satria.

2. Huissamenkomsten:

- Regio Amstelveen: 1 maal per maand op 4de donderdag om 11.00 uur in de Heilige Geest kerk te Amstelveen.
- Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: eenmaal per maand op 4de zaterdag om 14.00 uur te Eesveen (bij Steenwijk), of te Kampen, of te Paterswolde.
- Regio Amstelveen, afd. Almere: 1 maal per 2 maanden op de laatste vrijdag van de maand. Locatie: Almere, bij verschillende gezinnen thuis. Tijdstip: 18:30 uur.
- In Huize "Patria" in Bussum: 1 maal per 3 maanden een zondagsdienst door de GKIN o.l.v. ds. J. Linandi.
- Regio Arnhem - Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag.
- Regio Rotterdam - Dordrecht: laatste vrijdag van de maand om 19:30 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Antwerpen: Tweede zondag van de maand, aanvang 15:00 uur.

3. Catechisatie:

- In Amstelveen, Rijswijk - Den Haag, Rotterdam - Dordrecht, Arnhem - Nijmegen en Tilburg volgens afspraak.

4. Bijbelstudie:

- Amstelveen, 2de vrijdag van de maand Heilige Geest Kerk in het Indonesisch en Nederlands, o.l.v. ds. J. Linandi, Zr. Linda Kwee, Zr. Theya Tjoe Fat - Njoo.
- Amstelveen, Bijbelstudie / sharing Jongeren Embrace, elke 1e en 3e vrijdag van de maand om 20:00 uur.
- Wognum: 4de vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi.
- Rijswijk - Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4de dinsdagavond om 19:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rijswijk - Den Haag: bij fam. Tjahjadi, 1ste vrijdag van de maand om 12:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rijswijk - Den Haag: Gespreksgroep voor senioren, 3de vrijdag van de maand, bij gemeentelid thuis.



- Rotterdam - Dordrecht: 3de woensdagmiddag van de maand om 13:30, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rotterdam - Dordrecht: 3de vrijdagavond van de maand om 19:30 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Arnhem - Nijmegen: 2de woensdag of 2de vrijdag van de maand.
- Arnhem - Nijmegen: Bijbelstudie voor studenten volgens afspraak.
- Tilburg: 3de vrijdag van de maand.

5. Groeigroep:

- Tilburg: 2 maal per maand dinsdagavond, o.l.v. Br. Iskandar Gandasasmita.
- Rijswijk - Den Haag: Pasutri, iedere eerste vrijdag van de maand om 18:30 uur.

6. Diakonia:

- De opbrengst van de extra collecte op jl. 13 april (KDM collecte), te weten € 1.248,37 (aangevuld door KDM tot € 1.500,00) zal geheel ten goede komen aan hulp aan de onge-documenteerde (illegalen) vreemdelingen in verband met de apothekersregeling.
- Regio Amstelveen: "Voedsel verzamelen voor ander". We werken samen met de Voedsel bank Haarlemmermeer. Van 16 maart t/m 6 april is er houdbaar voedsel verzameld. Dankzij uw bijdrage zijn in totaal 5 kratten met voedsel verzameld. Ter afsluiting van deze actie heeft op 18 mei jl. mw. Jacqueline Sweers een presentatie gegeven over de activiteit van de voedselbank van Haarlemmermeer.

7. Beëindiging ambtsperiode:

- Beroeping 3e predikant: De landelijke kerkenraad heeft, na een aantal evaluaties, besloten dhr. Adham K. Satria niet te beroepen als predikant van GKIN. Het profiel waarnaar GKIN op zoek is, sluit onvoldoende aan bij het profiel van dhr. Adham K. Satria. Het vicariaat eindigt op 8 september 2014. Dhr. Adham K. Satria heeft besloten om een driejarige masterstudie in Theologie op te pakken aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft aangegeven beschikbaar te blijven als gastpredikant voor GKIN. Wij danken dhr. Adham K. Satria voor zijn toewijding in zijn bediening binnen GKIN en voor de fijne samenwerking. Dhr. Adham K. Satria blijft beschikbaar voor bediening binnen GKIN. Wij wensen hem Gods onmisbare zegen toe en willen de gemeente vragen voorbede te doen voor hem en voor het zoeken naar een derde predikant, in het bijzonder voor regio's Arnhem - Nijmegen en Tilburg.

8. Bevestiging ouderling / overige ambten:

-

9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en):

- 19-04-2014: Toerustingsdag Ouderlingen GKIN
- 17-05-2014: Moderamenvergadering
- 28-06-2014: Landelijke Kerkenraadvergadering (LKV)



10. Geboren:

- 07-05-2014: Lionel Nathan Satria Madijokromo, zoon van Milton Madijokromo en Manik Kharismayekti en broertje van Romi van regio Rijswijk - Den Haag.

11. Doop/Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis:

- 13-04-2014: In de Pauluskerk te Tilburg, onder bediening van ds. Johannes Linandi, de geloofsbelijdenis afgelegd door Edwin de Jong.
- 08-06-2014: In de Heilige Geestkerk te Amstelveen, onder bediening van ds. Johannes Linandi, de Heilige Doop ontvangen door Odelia Nauli Geininta Oppusunggu, dochter van Lambok Oppusunggu en Dearn Purba en zusje van Jacob Oppusunggu. De doop van Odelia wordt bediend op verzoek van GKI Kayu Putih Jakarta.
- 08-06-2014: In de Heilige Drieuldigheid kerk te Berchem, Antwerpen (België), onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de Heilige Doop ontvangen door Ruben Lamroo Verhulst, zoon van Pascal Verhulst en Hanna Sannida uit Liedekerke (België).
- 08-06-2014: In de Pauluskerk te Tilburg, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de Heilige Doop ontvangen door Otis Maxime Buitendijk, zoon van Mark Buitendijk en Pitty Buitendijk - Herrmann en broertje van Mali.
- 08-06-2014: In de Pauluskerk te Tilburg, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de geloofsbelijdenis afgelegd door Nathalie van den Driest.
- 08-06-2014: In de Pauluskerk te Tilburg, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de geloofsbelijdenis afgelegd door Kirsten Smeets.
- 08-06-2014: In de Pauluskerk te Tilburg, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de geloofsbelijdenis afgelegd door Kimberley Souisa.
- 08-06-2014: In de Pauluskerk te Tilburg, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de geloofsbelijdenis afgelegd door Jeffrey Souisa.
- 29-06-2014: In de Marcuskerk te Den Haag, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de Heilige Doop ontvangen door Lila Larissa Silitonga, tweede kind van Pinta Juliana en Nelson Silitonga.
- 29-06-2014: In de Marcuskerk te Den Haag, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de Heilige Doop ontvangen door Nick Daniel La Graauw, tweede kind van Marco Jan La Graauw en Chrisnila Yoseva La Graauw - Nainggolan.
- 29-06-2014: In de Marcuskerk te Den Haag, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de Heilige Doop ontvangen door Femke van der Sande, tweede kind van Rosalien Dianetty en Dennis van der Sande.

12. Nieuwe dooplidmaten / belijdend lid:

- 13-04-2014: Edwin de Jong, belijdend lid.
- 08-06-2014: Odelia Nauli Geininta Oppusunggu, dooplid.
- 08-06-2014: Ruben Lamroo Verhulst, dooplid.
- 08-06-2014: Otis Maxime Buitendijk, dooplid.
- 08-06-2014: Nathalie van den Driest, belijdend lid.
- 08-06-2014: Kirsten Smeets, belijdend lid.
- 08-06-2014: Kimberley Souisa, belijdend lid.
- 08-06-2014: Jeffrey Souisa, belijdend lid.



- 29-06-2014: Lila Larissa Silitonga, dooplid.
- 29-06-2014: Nick Daniel La Graauw, dooplid.
- 29-06-2014: Femke van der Sande, dooplid.

13. Overleden:

- 15-03-2014: Mw. Adolfine Ngantung, op 66 jarige leeftijd overleden te Jakarta (Indonesië), zus van zr. Jean Ngantung, uit regio Arnhem - Nijmegen.
- 27-03-2014: Dhr. Liem Tiong Kie, uit regio Amstelveen, op 91-jarige leeftijd overleden te Amsterdam.
- 09-04-2014: Mw. Sri Alien Harsono, op 81 jarige leeftijd overleden te Jombang (Indonesië), moeder van zr. Watie Lo en schoonmoeder van br. Danny Lo uit regio Amstelveen.
- 30-04-2014: Dhr. Opung Devi Nainggolan, op 72 jarige leeftijd overleden te Medan (Indonesië), oom van zr. Meriana Nainggolan uit regio Tilburg.
- 04-05-2014: Mw. Ingrid Schilling - Herrmann, op 67 jarige leeftijd overleden te Tilburg, tante van zr. Pity Buitendijk - Herrmann uit regio Tilburg.
- 15-05-2014: Mw. Kiem Nio Gan - Go (Evie), op 83 jarige leeftijd overleden te Amstelveen, echtgenote van br. Karel K.H. Gan uit regio Amstelveen.
- 18-05-2014: Dhr. Rachmad Muljabudi (Liem Thian Lay), op 75 jarige leeftijd overleden te Semarang (Indonesië), oudste broer van zr. Lucia Bossche en zwager van br. Jan Bossche uit regio Schiedam - Dordrecht.
- 21-05-2014: Dhr. Marten Emiel Parera, op 55 jarige leeftijd overleden te Manado (Indonesië), jongste broer van zr. Elly van Spall - Parera uit regio Tilburg.
- 27-05-2014: Mw. Harta Sutisnasendjaja, op 93 jarige leeftijd overleden te Den Haag, lid van regio Rijswijk - Den Haag.

14. Huwelijksinzegening:

- 26-04-2014: Br. Wesley Pangruruk uit regio Amstelveen en zr. Lubisciana Sarapayari. De dienst is gehouden in de gemeente GPIB BETHANIA MAKASSAR in Indonesië.
- 19-05-2014: Br. Floris Michael Tobit Luiten en zr. Anna Maria Karundeng van de regio Amstelveen. De huwelijksinzegening, onder bediening van ds. Johannes Linandi, heeft plaatsgevonden in de Nederlandse Hervormde Kerk, Dorpstraat, De Koog, Texel.

15. Bouwfonds GKIN:

- Bouwfonds GKIN: bedroeg per 4 juni € 402.688,23

16. Overige activiteiten:

17. Landelijke activiteiten:

- In het kader van het uitwerken van het jaarthema GKIN 2014 "Bewustwording van GKIN als kerk" houdt het Ministerium van de GKIN een preken-serie met de volgende thema's:
 1. "Een kerk die volhardt in gemeenschap en onderwijs" (Gereja yang bertekun dalam persekutuan dan pengajaran) uit Handelingen 2:41-47; door ds. S. Tjahjadi.
 2. "Een kerk die volhardt in het gebed" (Gereja yang bertekun dalam doa) uit 2 Kronieken 7:11-16; door dhr. A.K. Satria.



3. "Een kerk die volhardt in lofprijzen en aanbidding in de eredienst" (Gereja yang berte-kun) dalam pujian dan penyembahan di dalam ibadah) uit Psalmen 95: 1-11; door ds. J. Linandi.

De prekenserie vindt plaats op de volgende data:

- o Regio Arnhem-Nijmegen: 11 mei (dhr. A. K. Satria) , 18 mei (ds. S.Tjahjadi), 22 juni (ds. J. Linandi)
- o Regio Rotterdam-Dordrecht: 18 mei (dhr. A. K. Satria), 15 juni (ds. J. Linandi), 13 juli (ds. S. Tjahjadi)
- o Regio Amstelveen: 25 mei (dhr. A. K. Satria), 1 juni (ds. S. Tjahjadi), 6 juli (ds. J. Linandi)
- o Regio Rijswijk-Den Haag: 1 juni (ds. J. Linandi), 15 juni (dhr. A. K. Satria), 22 juni (ds. S. Tjahjadi)
- o Regio Tilburg: 15 juni (ds. S. Tjahjadi), 29 juni (ds. Linandi), 13 juli (dhr. A. K. Satria)

Laten we samen onder Gods zegen onze identiteit als kerk (her-)ontdekken door deze prekenserie.

- Op zondag 8 juni 2014 is het boek "Kostbaar in Gods ogen", een bloemlezing van preken en toespraken van wijlen Dr. Rudy Budiman, gepresenteerd. Dit heuglijke feit heeft plaatsgevonden op 8 juni 2014 in de Heilige Geestkerk, Haagbeuklaan 3 in Amstelveen. Dr. Rudy Budiman heeft als eerste predikant van Gereja Kristen Indonesia Nederland een grote rol gespeeld in de opbouw van deze kerk. De kerkenraad van GKIN wil met deze publicatie hem niet alleen met zijn gedachtenis eren en waarderen, maar vooral het "vuur van het Evangelie", zoals verwoord door Dr. Rudy Budiman, brandende houden. Het boek is vanaf 15 juni in alle regio's verkrijgbaar en kost voor GKIN leden € 5,00 en voor de overige mensen € 10,00.
- Pinksterconferentie: Zoals gewoonlijk is in Biddinghuizen door de Stichting Opwekking een 3-daagse Pinksterconferentie gehouden. Deze conferentie wordt jaarlijks bezocht door 30.000 – 50.000 christenen, veelal jongeren. Het Thema van deze komende conferentie is "de Indonesische kerken in Indonesië en Nederland". Er zijn twee voordrachten gehouden, over de Molukse Kerk en door dhr. Paul The Gwan Tjaij over de Indonesische kerk in het en GKIN in het bijzonder.

18. Regionale activiteiten:

Amstelveen:

- 12-4-2014: Gemeentevergadering van 11.00-15.00uur in "de Wallevis", Amsterdamseweg 311, Amstelveen.
- 25-05-2014: Eredienst in het teken van Nuansa Irian Papua.
- 31-05-2014: Vervolg gemeentevergadering van 11.00-15.00uur in "de Wallevis", Amsterdamseweg 311, Amstelveen.
- 14-06-2014: Jaarlijkse bazaar, van 11:00 - 16:00uur in de nieuwe locatie van het Amstelveen College. Sportlaan 27, 1185 TB, Amstelveen.
- 19-06-2014: Uitje Huissamenkomst HKG in Giethoorn Rondvaart



Arnhem-Nijmegen:

Rijswijk-Den Haag:

- 29-6-2014: Jongeren dienst, onder leiding van ds. S. Tjahjadi met het thema : "Dare To Believe".

Rotterdam-Dordrecht:

- 21-06-2014: Bazaar, van 10:00-17:00uur in de Opstandingskerk, Groen van Prinstererweg 66 te Dordrecht.

Tilburg:

- 03-04-2014: belijdenisdienst
- 04-05-2014: Gezamenlijke dienst met PKN Tilburg en omstreken, Vic. A.K. Satria
- 10-05-2014: Dagje uit naar Ark van Noach
- 30-04-2014, 29-05-2014, 15-06-2014: Leiderschapscursus voor kerkenraad en commissie bestuursleden, Mw. Betty Tjipta Sari
- 08-06-2014: doop en belijdenisdienst



Indonesische delicatessen

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
14.00 - 20.30
maandag gesloten

Torenlaan 21a, 1251 HE Laren

☎ (035) 531 8788

☎ (035) 538 1311

Toko Sil

Als je wat lekkers wil!

*Catering en afhaal
van authentieke en heerlijke
Indonesische gerechten bereid met
dagverse producten, groenten & vlees.*

*Almkerkplein 50, 2134 DR Hoofddorp
T. 023 – 5619893 E. info@tokosil.nl
www.tokosil.nl*

Openingstijden (7 dagen open):

*Zondag en maandag van 16:00 tot 20:00 uur
Dinsdag t/m zaterdag van 12:00 tot 20:00 uur*

 mijn apothekwinkel.nl

Eucerin

Louis
Widmer



LABORATOIRES
FILORGA
PARIS

ADVIES

door ervaren
apotheker-
assistentes
&
schoolheids-
specialisten

Phital

**MIJN
APOTHEEK
WINKEL**

VICHY



D'oliva

voor elke huid
een gepaste
oplossing

alli

DECUBAL[®]
HEERLIJK ZAKJE VOOR ZONNENBLOEM

SODERMAX

sanaproct

**Somatoline
Cosmetic**



**EAU THERMALE
Avène**
L'Innovation en dermatologie

Apotheek Malvert • ☎ 024-3443738 • 🌐 www.mijnapothekwinkel.nl

www.Houkes-Horeca-Applications.nl

06-53984260



收銀機系統(中、英、荷、印尼文)，專為餐館/薯店/外賣店量身訂做！

Aftekensysteem voor Chinese en Indoesische restaurants. In het indonesisch, chinees, nederland
en engels. We passen de kassa aan voor uw restaurant. Computer slechts 1 kg en gemisloos.
Verdere informatie bij Bart Houkes, 06-53984260

Kasa komputer untuk restoran Indonesia dan Cina di Nederland. Menggunakan bahasa Indonesia,
Cina, Belanda dan Inggris. Kasa sistem berukuran 1 kg, tidak berisik dan bisa disesuaikan dengan
kebutuhan restoran Anda. Untuk Informasi lebih lanjut hubungi Bart Houkes, 06-53984260