

GKIN Nieuws

JAARGANG 31 • NUMMER 4 • OKTOBER 2015



Inhoudsopgave:

3	<i>Van de Redactie:</i>	<i>GKIN Hymne:</i>	36
4	<i>Lustrum Preek (1)</i>	Teguhlah GKIN	
13	<i>Lustrum Preek (2):</i> Gebruik De Talenten Die God Ons Heeft Toevertrouwd	<i>Gedicht:</i>	37
22	<i>Dagboek v/d Voorzitter:</i> God Voor Ons Allen Of Ieder Voor Zich?	<i>Bouwstenen van de GKIN:</i>	38-41
25	<i>Vanuit het Dagelijks Bestuur:</i>	- Rijswijk-Den Haag	
29, 32-33	<i>Kinderrubriek:</i> Bovenbouw - Onderbouw - Kinderverhaal -	- Amstelveen	
30-31	<i>Preekrooster</i>	<i>Ingezonden Artikel:</i>	34 & 44
		-Verslag van/voor de Lustrum	
		-Een Groeiende Kerk	
		<i>GKIN Actief!:</i>	47
		VG Seraphim RWDH	
		<i>Verslag Scriba</i>	51-56
		<i>Kerkenraadlijst</i>	57-58

VOLGENDE EDITIE

Volgende editie: **25 DECEMBER 2015**

Inleverdatum copy volgende editie: **30 November 2015**

DOELGROEP GKIN NIEUWS

GKIN Nieuws is uitsluitend bestemd voor leden en sympathisanten en wordt gratis aan hen verstrekt, maar giften worden bijzonder op prijs gesteld.

HERKENBAARHEID ARTIKELEN

“In verband met de herkenbaarheid van de inhoud van de ingezonden artikelen, onthoudt de redactie zich van het herschrijven van ingekomen artikelen”.

Het is weer voorbij die mooie zomer,” de herfst kondigt zich al weer aan met regen en wind en vroeger donker. We hebben de vakantieoffers nog maar net opgeruimd, maar de GKIN is al weer actief met bazaars, jongerenactiviteiten en voorbereidingen voor het drukke 4e kwartaal.

In deze editie van GKIN Nieuws kijken we in dankbaarheid terug op de Landelijke 6e Lustrumviering op 27 juni jl. in het Amstelveen College, met de overdenkingen van Ds S. Tjahjadi en Ds J. Linandi en met een terug- en vooruitblik op de lustrumactiviteiten door zr. Ratna Pattiasina, voorzitter van de Landelijke Werkgroep Lustrumviering.

In de rubriek “Bouwstenen van de GKIN” kunt u kennismaken met zr. Elita Loa-Tan uit regio Amstelveen en br. Salmon Parlindungan Simanjuntak uit regio Rijswijk-Den Haag. Dat zingen veel oefening vergt maar veel voldoening geeft lezen we in de het artikel over de Vocalgroup Seraphim. Voor de kinderen is er een kinderverhaal en kleurplaat. In de vaste rubrieken “Dagboek van de voorzitter” en “Vanuit het DB” wordt u over bestuurlijke zaken geïnformeerd.

Wij danken iedereen die op welke wijze dan ook meegewerkt heeft aan deze editie. Wij roepen u op om artikelen te (blijven) leveren voor komende edities.

Wij wensen u veel leesplezier.

Dankdienst 6^{de} Lustrumviering GKIN, Amstelveen 27 juni 2015

Ds. J. Linandi

“Gebruik de talenten die God ons heeft toevertrouwd!”

II Timoteüs 1:3-14

“Pergunakanlah talenta-talenta yang Allah sudah percayakan kepada kita!”

II Timotius 1:3-14

Wat is het bijzonder om vandaag samen met u/ jullie allen de 30^{ste} verjaardag van de GKIN te vieren. Waar staat ‘GKIN’ voor? Er zijn mensen die zeggen: GKIN staat voor: **Gezellige Kerk** met Indonesische koekjes **eN** nog een heleboel meer. De GKIN wordt inderdaad gekend door de gezelligheid, warmte, familiegevoel, en Indonesische koekjes.

Officieel is **GKIN** de afkorting van: **Gereja Kristen Indonesia Nederland** of Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk. In de lijn van het lustrumthema **“Talenten”** wil ik een nieuwe afkorting van de GKIN introduceren. GKIN: **Gebruik de talenten die God ons heeft toevertrouwd. Krachtig door de Heilige Geest en met volle toewijding. In samenwerking met broeders en zusters in de Heer. Niets anders dan voor de eer van Christus!**

Sungguh suatu kesempatan istimewa untuk bersama-sama bapak, ibu, saudara-saudari sekalian merayakan hari ulang tahun GKIN ke 30. Apa kepanjangan dari ‘GKIN?’ Ada orang yang berkata: GKIN singkatan dari **Gezellige Kerk** met **Indonesische koekjes eN** nog heleboel meer (Gereja yang asyik/menyenangkan dengan kue-kue Indonesia dan masih banyak lainnya). GKIN memang dikenal dengan kehangatan, suasana kekeluargaan, dan kue-kue Indonesianya.

Singkatan resmi **GKIN** ialah: **Gereja Kristen Indonesia Nederland** atau **Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk**. Sehubungan dengan tema Lustrum **“talenta”**, saya ingin memperkenalkan singkatan baru GKIN. GKIN: **Gebruik de talenten die God ons heeft toevertrouwd (Gunakanlah talenta-talenta yang Allah sudah percayakan kepada kita). Krachtig door de Heilige Geest en met volle toewijding (dengan Kuasa Roh Kudus dan penuh komitmen). In samenwerking met broeders en zusters in de Heer (dalam Ikatan kerja sama dengan saudara-saudari di dalam Tuhan). Niets an-**

LUSTRUM PREEK (1)

Gebruik de talenten die God ons heeft toevertrouwd

Wat zijn wij God dankbaar voor de viering van het 6^{de} Lustrum van de GKIN. De aanwezigheid, de groei, en ontwikkeling van de GKIN gedurende 30 jaar in Nederland, is onlosmakelijk verbonden met de talenten die God ons heeft toevertrouwd. In de afgelopen 30 jaar heeft God ons gezegend met zoveel talenten en met mensen die hun talenten ontdekten en gebruikten. Wij denken met dankbaarheid aan mensen die veel van hun tijd, hun kracht, hun bekwaamheid, hun middelen hebben gegeven voor de gemeente. Denk aan de voorbereiding en uitvoering van de erediensten in alle regio's van de GKIN, het diaconale werk, organiseren van allerlei activiteiten in en buiten de gemeente, bestuurlijke en administratieve taken, etc. Sommigen van hen zijn al thuis geroepen door de Heer. Vandaag is een dag om dankbaar te zijn.

Behalve om dankbaar te zijn, is een verjaardag ook een moment om te reflecteren. Wij kijken terug naar de geschiedenis van de GKIN. Zijn er kansen die voorbij gegaan zijn omdat wij de talenten niet goed ont-

ders dan voor de eer van Christus! (agar Nama Kristus sajalah yang dipermuliakan)

Gunakanlah talenta-talenta yang Allah sudah percayakan kepada kita

Sungguh kita bersyukur untuk Lustrum GKIN yang ke-6 ini. Kehadiran, pertumbuhan, dan perkembangan GKIN selama 30 tahun di Belanda tidak terlepas dari talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Sepanjang 30 tahun ini Allah memberkati kita dengan begitu banyak talenta dan memberkati kita dengan orang-orang yang menemukan dan menggunakan talenta-talenta mereka. Dengan penuh syukur kita mengingat orang-orang yang memberikan waktu, tenaga, kemampuan, dan harta milik mereka bagi jemaat. Misalnya saja dalam persiapan dan pelaksanaan kebaktian minggu di tiap regio GKIN, pekerjaan diakonal, mengorganisir kegiatan-kegiatan di dalam dan di luar jemaat, tugas-tugas kepengurusan dan administrasi, dll. Ada dari orang-orang yang terlibat itu yang sudah berpulang ke Rumah Bapa. Hari ini adalah hari bagi kita untuk bersyukur.

Selain bersyukur, perayaan ulang tahun juga adalah momen untuk berefleksi. Kita melihat kembali ke sejarah GKIN. Apakah ada kesempatan-kesempatan yang terlewatkan karena kita tidak menyadari talenta kita, tidak mengem-

dekten, ontwikkelden, en gebruikten? Zijn wij goede rentmeesters geweest over de vele talenten van God?

In onze lezing spoort Paulus Timotheüs aan in zijn bediening in Gods akker. Timotheüs wordt herinnerd aan de gave die God Hem uit genade schonk. Een gave is een geschenk met een opdracht. Het feit dat wij gaven en talenten krijgen, betekent dat er werk aan de winkel is. God wil Zijn Koninkrijk bouwen en Hij wil ons allen daarvoor gebruiken met al onze talenten. Op deze lustrumdag willen we de woorden van Paulus tot ons laten doordringen:

6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde.

Wie houdt niet van sate? (Wij kunnen sate goed combineren met de salade van ds. Tjahjadi). Als we 'sate roosteren', kunnen wij het vuur niet brandend houden door niets te doen, door stil te zitten en te luieren, maar door actief het vuur aan te wakkeren. Als we het vuur niet aanwakkeren, laten we het vuur langzaam uitdoven. Dat willen we toch niet?! Daarom is de **G** van G_{KIN}: **G**ebruik de talenten die God ons heeft toevertrouwd.

bangkan dan menggunakan talenta-talenta itu? Apakah kita sudah menjadi penatalayan yang baik atas talenta-talenta dari Tuhan?

Dalam pembacaan Alkitab kita, Paulus mendorong Timotius di dalam pelayanannya di ladang Tuhan. Timotius diingatkan akan karunia yang Allah berikan atas anugerahNya. Karunia adalah pemberian yang disertai dengan tugas. Kalau kita diberikan karunia dan talenta, itu berarti ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Allah ingin membangun KerajaanNya dan Allah ingin memakai kita semua dengan talenta-talenta kita.

Pada perayaan lustrum ini kita ingin meresapi apa yang Paulus katakan di ayat 6:

Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu.

Siapa yang tidak suka sate? (Kita dapat mengkombinasikan sate dengan salad dari Pdt. Tjahjadi). Kalau kita ingin 'bakar sate', kita tidak bisa mengobarkan api hanya dengan berpangku tangan, bermalas-malasan tanpa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa mengobarkan api dengan mengipas-ngipasinya. Kalau kita tidak mengobarkan api sebenarnya kita secara perlahan-lahan sedang membiarkan api itu padam. Tentu kita tidak mau ini terjadi. Karena itu **G** dari G_{KIN} adalah: **G**unakanlah talenta-talenta yang Allah sudah percayakan kepada kita.

dengan

Krachtig door de Heilige Geest en met volle toewijding

Krachtig door de Heilige Geest

In de bediening van Timotheüs worstelt hij met zijn jeugdige leeftijd. Wat kan zo'n situatie een minderwaardigheidsgevoel veroorzaken. Maar Paulus bemoedigt hem in vers 7: *'God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid'*.

De kerk van Jezus Christus in alle eeuwen en plaatsen bevindt zich nooit in een vacuüm zonder uitdagingen. Zo is het ook met de GKIN. De boodschap van Paulus is wel helder. Wees niet bang. Denk niet vanuit minderwaardigheidscomplex, zoiets als 'Wij zijn maar kleine kerk'. Heeft de Here Jezus niet gezegd: 'Jullie zijn het zout van de aarde...?' (Mat. 5:13) Zout is klein in vergelijking met de grote pan soto ayam, maar krachtig genoeg om smaak te geven, om het verschil te maken. Zout is klein in vergelijking met het grote vlees, maar krachtig genoeg om het vlees te weren van berderf. Durf de uitdagingen van deze tijd aan! Niet door onze

Kuasa Roh Kudus dan penuh komitmen

dengan Kuasa Roh Kudus

Di dalam pelayanannya Timotius bergumul dengan usia mudanya. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan perasaan minder. Namun Paulus mendorong Timotius di ayat 7: *Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.*

Gereja Yesus Kristus di sepanjang abad dan tempat tidak pernah vakum/bebas dari tantangan-tantangan. Demikian juga dengan GKIN. Pesan Paulus sangatlah jelas. Janganlah takut. Jangan berpikir dengan perasaan rendah diri (minderwaardigheidscomplex), misalnya: 'Ah. Kita mah cuma gereja kecil'. Bukankah Tuhan Yesus berkata: 'Kamu adalah garam dunia ...?' (Mat 5:13). Garam memang kecil dibandingkan dengan sepanci besar soto ayam, tetapi garam cukup kuat untuk memberi rasa dan membuat sesuatu yang berbeda. Garam memang kecil dibandingkan dengan daging yang besar, tetapi cukup kuat untuk mengawetkan daging sehingga daging tidak jadi busuk. Berani menghadapi tantangan zaman ini! Bukan dengan kekuatan kita sendiri, namun dengan kuasa Roh Kudus!

eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest!

en met volle toewijding

Een van de kenmerken van onze postmoderne tijd is vrijblijvendheid. Men wil zich niet gauw binden. Dat merken we ook in onze gemeente.

Men wil helpen, maar niet gebonden zijn. Men wil helpen, maar de verantwoordelijkheid schuift men door aan de ander. Daarom worden heel veel taken in de gemeente uitgevoerd door steeds dezelfde personen, een kleine groep in de gemeente.

Dietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog die de doodstraf kreeg in de tweede wereldoorlog, noemde dat het grootste gevaar van de kerk 'Goedkope genade'. Dat is: genade zonder bekering, zonder navolging, zonder kruis, zonder toewijding.

30 jaar is een leeftijd waar men de volwassenheid bereikt en de verantwoordelijkheid kan dragen. Zo is het ook met de GKIN. God zoekt toegewijde christenen. Laat daarom de vrijblijvendheid voorbij. Wees bereid om offers te brengen aan Christus, die alles heeft geofferd voor ons.

dan penuh komitmen

Salah satu ciri khas zaman post-modernisme sekarang ini adalah sikap 'tidak mau terikat apa-apa'. Orang tidak mau mengkomitmenkan diri dan menjadi terikat. Hal ini juga kita lihat di jemaat kita. Orang ingin membantu, tetapi tidak mau terikat terus. Orang ingin membantu, tapi tidak mau memikul tanggung jawab. Tanggung jawab diserahkan kepada orang lain saja. Karena itu banyak tugas di dalam jemaat yang dikerjakan oleh orang-orang yang sama, kelompok yang kecil di dalam jemaat.

Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman yang mendapatkan hukuman mati pada Perang Dunia II, mengatakan bahwa bahaya terbesar dari gereja adalah 'Anugerah yang murah/cheap grace'. Anugerah yang murah adalah anugerah tanpa pertobatan, tanpa mengikut Yesus, tanpa salib, tanpa komitmen.

30 tahun adalah usia di mana seseorang mencapai kedewasaan dan dapat memikul tanggung jawab. Demikian juga dengan GKIN. Tuhan mencari orang Kristen yang berkomitmen. Karena itu biarlah kita tinggalkan sikap tidak mau berkomitmen. Bersedialah untuk membawa korban bagi Kristus. Ia yang telah mengorbankan segalanya bagi kita.

dalam

Samenwerking met broeders en zusters in de Heer

Een van de uitdagingen voor de GKIN is hoe de oude generatie en jonge generatie samen kunnen werken met hun eigen talenten. Onze lezing van vandaag laat zien dat het mogelijk is. Wij lezen vandaag over de bijzondere relatie tussen Paulus en Timotheüs, twee mensen van verschillende generaties: oude en jonge generatie. Iedere generatie heeft zijn eigen leefwereld, eigen geloofsbeleving, geloofsuiting. Zowel Paulus als Timotheüs heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten. Wat belangrijk is: dat ze te midden van hun verschillen, elkaar niet zien als concurrent of als obstakels in hun bediening, maar ze zijn met elkaar verbonden als broeders in de Heer. Eén in hart en geest.

GKIN is een kerk voor alle generaties. De jonge generatie en de oude generatie hebben elkaar nodig en kunnen wat voor elkaar betekenen. Onze talenten zullen veel vruchten afwerpen wanneer we, niet ieder voor zich, maar samen als broeders en zusters die talenten inzetten voor het Koninkrijk van God.

Katan kerja sama dengan saudara-saudari di dalam Tuhan

Tantangan GKIN adalah bagaimana generasi tua dan generasi muda dapat bekerja bersama-sama dengan menggunakan talenta masing-masing. Pembacaan Alkitab kita hari ini memperlihatkan bahwa ini tidak mustahil. Kita membaca tentang relasi yang mendalam antara Paulus dan Timotius. Dua orang dari generasi yang berbeda. Paulus dari generasi tua dan Timotius dari generasi muda. Tiap generasi mempunyai 'ciri khas dan dunianya masing-masing'. Penghayatan iman dan ekspresi iman tiap generasi juga berbeda. Baik Paulus maupun Timotius mempunyai sisi kuat dan lemah. Yang penting adalah: bahwa di tengah-tengah perbedaan mereka, mereka tidak saling melihat sebagai saingan atau sebagai hambatan di dalam pelayanan mereka. Sebaliknya mereka dipersekutukan sebagai saudara di dalam Tuhan. Satu hati dan satu roh.

GKIN adalah gereja untuk semua generasi. Generasi muda dan tua saling membutuhkan dan dapat saling memberi. Talenta-talenta kita akan menghasilkan buah kalau kita tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama bagi Kerajaan Allah.

Dengan memandang masa depan Paulus mempersiapkan Timotius

Met het oog op de toekomst bereidt Paulus Timotheüs voor om de estafettestok over te nemen. Als we willen dat de estafettestok overgedragen wordt aan de volgende generatie, moeten wij investeren in de volgende generatie. Vorige maand (1-3 mei 2015) was ik aanwezig tijdens het Landelijke jeugdweekend GKIN in Otterlo. Het thema was 'GKIN got talent?'. Het is hartverwarmend en veelbelovend dat de jongeren hun identiteit in Christus vinden, en de talenten die aan hen zijn toevertrouwd willen gebruiken voor het Koninkrijk van God en voor de opbouw van onze gemeente.

De samenwerking met broeders en zusters in de Heer is zeker niet alleen een interne aangelegenheid. In vers 9 schrijft Paulus *'Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak ...'*. Als kerk zijn we geroepen om samen te werken met andere kerken, zowel migranten kerken als autochtone kerken in Nederland. Ook met onze broeders en zusters in Indonesië. Wij zijn dankbaar voor de aanwezigheid van vertegenwoordigers van onze zusterkerken, partner organisaties en gastpredikanten in deze lustrumviering. Het werkveld van God is te groot en te veel-

untuk mengambil alih tongkat estafet. Kalau kita ingin meneruskan tongkat estafet ke generasi yang berikut, maka kita harus berinvestasi pada generasi berikut. Bulan lalu (1-3 mei 2015) saya hadir di *Youth weekend* GKIN di Otterlo. Temanya adalah: 'GKIN got talent?'. Sungguh membesarkan hati dan sangat menjanjikan melihat para pemuda-pemudi menemukan identitas mereka dalam Kristus dan ingin menggunakan talenta yang dipercayakan kepada mereka bagi Kerajaan Allah dan bagi pembangunan jemaat kita.

Ikatan kerja sama dengan saudara seiman tentu bukan hanya persoalan intern. Di ayat 9 Paulus menulis: *'Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus ...'*

Sebagai gereja kita dipanggil untuk bekerja sama dengan gereja-gereja lainnya, baik gereja-gereja migran/pendatang maupun gereja Belanda. Kita juga bekerja sama dengan saudara seiman di Indonesia. Kita bersyukur untuk kehadiran dari perwakilan gereja-gereja dan organisasi mitra serta pendeta tamu dalam perayaan lustrum ini. Ladang pekerjaan Tuhan terlalu luas dan beragam untuk dikerjakan sendiri. Allah memberikan kita satu kepada yang lain sebagai hadiah, sebagai rekan kerja di ladang anggur Tuhan. Tiap gereja, tiap orang percaya dengan talentanya masing-masing.

zichtig om alleen te bearbeiten. God geeft ons aan elkaar als geschenk, als partner in Zijn wijngaard, iedere kerk en iedere gelovige met zijn/haar eigen talenten.

Nets anders dan voor de eer van Christus!

De vele talenten van ons zijn niet ons eigendom. Die talenten zijn aan ons toevertrouwd. Wij zijn rentmeester over die talenten. De talenten mogen niet verstopt worden, maar moeten ontwikkeld en gebruikt worden voor de eer van de Eigenaar. Niet voor de grote naam van de GKIN, maar voor de eer van Christus. Het gaat niet om ons koninkrijk, maar het gaat om het Koninkrijk van Christus, de Koning der kerken.

Een oud spreekwoord luidt: 'Het beste moment om een boom te planten is 25 jaar geleden. Het één na beste moment is nu!

Vandaag mogen wij dankbaar zijn voor de boom van de GKIN, die 30 jaar geleden geplant is. Willen wij dat de boom er nog is over 30 jaar; sterker nog, dat de boom verder groeit, dat de boom meer vruchten draagt, dat de boom wordt geënt, dat

agar

Nama Kristus sajarah yang dipermuliakan!

Talenta-talenta yang ada pada kita bukanlah milik kita. Talenta-talenta itu dipercayakan kepada kita. Kita adalah penatalayan dari talenta-talenta itu. Talenta-talenta itu tidak boleh disembunyikan, namun harus dikembangkan dan digunakan bagi kemuliaan pemiliknya. Bukan bagi kebesaran nama GKIN, tetapi hanya bagi kemuliaan Kristus! Ini bukan kerajaan kita, tetapi Kerajaan Kristus, Sang Raja gereja.

Sebuah pepatah lama mengatakan: 'Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 25 tahun yang lalu. Waktu terbaik yang kedua adalah sekarang!'

Hari ini kita bersyukur untuk pohon GKIN yang sudah ditanam 30 tahun yang lalu. Namun jika kita ingin pohon itu masih ada 30 tahun lagi, lebih lagi kalau kita ingin pohon itu terus bertumbuh, menghasilkan buah, dapat mencangkokkan pohon-pohon lainnya, serta menunjukkan kebesaran Sang Pencipta, maka kita tidak dapat pasif atau berdiam diri saja. Hari ini adalah hari untuk bekerja bagi Tuhan. Hari ini adalah hari untuk menanam bagi masa depan.

Lustrum ke-6 GKIN adalah momen yang tepat bagi kita untuk

de boom wijst naar de grootheid van de Schepper. Wij kunnen niet passief zijn of stil blijven zitten. Vandaag is de dag om te werken voor de Heer. Vandaag is de dag om te planten voor de toekomst.

Het 6^{de} lustrum van de GKIN is een geschikt moment om onszelf opnieuw aan Christus toe te wijden, zodat de eer van Christus meer en meer zichtbaar wordt door ons.

Mogen wij als Gereja Kristen Indonesia Nederland op onze 30^{ste} verjaardag steeds meer **GKIN** worden: **G**ebruik de talenten die God ons heeft toevertrouwd. **K**rachtig door de Heilige Geest en met volle toewijding. In samenwerking met broeders en zusters in de Heer. **N**iets anders dan voor de eer van Christus! Amen.

mengkomitmenken diri kita kembali kepada Kristus, agar kemuliaan Kristus lebih dan lebih lagi terpancar melalui kita.

Kiranya kita sebagai Gereja Kristen Indonesia Nederland di hari ulang tahun yang ke 30 ini terus menjadi **GKIN**: **G**unakanlah talenta-talenta yang Allah sudah percayakan kepada kita. Dengan **K**uasa Roh Kudus dan penuh komitmen. Dalam **I**katan kerja sama dengan saudara-saudari di dalam Tuhan. Agar **N**ama Kristus sajalah yang dipermuliakan! Amin.

Dankdienst 6^{de} Lustrumviering GKIN, Amstelveen 27 juni 2015

Ds. Stanley Tjahjadi

“Gebruik de talenten die God ons heeft toevertrouwd!”

Geliefde zusters en broeders in Jezus Christus,

Een docent van een middelbare school was erg geschrokken toen op een dag een leerling probeerde de lengte van een tafel te meten met een thermometer. Uiteraard weten we dat de daad van deze leerling een zeer domme daad is. Hoe is het mogelijk, dat een leerling van een middelbare school het verschil niet kan onderscheiden tussen een liniaal en een thermometer!

Maar maken we onbewust niet dezelfde fout als we vaak proberen het succes van een kerk te meten? Wat is de maat om het succes van een kerk te meten? Is het een rijke kerk, die een schitterend en indrukwekkend gebouw bezit? Of een kerk die veel kerkbezoekers trekt omdat de diensten altijd opwekkend zijn met mooie liederen en prachtige muzikale begeleiding? Of een kerk die altijd bezig is met veel creatie-

“Pergunakan talenta-talenta yang Allah telah percayakan kepada kita.”

Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus,

Seorang guru sekolah menengah merasa terkejut, ketika pada suatu hari, ada seorang muridnya yang mencoba menggunakan thermometer untuk mengukur panjang sebuah meja! Kita semua tentu merasa tindakan siswa itu adalah perbuatan yang sangat bodoh. Bagaimana mungkin, seorang siswa sekolah menengah, tidak bisa membedakan antara penggaris dan thermometer!

Namun bukankah kesalahan yang sama juga tanpa kita sadari seringkali kita lakukan, ketika kita mencoba mengukur keberhasilan sebuah gereja. Apa ukuran sebuah gereja yang berhasil? Apakah gereja yang kaya, yang memiliki gedung bagus dan megah? Atau

LUSTRUM PREEK (2)



ve en innovatieve programma's en vol activiteiten is gedurende de hele week?

Zusters en broeders, deze vraag is erg relevant en verdient onze speciale aandacht en overdenking, juist op deze dag waar de GKIN zijn 6^{de} lustrum viert. Aan de ene kant zijn we God uiteraard zeer dankbaar dat de GKIN zijn 30^{ste} verjaardag mag vieren. Maar aan de andere kant kan de vraag gesteld worden: heeft de GKIN zijn opdracht als kerk van God reeds uitgevoerd? Gedurende de periode van 30 jaar hebben uiteraard veel veranderingen plaatsgevonden. De wereld en de samenleving, in het bijzonder in Nederland, veranderen voortdurend. Heeft de GKIN deze ook voortdurend gevolgd? De GKIN moet er niet alleen nog zijn en bestaan, maar heeft zijn bediening meer zegen gebracht en is hij nog relevant met de ontwikkelingen van deze tijd?

Karl Barth zei ooit: "deze wereld bepaalt de agenda van de kerk". Dit betekent, als de wereld en zijn samenleving veranderen, moet de agenda van de kerk ook veranderen. Of men

gereja yang banyak pengunjungnya karena ibadahnya meriah dengan lagu-lagu dan iringan musik yang indah? Atau gereja yang senantiasa sibuk karena memiliki banyak program yang kreatif dan inovatif dan kegiatan yang padat selama seminggu penuh?

Saudara-saudara, pertanyaan ini sangat relevan untuk kita renungkan secara khusus pada hari ini ketika GKIN merayakan lustrum ke-6. Di satu pihak tentu, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa GKIN boleh menginjak usia yang ke 30 tahun. Namun di lain pihak, perlu dipertanyakan, apakah GKIN sudah menjalankan tugas panggilannya sebagai gereja Tuhan? Selama kurun waktu 30 tahun, tentu banyak perubahan yang terjadi. Dunia dan masyarakat, khususnya di negeri Belanda ini yang terus berubah. Apakah GKIN juga terus mengikuti perubahan yang terjadi? GKIN, bukan hanya sekedar ada dan bertahan namun apakah pelayanannya semakin menjadi berkat dan relevan dengan perkembangan zaman?

Karl Barth pernah berkata, "dunia inilah yang menetapkan

wil of niet, of men het leuk vindt of niet, als kerk moeten we ook veranderen. Net zoals wij het vizier richten op een vogel en de vogel snel wegvliegt naar een andere plaats. Of we het willen of niet, we moeten ons vizier ook mee veranderen. Misschien moeten we zelfs onze positie veranderen.

Met deze vergelijking zien we dat er dingen zijn die nodig veranderd moeten worden en dingen die niet veranderd mogen worden. Wat veranderd moet worden is het vizier richten of onze standplaats en dat wat niet veranderd mag worden is het volgen van ons doel. Zo ook met de kerk. De agenda en vorm van de dienst kan anders zijn, maar de essentie en de missie mogen niet veranderen. *“Let the church be the church”* – *“laat de kerk de kerk zijn.”*

Wij, als GKIN, moeten aldoor in gedachten houden wat de essentie en missie is als een kerk, die “naar buiten” geroepen is om de liefde en het heil van God aan de wereld door te geven, alsmede het herstellen van het beeld van God dat vernield is in deze wereld. Dus, het bestaan van de GKIN

agenda bagi gereja”. Artinya, ketika dunia dan masyarakatnya berubah maka agenda gereja pun harus berubah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sebagai gereja juga harus berubah. Ibarat kita hendak membidik seekor burung dan kemudian burung itu dengan cepat hinggap di tempat lain. Mau tidak mau kita harus mengubah bidikan kita. Mungkin kita malah harus pindah ke posisi yang lain.

Dengan kiasan ini, kita melihat bahwa ada yang harus berubah dan ada yang tidak boleh berubah. Yang harus berubah adalah bidikan atau posisi membidik kita sementara yang tidak boleh berubah adalah tujuan kita yaitu membidik burung. Demikian pula dengan gereja. Agenda dan bentuk pelayanan gereja boleh berubah sementara hakikat dan misinya tidak boleh berubah. *“Let the church be the church”* – *“Biarlah gereja tetap gereja”*.

Kita sebagai GKIN perlu tetap mengingat hakikat dan misinya sebagai sebuah Gereja, yang “dipanggil keluar” untuk meneruskan kasih dan keselamatan dari Tuhan kepada dunia ini,

is niet alleen het bij elkaar zijn en het druk hebben met allerlei activiteiten in de kerk, maar om zich voor te bereiden om naar buiten te gaan en de wereld om zich heen te verlichten. Een kerk is een kerk als zijn aanwezigheid zichtbaar is voor de wereld om zich heen. Een kerk die alleen voor zichzelf leeft is geen kerk maar alleen een geestelijke vereniging of club.

Daarom, het adres en het doel van de missie van de kerk is niet de kerk zelf, maar deze wereld. De kerk is door God niet alleen geplaatst op deze wereld, maar ook voor deze wereld. "The church for the world." – "De kerk voor de wereld." De kerk is niet het doel, maar het instrument. Wat we samen moeten overdenken: "Niet wat het beste is voor de kerk, maar wat het beste is voor de wereld, voor de mensheid." Om te anticiperen op de veranderingen en uitdagingen van deze tijd en deze het hoofd te bieden, zijn onze zusters en broeders van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) reeds begonnen met het opzetten van Missionaire Pionier Projecten in verschillende plaatsen en het bespreken van het thema "Kerk

serta memulihkan citra Allah yang rusak dalam dunia ini. Jadi, keberadaan GKIN bukanlah sekedar berkumpul dan sibuk dengan kegiatan di dalam gereja melainkan menyiapkan diri untuk keluar dan menearangi dunia sekitarnya. Gereja adalah gereja apabila kehadirannya berdampak bagi dunia sekitarnya. Gereja yang hanya hidup untuk dirinya sendiri bukanlah gereja melainkan hanyalah sebuah perkumpulan atau klub rohani.

Oleh karena itu, alamat dan tujuan dari misi gereja bukanlah gereja sendiri, tetapi dunia ini. Gereja ditempatkan oleh Tuhan bukan saja di dunia ini, tetapi juga untuk dunia – "the church for the world". Gereja bukanlah tujuan tetapi alat. Yang perlu kita pikirkan bersama, "bukan apa yang terbaik untuk gereja tetapi apa yang terbaik untuk dunia, untuk umat manusia." Sdr-sdr kita dari PKN (Protestantse Kerk in Nederland) untuk mengantisipasi dan menghadapi perubahan dan tantangan zaman, sudah memulai dengan membangun projek-projek misioner pionier (Missionair Pionier Projecten) di berbagai tempat dan mem-

naar 2025.”

Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van deze tijd, moet de kerk andere alternatieven kunnen geven aan deze wereld, via zijn taak en roeping. Ik wil aanhalen wat door wijlen ds. Eka Darmaputera Ph.D gezegd is: “De kerk moet een “levende etalage” voor deze wereld worden, over hoe de relatie tussen de mens en God en de mens en zijn medemens eigenlijk zou moeten worden gerealiseerd. De christelijke getuigenis is voor mij niet alleen het evangelie verkondigen zodat iemand van godsdienst verandert, maar een levende getuigenis van Gods wil door onze manier van denken, onze houding en onze manier van doen. De christelijke bediening is voor mij niet alleen maar het tonen van de christelijke liefdadigheid, maar een zichtbaar voorbeeld over de eigenlijke “interrelatie tussen de mensen,” (“De veranderende kerk temidden van een veranderende samenleving”, Eka Darmaputera, Ph.D).

Zusters en broeders, in het kader van de viering van het 6^{de} lustrum van de GKIN en ook om de bestaande uitdagingen

bicaranen thema “Kerk naar 2025”.

Menghadapi tantangan zaman, gereja harus dapat memberikan alternatif lain kepada dunia ini, melalui tugas dan panggilan-Nya. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh alm. Pdt Eka Darmaputera Ph.D, “Gereja harus menjadi “etalase hidup” bagi dunia ini, mengenai bagaimana hubungan antara manusia dan Allah dan antara manusia dengan sesama-sesamanya seharusnya diwujudkan. Kesaksian kristiani bagi saya bukanlah sekedar memberitakan Injil agar supaya orang berganti agama, tetapi kesaksian yang hidup mengenai apa yang dihendaki oleh Allah melalui pola pikir, pola sikap dan pola tindak kita. Pelayanan kristiani bagi saya bukanlah sekedar menunjukkan kedermawanan orang kristen, tetapi sebuah contoh nyata mengenai pola “hubungan antar manusia yang seharusnya,” (artikel, “Gereja yang berubah di tengah masyarakat yang berubah”, Eka Darmaputera, Ph.D)

Saudara-saudara, menyambut Lustrum GKIN ke-6 ini dan juga untuk menghadapi tantangan -

het hoofd te bieden, heeft de werkgroep het thema gekozen: “Gebruik de talenten die God ons heeft toevertrouwd!” gebaseerd op **II Timoteus 1:3-14**. In de context van II Timoteus 1 zien we hoe erg dankbaar Paulus was met de groei van het geloof in Timoteus. Het oprechte geloof dat hij had geërfd van zijn grootmoeder Lois en zijn moeder Eunike is niet iets dat statisch is, maar een kracht die dynamisch is.

Door dat geloof kon Gods liefde vrijuit werken in iemands leven. Paulus, in het kader om zijn “geesteskind”, Timoteus, als doorgever van het evangelie en tevens om de uitdagingen en dwaalleren het hoofd te bieden, gereed te maken, gaf hem het advies om zijn geloof te benutten. Omdat door zijn geloof hij Gods zegen die op hem rustte, kon aanwakkeren. Het betekent, dat door zijn geloof het mogelijk is dat deze zegen vrijuit kan werken.

Zusters en broeders, terecht moeten we God dankbaar zijn, die het geloof heeft gebruikt van onze oudsten die gestreden en veel geleden hebben om de weg te banen voor de

tantangan yang ada, werkgroep telah memilih tema “Pergunakanlah talenta-talenta yang Allah telah percayakan kepada kita/Gebruik de talenten die God ons heeft toevertrouwd!” yang berdasarkan dari **II Timotius 1:3-14**. Dalam konteks II Timotius 1 ini, kita melihat Paulus sungguh bersyukur dengan pertumbuhan iman yang terjadi di dalam diri Timotius. Iman sejati yang diwariskan neneknya Lois dan ibunya Eunike, bukanlah sesuatu yang statis, melainkan suatu kekuatan yang dinamis.

Karena iman itu memungkinkan kasih karunia Allah bekerja dengan leluasa dalam hidup seseorang. Paulus dalam rangka menyiapkan “anak rohaninya”, Timotius sebagai penerus untuk memberikan Injil dan juga untuk menghadapi tantangan dari ajaran-ajaran sesat, memberi nasihat untuk memanfaatkan imannya. Karena imannya itu dapat mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirinya. Artinya, iman memungkinkan karunia itu bekerja dengan leluasa.

Sdr-sdr, kita patut bersyukur kepada Tuhan, yang telah me-

oprichting van de GKIN. We zijn ook dankbaar met de aanwezigheid van de jonge generatie die de “geestelijke estafette stok” voortzetten. We zijn ook dankbaar met de aanwezigheid van de GKIN in Nederland als een genootschap die bestaat uit allerlei verscheidenheden en verschillen. Verschillende rassen, etnische groepen, talenten, culturen, gezindten, opleidingen, enzovoort, maar we zijn verenigd in Christus. Laat ons het geloof onderhouden dat ons is nagelaten en ook de talenten gebruiken die God ons heeft geschonken en aan ons zijn toevertrouwd. Maar op welke manier?

Prof. Scot McKnight van Northen Seminary – Illinois, USA, gaf in zijn boek: **“A fellowship of differences”** een metafoor van de kerk als een “Mixed Salad”. Zusters en broeders, er zijn op zijn minst 3 manieren om een salade te maken en te eten.

De 1^{ste} manier: The American way (Op zijn Amerikaans): alle groente, sla, rettich, uien, spinazie, wortels, tomaten, olijven, met er op een salad dressing; Thousand island, Italian of ceasar, zodat, ofschoon er

makai iman para sesepuh yang berjuang dan banyak berkorban untuk merintis berdirinya GKIN. Kita juga bersyukur dengan kehadiran generasi muda yang meneruskan “tongkat estafet iman” ini. Kita juga bersyukur dengan keberadaan GKIN di Belanda sebagai persekutuan yang terdiri dari kepelbagaian dan perbedaan. Berbeda suku bangsa, suku daerah, bahasa, budaya, denominasi, pendidikan dan seterusnya, namun kita dipersatukan di dalam Kristus. Mari kita memelihara iman yang telah diwariskan kepada kita dan mempergunakan juga talenta-talenta yang Allah telah berikan dan percayakan kepada kita. Tetapi bagaimana caranya?

Prof. Scot McKnight dari Northen Seminary - Illinois, Amerika Serikat dalam bukunya, **“A fellowship of differences”** memberi metaphor gereja sebagai sebuah “Mixed Salad”. Sdr-sdr, paling tidak, ada 3 cara membuat dan memakan salad:

1. cara amerika (American way), yakni semua sayuran, slada, lobak, bawang, bayam, wortel, tomat, olive lalu atasnya ditambahkan dengan dressing

verschillende soorten groenten gebruikt zijn, de dominante smaak is de dressing.

De 2^{de} manier: the Weirday (gekke manier): alle soorten groente worden afzonderlijk geschikt en een voor een gegeten. Dit type salade kan ook zonder dressing opgediend worden. Gewoonlijk wordt dit soort voor soort gegeten. Een beetje vreemd. In Indonesië wordt dit type “lalap” genoemd.

De 3^{de} manier: The Rightway (de goede manier): een verzameling van alle ingredienten: spinazie, sla, ui, etc. worden in kleine stukken gesneden, daarna ook de tomaten, de wortels en kool. Daarna worden pinda en kaas bij gedaan. Verder olijfolie en goed met elkaar gemengd zodat elke soort zijn beste smaak toevoegt. Dit is wat God bedoelt toen Hij zijn Mixed Salad (Gemengde Salade) creëerde.

De kerk in de betekenis van een genootschap is als een mixed salade in een kom, gemaakt op de derde manier. De aanwezige talenten in de kerk die verschillend zijn, worden verenigd en vermengd, geen een is dominant, maar ieder

salad: Thousand island, italian atau caesar sehingga walaupun ada pelbagai jenis sayur tetapi yang sangat dominan adalah rasa dressingnya.

Cara yang kedua 2 disebut Cara yang aneh (Weird way) yakni semua jenis sayuran disusun secara terpisah dan dimakannya juga 1 jenis, 1 jenis. Salad tipe ini juga bisa disajikan tanpa memakai dressing. Biasanya, di makannya satu macam-satu macam. Agak aneh memang (Di Indonesia, tipe ini disebut “lalap”)

Cara yang ketiga 3 adalah cara yang benar (Right-way) yakni: kumpulan semua bahan: bayam, slada, bawang, dan lainnya, lalu dipotong kecil-kecil kemudian potong juga tomat, wortel, kol. Tambahkan kacang dan keju. Lalu tambahkan minyak olive dan diaduk sampai rata sehingga masing-masing akan memberikan rasa yang terbaik. Inilah yang Allah maksud, ketika Ia menciptakan “campuran salad – Mixed salad”

Gereja dalam arti sebuah persekutuan adalah ibarat mixed salad yang ada di dalam mangkuk, dibuat dengan cara yang

geeft het beste om Gods gemeenschap op te bouwen en te getuigen voor deze wereld. Moge dit gerealiseerd worden in de GKIN.

Hartelijk gefeliciteerd met de 30^{ste} verjaardag van de GKIN. God zegene ons. AMEN.

ketiga: Talenta-talenta yang ada dan yang berbeda-beda di dalam gereja, semua bersatu dan berbaur, tidak ada yang dominan tetapi masing-masing memberi yang terbaik untuk membangun jemaat Tuhan dan bersaksi bagi dunia ini. Semoga hal ini bisa diwujudkan dalam GKIN.

Selamat Ulang Tahun yang ke-30 GKIN. Tuhan memberkati kita. AMIN.

RECTIFICATIE

Per abuis is het slot van de bijdrage van ds. Reinders in het Lustrumnummer gedeeltelijk weggevallen.

De laatste alinea luidt als volgt:

Tenslotte vraagt de redactie mij: "Wat is de meerwaarde van de GKIN in de samenleving? Hoe kan de GKIN een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij?"

Mijn antwoord ligt in het begin (1969, Blora): "Niet in gewichtige kanselboodschappen, maar in praktische vroomheid, die groeit uit een dagelijkse omgang met de Heer. En ook : typisch Aziatisch". In het persoonlijk contact met Nederlandse Europeanen ligt jullie positieve bijdrage aan de maatschappij!

GKIN, blij jezelf!



God voor ons allen of ieder voor zich?

Marcus 9:35

'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.'

Zoals gewoonlijk wil ik graag mijn ervaringen in de afgelopen periode met u delen.

Terug van onze medische reünie in Hawaii werd ik in mei geconfronteerd met de problemen rondom ds. Ebeneser Lalenoh. Wij waren aanvankelijk erg verheugd dat wij hem op 12 april 2015 konden bevestigen als part time – predikant. Iedereen was blij met hem in het bijzonder regio Arnhem/Nijmegen en Tilburg die zonder predikant zaten. Als donderslag bij heldere hemel bleek dat zijn werkvergunning van 10 uur per week alleen was toegestaan voor wetenschappelijk werk, bijvoorbeeld als docent en niet als predikant. Hoewel er goede hoop was dat wij dit konden regelen, heeft zijn gemeente in Salatiga samen met de synode van de GKJ (Gereja Kristen Jawa) besloten hem terug te roepen om zijn studie niet in gevaar te brengen. Met verdriet namen

wij van hem afscheid. Gelukkig niet voor altijd. Immers, hij zou in principe elk jaar 3 maanden in Nederland zijn voor zijn promotie onderzoek. Op 6 augustus ging hij en zijn familie terug naar Indonesië. Wij zien hem gelukkig nog terug.

Op 6 juni was ik aanwezig bij de bazaar van regio Amstelveen. Zoals gewoonlijk was het goed georganiseerd. De samenwerking was fantastisch. De optredens en muziek waren mooi en het eten zoals gewoonlijk heel lekker. Er waren meer dan 600 bezoekers. Wij kunnen van een groot succes spreken.

Op 27 juni werd de lustrumviering van het 30 jarige bestaan van de GKIN gehouden in het Amstelveen College met het thema : **Gebruik de talenten die God ons heeft toevertrouwd (II Timoteus 1: 3-14)**. Het resultaat van maanden van voorbereiding was duidelijk zichtbaar. Het was een inspirerend dagvullend programma met bijdragen van de verschillende regio's en commissies. Zang en dans werden afgewisseld met culturele optredens, interviews en toespraken. En uiteraard was het een gezellig samenzijn bezocht door bijna 400

mensen. Chapeau voor de werkgroep die dit alles mogelijk heeft gemaakt en met dank voor de zegeningen van onze Heer.

Op 4 juli was de Kick off van het jongerenplatform CARE door onze landelijke jongerencommissie als voortzetting en gevolg van de jongerendag op 1 tot en met 3 mei gehouden in het kader van het lustrum. Er waren ongeveer 60 personen aanwezig. ds. Binsar Pakpahan, toevallig aanwezig in Nederland hield een inspirerende toespraak ondersteund door een mooie powerpoint presentatie. Iedereen was enthousiast in het bijzonder de jongeren die zich willen richten op jongeren zowel van binnen als van buiten de GKIN zowel kerkelijk als niet kerkelijk.

Op 8 augustus was ik aanwezig bij de "Ibadah Padang" georganiseerd door de vrouwencommissie van regio Amstelveen.

ds. Yolanda Pantou hield een mooie korte overdenking over hoe wij ons moeten gedragen als Christen. Respect en vertrouwen naar de ander, want dan pas kan je een zijn met God. Het was een hartverwarmende gemeenschapsviering.

Op 23 augustus mocht ik zuster Bea Tan toespreken die bevestigd

werd als ouderling in het bijzonder voor regio Rijswijk/Den Haag. Heel bijzonder! Zuster Bea is met haar 75 jaar een van de oudste ouderlingen van de GKIN. En dat voor de derde maal. Hoewel zij erg twijfelde, heeft ze toch ja gezegd toen de Heer haar riep in-dachtig de woorden in

Jesaja 41: 13 *"Ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen!"*

Een voorbeeld voor ons allen die gevraagd worden om voor de Heer te werken.

Broeders en zusters, ook in deze periode bruist het kerkelijk leven van activiteit. Het gaat fijn met de GKIN, de sfeer is in het algemeen goed en hartverwarmend. Er is duidelijk groei in geloof en men heeft aandacht voor elkaar, hoewel er natuurlijk soms verschil van mening is. Dit is gezond als men maar naar elkaar wil luisteren en het resultaat maar positief is.

Immers, in **Filippenzen 2: 1-4** zegt de apostel Paulus:

*1 Nu u door Christus zo zeer be-
moedigd wordt en liefdevol ge-
troost, nu er onder u zo'n grote
verbondenheid met de Geest is, zo*

veel ontferming en medelijden,
2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.

3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. **4** Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

En in **Johannes 17: 21** zegt de Heer Jezus "Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden".

Ik hoop dat dit ook bijdraagt aan de groei van uw geloof.

Groei van geloof is noodzakelijk zodat wij ook dingen kunnen doen voor de ander, dus ook voor God, niet alleen voor mensen in de kerk maar ook buiten de kerk.

De Heer Jezus zegt in **Marcus 9: 35** "Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar".

Een van de grote problemen van onze tijd zijn de vluchtelingen en de asielzoekers. Er zullen dit jaar waarschijnlijk meer dan 2 miljoen migranten Europa binnenkomen waarvan ongeveer 40 000 in Nederland. Een relatief gering aantal vergeleken met de 700 000 die Duitsland zal opvangen. Veel

van hen verliezen hun leven voortijdig door boten die zinken of stikken in vrachtcontainers. En dat op zoek naar een betere toekomst. Velen onder ons zullen in de toekomst geconfronteerd worden met deze mensen. Kijken wij de andere kant uit of steken wij hen een hand toe? Op zijn minst kunnen wij de organisaties ondersteunen die deze groepen helpen zoals Artsen zonder grenzen of Vluchtelingenwerk Nederland.

Als wij de Heer willen dienen moeten wij toch ieders dienaar zijn? Dus ook van deze mensen? Pas dan kunnen wij één zijn met Christus. Hiervoor is echter een sterk geloof nodig en eendracht en harmonie met onze medebroeders en zusters in Christus. Dit alles kunnen wij alleen doen onder de leiding van de Heilige Geest en de zegen van onze Heer. Dan is niets onmogelijk.

Met groet en zegenbede van onze levende Heer.

Paul The Gwan Tjaij

I Korinthiërs 12:4

“Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen”.

Wij vieren dit jaar als GKIN ons 6e lustrum. Het thema van de lustrumviering is de talenten te gebruiken die God ons heeft toebedeeld. We hebben gezien dat wij alleen kunnen groeien door onze talenten onder leiding van de Heilige Geest in te zetten, in de genade van onze Heer.

Dit jaar verliep tot nu toe niet alleen met hoogtepunten, wij hebben ook onze dieptepunten gehad.

Als Dagelijks Bestuur blikken wij met u terug en kijken vooruit.

Terugblikkend zijn er de volgende zaken gepasseerd:

De kerkenraad heeft één nieuwe ouderling mogen verwelkomen, in het bijzonder voor de regio Rijswijk-Den Haag: zr. Bea Tan.

Wij verwelkomen haar en verzoeken om uw voorbede voor haar

bediening.

Verder vragen wij uw voorbede voor het vinden van nieuwe ouderlingen; in alle regio's is al een tekort ontstaan of zal binnen afzienbare tijd een tekort gaan ontstaan door aftreden van ouderlingen.

Op 12 april 2015 werd ds. Ebenheser Lalenh bevestigd als deeltijd predikant van GKIN, in het bijzonder voor de bediening in de regio's Tilburg en Arnhem/Nijmegen. Echter in verband met ontstane problemen ten aanzien van zijn Twerkstellingsvergunning (TWV) werden op verzoek van de Landelijke Kerkenraad alle taken van ds. Ebenheser Lalenh tot nader orde gestopt vanaf 1 juli 2015.

Na uitgebreid overleg tussen ds. Lalenh, zijn kerkenraad GKJ Sidomukti te Salatiga en de Synode GKJ, hebben de kerkenraad van GKJ Sidomukti en de Synode van de GKJ besloten om ds. Lalenh terug te roepen.

De kerkenraad van de GKIN legde zich neer bij dit besluit en dit betekende dat de bediening van ds. Lalenh bij de GKIN werd beëindigd.

De kerkenraad en gemeente wensen hem en zijn vrouw

Maya Gods zegen toe en voor ds. Ebenheser Lalenoh een goede voortgang van zijn onderzoek en bediening in zijn thuisgemeente.

Als gevolg van bovenstaande is een acute vacature ontstaan voor een derde predikant, in het bijzonder voor de bediening in de regio's Tilburg en Arnhem-Nijmegen. Tijdelijk worden de pastorale taken ingevuld door ds. M. Winckler-Hulliselan. De kerkenraad is dankbaar voor haar bediening en vraagt tegelijkertijd uw voorbede bij het zoeken naar de derde predikant. Dit gebeurt conform de richtlijnen in de kerkorde.

In het kader van het uitwerken van het jaarthema GKIN 2015 ***"Samen Gods aanwezigheid vieren in de eredienst/ Bersama-sama merayakan kehadiran Allah di dalam ibadah"*** heeft het Ministerium van de GKIN een preken-serie gehouden met de volgende thema's:

- "Eredienst: Samen Gods aanwezigheid vieren/ Ibadah: bersama-sama merayakan kehadiran Allah" (**Psalm 100:1-5**), door ds. J. Linandi.
- "Eredienst: Eén richting of twee richtingen?/ Ibadah: Satu arah atau dua arah?" (**I Timoteüs 3:14-16**), door ds. T. M. E. Lalenoh.
- "Eredienst: Einde verhaal of wordt vervolgd?/ Ibadah: su-

dah berakhir atau masih berkelanjutan?" (**Romeinen 12:1-2**), door ds. S. Tjahjadi.

Laten we door het overdenken van deze preken-serie samen groeien in het vieren van Gods aanwezigheid in de eredienst.

Wat betreft de regio's zien wij voor het eerste kwartaal een terugloop van het aantal bezoekers in alle regio's behalve in Rijswijk-Den Haag. In deze gemeente is grote groei te zien van zowel bezoekers als collectegelden (NB: ten tijde van opstellen van dit stuk waren de cijfers over het tweede kwartaal nog niet bekend).

Wij willen de Heer hiervoor danken en vragen uw voorbede voor de andere regio's, dat GKIN als geheel mag groeien in de genade van de Heer.

In een aantal regio's is sprake van een terugloop van collectegelden, dit betreft regio's Amstelveen, Tilburg en Arnhem-Nijmegen. Zonder voldoende bijdragen kan de kerk niet bestaan. Wij vragen uw voorbede hierin dat de Here ons voorziet in hetgeen wij nodig hebben.

Op 2 juli 2015 heeft ds. Johannes Linandi zijn masterstudie bij Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT), Vrije Universiteit

Amsterdam afgerond met een scriptie getiteld 'Twee bruggen-De apogetiek van Alister McGrath in gesprek met moderniteit en postmoderniteit'.

Wij zijn zeer verheugd en feliciteren ds. Linandi met dit resultaat van zijn inspanningen. Tevens danken de Heer hiervoor.

Er zijn door de KDM (Komisi Diakonia Marturia) twee collectes met een specifiek doel benoemd:

De 5e zondag-palmpasencollecte werd bestemd voor het project "Peduli Anak" op Lombok Barat. De collecteopbrengst van de regio's was in totaal € 1.389,77. De KDM heeft dit bedrag verder aangevuld tot € 1.500,00 zoals eerder toegezegd aan Peduli Anak. Twee kinderen worden ondersteund en een onderwijskracht. Te zijner tijd volgt een verslag van de vorderingen van de kinderen.

Op de zondagen 10 en 17 mei werd een extra collecte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen in Nepal. Deze collectes ten bate van de natuurramp in Nepal hebben in totaal € 3.840,09 opgebracht. De KDM heeft dit bedrag verder aangevuld tot € 4.200,00.

Wij danken de gemeente voor haar gulle bijdragen en bidden dat deze bijdragen tot zegen zullen zijn.

Lustrumjaar Gkin 2015: 6^{de} lustrum, 30 jaar bestaan.

De lustrumwerkgroep heeft het thema bepaald: "talenten". Het lustrumjaar wordt gevierd met vijf landelijke activiteiten, elk gecoördineerd door één van de regio's:

- Zaterdag 25 april 2015: KND Daguitje (regio TB)

- Vrijdag 1 mei t/m zondag 3 mei 2015: Retraite tieners & jongvolwassenen (regio RDDD)

- Zaterdag 27 juni: Lustrumviering (regio AM)

- September/oktober: Gezinsmaand (incl. landelijk daguitje senioren) (regio RWDH ism AM)

- Vrijdag 25 december: Landelijke kerstviering (regio ARNM)

U kunt de activiteiten en fotoreportages hiervan vinden op onze site: www.gkin.org

Wat betreft de activiteiten die zijn geweest mochten wij met elkaar beleven en in saamhorigheid vieren hoe de Heer ons heeft gezegend.

Ook hebben we een nieuwe impuls ervaren om met elkaar door te groeien. In het bijzonder noemen wij het nieuwe jongerenplatform van de Gkin, **CARE**, die al een mooie landelijke jongerendienst heeft georganiseerd op 4 juli 2015.

Wat betreft de komende activiteiten vragen wij uw voorbeden en nodigen wij u uit om actief deel te

nemen, zowel aan de activiteiten zelf alsook aan het organiseren ervan!

Vooruitblikkend zien wij uit naar het volgende:

Op zaterdag 24 oktober zal er een toerustingsdag zijn voor alle ouderlingen en activisten binnen de GKIN. Deze toerusting zal worden gegeven door een externe spreker. Het ministerium benadrukt dat deze toerusting een belangrijke toerusting is voor de bewustwording, verbetering, en vernieuwing van de eredienst van de GKIN. Wij roepen daarom alle leden op die betrokken zijn in de erediensten om deel te nemen aan deze toerusting. Het thema zal zijn binnen het jaarthema van 2015 ***“Gods aanwezigheid vieren in de eredienst”***, maar is nu nog niet bekend.

Wij vragen uw voorbede voor deze toerusting en om uw agenda's op die dag vrij te houden en deel te nemen!

Zoals boven al genoemd zullen dit jaar nog twee activiteiten plaats vinden in het kader van het lustrum:

In september/ oktober een gezinsmaand waarbij in alle regio's op dezelfde zondag dezelfde preek zal worden gegeven. De regio RWDH is met het ministerium bezig met

de voorbereiding hiervan. Deze gezinsmaand wordt in elke regio apart afgesloten met een regionale activiteit.

Tevens is in september/oktober ook een landelijk seniorenuitje gepland.

U kunt bij de regionale kerkenraad meer informatie verkrijgen over deze activiteiten.

De landelijke kerstviering als afsluiting van het lustrumjaar wordt georganiseerd door regio ARNM op 25 december. Wij hopen u allen op die dag te ontmoeten en vragen uw voorbede voor de voorbereiding voor en het verloop van de viering.

Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad van

BOVENBOUW

Houd vrede onder elkander

Geef de stukjes allerlei kleuren, want we zijn allemaal verschillend. Toch horen we bij elkaar. Je kunt dit werkje ook achter een plaat of kaart plakken en uitknippen als een puzzel. Zelfs een leuk doosje erbij maken is mogelijk.



www.bijbelverhalen.nl

Preekrooster oktober t/m december 2015

4 OKTOBER Gezinsmaand

AM	ds. S. Tjahjadi - Heilig Avondmaal <i>I+N</i>
DH	ds. C. Gunawan <i>I+N</i>
DD	ds. J. Linandi <i>N+</i>
AR	ds. H.A. van Dop <i>N+</i>
TB	br. A. K. Satria M.A. <i>N+</i>

11 OKTOBER Gezinsmaand

AM	J. Linandi <i>N+</i>
DH	mw. ds. Y. Pantou <i>I+N</i>
RD	br. A. K. Satria M. A. <i>N+</i>
NM	ds. S. Tjahjadi - Heilig Avondmaal <i>I+N</i>
TB	ds. D. Janssen-Sahertian <i>I+N</i>

18 OKTOBER Gezinsmaand

AM	ds. C. Stavleu <i>N+</i>
DH	ds. J. Linandi <i>N+</i>
DD	ds. C. Gunawan <i>I+N</i>
AR	br. A. K. Satria M.A. <i>I+N</i>
TB	ds. S. M. Winckler - Huliselan <i>N+</i>

25 OKTOBER Gezinsmaand

AM	Dr. A. J. Plaisier <i>N+</i>
DH	ds. S. Tjahjadi - Heilig Avondmaal <i>I+N</i>
RD	br. A. K. Satria M. A. <i>N+</i>
NM	Gezamenlijke Dienst Segi Empat met PGA Salvatorkerk, PERKI & KJPIN, Salvatorkerk Salvatorplein 274, Arnhem 10:00 uur
TB	ds. J. Linandi <i>N+</i>

Landelijk Kerkelijk Bureau

Heuvelstraat 141
5038 AD TILBURG

✉ LKB@gkin.org

Scriba

☎ (06) 218 97 717

✉ scriba@gkin.org

ING rekeningnummer: NL19INGB0002618290
te Den Haag

Rabobank rekeningnummer: NL23RABO0302301305
te Den Haag

1 NOVEMBER

AM	ds. C. Gunawan <i>I+N</i>
DH	ds. S.M. Winckler-Huliselan <i>N+</i>
DD	br. A.K. Satria M. A. <i>N+</i>
AR	ds. J. van de Wal <i>N+</i>
TB	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>

8 NOVEMBER

AM	mw. B. Westerbeek, <i>missionair pionier N+</i>
DH	br. A. K. Satria M. A. <i>N+</i>
RD	ds. A. de Jong <i>N+</i>
NM	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
TB	br. J. Linandi - Heilig Avondmaal <i>N+</i>

15 NOVEMBER

AM	ds. J. Slob <i>N+</i>
DH	ds. R. de Reuver <i>N+</i>
DD	ds. S. Tjahjadi, <i>gezamenlijke dienst I+N</i>
AR	ds. J. Linandi <i>N+</i>
TB	Gezamenlijke dienst met PKN, Opstandingskerk, Prof Cobbenhagenlaan 8, 09:30 uur

22 NOVEMBER Dienst ter nagedachtenis van de overledenen.

AM	ds. J. Linandi <i>N+</i>
DH	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
RD	ds. D. Janssen-Sahertian <i>I+N</i>
NM	ds. J. Slob <i>N+</i>
TB	ds. D. Janssen - Sahertian <i>I+N</i>

29 NOVEMBER 1ste zondag van de Advent

AM	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
-----------	----------------------------

GKIN eredienst zijn tweetalig

N+I: preek in het Nederlands, de Indonesische versie word geprojecteerd.

I+N: preek in het Indonesisch, de Nederlandse versie wordt geprojecteerd.

GKIN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer **27.34.55.44** en is bekend bij de Belastingdienst als een ANBI instelling.
Fiscaal nummer : 804267625

DH	mw. B. Westerbeek, <i>missionair pionier N+I</i>
DD	ds. J. Linandi - Heilig Avondmaal <i>N+I</i>
AR	mw. Dr. N. K. Atmadja <i>N+I</i>
TB	ds. S. M. Winckler-Hulselan <i>N+I</i>

6 DECEMBER 2de zondag van de Advent

AM	ds. S. M. Winckler - Hulselan <i>N+I</i>
DH	ds. L. P. J. van Bruggen <i>N+I</i>
DD	br. A. K. Satria M. A. <i>N+I</i>
AR	ds. J. Linandi <i>N+I</i>
TB	ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>

13 DECEMBER 3de zondag van de Advent

AM	ds. C. Stavleu <i>N+I</i>
DH	ds. de Klerk <i>N+I</i>
RD	ds. J. Linandi <i>N+I</i>
NM	mw. Dr. N. K. Atmadja <i>N+I</i>
TB	br. A. K. Satria M. A. <i>N+I</i>

20 DECEMBER 4de zondag van de Advent

AM	ds. J. Linandi, <i>Regionale Kerstviering N+I</i>
DH	ds. D. Janssen - Sahertian, <i>Regionale Kerstviering I+N</i>
DD	ds. S. Tjahjadi, <i>Regionale Kerstviering I+N</i>
AR	ds. C. Gunawan <i>I+N</i>
TB	ds. J. Linandi, <i>Regionale Kerstviering N+I</i>

25 DECEMBER Landelijke Kerstviering,
organisatie: Regio Arnhem-Nijmegen,
zie nadere berichtgeving

27 DECEMBER

AM	ds. S.M. Winckler - Hulselan <i>N+I</i>
DH	ds J. Slob <i>N+I</i>
RD	ds. G. Olde <i>N+I</i>
NM	ds. J. Linandi <i>N+I</i>
TB	br. A. K. Satria M. A. <i>N+I</i>

31 DECEMBER oudjaarsdienst

AM	ds. J. Linandi <i>N+I</i>
DH	13.30 u ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
RD	19.30 u ds. S. Tjahjadi <i>I+N</i>
NM	br. A. K. Satria M. A. <i>N+I</i>
TB	geen oudjaarsdienst

Amstelveen [AM] – Heilige Geest Kerk

Haagbeuklaan 3, (hoek Lindenlaan),
 1185 KK, Amstelveen
 Secretariaat AM: Pond Sterlinglaan 34,
 1060 RS, Amsterdam, ☎ (020) 619 48 50.

Rotterdam [RD] - Immanuelkerk

Berlagestraat 96, 3067 CC, Rotterdam,
 ☎ (010) 420 76 58.
 (Van Station Rotterdam Blaak, Metro A,
 halte Prinsenlaan of Oosterflank)

Dordrecht [DD] - Opstandingskerk

Groen v. Prinstererweg 66, 3317 SP, Dordrecht,
 ☎ (078) 617 67 66.
 (Van Dordrecht CS, bus 3 richting Crabbehoef, halte
 Henri Polakstraat;
 van Station Dordrecht Zuid, 8 minuten lopen)
 Secretariaat SD/DD: Odinholt 72, 3124 SC, Schiedam,
 ☎ (010) 471 58 49.

Den Haag [DH] - Marcuskerk

Jan Luykenlaan 92, 2533 JT, Den Haag,
 ☎ (070) 388 68 74.
 (Van Den Haag CS, Tram 9, halte Zuiderpark;
 tram 16, halte Moerweg; Bus 50, 51, halte Moerweg).
 Secretariaat RW/DH: Sir Winston Churchilllaan 370 -
 F205, 2285 SJ, Rijswijk ZH.
 ☎ (06) 44 89 05 36,

Arnhem [AR] - Kruiskerk

Lisdodelaan 30, 6832 EC, Arnhem,
 ☎ (026) 321 23 73.
 (Van Arnhem CS, bus 1 richting 't Duifje;
 bus 32, 33 richting Nijmegen, halte Visserslaan)

Nijmegen [NM] - Remonstrantsdoopgezindekerk

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ, Nijmegen,
 ☎ (024) 322 04 51.
 (Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk)
 Secretariaat AR/NM: De Zicht 18, 6681 ER, Bommel,
 ☎ (0481) 84 85 28

Tilburg [TB] - Pauluskerk

Heuvelstraat 141, 5038 AD, Tilburg,
 ☎ (06) 83 17 07 70.
 (7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)
 Secretariaat TB: Molenvaartje 25, 5109 SE,
 's Gravenmoer, ☎ (06) 37 55 27 66

Aanvangstijd diensten **13.30 uur**, behalve
 Amstelveen (AM) en Nijmegen (NM) om **14:00 uur**,
 of Tilburg (TB) om **10:00 uur** of anders vermeld.
 Preekrooster onder voorbehoud.



ONDERBOUW



**Aan jullie liefde voor elkaar zal
iedereen zien dat jullie mijn leerlingen
zijn. Joh. 13:35**

WE HOUDEN VAN ELKAAR

“Oma, ik schaamde me dood”, zegt Fieke.

Fieke, Fanka, Davidje, pappa, opa en oma. Allemaal gaan ze naar de kerk. Mamma blijft thuis met kleine Miep.

Onderweg in de auto praten opa en pappa gezellig met elkaar. En de kinderen praten gezellig met oma.

“Ik schaamde me echt dood”, zegt Fieke nog eens.

“Weet u wat pappa gisteren heeft gedaan?”

Hij tekende op de beslagen ruit van de auto P hartje F.”

“P hartje F?”, vraagt oma. “Wat is dat?”

“U weet dat toch wel?”

Dat betekent pappa is verliefd op Fieke.

En iedereen kan het lezen. Daarom schaamde ik mij.”

“Nee, zegt oma. Dat hartje betekent gewoon ik houd van je.

P hartje F betekent Pappa houdt van Fieke. En dat is toch zo?”

We houden allemaal van elkaar. En van de Heer Jezus.”

Opa heeft meegeluisterd. Hij lacht. En weet je wat hij op het raam tekent? O hartje O.

Fanka en Fieke beginnen te joelen. Kijk, die opa. Hij houdt van oma. O,o.

Vrolijk komen ze de kerk binnen. Daar krijgen ze van veel mensen een hand.

En weet je wat Fieke ziet?”

Boven de kansel zijn gouden letters aangebracht. Er staat: God houdt van u.

Mooi hè?

VERSLAG VAN/VOOR DE LUSTRUM

Lieve GKIN familie,

Het is alweer enige tijd geleden dat wij samen onze 30^{ste} verjaardag als Gereja Kristen Indonesia Nederland hebben gevierd tijdens de Landelijke Lustrumviering op 27 juni 2015 jl. in het Amstelveen College te Amstelveen.

Geweldig om de betrokkenheid naar en de liefde voor elkaar te zien en dat dit jaar onze GKIN familie uit Antwerpen voor het eerst heeft mogen deelnemen en bijdragen aan deze feestelijke dag! Wie weet, vieren wij over 5 jaar met meerdere buitenlandse GKIN families ons 7^{de} lustrum.

Persoonlijk kijk ik terug op maanden van voorbereidingen en intensief samenwerken met alle regio's en een nauwe samenwerking zowel met de landelijke lustrumwerkgroep als met de werkgroep Amstelveen. Het was een feestelijke en gezegende dag door, voor en met elkaar waarin wij onze talenten hebben mogen delen en laten

zien. En één ding is zeker, onze GKIN familie beschikt over heel veel talenten! Ik ben God dankbaar voor Zijn leiding, begeleiding en zegen die Hij aan ons als lustrumwerkgroep heeft gegeven en nog steeds geeft, want het lustrumjaar is nog in volle gang!

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals een ieder te bedanken die heeft bijgedragen en nog steeds bijdraagt aan de lustrumactiviteiten dit jaar. Ieders talent dat hiervoor is en wordt gebruikt, groot of klein, daar ben ik heel erg dankbaar voor.

30 jaar GKIN, 6e lustrumjaar, dat is iets wat niet vanzelfsprekend is! Wij zijn dankbaar dat velen onder u in de afgelopen 30 jaar met heel veel enthousiasme en passie uw talenten hebben ingezet ten behoeve van onze kerk en de opbouw van Gods Koninkrijk. Wij zijn u, met name de ouderen, hier heel erg dankbaar voor.

Echter, wanneer wij kijken naar de toekomst van de GKIN, dan is het zichtbaar dat er verandering nodig is, want GKIN is net alles in

het leven ook in ontwikkeling. Laten wij samen, JONG EN OUD, onze talenten bundelen, voor de groei, opbouw en vruchtbare toekomst van de GKIN in de komende 5, 10, 20 jaar of hoelang God onze kerk nog wilt geven. Geef elkaar de ruimte en de kans om talenten te ontwikkelen en te benutten in onze kerk. Dat met name de jongere generaties de ruimte krijgen om binnen de GKIN hun talenten te gebruiken en hun passie voor de Heer en elkaar te laten zien en zo bijdragen aan de opbouw van de kerk en Gods Koninkrijk.

In de GKIN is er een dringende behoefte aan gemeenteleden die hun talenten inzetten voor de Heer, voor Zijn kerk en kerkelijk werk. Denkt u aan de oproep voor nieuwe ouderlingen, de oproep voor nieuwe KND-begeleiders, aanvulling van de beamer-teams etc. Zowel voor landelijke als regionale taken, kunnen wij alle hulp gebruiken. Velen van U zijn wellicht al gevraagd voor een bediening / taak in de kerk, maar hebben dit - om wat voor reden dan ook - niet geaccepteerd. Ik vraag mij soms af, waarom? De talenten die wij van God hebben gekregen, gebruiken wij

met gemak voor ons eigen bestaan, ons thuis, ons gezin, ons werk. Maar waarom hebben wij er zo'n moeite mee om dezelfde talenten te gebruiken voor het bestaan van de kerk, Gods huis, Gods gezin, Gods werk? Waarom kunnen wij onze tijd wel besteden voor ons wereldse bestaan en activiteiten en vinden wij het moeilijk om tijd vrij te maken voor God en kerkelijke activiteiten?

Wat is uw talent? Waarmee heeft God u gezegend? Wees bewust van uw talent en zie dit niet als vanzelfsprekend. Uw talent is Gods gave aan u. Wat u hiermee doet, is uw gave terug aan God! En in alles wat u doet, doe uw best en God doet de rest!

Maar weet, God heeft uw talenten niet gegeven voor uzelf alleen. God doet niet aan exclusiviteit! Uw talent is slechts een klein onderdeel van een groter plan en God wilt dat wij onze talenten delen en bundelen als een **TEAM. Together Everyone Achieves More!**

Warme groet & Gods Zegen,
Ratna Pattiasina

GKIN HYMNE

TEGUHLAH GKIN

WEES STANDVASTIG, GKIN

In ¹	C	F	C - G - C	B ²¹	E	E	Am	Am	
	ī · 7 6 5	4 5 6 7	ī · 2̇ ·	ī · · · ·	7 · 3̇ 3	7 · 3̇ 3	ī · 7 ·	6 · · · ·	
	Te-juh-lah	G-	Kris-tus	Ye-	sus	dam-ping-	i ka-	mu.	
A ⁵	C	G	F	G	D ²⁵	D	D	G	
	ī · 7 6 5	4 3 2 ·	ī · 7 6 6	2̇ 2̇ 5 ·	6 · 4 2	6 · 4 2	7 · 6 ·	5 · · · ·	
	Te-juh-lah	G-	K-I- N,	Te-juh-lah	ber-	di-ri-mu!	Roh-Nya	sla-	
					lu	mem-bim-	bing	ka-	
								mu.	
⁹	C	F	C - G - G	E ²⁹	E	E	Am		
	ī · 7 6 5	4 5 6 7	ī · 2̇ ·	5 · · · ·	7 · 3̇ 3	7 · 3̇ 3	3̇ · 2̇ ·	ī · 7 ī	
	Te-juh-lah	kar-	Tu-	han-	Kris-tus	Ye-	lan	ser-	
		ya-mu		mu.	sus	ber-ja-		ta	
		ba-gi						da-	
								lam	
¹³	C	G	F	G	D ³³	D	G	G7	
	ī · 7 6 5	4 3 2 ·	ī · 7 6 6	2̇ 2̇ 5 ·	2̇ 2̇ 2̇ 2̇	2 2 2 2	5 · 6 3̇	7 · · · ·	
	Te-juh-lah	G-	K-I- N,	Te-juh-lah	me	lang-kah-mu!	In-	jil-	
					per-ju-	ang-an		Nya!	
					me-	ma-syur-			
					kan				
¹⁷	C	F	C - G - C	Teguhlah GKIN					
	ī · 7 6 5	4 5 6 7	ī · 2̇ ·	ī · · · ·	Teguhlah melangkahmu!				
	Te-juh-lah	ke-	u-	tuh-an-mu	Wees standvastig, GKIN				
			se-	la-	Standvastig in uw schreden!				
			lu!		Teguhlah keutuhanmu selalu!				
					Blijf altijd standvastig in uw eenheid!				
C ³⁷	C	G	F	G	Kristus Yesus dampingi kamu				
	ī · 7 6 5	4 3 2 ·	ī · 7 6 6	2̇ 2̇ 5 ·	Jezus Christus staat u bij				
	Te-juh-lah	G-	K-I- N,	Te-juh	RohNya s'lalu membimbing kamu				
			sla-	lu	Zijn Geest zal u altijd begeleiden				
			i-	man-mu.	Kristus Yesus berjalan serta dalam				
					Jezus Christus loopt mee				
					Perjuangan memasyurkan InjilNya!				
					In de strijd ter verkondiging van Zijn				
					Evangelie!				
⁴¹	C	F	C - G - C	Teguhlah GKIN					
	ī · 7 6 5	4 5 6 7	ī · 2̇ ·	ī · · · ·	Teguh s'lalu imanmu				
	Gre-ja	Kris-ten	In-do-	ne- sia	Wees standvastig, GKIN				
			Ne-	der-	Altijd standvastig in uw geloof				
				land!	G'reja Kristen Indonesia Nederland!				
					Indonesisch-Nederlands				
					Christelijke Kerk!				
Out ⁴⁵	C	F	C - G - C	Teguhlah GKIN					
	ī · 7 6 5	4 5 6 7	ī · 2̇ ·	ī · · · ·	Teguh s'lalu imanmu				
					Wees standvastig, GKIN				
					Altijd standvastig in uw geloof				
					G'reja Kristen Indonesia Nederland!				
					Indonesisch-Nederlands				
					Christelijke Kerk!				

Teguhlah GKIN
 Teguhlah berdirimu!
 Wees standvastig, GKIN
 Sta standvastig!
 Teguhlah karyamu bagi Tuhanmu.
 Standvastig in de werken van uw God

Teguhlah GKIN
 Teguh s'lalu imanmu
 Wees standvastig, GKIN
 Altijd standvastig in uw geloof
 G'reja Kristen Indonesia Nederland!
 Indonesisch-Nederlands
 Christelijke Kerk!

NIETS IS STERKER DAN DE LIEFDE

Hij had een indicatie
voor het verpleegtehuis.
Maar zij was daarvoor veel te goed
dus bleef ze achter thuis.
Zo werden ze gescheiden
tegen wil en dank.
Hij tussen vreemde mensen
en zij thuis op de bank.

Ze waren in de tachtig
ruim zestig jaar getrouwd
Het werd haar soms te machtig
want hij deed alles fout
Dat waren dan momenten
dat zij hem heeft verfoeid
Maar ja, na zestig jaren
ben je saam vergroeid.

Maar het kon niet langer
ze moesten uit elkaar
Het afscheid onherroepelijk
na meer dan zestig jaar.
Want het samen blijven
zou te kostbaar zijn
daarvoor was geen geld genoeg.
Het viel hen beiden zwaar.

Zij voelde zich heel schuldig,
hij begreep het niet.
Gedeeld gevoel van eenzaamheid
en bovenal verdriet.
Maar wat ze ook nog deelden
was liefde voor altijd.
Niets sterker dan die liefde
waar niemand hen van scheidt.

GEDICHT

Dapatkan anda memperkenalkan diri anda, keluarga dan aktivitas sehari-hari?

Perkenalkan nama saya Salmon Parlingdung Simanjuntak, biasa dipanggil Salmon. Istri saya bernama Sonya Ulianna Sidabungke. Kami dianugrahi seorang putri bernama Olivia Eliora Eugenie Simanjuntak, umur 8 tahun dan sekarang duduk di grup 5 basisschool. Kami tinggal di Den Haag sejak 5 tahun yang lalu. Saya bekerja di sebuah pabrik yang memproduksi makanan ringan (snack) dan makanan khas Indonesia di Forepark. Istri saya bekerja sebagai perawat di sebuah panti untuk orang-orang lanjut usia di Den Haag.

Bagaimana anda dapat bergabung dengan GKIN Rijswijk-Den Haag dan apa aktivitas pelayanan anda?



Saya mengenal dan bergabung dengan GKIN melalui istri saya. Dia telah lebih dulu beribadah di gereja ini semenjak tinggal di Belanda sekitar 14 tahun yang lalu. Saya terlibat di dalam komisi musik GKIN Rijswijk-Den Haag sebagai bendahara. Selain itu saya juga terlibat sebagai guru sekolah minggu, anggota koor dan song leader. Sonya juga aktif dalam koor, song leader dan kegiatan-kegiatan gereja lainnya seperti bazaar. Dia memilih untuk tidak terlibat di dalam suatu kepengurusan atau komisi karena se-

ringkali juga harus berkerja di hari minggu.

Apa arti keluarga kristen menurutmu dan apakah hal itu dapat diterapkan di GKIN?

Keluarga kristen adalah keluarga yang dibentuk dan dipersatukan oleh Allah sendiri.

Di dalam kitab Kejadian Allah yang berinisiatif untuk menciptakan dan mempertemukan Adam dengan pasangannya yang sepadan yaitu Hawa.



Saya ingin membagi pengalaman saya bergumul dengan TUHAN untuk membentuk keluarga kristen. Setelah saya mengalami lahir baru di saat remaja, maka pada waktu kuliah di Surabaya saya mulai bergumul dan berdoa untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan kehendak TUHAN. Saya pernah dekat dengan beberapa

wanita sebelum saya menikah tetapi saya selalu berdoa untuk menguji apakah benar dia pasangan yang dari TUHAN atau tidak. Istri saya yang sekarang pada awalnya bukanlah orang yang saya doakan tetapi setelah melewati berbagai pergumulan-pergumulan yang berat di dalam keluarga, akhirnya saya mendapat jawaban dari pergumulan saya tentang teman hidup.

Poinnya adalah kita harus bersedia untuk taat dan peka akan jawaban dari TUHAN. Puji TUHAN, tahun ini kami boleh merayakan 10 tahun pernikahan pada bulan Juni yang lalu. Di dalam katekisasi pra nikah yang saya

ikuti di Indonesia saya belajar tentang prinsip segitiga rumah tangga.

Saya percaya bahwa ALLAH yang membentuk rumah tangga - rumah tangga kristen dan DIA juga yang menjadi pimpinan tertinggi dalam kehidupan rumah tangga. Semakin suami - istri dekat dengan ALLAH maka jika kita lihat dari gambar

prinsip segitiga di atas, hubungan suami-istri dan anggota keluarga juga akan semakin dekat dan harmonis. Begitu pula sebaliknya, jika kita menjauh dari ALLAH, hubungan suami-istri akan bermasalah

caya prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam gereja kita GKIN karena semua ini bersumber dari pengajaran yang terdapat di dalam Alkitab. Akhir kata kami sekeluarga mengu-



dan tidak harmonis. Dengan mendirikan bahtera rumah tangga kita di atas batu karang rohani yaitu Yesus Kristus maka keluarga-keluarga kristen akan dapat bertahan dalam menghadapi berbagai gelombang dan badai kehidupan.

Tentu saja saya yakin dan per-

capkan selamat merayakan dan mengikuti bulan keluarga GKIN pada bulan Oktober 2015 ini. TUHAN memberkati kita sekalian.



Beste broeders en zusters,
Mijn naam is Elita Loa-Tan. Ik ben 40 jaar geleden geboren in Amsterdam en woon in Amstelveen. Ik ben inmiddels 7 jaar getrouwd met Martin Loa en samen zijn we trotse ouders van Josephine (5 jaar) en Kyan (2 jaar), ze schelen precies 3 jaar en 1 dag. Ik ben werkzaam bij APG en doe daarnaast een studie over alternatieve beleggingen: CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst). In mijn vrije tijd ga ik graag winkelen, reizen en afspreken met vrienden.

Binnen GKIN regio Amstelveen geef ik al een aantal jaren les aan de kinderen in de crèchegroep

en in de groep 5 t/m 7 jaar, wat ik met plezier doe en ik ben mede-voorzitter van de Kindernevendienstcommissie.

Toen ik 26 jaar was kreeg ik erg last van mijn botten in mijn lichaam, ze waren zeer gevoelig voor de kou en airco. Ik kon zoveel lagen kleding aan, maar nog waren de botten erg pijnlijk, al was het 30 graden en de airco stond aan, dan waren ze ook zeer pijnlijk. Na 4 jaar lang deze pijn te hebben gehad, heb ik besloten om deze last niet meer te willen dragen. Ik begon Jezus te zoeken, want ik wist dat Hij de enige was die mij zou en kon genezen, wanneer wist ik niet, maar er zou een dag komen... daar was ik van overtuigd. Ik heb me verdiept in Gods woorden, Zijn beloftes in de Bijbel gemediteerd en Jezus in mijn leven toegelaten.

De Bijbelverzen in **Matteus 7: 7 - 8** *"Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan"*
en **Jesaja 53: 5** *"...Zijn striemen brachten ons genezing"*



gaven mij veel hoop en ik hield me vast aan deze woorden.

In 2005 ben ik naar een gebedsgenezingsdienst gegaan en tijdens deze dienst heb ik toen mijn genezing mogen ervaren, de warmte van genezing was een bijzondere ervaring en sindsdien is mijn leven volledig veranderd, mijn hart is iedere dag weer dankbaar voor dit wonder en voor vele andere zegeningen en wonderen.

Wat betekent christelijk gezin in uw ogen, en denkt u dat dit wel

toegepast kan worden binnen GKIN?

Binnen een christelijk gezin zie ik vrede, blijdschap en eensgezindheid. Het gezin levert een bijdrage aan de gemeente door onder andere het vervullen van kerkelijke taken. Aan een ieder is een taak toevertrouwd, daar waar hij/zij talenten voor heeft gekregen. Iedereen vult elkaar aan. Daarnaast is het vertellen over God ook belangrijk en Hem in ons leven te blijven betrekken, samen Bijbellezen en samen bidden.

EEN GROEIENDE KERK

“Gebruik de talenten die God ons heeft toevertrouwd”

(N.a.v. 2 Timotheüs 1: 3-14)

De opmerking ‘de kerk in Nederland krimpt’ is een open deur. We merken het in onze eigen kerk. Al jaren achtereen verliest de Protestantse Kerk in Nederland leden. Ook in onze stad is dit het geval. Zo zelfs dat kerkgebouwen worden afgestoten en het aantal predikanten afneemt. En ook wij als Marcuskerk gemeente merken dat we het kleiner worden. In Nederland – en Europa – lijkt de kerk niet te groeien maar te krimpen.

Toch is dit maar ten dele waar. Zaterdag 27 juni was ik te gast bij de Gereja Kristen Indonesia Nederland (de GKIN), de Indonesisch Nederlandse Christelijke Kerk. Zij vierden die dag hun 30 jarig bestaan. Naast de gemeente die in Den Haag, in onze Marcuskerk samenkomt, bestaat deze kerk uit gemeenten in Amstelveen, Arnhem-Nijmegen, Rotterdam-Dordrecht en Tilburg en uit huisgemeenten in Steenwijk, Kampen, Paterswolde en Antwerpen.

De voorzitter van de landelijke kerkenraad, br. Paul Thé, vertelde dat de GKIN onder de bezielende leiding van de toenmalige enige predikant, Dr. R. Budiman, in 1985 is gestart met 30 leden. Nu, dertig jaar later, telt de GKIN 1400 leden! En de kerk groeit nog steeds. Ook de gemeente in Rijswijk-Den Haag. Niet alle kerken in Nederland krimpen dus. In onze Marcuskerk gebeurt ook het tegenovergestelde!

Een van de predikanten van de GKIN, ds. Johannes Linandi, grapte dat de afkorting GKIN nogal eens wordt uitgelegd als ‘een Gezellige Kerk met Indonesische koekjes en Nog veel meer’. Een typering die ook wij herkennen. De contacten met onze broeders en zusters van de GKIN zijn altijd Gezellig. Ook al begrijpen we de Indonesische woorden niet allemaal, met hun Koekjes en Nog veel meer weten we wel raad.

Tijdens de jubileumkerkdienst gaf ds. Linandi ook nog een andere duiding van de letters GKIN. Hij deed dit naar aanleiding van Bijbelwoorden uit 2 Timotheüs 1, waar Paulus zijn leerling Timotheüs oproept om de talenten die god hem heeft toevertrouwt te gebruiken. Ds. Linandi riep de GKIN-ners op om werkelijk GKIN-ner te zijn:

G: Gebruik de talenten die God u ieder van ons heeft toevertrouwd. Alleen zo kunnen we een missionaire gemeente zijn, anderen tot zegen.

K: doe dit in de kracht van de Geest, een geest van kracht, liefde en bezonnenheid (vs. 7). Schaam je daarbij het evangelie niet (vs. 8).

I: doe dit in verbondenheid met broeders en zusters. Een gemeenten is geen optelsom van individuen, maar een gemeenschap. Samen staan we sterk. Samen, ook met broeders en zusters van andere kerken.

N: dit alles in de Naam en ter ere van de Here Jezus. Het gaat niet om de groei en bloei van de GKIN, maar om Christus. Het gaat erom vast te houden aan het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn (vs. 13).

Ds. Linandi riep zijn hoorders op om deze wijze GKIN-ner te zijn. Een oproep die niet alleen voor onze Indonesische broeders en zusters geldt, maar evenzeer ook voor ons.

Tijdens de jubileumdag werd ook een boek gepresenteerd met bijdragen en preken van de eerste predikant van de GKIN, Dr. Rudy Budiman. In het boek is ook zijn preek uit 2007 opgenomen over 'de identiteit en missie van de Christen' (n.a.v. 1 Korintiërs 6:19-20). Het slot van deze preek zijn ook voor ons veelzeggend:

“Er is een identiteitscrisis bij vele christenen. Wij roepen het uit: keer terug naar je wortels, naar de christelijke identiteit die Christus' sterven en opstanding jou biedt en begin aan een nieuwe missie. Jij bent geen stumper. Jij bent een kind van de allerhoogste Koning, met een heerlijke roeping om de wereld te redden. Kijk overal om je heen, steek je handen uit de mouwen en help velen om Christus' wil. Werk aan een Koninkrijk dat komt. Een Koninkrijk

dat niet te stuiten is, omdat het God zelf is die daaraan werkt. Vele profeten hebben ervan geprofeteerd, het zal zeker komen. Houd je licht brandende.”

(Dr. Rudy Budiman, ***U bent kostbaar in Gods ogen***, blz. 54).

We wensen de GKIN een heel goede en gezegend jaren toe, in de hoop ook binnen de Marcuskerk elkaar steeds meer tot zegen te mogen zijn.

Ds. R. de Reuver

www.Houkes-Horeca-Applications.nl

06-53984260



收銀機系統(中、英、荷、印尼文)，專為餐館/薯店/外賣店量身訂做!

Afrekensysteem voor Chinese en Indonesische restaurants. In het indonesisch, chinees, nederlands en engels. We passen de kassa aan voor uw restaurant. Computer slechts 1 kg en geruisloos. Verdere informatie bij Bart Houkes, 06-53984260

Kasa komputer untuk restoran Indonesia dan Cina di Nederland. Menggunakan bahasa Indonesia, Cina, Belanda dan Inggris. Kasa sistem berukuran 1 kg, tidak berisik dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan restoran Anda. Untuk Informasi lebih lanjut hubungi Bart Houkes, 06-53984260

VG SERAPHIM *REGIO RWDH*



GKIN ACTIEF!

Deze Vocal Group is ontstaan uit het verlangen van enkele vrienden om God met lof te prijzen. Vanaf mei 2014 zijn de erediensten maandelijks opgeluisterd door onze zang; de VG had toen nog wisselende leden. Nadat we het gevoel hadden klaar te zijn om te groeien en om beter te worden in deze bedieningsvorm, zijn alle leden het eens geworden om een professionele coach in te brengen. Farman Purnama als zangcoach heeft ons verwezen naar de juiste zangtechniek en ons verbeterd in onze competenties en mogelijkheden als zanggroep. In vijf maanden zijn we door het leerproces gegaan van zowel zang-muziek-technisch, als interacties en groepsvorming. Dit heeft geresulteerd in de vorming van deze Vocal Group Seraphim.

We hopen dat de bediening van VG Seraphim een zegen zal zijn voor anderen.

Ocha Siburian

Ik heb een zeer goede indruk (van de zangles), omdat deze mijn houding en de manier waarop ik zing heeft veranderd, bijvoorbeeld:

- Als je zingt moet je niet jouw stem forceren (alsof je met jouw stem iets duwt), want dan produceer je geen mooi geluid;
- Als je de woorden "Lord" of "God" zingt, dien je deze zacht te zingen omdat we dan met God aan het spreken zijn of iets aan Hem vragen.

Irene Noteboom

Deze zangles testte jouw doorzettingsvermogen en geduld (ook het geduld om pijn aan de benen te dragen doordat je zo lang moest staan ☺ ☺ ☺ ...)

En het belangrijkste!!... vroeger, als ik klaar was met zingen, kreeg ik meestal een hese stem. Maar sinds ik getraind ben, kan ik blijven zingen met een stem die goed blijft en mijn mond wordt niet moe. En vergeet niet, als je zingt moet je je voorstellen dat er 'Basoballetje' (indien nodig zelfs Basketbal) in je mond zit, zodat je een goede resonantie verkrijgt tijdens het zingen; zo zing je dus niet schel en plat. Vergeet niet om jouw bekken te gebruiken als ondersteuning om meer adem te hebben / langer adem te houden. Dit alles helpt me om te zingen.

Ine Susanto

Voeg een "U"! (Stel je de letter U voor aan jouw aangezicht).
Plaats de "I"! (Stel je de letter I voor aan jouw aangezicht).
Gebruik jouw bekken! (Zwaaien die handel ...)

Deze drie tips en trucs uit de Zangles hebben mij geleerd om goed te kunnen zingen. Maar het was niet gemakkelijk om ze in praktijk te brengen.

Reza Pramana

Ik wil zeggen: "Bedankt, Farman ... en veel succes met al jouw dromen! Hopelijk ken jij mij nog als we in de toekomst elkaar in Jakarta treffen... ☺ ☺ ☺"

Elleke Pusung

Een mooie kans om te kunnen groeien in zang binnen de VG. Behalve het zingen ervoer ik ook saamhorigheid, plezier, maar ook serieus werken aan het verbeteren van onze technieken.

Gita van Duijn

VG Seraphim => een intensieve training met volle discipline + humor en gelach = saamhorigheid, eenheid en zeer mooi klinkend koor!

Meilany Gunawan

Ik ben dankbaar dat ik aan de training met Farman kon deelnemen. Tijdens de oefeningen pakte hij het heel serieus aan en was hij grondig in het doornemen van de tekortkomingen van ieder van ons. Hij gaf technische oplossingen ter verbetering van onze zang. Farman's bezieling voor de liederen was ook erg groot, waardoor ik in staat was om te voelen hoe mooi het was om de Heer lof te prijzen.

Salmon Simanjuntak

Ik heb mas Farman leren kennen sinds ik actief meedeed aan het koor op de middelbare school. Ik had niet verwacht dat de Heer mij de mogelijkheid gaf om door hem te worden opgeleid, zelfs nu ik niet in Indonesië ben. Wat een zegen!

Tya Hapsari

Hoewel ik pas later aan de Zangles deelnam, vond ik dat ik nog veel kreeg te leren over zangtechniek. Elke dag, onderweg naar- en van mijn werk, midi tenor (red: stemopname) klonk aldor in de auto ... Mijn dank aan Farman en succes voor Seraphim ... Blijf doorgaan ...

Steve Langie

Wanneer zou ik goede zangtechniek kunnen leren, rechtstreeks van een expert, met daarbij het doel om de Heer te dienen? Wat een waardevolle ervaring! Hopelijk wordt VG Seraphim steeds meer eensgezind en wordt dat wat uit de

Zangles is geleerd goed onthouden en blijvend in praktijk gebracht. ☺ ☺ ☺

Dissy Ulina



Zingen blijkt niet makkelijk te zijn! Stel je voor, in plaats van alleen jouw stem te gebruiken, moet je ook een soepel bekken hebben als een buikdanseres. Je moet jouw mond wijd openen alsof je aan het gapen bent of een basoballetje aan het eten bent. Als je al deze dingen tijdens het zingen moet toepassen dan ervaar je pas dat het helemaal niet makkelijk is om te zingen !!

Reynitha Panjaitan

Ik zal de HERE zingen, zolang ik leef, ik zal mijn God psalm zingen, zolang ik ben” (Psalm 104:33).

Wat een zegen om deel te mogen nemen aan deze Zangles. Wat een zegen om van een professionele Tenor, met het hart op de juiste plek, te mogen leren. Wat een zegen om de uitdaging aan te mogen gaan, samen met mijn geloofsgenoten, om er iets moois van te maken. Wat een zegen om te mogen ervaren, dat ‘eenheid in verscheidenheid’, zowel in zang als in groep, zo mooi maar o.. zo moeilijk is. Wat een grote zegen om onze God met zang en muziek te mogen dienen!

Grace Verhagen





GKIN Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB)

Verslag over 3e kwartaal: juli t/m september 2015

Opgesteld door: Scriba, verslagdatum 02-09-2015.

1. Pastorale zorg:

- Regio Amstelveen e.o.: ds. J. Linandi.
- De afdeling Noord / Oost Nederland (Steenwijk, Kampen, Paterswolde): ds. J. Linandi.
- Regio Rotterdam-Dordrecht e.o.: ds. S. Tjahjadi.
- Regio Rijswijk-Den Haag e.o.: ds. S. Tjahjadi.
- Regio Arnhem-Nijmegen e.o.: via regionale kerkenraad
- Regio Tilburg e.o.: via regionale kerkenraad

2. Huissamenkomsten:

- Regio Amstelveen: 1 maal per maand op 4^{de} donderdag om 11.00 uur in de Heilige Geest kerk te Amstelveen.
- Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: eenmaal per maand op 4^{de} zaterdag om 14.00 uur te Eesveen (bij Steenwijk), of te Kampen, of te Paterswolde.
- Regio Amstelveen, afd. Almere: 1 maal per 2 maanden op de laatste vrijdag van de maand. Locatie: Almere, bij verschillende gezinnen thuis. Tijdstip: 18:30 uur.
- In Huize "Patria" in Bussum: 1 maal per 3 maanden een zondagsdienst door de GKIN, o.l.v. ds. J. Linandi.
- Regio Arnhem-Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag.
- Regio Rotterdam-Dordrecht: laatste vrijdag van de maand om 19:30 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Antwerpen: Tweede zondag van de maand, aanvang 15:00 uur.

3. Catechisatie:

- In Amstelveen, Rijswijk-Den Haag, Rotterdam-Dordrecht, Arnhem-Nijmegen en Tilburg volgens afspraak.

4. Bijbelstudie:

- Amstelveen, 2^{de} vrijdag van de maand Heilige Geest Kerk in het Indonesisch en Nederlands, o.l.v. ds. J. Linandi, zr. Linda

- Kwee, zr. Theya Tjoe Fat- Njoo.
- Amstelveen, Bijbelstudie/sharing Jongeren Embrace, elke 1^{ste} en 3^{de} vrijdag van de maand om 20:00 uur.
- Wognum: 4^{de} vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi.
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2^{de} en 4^{de} dinsdagavond om 19:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Nederlands, 1^{ste} vrijdag van de maand om 12:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rijswijk-Den Haag: Gespreksgroep voor senioren, 3^{de} vrijdag van de maand, bij gemeentelid thuis.
- Rotterdam-Dordrecht: 3^{de} woensdagmiddag van de maand om 13:30, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rotterdam-Dordrecht: 3^{de} vrijdagavond van de maand om 19:30 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Arnhem-Nijmegen: 2^{de} woensdag of 2^{de} vrijdag van de maand.
- Arnhem-Nijmegen: Bijbelstudie voor studenten volgens afspraak.
- Tilburg: 3^{de} vrijdag van de maand.

5. **Groeigroep:**

- Tilburg: 2 maal per maand dinsdagavond, o.l.v. br. Iskandar Gandasasmita.-
- Rijswijk-Den Haag: Pasutri, iedere eerste vrijdag van de maand om 18:30 uur.

6. **Diaconie:**

Nvt.

7. **Beëindiging ambtsperiode:**

Nvt.

8. **Bevestiging ouderling / overige ambten:**

- 23-08-2015: zr. Bea Tan, regio Rijswijk-Den Haag in de Marcuskerk te Den Haag.

- 9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en):**
- 20-06-2015: Landelijke kerkenraadsvergadering in de Kruis kerk te Arnhem.
 - 18-07-2015: Ingelaste Landelijke Kerkenraadsvergadering in de Heilige Geest kerk te Amstelveen.
 - 19-09-2015: Moderamenvergadering in de Pauluskerk te Tilburg.
- 10. Geboren:**
- 08-08-2015: is Daphne Eleonar Maheswari Hasibuan geboren in Den Haag, eerste dochter van Hesti en Davied Hasibuan van regio Rijswijk-Den Haag.
- 11. Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis:**
- 12-07-2015: In de Immanuelkerk te Rotterdam, is, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, het sacrament van de Heilige doop bediend aan Matthew Halomoan Gerhardus Wenker, zoon van zr. Yolanda en br. Marcus Wenker.
 - 19-07-2015: In de Kruiskerk te Arnhem, is, onder bediening van ds. J. Linandi, het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Jade Sarah Maria Heezen, dochter van br. Jos en zr. Erni Heezen.
 - 23-08-2015: In de Marcuskerk te Den Haag, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, is de Geloofsbelijdenis afgelegd door br. Cyril Gabriël Voorneman
 - 23-08-2015: In de Marcuskerk te Den Haag, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, is de Geloofsbelijdenis afgelegd door br. Anthonie Quist
 - 23-08-2015: In de Marcuskerk te Den Haag, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, is de Geloofsbelijdenis afgelegd door br. Hans Ronald Janssen.
 - 23-08-2015: In de Remonstrantdoopgezindekerk te Nijmegen, onder bediening van ds. Johannes Linandi is, op verzoek van GKI Beringin - Semarang, de Geloofsbelijdenis afgelegd door br. Arsi Aditya.

12. **Nieuwe dooplidmaten / belijdend lidmaten:**

- 12-07-2015: Matthew Halomoan Gerhardus Wenker, dooplid
- 19-07-2015: Jade Sarah Maria Heezen, dooplid
- 23-08-2015: Cyril Gabriël Voorneman, belijdend lid
- 23-08-2015: Anthonie Quist, belijdend lid
- 23-08-2015: Hans Ronald Janssen, belijdend lid

13. **Overleden:**

- 12-06-2015: Op 41 jarige leeftijd in Den Haag overleden, mw. Karin van Vendeloo, dochter van zr. Mart Pelupessy, gemeentelid van regio Rijswijk-Den Haag.
- 23-06-2015: In Huize Raffy Breda is overleden, mw. The-Tan Tjin Hing (tante Wies). Tante Wies was weduwe van wijlen dhr. The Bian Hong.
- 07-07-2015: Op 89 jarige leeftijd overleden in Heemstede, mw. Jenny Kawalusan-Gunawan van regio Amstelveen en voorheen regio Arnhem-Nijmegen.
- 02-08-2015: Op 21 jarige leeftijd overleden in Jakarta, dhr. Arkadius Bayu Natio Sihombing, neef van zr. Phia Sinambela van regio Arnhem-Nijmegen.
- 17-08-2015: Op 94 jarige leeftijd in Purmerend overleden, mw. Nora Soebrata, moeder van zr. Hanna Tan-Liem en schoonmoeder van br. Tan Kok Liang van de regio Amstelveen en moeder van br. Boy Soebrata en schoonmoeder van zr. Maria Soebrata-Paskalina van regio Rijswijk-Den Haag.
- 24-08-2015: Op 75 jarige leeftijd, in Medan, Indonesië overleden, mw. Helena Elisabeth Warella, moeder van Joli Tanah toe en schoonmoeder van Jeffrey Tanahatoe van regio Amstelveen.
- 26-08-2015: Op 69-jarige leeftijd te Almelo, dhr. Cornelis Johannes Pattiasina, broer van zr. Fien Huwaë-Pattiasina en br. Wim Pattiasina van regio Amstelveen.
- 04-09-2015: Op 85 jarige leeftijd in Tatelu, Indonesië, overleden, dhr. Hendrik Polii, vader van zr. Astrid Staal en schoonvader van br. René Staal van regio Amstelveen.

14. Huwelijksinzegening:

- 18-07- 2015: Huwelijksbevestiging en inzegening van br. Bertram Flesch en zr. Denica Riadini te Vaals door ds. Binsar Pakpahan.
- 29-08-2015: Huwelijksbevestiging en inzegening van br. Piet van der Roest en zr. Debby Siem in de Heilige Geest kerk te Amstelveen door ds. J. Linandi.
- 19-09-2015: Huwelijksbevestiging en inzegening van br. Hong Djien Ong en zr. Swan Ing Oei in de Heilige Geest Kerk te Amstelveen door ds. J. Linandi.

15. Bouwfonds GKIN Amstelveen:

- Bouwfonds bedroeg per 26 augustus 2015: € 442.907,72.

16. Landelijke activiteiten:

- Nvt

17. Jongerenactiviteiten

- 04-07-2015: Landelijke jongerendienst met het thema "What If" in de Marcuskerk te Den Haag.
- 05-09-2015: De jongerencommissie van regio Tilburg heeft op zaterdag 5 september 2015 een actief jongerenuitje georganiseerd naar Brugge in het kader van een spannend spel dat is gebaseerd op "Wie is de Mol?"

18. Regionale activiteiten:

- Amstelveen:
 - 1e zondag van de maand : Gemeente bidstond
 - 11-07-2015: Seniorenuitje naar Biesbosch
 - 08-08-2015: Ibadah Padang bij de Gereformeerde kerk te Kortenhoef o.l.v. ds. Y. Pantou
- Arnhem-Nijmegen:
Geen activiteiten.
- Rijswijk-Den Haag:
 - 04-09-2015: PaSuTri bijeenkomst in de Marcuskerk te

Den Haag.

- 12-09-2015: Bazaar in de Marcuskerk te Den Haag.
- 20-09-2015: Gezamenlijke dienst met gemeente Marcuskerk.
- 26-09-2015: Lezing "Ik Kan Het", georganiseerd door de Seniorencommissie. Een praktische geheugentraining onder leiding van zr. Joyce Tjan van regio Arnhem-Nijmegen.

- Rotterdam-Dordrecht:
Geen activiteiten.

- Tilburg:
- 12-09-2015: Bazaar in de Pauluskerk te Tilburg.



TOKO

JADI

Indonesische delicatessen

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
14.00 - 20.30
maandag gesloten

Torenlaan 21a, 1251 HE Laren

☎ (035) 531 8788

📠 (035) 538 1311

Toko Sil

Als je wat lekkers wil!

*Catering en afhaal
van authentieke en heerlijke
Indonesische gerechten bereid met
dagverse producten, groenten & vlees.*

Almkerkplein 50, 2134 DR Hoofddorp

T. 023 – 5619893 E. info@tokosil.nl

www.tokosil.nl

Openingstijden (7 dagen open):

Zondag en maandag van 16:00 tot 20:00 uur

Dinsdag t/m zaterdag van 12:00 tot 20:00 uur

COLOFON

Uitgever

Gereja Kristen Indonesia Nederland

Kerkelijk Bureau

Heuvelstraat 141

5038 AD Tilburg

✉ LKB@gkin.org

Secretariaat GKIN Nieuws

Zonnehof 107

2632 BJ Nootdorp

Redactie

Ds. J. Linandi

Ds. S. Tjahjadi

Jan van den Driest

Monica Natanael-Kusumadjaja

Kristina Santi Prijatna

Sarah Olivia Steller

L.F. Targanski

Contactpersonen:

Ande Waardenburg-Pattiwael

Layout

Elvina B. Budisantoso

Reynitha Panjaitan

Anton Quist

Penningmeester

Jan van den Driest

Rekeningnummer GKIN Nieuws

ING: NL19INGB0002618290 te Den Haag

Rabobank: NL23RABO0302301305 te Den Haag

Advertentiewerving en Mailing

Tio Sien Tjwan

Jan van den Driest

Ien Dalesstraat 1, 5122 BX Rijen

☎/📠 (0161) 228 041

✉ jan.vandendriest@gkin.org

Emailadres GKIN Nieuws

✉ gkinnieuws@gkin.org

Bezoek ook de website van de GKIN

<http://www.gkin.org>