

"Leven om Zijn plan te vervullen"

Bijbellezing: Efeziërs 2:8-10

Dierbare broeders en zusters van de Heer Jezus,

In zijn boek 'Selamat Menabur' (= Succes met het zaaien) vertelt dominee Andar Ismail over een student die aan Kung Fu Tse vroeg: "Leraar, hoe langer we leven en hoe meer we leren, hoe meer we weten. Wat moeten we van al deze dingen het meest weten en leren? Kalm antwoordde de leraar: "Li"

Volgens Confucius (in het Chinees Kung Fu Tse), een Chinese filosoof uit de 5e eeuw voor Christus, (foto 1) is het meest noodzakelijke om "li" te kennen en te oefenen. Wat betekent "li"? Li betekent een rol die in overeenstemming is met de natuur, correct gedrag of juiste levenshouding. Iedereen heeft een of meerdere "li". Als elke persoon zijn "li" uitvoert, zal er harmonie zijn in het gezinsleven, in de samenleving en zelfs in het universum, wat een weerspiegeling is van de menselijke relatie met God.



De leer van Confucius is echter eerder eerder horizontaal, namelijk menselijke relaties met anderen en de natuur, dan verticaal, namelijk relaties met God. Met andere woorden, de leringen van Confucius zijn menselijker, die mensen als onderwerp hebben en prioriteit geven aan menselijke waardigheid.

Het is interessant dat enkele jaren later Socrates, een filosoof uit Griekenland, (foto 2) via zijn leerling Plato een soortgelijke leer ontwikkelde (foto 3). Hij leerde dat elk object een *Arete* heeft, namelijk een onderscheidende functie of voordeel. Bijvoorbeeld (Foto 4 - potloodtekening). De arete van een potlood is een hulpmiddel om te schrijven. Maar het kan ook worden gebruikt om mensen toe te werpen of men kan er mensen mee op het hoofd tikken. Het kan ook worden gebruikt om in oren of neus te peuteren, maar het is niet de arete van een potlood. De belangrijkste functie is een schrijfhulpmiddel.



Evenzo heeft iedereen arete, namelijk het vermogen om rationeel te handelen, menselijk te zijn en goed te doen. Als iemand geen arete heeft, wat heeft het dan voor zin om te bestaan?

Broeders en zusters, wat nog interessanter is, is dat enkele honderden jaren later Jezus Christus iets onderwees dat parallel loopt aan de concepten "li" en "arete". Volgens Jezus heeft elk van zijn discipelen een "rol" in zijn leven.

In onze passage van vandaag legt de apostel Paulus ook onze kern of identiteit uit als Gods schepping, geschapen door Christus Jezus. Dat wil zeggen, iedereen die zijn zonden wil belijden en Jezus als zijn verlosser wil aanvaarden, dat is het werk van Christus. Dus als volgelingen van Christus zijn jullie en ik Gods schepping of meesterwerk. Als meesterwerken van beroemde kunstenaars als van Gogh, Rembrandt, Picasso zo duur zijn (Foto 5), wij mensen, ieder van ons en ongeacht de omstandigheden, zijn Gods meesterstuk, natuurlijk heel waardevol.



Behalve dat het waardevol is, is ons leven als mens, vooral als gelovige, ook gemaakt met een ontwerp dat de intenties, doelen en wil van onze Schepper laat zien. Het leven van een christen moet dus geleid worden door Gods doel, niet door onze persoonlijke doelen. Efeziërs 2:10a zegt: “Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid”. Als handwerk van God, is ieder van ons de vrucht van Zijn grote werk. Hij ontwierp ieder van ons uniek, niet als massaproduct, zodat ieder van ons ongeëvenaard is in deze wereld.

De passage uit Efeziërs 2:1-10 spreekt van Gods genade. Toen wij, menselijke wezens die door God waren geschapen, in zonde vielen en de glorie van God in ons verloren, heeft hij de mensheid opnieuw geschapen door ons te redden en "wedergeboren" te laten zijn in Christus Jezus. Dat wil zeggen, wij als mensen die zijn door de zonde gestorven, maar onze oorspronkelijke manier van leven is gered, opgestaan en levend gemaakt samen met Christus.

En ons nieuwe leven in Christus is niet alleen "van" iets bevrijd (van alle straffen en gevolgen van onze zonden). Het betekent dat redding Gods geschenk of genade is, en wordt ontvangen door geloof (vers 8). Redding is voor ons niet het resultaat of de inspanning van de mens, maar een geschenk van God. Laten we daarom ons niet erop laten voorstaan (vers 9).

Dus als we beseffen dat we bestaan als zondaars die gered zijn, zouden we dan niet dankbaar moeten zijn? Van een onzeker bestaan vanwege de straf op de zonde, zijn we verlost en kinderen van God gemaakt. In feite zijn we "op" iets voorbereid, namelijk om goede werken te doen, die God van tevoren heeft voorbereid. En “Hij wil dat we de weg gaan van de goede daden die God heeft voorbereid” (vers 10b).

Leven in de goede werken die God wil en van tevoren heeft voorbereid, betekent leven om Zijn plan voor ieder van ons te vervullen. Het ontwerp van de schepping is voor ieder van ons onderscheidend of uniek omdat God ons niet gelijk heeft geschapen. Hij stopte specifieke dingen in ieder van ons. Of met een andere verklaring, we zijn door God opgenomen in Gods ontwerp of scenario van redding voor deze wereld.

We hebben allemaal een rol die we moeten vervullen, zodat Gods plan of scenario kan worden vervuld. We zijn allemaal betrokken bij de realisatie van deze grote missie van God, namelijk het redden en herstellen van een wereld die tot zonde is vervallen. En Gods reddingsmissie is altijd holistisch. Dit betekent dat Gods redding en herstel de persoon omvat (de mens als individu), de samenleving en al Gods andere scheppingen.

Dierbare broeders en zusters van de Heer Jezus,
Ons leven in deze wereld is dus niet alleen goed doen, maar de rol die God ons heeft gegeven zo goed mogelijk naleven. Hebben we al die tijd de dingen gedaan die God voor ons leven heeft ontworpen, of zijn we gewoon bezig met het najagen van onze eigen plannen? Daarom wordt het erg belangrijk om de rol te vinden die God in ons leven heeft voorbereid.

Als we een tijdje geleden het nieuws op social media hebben gevolgd, vooral youtube, zullen we nieuws vinden over een Indonesisch meisje die viraal ging en de wereld schokte met haar stem. Zij kreeg vanwege haar uitstekende prestatie een rechtstreeks ticket voor de halve finale van America's Got Talent (AGT) 2023. Alle juryleden en toeschouwers, zowel aanwezig als meekijkend op youtube, stonden versteld. Laten we de videoclip bekijken (videoclip 1)

Dierbare broeders en zusters van de Heer Jezus,
Putri Ariani is de naam van de zangeres en ze is pas 17 jaar oud. En het bijzondere aan haar is dat zij, sinds ze 3 maanden oud was, niet meer kan zien oftewel blind is. Niet alleen is haar stem buitengewoon, zij is ook in staat om veel liedjes te componeren. Ze kan zelfs spontaan een goed nummer maken. Op 8-jarige leeftijd won zij de Indonesia's Got Talent-wedstrijd.

Natuurlijk staan wij en de wereld versteld van het vermogen of talent van Putri Ariani, maar we zijn eigenlijk nog meer verbaasd over haar Schepper. Putri Ariani is slechts een van Gods meesterwerken. God laat zien dat iemand die geboren is met fysieke beperkingen hem er niet van weerhoudt om een zegen en een inspiratie te zijn voor andere mensen in de wereld.

Volgens haar levensgetuigenis zijn haar huidige prestaties niet zonder worstelingen bereikt. Zij heeft afwijzingen ervaren. Zij werd ook belachelijk gemaakt en genegeerd door mensen vanwege haar lichamelijke beperking. Zij was teleurgesteld en gaf het bijna op. Maar met de steun van haar ouders en de mensen om haar heen, slaagde Putri erin om op te staan en een "rol" in haar leven te vinden. Het is niet gemakkelijk en het kost moeite om een "rol" te vinden en die "rol" zo goed mogelijk uit te voeren.

We kunnen leren van beroemde mensen in deze wereld, die worstelden om de rol te vinden die de Schepper hen in hun leven gaf. Albert Einstein, tot de leeftijd van 4 kon hij niet praten en werd als een idioot beschouwd omdat hij leed aan dyslexie. Maar nadat hij herhaaldelijk was afgewezen en uiteindelijk op school werd geaccepteerd, kon hij zich ontwikkelen tot een genie.

Ludwig van Beethoven had in zijn leven ooit een depressie doorgemaakt omdat hij doof was en gehoorapparaten nodig had. Zelfs toen hij erin slaagde zijn beroemde negende symfonie te creëren, gebruikte hij nog steeds zijn hoortoestellen. Thomas Alva Edison, wiens verhaal

luidde dat hij als een dom kind werd beschouwd en van school werd gestuurd. Maar zijn ouders leerden hem via thuisonderwijs. Vanwege zijn doorzettingsvermogen en harde werk slaagde Thomas Alva Edison als de uitvinder van elektriciteit, wat zeer gunstig is voor het menselijk leven in deze wereld. (videoclip 2)

Dierbare broeders en zusters van de Heer Jezus,
We zijn door God geschapen, niet alleen om te leven, maar om te leven volgens Zijn plan of om Zijn plan te vervullen. Bovendien is het leven zinloos. Laat daarom ons leven een zegen zijn voor anderen en Zijn getuigen waar jullie zijn. We vervullen de rol die God aan ieder van ons heeft toevertrouwd. God zegene ons. AMEN.