



"Intergenerationele Estafette van het Licht van Kerst"

Johannes 1:1-13

Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus,

Om mijn preek te beginnen, wil ik degenen die in de kerk aanwezig zijn en ook degenen die thuis deze dienst via livestream volgen, uitnodigen om de volgende korte video te bekijken.

Een estafettewedstrijd video youtube :

<https://youtube.com/shorts/yaefD0b-xnU?si=-U7Yhi6tyg86sdNI>

Een estafettewedstrijd is een prachtige metafoor voor samenwerking, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Om een estafette te winnen, is snelheid

Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,

Untuk mengawali khutbah saya, saya ingin mengajak jemaat yang hadir di gereja dan juga jemaat yang menyaksikan kebaktian ini dari rumah melalui siaran langsung untuk menyaksikan video singkat berikut ini.

Sebuah video perlombaan estafet youtube :

<https://youtube.com/shorts/yaefD0b-xnU?si=-U7Yhi6tyg86sdNI>

Lomba lari estafet adalah sebuah metafora yang luar biasa untuk kerja sama, kepercayaan dan tanggung jawab. Untuk memenangkan lomba lari estafet, kecepatan memang

belangrijk, maar nog belangrijker is de overdracht van het stokje. Als de stok niet juist wordt doorgegeven, maakt het niet uit hoe de ronde wordt gelopen; de wedstrijd is verloren. Verschillende principes zijn cruciaal voor een succesvolle estafette:

1. Een goede gecoördineerde overdracht.

Dit betekent dat timing, voorbereiding en vertrouwen belangrijke eigenschappen zijn.

2. Iedere loper kent zijn rol. Niet iedereen loopt hetzelfde stuk, maar iedereen draagt bij.

3. Blik op de finish. Het team werkt samen aan een gemeenschappelijk doel, waarbij geen individuele prestaties centraal staan.

Deze principes kunnen we toepassen op onze roeping als dragers van het Licht van Christus als persoon, als gezin en in het bijzonder als gemeente GKIN regio Rijswijk-Den Haag.

Onze roeping is niet alleen om het Licht zelf te ontvangen, maar om het door te geven aan anderen, generatie na generatie.

penting, namun yang lebih penting lagi adalah penyerahan tongkat estafet. Jika tongkat tidak di serahkan dengan tepat, tidak masalah bagaimana putaran diselesaikan; perlombaan akan kalah. Beberapa prinsip penting untuk estafet yang sukses:

1. Serah terima yang terkoordinasi dengan baik. Ini berarti waktu, persiapan dan kepercayaan diri adalah karakter penting untuk dimiliki.

2. Setiap pelari mengetahui perannya. Tidak semua orang berlari di lintasan yang sama, tetapi semua orang berkontribusi.

3. Lihatlah ke garis finis. Tim bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, bukan untuk pencapaian individu.

Prinsip-prinsip ini dapat kita terapkan dalam panggilan kita sebagai pembawa Terang Kristus sebagai individu, keluarga dan terutama sebagai jemaat GKIN wilayah Rijswijk-Den Haag.

Panggilan kita bukan hanya untuk menerima Terang itu sendiri, tetapi juga untuk meneruskannya kepada orang lain, dari generasi ke generasi.

In Johannes 1:1-5 wordt verteld over Het Licht dat in de wereld kwam en de woorden waarmee Johannes zijn evangelië begint, brengen ons direct naar de diepste theologische fundamenten van ons geloof.

In het begin van Johannes' evangelië lezen we over het Woord dat in het begin bij God was, dat God zelf is en dat leven en licht geeft aan mensen. Johannes zegt in vers 5:

"Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen."

Deze woorden weerspiegelen de openingszin van Genesis 1:1: "*In het begin schiep God de hemel en de aarde.*" Johannes laat zien dat Jezus niet een man is die op een bepaald moment in de geschiedenis verschijnt, maar Hij is het eerste Woord dat bij God was en zelf God is. Het Woord is het begin van alle dingen en het begin van alle leven.

Dat licht, dat Johannes beschrijft, is Jezus Christus. Hij is het eeuwige Woord dat vlees werd om ons te redden. De komst van Jezus is het moment waarop het Licht in de wereld werd gebracht. Maar het

Dalam Yohanes 1:1-1-5 diceritakan tentang Terang yang telah datang ke dalam dunia dan Kata-kata yang digunakan Yohanes untuk memulai Injilnya membawa kita langsung kepada dasar-dasar teologis yang paling dalam dari iman kita.

Di awal Injil Yohanes, kita membaca tentang Firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, yang adalah Allah sendiri dan yang memberikan hidup dan terang kepada manusia. Yohanes mengatakan dalam ayat 5:

"Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya."

Kata-kata ini mencerminkan kalimat pembuka dari Kejadian 1:1: "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Yohanes menunjukkan bahwa Yesus bukanlah manusia yang muncul pada suatu saat tertentu dalam sejarah, tetapi Dia adalah Firman yang pertama yang bersama dengan Allah dan Dia sendiri adalah Allah. Firman itu adalah permulaan dari segala sesuatu dan permulaan dari segala kehidupan.

Terang itu, yang digambarkan oleh Yohanes, adalah Yesus Kristus. Dia adalah Firman yang kekal yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kedatangan Yesus adalah ketika Terang itu dibawa

Licht is niet beperkt tot de uitgestrektheid van de wereld. Net zoals bij een estafette, is het onze taak om dit Licht door te geven.

In Johannes 1:6-9 kunnen we meer leren over het Licht doorgeven, over de estafette van generaties. Van Johannes de Doper wordt gezegd dat hij geïntroduceerd is als een getuige van het Licht.

Zijn taak was niet om zelf het Licht te zijn, maar om erover te getuigen, zodat anderen zouden geloven. Dit is een eenvoudig principe: het Licht van Kerst is bedoeld om doorgegeven te worden van de ene persoon naar de andere, van de ene generatie naar de volgende.

Johannes legt ook uit dat dit Woord het Licht is dat de duisternis verlicht. Het Licht van Christus schijnt in een wereld vol zonde, gebrokenheid en chaos, en de duisternis heeft geen macht om het te overwinnen (Johannes 1:5). Dit Licht symboliseert de waarheid, heiligeid en redding die door Christus worden gebracht. Het theologische principe hier is duidelijk: het Licht van Christus is niet slechts een tijdelijk verschijnsel; het is eeuwige

ke dalam dunia. Tetapi terang itu tidak terbatas pada luasnya dunia. Seperti lomba lari estafet, tugas kita adalah meneruskan Terang ini.

Dalam Yohanes 1:6-9, kita dapat belajar lebih banyak tentang meneruskan Terang, tentang estafet generasi. Yohanes Pembaptis dikatakan telah diperkenalkan sebagai saksi Terang.

Tugasnya bukanlah menjadi Terang itu sendiri, tetapi bersaksi tentang Terang itu agar orang lain percaya. Ini adalah prinsip yang sederhana: Terang Natal dimaksudkan untuk diteruskan dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Yohanes juga menjelaskan bahwa Firman ini adalah Terang yang menerangi kegelapan. Terang Kristus bersinar di dalam dunia yang penuh dengan dosa, kehancuran dan kekacauan, dan kegelapan tidak memiliki kuasa untuk menguasainya (Yohanes 1:5). Terang ini melambangkan kebenaran, kekudusan dan keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Prinsip teologis di sini jelas: Terang Kristus bukan hanya sebuah fenomena sementara; ia adalah realitas kekal yang melampaui segala sesuatu dan waktu.

<p>realiteit die alle ruimte en tijd overstijgt.</p> <p>Het Licht is essentieel voor het begrip van de incarnatie (het Woord dat vlees werd, Johannes 1:14). Het is niet alleen een idee van principe, maar ook een persoon - Jezus Christus.</p>	<p>Terang sangat penting untuk memahami inkarnasi (Firman yang telah menjadi manusia, Yohanes 1:14). Terang itu bukan hanya sebuah gagasan tentang prinsip, tetapi juga tentang seseorang - Yesus Kristus.</p>
<p>Het Licht is niet alleen een individuele ervaring. Het is bedoeld om gedeeld te worden: eerst door Johannes de Doper, later door de discipelen en uiteindelijk door de hele kerk.</p>	<p>Terang bukan hanya sebuah pengalaman individu. Terang itu dimaksudkan untuk dibagikan: pertama oleh Yohanes Pembaptis, kemudian oleh para murid dan akhirnya oleh seluruh gereja.</p>
<p>Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, Het doorgeven van het Licht is een estafette in de Bijbel.</p>	<p>Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Meneruskan Terang adalah Estafet di dalam Alkitab.</p>
<p>Door de hele Bijbel heen zien we een patroon van overlevering: geloof, beloften en de waarheid van God worden van generatie op generatie doorgegeven. Dit is als een estafette, waarin elke generatie een deel van de race loopt en het stokje doorgeeft. Laten we enkele belangrijke momenten onderzoeken:</p>	<p>Dalam keseluruhan Alkitab, kita melihat sebuah pola pewarisan: iman, janji-janji dan kebenaran Allah diturunkan dari generasi ke generasi. Hal ini seperti perlombaan lari estafet, di mana setiap generasi menjalankan sebagian dari perlombaan dan meneruskan tongkat estafet. Mari kita periksa beberapa momen penting:</p>
<p>1. Mozes en Jozua (Deuteronomium 31:7-8).</p> <p>Toen Mozes zijn taak als leider van Israël moest overdragen aan Jozua, sprak hij woorden van bemoediging: "Wees sterk en</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musa dan Yosua (Ulangan 31:7-8). Ketika Musa harus menyerahkan tugasnya sebagai pemimpin Israel kepada Yosua, ia mengucapkan kata-kata penyemangat: "Kuatkanlah hatimu dan beranilah, sebab engkau akan memimpin bangsa

moedig, want u zult dit volk het land binnenleiden dat de HEER hun voorouders onder ede heeft beloofd te geven."

Mozes begreep dat hij zijn taak niet afmaakte; hij gaf het "stokje" door aan Jozua, die op zijn beurt de volgende stap in Gods plan moet uitvoeren. De boodschap is duidelijk: geen enkele generatie voltooit het hele werk. Elke generatie bouwt voort op wat de vorige heeft gedaan.

2. De opdracht van Paulus aan Timotheüs (2 Timotheüs 2:2). Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs: "Wat u van mij hebt gehoord in het bijzijn van vele getuigen, vertrouw dat toe aan betrouwbare mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderwijzen."

Dit vers laat zien hoe de waarheid van het evangelie als een estafettestokje wordt doorgegeven. Paulus gaf het stokje aan Timotheüs, die op zijn beurt anderen moet

ini masuk ke negeri yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyang mereka."

Musa mengerti bahwa ia belum menyelesaikan tugasnya; ia menyerahkan "tongkat estafet" kepada Yosua, yang pada gilirannya akan melaksanakan langkah selanjutnya dalam rencana Tuhan. Pesannya jelas: tidak ada satu generasi pun yang menyelesaikan seluruh pekerjaan. Setiap generasi membangun apa yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya.

2. Amanat Paulus kepada Timotius (2 Timotius 2:2). Paulus menulis kepada anak rohaninya, Timotius: "Apa pun yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajarkannya kepada orang lain."

Ayat ini menunjukkan bagaimana kebenaran Injil diteruskan seperti tongkat estafet. Paulus memberikan tongkat estafet kepada Timotius, yang pada gilirannya akan

<p>opleiden om het Licht verder te verspreiden.</p> <p>3. De Grootste Opdracht (Mattheüs 28:19-20). Jezus zelf geeft ons de opdracht om discipelen te maken van alle volken, hen te onderwijzen in Zijn geboden. Deze opdracht is niet beperkt tot de eerste discipelen, maar geldt voor de hele kerk, generatie na generatie.</p> <p>Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus,</p> <p>In deze geloofsreis is de uitdaging van de estafette, het niet verliezen van het Licht (Johannes 1:10-13). Johannes waarschuwt ons in zijn evangelie dat niet iedereen het Licht accepteert:</p> <p><i>"Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren, hebben Hem niet ontvangen."</i></p> <p>Dit vers laat zien dat er obstakels zijn in de estafette. Sommigen weigeren het stokje aan te nemen, anderen proberen het uit handen te slaan. Maar Johannes biedt ook hoop: "<i>Wie Hem wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.</i>"</p>	<p>melatih orang lain untuk menyebarkan Terang lebih jauh.</p> <p>3. Amanat yang Paling Utama (Matius 28:19-20). Yesus sendiri menugaskan kita untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya dan mengajarkan segala perintah-Nya kepada mereka. Amanat ini tidak terbatas pada murid-murid pertama, tetapi berlaku untuk seluruh gereja, dari generasi ke generasi.</p> <p>Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,</p> <p>Dalam perjalanan iman ini, tantangan estafet yang harus dihadapi adalah jangan sampai kita kehilangan Terang itu. (Yohanes 1:10-13) Yohanes memperingatkan kita dalam Injilnya bahwa tidak semua orang menerima Terang:</p> <p><i>"Ia datang kepada yang kepunyaan-Nya, tetapi mereka yang kepunyaan-Nya tidak menerima-Nya."</i></p> <p>Ayat ini menunjukkan bahwa ada rintangan dalam estafet. Beberapa orang menolak untuk menerima tongkat estafet, yang lainnya mencoba untuk menjatuhkannya dari tangan mereka. Tetapi Yohanes juga menawarkan harapan: "Tetapi semua orang yang menerima-Nya, diberi-Nya kuasa untuk menjadi anak-anak</p>
--	---

<p>Hier ligt de kern van onze roeping: het doorgeven van het Licht is niet alleen een menselijke inspanning. Het is geworteld in Gods genade en kracht. Wij mogen vertrouwen dat, zelfs als wij falen, het Licht blijft schijnen omdat het Gods werk is.</p> <p>Zoals Johannes de Doper zijn rol speelde in de "estafette" van het Licht, zo is ook aan ons de taak toevertrouwd om het Licht te dragen en over te dragen.</p> <p>Dus wat leren we van Johannes de Doper?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hij was niet het Licht, maar hij getuigde ervan. Hij wees niet naar zichzelf, maar altijd naar Jezus. 2. Hij kende zijn taak. Zijn roeping was helder: de weg bereiden voor Christus en anderen op Hem wijzen. 3. Hij handelde met urgentie. Hij wist dat zijn tijd beperkt was en gebruikte elke kans om het Licht bekend te maken. 	<p>Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya."</p> <p>Di sinilah letak inti dari panggilan kita: meneruskan Terang bukan hanya sebuah usaha manusia. Hal ini berakar pada kasih karunia dan kuasa Allah. Kita dapat percaya bahwa bahkan jika kita gagal, Terang akan terus bersinar karena itu adalah pekerjaan Allah.</p> <p>Sama seperti Yohanes Pembaptis yang memainkan perannya dalam "estafet" Terang, kita pun dipercayakan dengan tugas untuk membawa dan memancarkan Terang.</p> <p>Lalu Apa yang kita pelajari dari Yohanes Pembaptis?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ia bukanlah Terang itu, tetapi ia memberikan kesaksian tentang Terang itu. Ia tidak menunjuk kepada dirinya sendiri, tetapi selalu kepada Yesus. 2. Ia mengetahui tugasnya. Panggilannya jelas: untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus dan mengarahkan orang lain kepada-Nya. 3. Ia bertindak dengan segera. Dia tahu bahwa waktunya terbatas dan menggunakan setiap kesempatan untuk memberitakan Terang.
---	---

En de eerste stap voor we het Licht mogen doorgeven is de respons op het Licht (Johannes 1:10-13)

Hoewel het Licht in de wereld kwam, erkenden velen het niet. Johannes schrijft in vers 11: "*Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren, hebben Hem niet ontvangen.*"

Dit herinnert ons eraan dat niet iedereen het Licht accepteert, zelfs niet als het hen wordt aangeboden. Maar in vers 12 komt de belofte: "*Wie Hem wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.*"

Dit is het doel van de estafette: mensen brengen in relatie met God, zodat zij kinderen van God worden. Als wij het Licht dragen, is het onze verantwoordelijkheid om het niet alleen zichtbaar te maken, maar ook om het aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor de volgende generatie.

Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, eindelijk komen we bij het thema: "De intergenerationale opdracht is het Licht van Kerst doorgeven".

Dan langkah pertama sebelum kita dapat meneruskan Terang itu adalah tanggapan kita terhadap Terang itu (Yohanes 1:10-13)

Meskipun Terang telah datang ke dalam dunia, banyak yang tidak mengenalinya. Yohanes menulis dalam ayat 11: "Ia datang kepada yang kepunyaan-Nya, tetapi mereka yang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya." Hal ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang menerima Terang, bahkan ketika Terang itu ditawarkan kepada mereka. Tetapi dalam ayat 12 terdapat janji: "Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah."

Inilah tujuan dari estafet: untuk membawa orang-orang ke dalam hubungan dengan Allah sehingga mereka menjadi anak-anak Allah. Ketika kita membawa Terang, adalah tanggung jawab kita untuk tidak hanya membuatnya terlihat, tetapi juga membuatnya menarik dan dapat diakses oleh generasi berikutnya.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita tiba Tugas antar generasi adalah Menyebarkan Terang Natal

Zoals bij een estafette, moeten wij in de gemeente samenwerken om het Licht van Christus door te geven aan volgende generaties. Hier zijn drie lessen die ik met u wil delen die we kunnen toepassen:

1. Door ons geloof zichtbaar te leven. Zoals Johannes de Doper getuigde van het Licht, moeten wij door ons leven laten zien wie Jezus is. Dit betekent dat ons geloof niet alleen een persoonlijke ervaring is, maar iets dat anderen kan inspireren en transformeren.
2. Door discipelschap en onderwijs. Paulus' opdracht aan Timotheüs laat zien hoe belangrijk het is om de volgende generatie te onderwijzen in de waarheid van het evangelie. Dit vraagt om toewijding en investering in mensen om ons heen - zowel jongeren als nieuwe gelovigen.

Net zoals bij een estafette moet er een bewuste en zorgvuldige overdracht

Seperti sebuah perlombaan lari estafet, kita di dalam gereja harus bekerja sama untuk meneruskan Terang Kristus kepada generasi-generasi yang akan datang. Berikut adalah tiga pelajaran yang ingin saya sampaikan kepada Anda yang dapat kita terapkan:

1. Dengan menghidupi iman kita secara nyata. Dengan menghidupi iman kita secara nyata. Sama seperti Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Terang, kita harus menunjukkan dengan hidup kita siapa Yesus. Ini berarti bahwa iman kita bukan hanya sebuah pengalaman pribadi, tetapi sesuatu yang dapat menginspirasi dan mengubah orang lain.
2. Melalui pemuridan dan pengajaran. Amanat Paulus kepada Timotius menunjukkan pentingnya mengajarkan kebenaran Injil kepada generasi berikutnya. Hal ini membutuhkan dedikasi dan investasi kepada orang-orang di sekitar kita - baik orang muda maupun orang yang baru percaya.

Seperti lomba lari estafet, perlu ada serah terima yang dilakukan secara sadar dan hati-hati. Ini

plaatsvinden. Dit betekent dat wij als oudere generatie actief investeren in het onderwijzen, begeleiden en inspireren van jongere generaties. Dit kan door middel van discipelschap, Bijbelstudie, en het delen van ons persoonlijk geloofsverhaal. Hoe geven wij onze kinderen, jongeren en nieuwe gelovigen een helder beeld van wie Jezus is?

Iedere generatie heeft een rol. De estafette vraagt om samenwerking. Geen enkele generatie kan het alleen doen. Ouderen dragen wijsheid en ervaring, jongeren brengen energie en nieuwe perspectieven. In de gemeente is het belangrijk dat wij samen bouwen, elkaars gaven herkennen en aanmoedigen.

3. Blik op de eeuwige finish. Door vertrouwen te hebben in Gods werk. Wij zijn slechts lopers in een grotere estafette.

Het uiteindelijke doel is dat het Koninkrijk van God komt en dat het Licht van Christus

berarti bahwa sebagai generasi yang lebih tua, kita secara aktif berinvestasi dalam mengajar, membimbing, dan menginspirasi generasi yang lebih muda. Hal ini dapat dilakukan melalui pemuridan, pendalaman Alkitab, dan berbagi kisah iman pribadi kita. Bagaimana kita dapat memberikan gambaran yang jelas kepada anak-anak, kaum muda, dan orang-orang yang baru percaya tentang siapa Yesus?

Setiap generasi memiliki peran. Estafet membutuhkan kolaborasi. Tidak ada satu generasi pun yang dapat melakukannya sendiri. Orang-orang yang lebih tua membawa hikmat dan pengalaman, orang-orang muda membawa energi dan perspektif baru. Di dalam sidang jemaat, penting bagi kita untuk membangun bersama, mengenali dan mendorong karunia-karunia satu sama lain.

3. Melihat ke garis akhir yang kekal Dengan mempercayai pekerjaan Tuhan. Kita hanyalah pelari dalam perlombaan lari estafet yang lebih besar.

Tujuan akhirnya adalah agar Kerajaan Allah datang dan Terang Kristus bersinar di mana-

overal schijnt. Dit vraagt van ons focus en trouw. We mogen niet ontmoedigd raken als het moeilijk is, maar vertrouwen op Gods kracht en leiding.

Het uiteindelijke succes ligt in Gods handen. Zoals Paulus schrijft in 1 Korinthiërs 3:6-7: "Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien."

Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus,
De laatste vraag die we kunnen overdenken is: "Wat is de boodschap voor de gemeente op kerstdag vandaag?"

1. Herken dat je een loper bent in de estafette. Ieder van ons heeft de taak gekregen om het Licht van Christus te dragen en door te geven. Dit is geen optionele opdracht; het is een fundamenteel onderdeel van ons christelijke leven.
2. Getuig van het Licht, zoals Johannes de Doper. Ons getuigenis kan een krachtig instrument zijn in de overdracht van het geloof. Leef op zo'n manier dat je leven wijst naar Jezus, het ware Licht.

mana. Hal ini menuntut kita untuk fokus dan setia. Kita tidak boleh patah semangat ketika keadaan menjadi sulit, tetapi percayalah pada kekuatan dan bimbingan Tuhan.

Keberhasilan pada akhirnya ada di tangan Tuhan. Seperti yang Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 3:6-7: "Saya menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan."

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,

Pertanyaan terakhir yang dapat kita renungkan adalah Apakah pesan untuk jemaat pada Hari Natal hari ini?

1. Sadarilah bahwa Anda adalah seorang pelari dalam estafet. Masing-masing dari kita telah diberi tugas untuk membawa dan meneruskan Terang Kristus. Ini bukanlah sebuah tugas yang bersifat opsional; ini adalah bagian mendasar dari kehidupan Kristen kita.
2. Berikanlah kesaksian tentang Terang, seperti Yohanes Pembaptis. Kesaksian kita dapat menjadi alat yang ampuh dalam penyebaran iman. Hiduplah sedemikian rupa sehingga hidup Anda mengarah kepada Yesus, Sang Terang yang sejati.

3. Bouw aan intergenerationale relaties. De estafette is een teaminspanning. Laten we ons bewust inspannen om generaties in de gemeente met elkaar te verbinden, zodat het geloof levendig blijft en doorgegeven wordt.

4. Vertrouw op het Licht dat overwint. Het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Zelfs in een gebroken wereld mogen wij hoopvol zijn, want het Licht van Christus zal nooit doven. Net zoals in een estafettewedstrijd, is het onze taak om het stokje – het Licht van Christus – door te geven totdat we de finish bereiken.

Kerst herinnert ons eraan dat dit Licht niet alleen voor ons is, maar voor de hele wereld.

Het Licht van Kerst gaat verder dan menselijke generaties. Het vertegenwoordigt Gods eeuwige plan om de duisternis te overwinnen, zoals Jesaja 9:2 profeteert:

"Het volk dat in duisternis ronddoolde, heeft een schitterend licht gezien; zij die in de schaduw van de dood leefden, zijn door het licht beschenen."

3. Bangunlah hubungan antar generasi. Pewartaan adalah sebuah upaya tim. Marilah kita melakukan sebuah usaha sadar untuk menghubungkan generasi-generasi di dalam sidang jemaat sehingga iman tetap hidup dan diteruskan.

4. Percayalah pada Terang yang mengalahkan. Terang bersinar di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai. Bahkan di dalam dunia yang hancur, kita dapat memiliki pengharapan, karena Terang Kristus tidak akan pernah padam. Seperti dalam perlombaan lari estafet, tugas kita adalah meneruskan tongkat estafet - Terang Kristus - hingga kita mencapai garis finis.

Natal mengingatkan kita bahwa Terang ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk seluruh dunia. Terang Natal melampaui generasi manusia. Terang Natal mewakili rencana kekal Allah untuk mengalahkan kegelapan, seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya 9:2: "Orang-orang yang mengembara dalam kegelapan telah melihat terang yang bercahaya, mereka yang hidup dalam bayang-bayang maut telah disinari cahaya."

Dit Licht, dat begon bij de schepping, werd vervuld in Jezus en wordt door de kerk verspreid, totdat het uiteindelijk volledig zal schijnen bij Jezus' wederkomst (Openbaring 21:23):

"De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig, want de luister van God verlicht haar, en het lam is haar lamp."

Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus,

Onze roeping is helder: we moeten het Licht van Christus stevig vasthouden, zorgvuldig overdragen en vertrouwen dat Gods werk doorgaat.

Zoals in een estafette, is onze blik gericht op de finish – de dag dat Gods Koninkrijk volledig zal komen.

Laten we ons toewijden aan deze intergenerationale estafette en ervoor zorgen dat het Licht van Kerst blijft schijnen in de harten van de volgende generaties.

Laten wij trouw zijn in onze generatie en de estafette volbrengen, zodat het Licht van Kerst blijft schijnen in de harten van toekomstige generaties.

Amen.

Terang ini, yang dimulai sejak penciptaan, digenapi di dalam Yesus dan disebarluaskan melalui gereja hingga akhirnya akan bersinar sepenuhnya pada saat kedatangan Yesus kembali (Wahyu 21:23):

"Kota itu tidak memerlukan cahaya matahari dan bulan, karena kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya."

Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,

Panggilan kita jelas: kita harus memegang teguh Terang Kristus, dengan hati-hati menyerahkannya, dan percaya bahwa pekerjaan Allah terus berlanjut.

Seperti dalam perlombaan lari estafet, pandangan kita tertuju pada garis akhir - hari ketika Kerajaan Allah akan datang secara penuh.

Marilah kita mendedikasikan diri kita pada estafet antar generasi ini dan memastikan bahwa Terang Natal terus bersinar di dalam hati generasi-generasi yang akan datang.

Marilah kita setia pada generasi kita dan menyelesaikan estafet ini sehingga Terang Natal terus bersinar dalam hati generasi mendatang.

Amin.