

Preek ds. J. Linandi, GKIN regio RW/DH, Den Haag, 9 februari 2025 (tevens OLE)

“Dicht bij de Vader: het begin van Jezus’ missie/ Dekat dengan Bapa: awal misi Yesus”

Lucas 2:41-52

Geliefde gemeente. Toen ik klein was, keek ik vol bewondering naar de film *Superboy*. Het verhaal ging over een jonge Superman, een wonderkind met geheime krachten: hij kon vliegen, door muren heen kijken en verrichtte allerlei heldendaden. Als kind stelde ik me voor dat Jezus in Zijn jeugd ook zo was, een soort *Superboy*.



© 2005 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Door de geschiedenis heen zijn er verhalen ontstaan over Jezus’ kinderjaren, opgenomen in apocriefe (verborgen) boeken die niet in de Bijbel staan. Eén van die verhalen vertelt hoe Jezus op vijfjarige leeftijd twaalf vogeltjes van klei maakte. Toen Jozef Hem vermanend toesprak omdat het sabbat was, klapte Jezus in Zijn handen en de vogeltjes vlogen weg! Deze verhalen klinken misschien indrukwekkend, maar ze zijn vooral fantasie. De Heilige Geest heeft de vroege kerk geleid om deze verhalen niet in de Bijbel op te nemen.

De Bijbel zelf vertelt iets heel anders. Het enige verhaal over Jezus’ jeugd dat in de evangeliën staat, vinden we in Lucas 2. Dit verhaal laat geen

Jemaat yang terkasih. Saat saya kecil, saya dengan penuh kekaguman menonton film *Superboy*. Ceritanya tentang Superman waktu muda, seorang anak ajaib dengan kekuatan rahasia: dia bisa terbang, melihat melalui tembok, dan melakukan banyak tindakan heroik. Waktu itu saya membayangkan bahwa Yesus pada masa kecil-Nya juga seperti itu, semacam *Superboy*.



© 2005 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Sepanjang sejarah, ada beragam cerita tentang masa kecil Yesus, yang dimuat di buku-buku apokrif (tersembunyi) yang tidak ada dalam Alkitab. Salah satunya menceritakan bagaimana Yesus pada usia lima tahun membuat dua belas burung dari tanah liat. Ketika Yusuf menegurnya karena hari Sabat, Yesus bertepuk tangan dan burung-burung itu terbang! Mungkin cerita-cerita ini mengesankan, namun lebih bersifat imajinatif. Roh Kudus telah membimbing gereja mula-mula untuk tidak memasukkan cerita-cerita ini dalam Alkitab.

Alkitab sendiri menuliskan cerita yang sangat berbeda. Satu-satunya kisah tentang masa muda Yesus yang ada dalam Injil tercatat di Lukas 2.

magische krachten zien, maar toont ons Jezus' menselijkheid: een jongen die opgroeide in een liefdevol gezin en al op jonge leeftijd een diepe relatie had met Zijn hemelse Vader.

Maria was diep onder de indruk van wat zij meemaakte. In vers 51 lezen we: *'Zijn moeder bewaarde alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart.'* Dit verhaal geeft ons een inkijkje in het begin van Jezus' missie, een leven volledig gericht op de dingen van Zijn Vader.

Jezus ging samen met Zijn ouders, Jozef en Maria, naar de tempel in Jeruzalem voor het Pesachfeest, het Joodse Paasfeest. Dit feest herinnert aan de bevrijding uit de Egyptische slavernij. Tijdens Pesach moest ook een paaslam worden gegeten, dat per twee gezinnen in de tempel werd geslacht. In vers 42 lezen we dat Jezus dit al vaker had meegemaakt met Zijn ouders. Dit laat ons zien hoe Zijn ouders Hem van jongs af aan vertrouwd maakten met het geloof in de God van Israël, met Zijn geboden en met de geloofsgemeenschap. Dit is een krachtig voorbeeld van **gewoontevorming in de opvoeding**.

Doen christelijke ouders dit ook? Laten zij hun kinderen bewust groeien in een relatie met God? Dit kan door het vormen van goede gewoonten en een vast ritme, zoals wekelijkse kerkgang, gebed en Bijbellezen. Het vraagt ook om prioriteit te geven aan God en bewust tijd vrij te maken voor geloofsopvoeding.

Jezus is twaalf jaar oud en staat op de drempel van volwassenheid. Voor Joodse jongens is dit een voorbereidingsjaar, een soort catechisatie. Op dertienjarige leeftijd worden zij namelijk als volwassen mannen beschouwd. Ze worden *bar mitswa*, wat betekent: zoon van de Thora, ofwel zoon van Gods wet. Vanaf dat moment worden ze geacht volgens Gods geboden te leven en geestelijk volwassen te zijn.

Cerita ini tidak menunjukkan kekuatan ajaib, tetapi menunjukkan kemanusiaan Yesus: seorang anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih dan sejak muda memiliki hubungan yang dalam dengan Bapa-Nya yang di surga.

Maria sangat terkesan dengan apa yang dia alami. Dalam ayat 51 kita baca: *"Dan ibu-Nya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya."* Cerita ini memberi pandangan sekilas tentang awal misi Yesus, hidup yang sepenuhnya terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan Bapa-Nya.

Yesus pergi bersama orang tua-Nya, Yusuf dan Maria, ke Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Perayaan ini mengenang pembebasan dari perbudakan Mesir. Selama Paskah, domba Paskah yang disembelih di Bait Allah untuk dua keluarga, harus dimakan. Di ayat 42 kita baca bahwa Yesus sudah sering mengikuti orang tua-Nya ke perayaan ini. Ini menunjukkan bagaimana orang tua-Nya mengenalkan Yesus sejak kecil pada iman kepada Allah Israel, pada perintah-perintah-Nya, dan pada komunitas orang percaya. Ini adalah contoh **pembentukan kebiasaan dalam mendidik anak**.

Apakah orang tua Kristen melakukan hal yang sama? Mengusahakan anak-anak tumbuh dalam hubungan dengan Tuhan? Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk kebiasaan yang baik dan ritme yang tetap, seperti pergi ke gereja tiap minggu, berdoa, dan membaca Alkitab. Memberi prioritas pada Tuhan dan menyediakan waktu untuk pendidikan iman.

Yesus berusia dua belas tahun dan berada di ambang kedewasaan. Bagi anak laki-laki Yahudi, ini adalah tahun persiapan, semacam katekisasi. Pada usia tiga belas tahun, mereka dianggap sebagai pria dewasa. Mereka menjadi *bar mitswa*, yang berarti: anak dari Taurat (hukum Tuhan). Mulai saat itu, mereka diharapkan hidup menurut perintah Tuhan dan menjadi dewasa secara rohani.



Wat gebeurt er daarna? Na het feest vertrekken de pelgrims in enorme groepen weer naar huis, ieder in hun eigen richting. Jozef en Maria gaan ervan uit dat Jezus meeloopt met Zijn leeftijdsgenoten, ergens verderop in de menigte. Maar aan het eind van de eerste reisdag merken ze tot hun schrik dat Hij niet bij hen is.

Ontzettend bezorgd keren ze zo snel mogelijk terug naar Jeruzalem. Na drie dagen zoeken vinden ze Hem eindelijk in de tempel, waar Hij te midden van de schriftgeleerden zit. Ze zeggen tegen Hem: *“Kind, wat heb Je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar Je gezocht.”* Een begrijpelijke vraag van bezorgde ouders. Het antwoord van Jezus is opvallend: *“Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?”* (vers 49).

Deze woorden onthullen iets fundamenteels over Jezus’ identiteit en missie. Zijn identiteit: Hij is niet alleen het kind van Jozef en Maria, maar bovenal de Zoon van God. **Zijn missie:** Hij is gekomen om de wil van Zijn hemelse Vader te doen. Hij kwam naar de wereld om mensen te redden, om Zijn leven te geven als het Paaslam dat geslacht wordt voor de zonden van de wereld. Hij zal sterven aan het kruis, verborgen door de steen, als het ware ‘zoek’ en uit het zicht van de mensen. Maar op de derde dag zal men Hem levend vinden, want Hij zal opstaan uit de dood. In onze schriftlezing zien we een glimp van het begin van Zijn missie, die in alles gericht is op de dingen van Zijn Vader.

‘Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Het valt op dat **dit de eerste woorden zijn die van Jezus in de Bijbel zijn**



Apa yang terjadi kemudian? Setelah perayaan, para peziarah pulang secara berkelompok ke arah masing-masing. Yusuf dan Maria mengira bahwa Yesus berjalan bersama teman-teman sebayanya, mungkin di rombongan terdepan. Namun, di akhir hari pertama perjalanan, mereka terkejut bahwa Dia tidak ada bersama mereka.

Dengan cemas mereka segera kembali ke Yerusalem. Setelah tiga hari mencari, mereka akhirnya menemukan Dia di Bait Allah, di tengah para ahli Taurat. Mereka berkata kepada-Nya: *“Nak, mengapakah Engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau.”* Pertanyaan yang wajar dari orang tua yang cemas. Jawaban Yesus sangat mencolok: *“Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?”*

Perkataan ini mengungkapkan hal mendasar tentang identitas dan misi Yesus. Identitas-Nya: Dia bukan hanya anak Yusuf dan Maria, tetapi terutama Anak Allah. Misi-Nya: Dia datang untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, memberi hidup-Nya sebagai Domba Paskah yang disembelih bagi dosa dunia. Dia akan mati di kayu salib, tersembunyi di balik batu, seolah ‘hilang’ dan tak terlihat oleh manusia. Tetapi pada hari ketiga, mereka akan menemukan-Nya hidup, karena Dia akan bangkit dari kematian. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita melihat sekilas awal dari misi-Nya, yang sepenuhnya terfokus pada hal yang berkaitan dengan Sang Bapa.

‘Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?’ Menarik untuk diingat bahwa inilah **perkataan pertama Yesus**

opgetekend. **Deze woorden vormen als het ware een levensmotto: dichtbij de Vader zijn, dichtbij God.** Dit motto geldt niet alleen voor Zijn leven, maar is ook een uitnodiging voor ons.

‘Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Deze woorden van Jezus zetten ons aan het denken, vooral het woordje ‘moet’. Jezus zegt: ‘Ik moet hier zijn.’ Dit betekent niet dat Hij zich verplicht of gedwongen voelt om in de tempel te zijn, maar uit liefde voor de Vader wil Hij daar heel graag zijn. Voor Hem voelt het alsof Hij daar simpelweg móét zijn. Misschien herkent u dit gevoel. Stel dat u veel moeite doet om iemand te bezoeken, bijvoorbeeld in Indonesië, voor een verjaardag of een ziekenbezoek, of misschien voor uw ouders of beste vrienden. Als die ander dan vraagt: ‘Waarom neem je zoveel moeite om bij mij te komen?’, antwoordt u wellicht: ‘Ik moet hier gewoon zijn!’ Datzelfde zegt Jezus: ‘Ik moet hier zijn.’

In de tempel bevindt Jezus zich te midden van de schriftgeleerden. Hij wil God beter leren kennen. De tempel, Gods huis, is de plek waar men onderwezen wordt in het Woord van God en waar geloof wordt gevormd. Jezus is te vinden tussen de leraren; Hij luistert naar hen en stelt vragen (vers 46). Dit past bij de Joodse traditie, waarin onderwijs en opvoeding plaatsvinden in een dialoog. Het is geen eenrichtingsverkeer, maar een gesprek waarin ruimte is voor vragen, discussie en verdieping. De Bijbel wordt geopend om antwoorden te vinden.



Kinderen groeien niet alleen op binnen hun gezin, maar ook binnen de gemeente. De gemeente speelt een belangrijke rol in hun geloofsontwikkeling. Het begint met een veilige omgeving waarin kinderen zich welkom voelen

yang tertulis dalam Alkitab. Kata-kata ini seakan menjadi moto hidup: dekat dengan Bapa. Moto ini tidak hanya berlaku bagi hidupnya, tetapi juga merupakan undangan bagi kita.

‘Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?’ Perkataan Yesus ini perlu kita renungkan, terutama kata "harus". Yesus berkata: “Aku harus ada di rumah Bapa-Ku” Ini tidak berarti bahwa Yesus merasa terpaksa ada di Bait Allah. Karena kasih-Nya kepada Bapa, Yesus sangat ingin ada di sana. Bagi-Nya, Dia memang harus di sana. Mungkin Anda mengenali ini. Misalnya, jika Anda bersusah payah mengunjungi seseorang, mungkin di Indonesia, untuk merayakan ulang tahun atau mengunjungi yang sakit, baik orang tua atau sahabat. Jika orang itu bertanya: "Mengapa kamu susah payah datang kemari?" Anda mungkin menjawab: "Saya memang harus ada di sini!" Hal yang sama dikatakan Yesus: "Aku harus ada di sini."

Di Bait Allah, Yesus ada di tengah para ahli Taurat. Dia ingin mengenal Allah dengan lebih baik. Bait Allah, rumah Tuhan, adalah tempat orang belajar Firman Tuhan dan tempat iman dibentuk. Yesus berada di antara para guru, Dia mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan (ayat 46). Ini sesuai dengan tradisi Yahudi, di mana pendidikan dan pengajaran dilakukan dalam dialog. Bukan satu arah, tetapi ada ruang untuk pertanyaan, diskusi, dan pendalaman. Alkitab dibuka untuk menemukan jawaban.



Anak-anak tidak hanya tumbuh di dalam keluarga, tetapi juga di dalam jemaat. Jemaat mempunyai peran penting dalam perkembangan iman mereka. Dimulai dengan lingkungan yang aman di mana anak-anak merasa diterima dan

en mogen zijn zoals ze zijn. Kleine gebaren, zoals oprechte interesse, maken een groot verschil. Bij de doop belooft de gemeente kinderen te ondersteunen, voor hen te bidden en ouders te stimuleren in de geloofsopvoeding. Dit vraagt om betrokkenheid van iedereen, van kindernevendienstbegeleiders tot senioren in de gemeente. Door aanmoediging ervaren kinderen dat ze waardevol en geliefd zijn door God. We mogen dankbaar zijn voor de tieners en jongeren in de regio Rijswijk/ Den Haag en voor de actieve jongerencommissie. Net zoals Jezus in de tempel vragen stelde, mogen zij samen ontdekken en groeien, zodat zij zich thuis voelen in het huis van de Vader.

In het Bijbelgedeelte van vandaag komt het woord **'zoeken'** meerdere keren voor. Jezus wordt gezocht. Zijn ouders zijn Hem kwijtgeraakt en konden Hem niet vinden. Uiteindelijk vinden ze Hem daar waar Hij hoort te zijn: in de tempel, dicht bij de Vader.

Veel mensen zijn vandaag de dag op zoek. Misschien herkent u dat gevoel: een verlangen naar meer dan alleen een leven van wieg tot graf. Een zoektocht naar een diepere bestemming, naar wat het leven werkelijk kan vervullen, naar datgene wat zin en doel geeft.

Velen zoeken vervulling in bezit (wat je hebt), in prestaties (wat je doet), of in bevestiging (wat anderen over je zeggen). Maar al deze dingen zijn vergankelijk en kunnen ons niet werkelijk vervullen. Blaise Pascal, een Franse filosoof, zei treffend: *'God heeft ieder mens geschapen met een leegte in zijn binnenste, en de enige die die leegte kan vullen, is God Zelf.'*

Als u zichzelf herkent in die zoektocht, wil ik u oproepen: zoek de Here Jezus. Hij is de enige die werkelijk kan vervullen, die zin en doel geeft aan het leven.

Laten we inzoomen op Jezus als **twalfjarige**. Hij bevindt zich in een **levensfase die veel tieners en jongeren herkennen**: op zoek naar hun identiteit. Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Wat is mijn bestemming? Jezus laat zien dat echte identiteit niet voortkomt uit prestaties, populariteit of uiterlijk, maar uit de relatie met de

bisa menjadi diri sendiri. Tindakan kecil, seperti menanyakan kabar, membuat perbedaan besar. Saat baptisan, jemaat berjanji untuk mendukung anak-anak, berdoa bagi mereka, dan mendorong orang tua mendidik anak-anak dalam iman. Ini membutuhkan keterlibatan semua orang, mulai dari pembimbing sekolah Minggu hingga para lansia di jemaat. Melalui dorongan, anak-anak merasa mereka berharga dan dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur atas para remaja dan pemuda di regio Rijswijk/ Den Haag serta komisi pemuda yang aktif. Sama seperti Yesus yang mengajukan pertanyaan di Bait Allah, mereka pun boleh bersama-sama belajar dan bertumbuh, sehingga mereka merasa kerasan di rumah Tuhan.

Dalam bagian Alkitab hari ini, kata **"mencari"** muncul berkali-kali. Yesus dicari. Orang tua-Nya kehilangan-Nya dan tidak bisa menemukan-Nya. Akhirnya mereka menemukan-Nya di tempat di mana Dia seharusnya berada: di Bait Allah, dekat dengan Bapa.

Banyak orang sedang mencari. Mungkin Anda mengenali perasaan itu: rindu akan sesuatu yang lebih dari sekadar menjalani hidup dari lahir sampai liang kubur. Pencarian tujuan hidup yang lebih dalam, akan hal yang sungguh memenuhi hidup, akan hal yang memberi makna dan tujuan.

Banyak yang mencari pemenuhan dalam harta benda (apa yang kamu miliki), prestasi (apa yang kamu lakukan), atau pujian (apa yang orang katakan tentangmu). Tetapi semua ini bersifat sementara dan tidak bisa memenuhi kita. Blaise Pascal, filsuf Prancis, berkata dengan tepat: *"Tuhan menciptakan setiap manusia dengan kekosongan di dalam dirinya, dan satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan itu adalah Tuhan sendiri."*

Jika Anda mengenali pencarian itu, saya ingin mengajak Anda: carilah Tuhan Yesus. Dia satu-satunya yang sungguh bisa memuaskan, yang memberi makna dan tujuan hidup.

Mari kita fokus pada **Yesus yang berusia dua belas tahun**. Dia berada di fase kehidupan yang banyak remaja/ pemuda kenali: mencari identitas diri. Siapa saya? Di mana saya seharusnya berada? Apa tujuan hidup saya? Yesus menunjukkan bahwa identitas sejati tidak datang dari prestasi, popularitas, atau penampilan, tetapi

Vader. Hij weet precies wie Hij is en waar Hij thuishoort: dicht bij de Vader.

Vandaag staan jongeren onder enorme druk. Ze worden geconfronteerd met talloze keuzes en afleidingen, wat het moeilijk maakt om focus te behouden. Dit kan overweldigend zijn en draagt bij aan de toename van mentale gezondheidsproblemen onder jongeren. Maar Jezus' voorbeeld geeft ons hoop en richting. **Het begint bij de Vader. Zoek je identiteit bij Hem. Daar vind je rust, zin en doel.** Jezus' missie begon met Zijn toewijding aan de Vader, en Hij nodigt ons allen, jong en oud, uit om hetzelfde te doen.

Er was eens een man die door ruzie en trots jarenlang niet thuis was geweest. Hij had zijn eigen weg gekozen, maar het leven liep anders dan hij had gehoopt. Uiteindelijk had hij niets meer over: geen geld, geen vrienden, niets. In zijn wanhoop schreef hij een brief naar huis, met de vraag of hij mocht terugkomen. Hij vroeg om een teken: een witte zakdoek aan de drooglijn. Toen hij het huis naderde, durfde hij bijna niet te kijken. Maar daar hingen geen kleine zakdoeken; de lijn was volgehangen met grote witte lakens. Het was een overduidelijk teken: "Kom maar binnen, wees welkom, mijn kind!"



Zo is God. Hij roept ons: "Kom maar binnen, wees welkom in Mijn huis. Dicht bij Mij vind je rust en geborgenheid. Bij Mij kun je opademen,

dari hubungan dengan Bapa. Dia tahu persis siapa diri-Nya dan di mana tempat-Nya berada: dekat dengan Bapa.

Saat ini, banyak remaja/pemuda ada di bawah tekanan yang besar. Mereka dihadapkan pada banyak pilihan dan gangguan, yang membuat sulit untuk tetap fokus. Ini bisa membebani dan berkontribusi pada meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan pemuda. Teladan Yesus memberi kita harapan dan arah. **Semua dimulai dengan Bapa. Carilah identitasmu pada-Nya. Di sana kamu akan menemukan ketenangan, makna, dan tujuan.** Misi Yesus dimulai dengan komitmen-Nya kepada Bapa, dan Dia mengundang kita, tua dan muda, untuk melakukan hal yang sama.

Ada seorang pria yang karena perselisihan dan sombong tidak pulang selama bertahun-tahun. Dia memilih jalan hidupnya sendiri, tetapi yang terjadi berbeda dari harapannya. Akhirnya dia tidak memiliki apa-apa lagi: tidak ada uang, tidak ada teman. Dalam keputusasaannya, dia menulis surat ke rumah, meminta izin untuk kembali. Dia meminta tanda: sebuah sapu tangan putih di tali jemuran. Ketika dia mendekati rumah, dia hampir tidak berani melihat. Tetapi di sana tidak ada sapu tangan kecil; tali jemuran itu penuh dengan sprej putih besar. Itu adalah tanda yang jelas: "Silakan masuk anakku, aku menunggumu!"



Begitu juga Allah. Dia memanggil: "Mari masuk ke rumah-Ku, Aku menunggumu. Dekat dengan-Ku kamu menemukan kedamaian dan

nieuwe kracht ontvangen. Bij Mij kom je thuis." Dit verhaal toont ons de onvoorwaardelijke liefde van God. Hoe ver we ook afdwalen, hoezeer we ook denken dat we te ver zijn gegaan, de Vader wacht altijd op ons met open armen.



Geliefde gemeente, het verhaal van de twaalfjarige Jezus laat ons zien wat het betekent om dicht bij de Vader te zijn. Voor Jezus was de tempel niet slechts een gebouw; het was de plek waar Hij volledig verbonden was met de Vader. Maar Hij bleef daar niet. Jezus ging terug naar Nazareth, samen met Zijn ouders, terug naar het dagelijks leven. Zo zendt Hij ons ook uit om, vanuit dat Thuis bij God, de wereld in te gaan. Ontmoet God. Ontvang Zijn liefde. Leef vanuit die diepe verbondenheid met Hem. Dat is het leven zoals het bedoeld is. Amen.

perlindungan. Di dekat-Ku kamu bisa bernapas lega, menerima kekuatan baru. Di dekat-Ku kamu ada di rumah." Cerita ini menunjukkan kasih Allah yang tak bersyarat. Seberapa jauh kita menyimpang, betapapun jauh kita dariNya, Bapa menunggu dengan tangan terbuka.



Jemaat yang terkasih, kisah tentang Yesus yang berusia dua belas tahun menunjukkan kepada kita apa artinya hidup dekat dengan Bapa. Bagi Yesus, Bait Allah bukan sekadar bangunan; itu adalah tempat di mana Dia sepenuhnya terhubung dengan Bapa. Namun, Dia tidak terus di sana. Yesus kembali ke Nazaret, bersama orang tua-Nya, kembali ke kehidupan sehari-hari. Demikian juga, dari Rumah Allah Dia mengutus kita ke dalam dunia. Temui Tuhan. Terimalah kasih-Nya. Hiduplah dalam persekutuan yang dalam dengan-Nya. Itulah hidup seperti yang dimaksudkan. Amin.